

KALABERGSPLATTAN
K-L-B

KALABERGSFABRIKEN HB

Nordmaling Tel. 104 01
Riktnr 0930

6/8 1964



KLB plattan tillverkas i 3 olika tjocklekar, 3 mm, 1,5 mm och 1 mm samt i ett 60-tal olika färgmönster.

KLB fönsterbänk — fönsterbänken som blivit en sensation. Vacker - Elegant - Förmålig - Billig. KLB-fönsterbänken är sammanfogad av sex lager presslimmade boardskivor med översidan av hårdplastimpregnerat papper, med en glänsande, nästan oförstörbar yta. Lätt att montera.

SVENSK NYHET — KLB väggplatta, 16 mm spånskiva med laminat och spärr. Sammanfogas vattentätt och elastisk med Bostik Wulkseal 667. Kan anbringas på regler utan underlag. Ni spar åtskilliga timmars dyrbar arbetskraft med hjälp av dessa plattor.

Se vår monter i Sporthallen!

Distriktsförsäljare:

UMEÅ:	SKELLEFTEÅ:
FÄRG CENTRUM	UTTERSTRÖMS
Thulehuset - UMEÅ - Tel. 212 00	Tel. 143 80

Skogseld i Nordmaling 4/8 1964 sågs bara från luften

Den skogsbrand flyget larmade om och som Nordmalings brandkår sökte under söndagseftermiddagen utan att se någon brandrök har kunnat utveckla sig till en verklig storbrand om det inte varit nära nog vindstilla. Ca två hektar skog brändes av på Tappmyrbergens högsta topp mellan Djupsjö och Djupsjösågen. Säreigna vindförhållanden gjorde att brandröken slog ned i dalen och inte märktes.

Det område som brändes av ägs av hemmansägare Adolf Persson, Djupsjö. Där hade avverkats för en del år sedan och när Nordmalings brandkår vid 20-tiden kom till platsen brann det friskt i stubbar och avfall. Plantskogen brändes ned. Fröträden torde klara sig. Ett 15-tal man arbetade på brandplatsen till fram mot midnatt. Eftersläckningen pågick även under måndagen. Flyget larmade om branden redan vid 15-tiden på dagen men trots intensiv spaning och rundringning till berörda byar fick man ingen klarhet om var det brann. Det var först sedan ett sportplan kom och började cirkla över brandplatsen som branden kunde lokaliserats. Vem som orsakat branden är oklart. Troligen rör det sig om slarv med någon cigarrett. En stig leder över brandplatsen...

Nordmalings ålderdomshem nedslitet och för litet

20/8 1964
Nordmaling (VK) Aldringsvården debatterades i Nordmaling på onsdag mellan kommunala representanter och socialstyrelsens nye byråchef Ingemar Andersson, som assisterades av länsassessor Levi Johansson, Umeå och socialvårdskonstent Eugen Markström, Luleå. Kommunens representerades av hela socialnämnden samt representanter för kommunalnämnd, kommunalfullmäktige och centrala byggnadskommittén.

I sitt inledningsanförande, sedan socialnämndens ordförande Erik Karlsson hälsat välkommen, slog byråchef Andersson fast, att man nog allmänt kan säga, att kommunerna i första hand bör satsa på att bygga ut den öppna ålderdomsvården. Så sker även i Nordmaling. Men det innebär förvisso inte att den slutna ålderdomsvården, med dess ålderdomshem, kan skjutas åt sidan, och Nordmalings ålderdomshem, som byggdes 1944, flyttar inte i dag de anspår man har rätt att ställa på en dylik inrättning, kommer därtill att hemmet har för å värdplatser. Allmänt kan sägas, att kommunerna behöver det antal värdplatser för den slutna vården som motsvarar 10 procent av åldersgruppen 67 år och däröver. Det skulle innebära för Nordmalings del, att man år 1970 skulle behöva ett ålderdomshem för 35 värdplatser och att den siffran, folkminskningen till trots, år 1980 stiger till 110.

Från kommunalt håll hävdades, att dessa siffror inte är relevanta med hänsyn till de stora insatser Nordmalings kommun gör för den öppna vården, dels genom förbättringar av pensionärernas bostäder och dels med det 60-tal hemsamariter plus hemvårdarinnor som kommunen har i verksamhet.

Byråchefen vitsordade detta och menade, att de tio procenten inte får tas som någon tumregel utan endast som ett medeltal som kan variera högst väsentligt mellan olika kommuner. För Nordmalings del är procenten för närvarande endast 5,3 procent. Men, menade byråchefen, det beror ju på det faktum, att man inte har mer än 48 värdplatser att tillgå på nuvarande ålderdomshemmet.

Från kommunalt håll vitsordades dock, att köllistan för närvarande upptar bara ett namn för ålderdomshemmet medan köllistan för pensionärshemmen upptar 30-talet namn. Den senare bristen kan delvis täckas i och med tillkomsten av de nya 16 pensionärsinrättigheter som kommer att byggas inom kort.

Ålderdomshemmet måste om- och tillbyggas.

Med hänsyn till nuvarande ålderdomshemmet många brister, det gäller bla rummets storlek, toalettanordningar och dylikt, slog byråchefen fast, att kommunen med det snaraste måste se till att en förbättring kommer till stånd. Enligt tidigare promissor från socialstyrelsen måste, förutom en tillbyggnad av nuvarande ålderdomshemmet, på 24 värdplatser, en grundförbättring ske av den gamla byggnadskroppen. Men då kostnaden för en dylik grundförbättring kan ställa sig så stor, att de kan påverka alternativet nybyggnad, gjordes han gällande, att man, under en övergångsperiod, från socialstyrelsens sida var villig gå med på en mera provisorisk förbättring av det gamla hemmet av årgång 1944.

Har ålderdomshemmet i Nordmaling den rätta placeringen? Den frågan ställdes från vissa kommunala representanter. Och är avståndet till tätorten för stort och kan det vara vettigare, med hänsyn till kraven av i dag — och i morgon —, att placera ett nytt ålderdomshem i anslutning till pensionärshemmen i Nordmalings samhälle?

VAR SKALL ÅLDERDOMSHEMMET LIGGA

Byråchefen menade, att visst kan det anmärkas på nuvarande ålderdomshemmet placering. Men den bristen är inte påtagligare än att den inte får äventyra det förslag som man

redan har godkänt på länsstyrelsen och där man redan bundit sig vid nuvarande plats. Allmänt har man dock den uppfattningen, fortsatte byråchefen, att ålderdomshemmen bör ligga i omedelbar anslutning till centralortens tätbebyggelse med dess tillgång till affärer och andra serviceinrättningar och självfallet kan det även vara en fördel att få hemmet i anslutning till tidigare P-hemsbebyggelse, med hänsyn till möjligheterna att nyttja ålderdomshemmens kök och matsalar jämväl för vissa pensionärer i P-hemmen. Men det får under dylika förhållanden inte bli en allt för stor anhopning av åldersbostäder i klump. I stort sett menade han, att Nordmaling inte behövde hysa så stora betänkligheter mot nuvarande placeringen av ålderdomshemmet. Men något måste göras och någon ytterligare förhållningspolitik från kommunens sida kunde inte accepteras. Gemensamt detta hävdade kommunalnämndamedlemmen H. Bylund och kommunalkamrer H. Brännlund, att kommunen helt visst inte utövar någon förhållningspolitik, men att man graderat de närmaste årens investeringar efter angelägenhetskrav och att man då placerat enhetsskolans utbyggnad, etapp 3, liksom byggnad av ett vattentorn inom samhället, före om- och tillbyggnaden av ålderdomshemmet. Men byggnadsprojektet finns med i investeringsplanen och står snart närmast på tur. Kommunen, liksom länarbetsnämnden, måste även ta hänsyn till kravet på den jämna sysselsättningen och då måste vissa byggnationer skjutas på framtiden.

Boilen ligger med andra ord i de kommunala myndigheterna, frist då socialnämnd, kommunalnämnd och fullmäktige.

Arthur Millers pjäs "Efter Syndalfallet" får sin europapremiär på Nationalteatret i Oslo den 25 augusti. Ett försök i sista stund av författaren att få föreställningen uppskjuten — han vill att europapremiären i stället skall ske i Venedig — har avvisats av den norska teatern under hänvisning till gällande kontrakt. (TT-NTB).

50 år fyller den 14 augusti verkställare Elov Dahlberg, Nordmaling. Han är född i Bredvik. I unga år kom han till Norrbyskärs, där han under några år var vaktmästare vid folkskolan. Därefter arbetade han två år vid sågen i Rundvik. 1936 knöts han till Bröderna Wallanders lackplastindustri i Nordmaling och där har han sen dess haft sin arbetsplats. 1950 blev han verkställare inom företaget. Han har genom åren skött denna sysla med noggrannhet och gjort sig omtänkt av både företagsledning och arbetare.

13/8 1964

Nätfiskare i Järnäsklubb fick simpor i tusental

19/8 1964
Nordmaling (VK). Bussägaren och fiskaren Algur Ögren, sonen Sture m. fl. i Järnäsklubb går omkring med sönderstuckna händer efter ett mindre lyckat fiskafänge på lördagsmorgonen. Vid Buffragrundet vid inloppet till —ordmalingstjärden fick de på nitt uppskattningsvis mellan 2 och 3.000 simpor. De satt så tätt att näten kunde inte tas in på vanligt sätt och för att inte lasta båten all för mycke och trassla till näten ytterligare fick ögrenarna gå in till Järnäsklubb och lasta av.

Under lördagen satt fyra och lossade simpor dagen lång. Alla som hållit på med nätfiske och provat på simpor — nätfiskarnas värsta gissel — vet vad detta föga intressanta slemmiga arbete vill säga. För att nu inte tala om hur fingrarna rivs sönder. På söndag lossade man simpor och lika gjorde man på måndag. Då hade man fått loss ca 150 kg. Trots detta var de två värsta näten kvar. Dem tog Algur helt resolut och sänkte i hamnen.

Algur Ögren har fiskat sen han var en liten knatte men aldrig varit med om maken. Det var på fredagskvällen de lade ut ett 40-tal slänat på mellan 5—30 meters djup. De mesta

simporna — liksom de 25 kg sik de två fick som tröst — satt på djupa vatten.

Tidigare under veckan hade de två fiskat vid grundet utan att simpor visat sig i större mängd. Att simporna nu börjar uppträda i sådana mängder anser Algur Ögren vara en följd av att torsken gått tillbaka. Under krigsåren t. ex. var det gott om torsk i dessa vatten — ja man t. o. m. koncentrerade sig på detta mera djupvattenbetonade fiske vid dessa tider. När det fanns torsk försvann massvis med simpor i torskarnas och det var ju betydligt bättre än att ställa till med extra jobb för nätfiskare.



Maskinist Gösta Asberg, Nordmaling, med maka Inger, född Pettersson, Munksund. (Foto: Foto-tjänst, Piteå) 19/8 1964



Skidälskaren Henry Oldberg fyller 50 år

Fredag 14 augusti, fyller en av Västerbottens skidsports mera kända ledare, tjänsteman Henry Oldberg, Rundviksverken, 50 år. Redan 1934 kom Henry med i IFK Rundviks skidsektion och har sedan dess under årens lopp fått fram rader av goda skidåkare. Hans intresse för skidsport är enastående. Otaliga är de timmar han offrat som funktionär vid större och mindre tävlingar och han har en god näsa att spåra upp skidtalanger till IFK Rundvik.

Henry Oldberg är genuin rundviksbo. Alltsedan barnåren har han trampat industrisamballets mark som pojke började han arbeta i brädgården. 1928 började han som springpojke vid masonfabriken, som då var under byggnad. Efter springpojksåren kom han över till fabriken. Arbetade där på olika avdelningar.

1940 kom han till ritkontoret. Under tiden läste han korrespondens och är nu teknisk assistent vid industrin. Han är också ordförande i säkerhetstjänsten, är brandchef och har hand om bostadsförvaltningen och personalärenden.

Som liten knatte kom Henry med i Sibiriens idrottsklubb, Rundvik hade på den tiden två idrottsföreningar, men 1927 gick de tillsammans till en. Han var på sin tid aktiv fridrottare. Sprang 1939 1.500 m på den då goda tiden 4.11 och var nära att ta hem flera DM-tecken. Inom IFK Rundvik har Henry i sex år varit sekreterare, tio år var han ordförande och i skidsektionen, där han nu ser många år är ordförande, har han varit mantalskriven sen 1934.

Henry har betytt mycket för idrotten i Rundvik. Bland mycket annat medverkade han till att klubben häromåret fick en ny förmålig ishockeyrink. Av övriga förtroendeuppdrag kan nämnas ledamot-skap i styrelsen för stiftelsen Nordmalingshus och Rundviks motorbåtsklubb. Inom Rundviks blandade kör är han en tillgång. Sommardag är stugan på Järholmarna och fiske i skårgården hans fridnäsje.

Anders



Hästpremiering i Lögdeå utan bokstavshöjningar

Ising, Nordmalings hästavelsförenings dyrgrip, fick idel lovord vid hästpremieringen i Lögdeå på torsdagen. Premieringsnämndens ordförande lantbrukare P. O. Asbo gav gott betyg till Isings avkomma. En 1-åring och tre 2-åringar samt åtta fölston samtliga med föl efter Ising.

Att det inte riktigt lyckades på NOLLA för 23.000 kronors hingsten ansåg Asbo till stor del bero på att både hingst och hans omsorgsfulla värdare hemmansägare Bo Ohman satsade för hårt i dragprovet. Det blev felaktig gångart och det första provet — som skulle ha gett svenskt rekord — dömdes bort. Att sen vid omstart prestera ett lika högklassigt resultat, är svårt, ansåg Asbo. Nu kunde Ising trots sin första malör visa en sådan dragvilja att han belönades med ett 1:a pris.

Den avkomma som visades ansåg Asbo jämn och bra. Någon höjning till AB blev det dock inte. Ising får stå kvar på B — åtminstone till nästa år då 3-åriga ston efter honom kan visas fram.

100-TAL INTRESSERADE

I övrigt hände det inte så mycket på denna något gråkalla premieringsdag till vilka hästintresserade från när och fjärran mött upp. Vid "ringsida" på Bo Ohmans gård hade odalmän, köpmän, hantverkare och skiftande yrken mött upp i 100-tal för att skåda vad nordmalingsbygden har att visa i hästvåg.

En del var besvikna. Många trodde nog att t ex Bo Ohmans Fjällkvinta, 12 år och som kommit med fem föl, i år skulle få värdebokstaven A. Samma gällde Torkel Wikman, Baggård, sto Prima. Nu får de liksom övriga ston vänta ytterligare ett år innan de får höjd värdebokstav.

Följande hästar visades:
1-åringar

Isabella efter Ising och Sicken. Ut-

märkt typ, välutvecklad. Ägare Rai-
li Thurdin Aspeå.
Ida efter Idar och Huri. Stor grov
och välutvecklad. Ägare Filip Nor-
ding, Hyneshöle.
2-åringar.

Isingflickan efter Ising och Fjäll-
kvinta. Ovanligt grov och välutveck-
lad. Ägare Bo Ohman, Lögdeå.

Hejls efter Ising och Ramsy. En
grann 2-års marr. Ägare Tord Con-
radsson, Sunnansjö.

Spinetta efter Rustik och Pia. Stor
och mäktig. Ägare William Åström,
Håknäs.

Skådepenning till samtliga.
3-åringar.

Fjälla 3 efter Amant och Fjällkvin-
ta. En god rastyp, jämn i exteriö-
ren och väl utvecklad. Frisedel. Ägare
Bo Ohman, Lögdeå.

Fuxi efter Done och Rosita. En rätt
bra marr men med en del skön-
hetsfel. Frisedel. Ägare Uno Hägg-
lund, Bräntberget, Norrfors.
Fölston.

Kvinta efter Kvint och Fjälla. Bra
stoföl. Tidigare AB. Ägare Hans
Ohman, Lögdeå.

Järna efter Örje och Lisa. Elegant
stoföl. B. Ägare Sigvard Holmlund,
Lögdeå.

Huri efter Tolle och Heime 2. Vac-
kert föl. B. Ägare Valter Olofsson,
Bergsjö.

Sicken efter Ylve och Siva. Utom-
ordentligt hingstföl. B. Ägare Bo
Ohman, Lögdeå.

Ritzky efter Dunke och Docka.
Hingstföl. B. Ägare Harald Israels-
son, Baggård.

Prima efter Prakt och Pärla. Myc-
ket vackert stoföl. AB. Ägare Tor-

Bo Ohmans Sicken får stå kvar
ytterligare ett år på B. Här visas
hon av sonen Sven-Erik med sin
pappa Bo tyglar det granna
hingstfölet efter Ising.



Fil mag Gunnar Eidenvall, Rund-
viksverken med maka fil mag Mär-
ta, född Norberg, Ornsköldsvik. Vig-
seln förrättades i Helena Elisabeth-
kyrkan av pastor Göte Jansson, Lög-
deå. (Foto: Foto Centrum, Umeå)

Svårt för brandkåren finna Nordmalingsbrand som trafikflyg upptäckt

Södergående trafikplan larmade kl. 15.38 på söndagen om en skogs-
brand inom Nordmaling. Den blev svårupptäckt. Brandkåren letade i
timmar utan resultat. Först sedan ett sportplan vid 19-tiden cirklade
runt över brandplatsen och via Umeå givit närmare angivelse kunde
brandplatsen — en myr mellan Djupsjösågen och Djupsjö — lokaliseras.

Oklarhet beträffande skogsbrand-
flygets rutindelning av kartor och en
serie missförstånd medverkade till
att branden inte kunde upptäckas.
Flygets larm gick enligt uppgift via
Skellefteå till vaktstugan i Rundvik
som har ett larma Nordmalings
brandkår. Till jourhavande polis
modellades att det brann i ruta Z 6,
ost 48, norr 69. Polisen stod frågan-
de. Inte heller brandchefens karta
stämde. Man trodde att brandplatsen
läg inom Hörnefors och dess brand-
kår och polis kopplades in. Nordma-
lings brandschef Karl Björklund åk-
te upp till Högländ och gick upp på
ett högt berg för att spana utan att
få syn på någon brandplats. Senare
fick man en angivelse ca 500 meter
norr Hundtjärn i Baggård samt mel-
lan Sunnansjö och Stavsjöholm.

Brandkåren var ännu vid 22-tiden
borta på brandplatsen men enligt
uppgift från en som på avstånd sett
branden rör det sig om mossbrand.
Brandplatsen ligger ute på en myr
med en liten tjärn och det förmodas
att hjortronplockare eller fiskare
försakat branden. Huruvida några
större skador förorsakats är inte
känt.

Det var skogsbrandflygets Cessna
från Umeå som slutgiltigt lokaliserade
brandplatsen.

Ny skolchef i Nordmaling

Vid skolstyrelsens sammanträde i
Nordmaling på måndagen gavs nye
rektorn Einar Hedquist förord som
skolchef efter rektor Felix Innergård,
som avflyttat. Rektor Hedquist var
ende sökande till tjänsten. Folkskol-
lärare Håkan Pettersson, Nordmaling,
valdes till yrkesvalsare vid hög-
stadiet i Nordmaling.



28/8/1964 Exteriör av vattentornet

Vattentorn i Nordmaling närmar sig sin fullbordan

Nordmaling får i höst en ny högreservoar, i Nordmalings samhälle, för sitt vattenledningsystem. Vattentornet, som har placerats på Kalkällberget inom själva samhällsgränsen, får en kapacitet på 650 kubikmeter och blir helt sammanfogat med högreservoaren i Rundvik på andra sidan Nordmalingsfjärden. En ny automatik gör att de båda tornen kan samskötas och då Rundviks-tornet har en kapacitet på 350 kubikmeter får man sammantaget en vattenreserv på 1000 kubikmeter.

Nordmaling har haft det lite kymmersamt med vattentillgången under sommartidens torrperioder. Det nya tornet i Nordmaling kommer att råda bot på detta. Genom att magasinera vatten under de tider på dygnet då vattenförbrukningen är låg kan man få ett överskott att ösa ur under toppförbrukningstiderna. Man får med hjälp av tornen och den nya automatiken även ett jämnare tryck och ur brandsläckningssynpunkt vinner man även avsevärda fördelar.

KLART I OKTOBER

Det nya tornet i Nordmaling, som byggs av Svenska vägaktiebolaget, via Sundsvalls-kontoret, påbörjades i maj månad och beräknas vara klart i

oktober. Från tornets topp, drygt 40 meter över havet, har man en strålande utsikt över nordmalingsbygden och kustområdet.

Tornet i Nordmaling blir tvivelsutan en prydnad och själva reservoaren kommer att få en ytterbeklädnad som består av 0,7 millimeters stålgrå aluminiumplåt.

Tornet byggs under överinseende av verkmästare V. Bäckström, Sundsvall. Han är en entusiastisk sportfiskare med det stora intresset knutet till fjällfiske med öring och röding på kroken. Men den vattenbessäng han nu håller på att färdigställa ger självfallet inga möjligheter till dylikt avkoppling.

Knivdrama i Rundvik gav villkorlig dom

26/8 1964
En djupt ångerfull 40-årig man från Rundvik stod på tisdagen inför rätta i Nordmaling för bli resande av livsfarligt vapen. För bra precis två år sedan hotade han en jördagskväll sin hustru med den förskräckande kniv och under det tumult som uppstod tillfogade han henne ett fyra cm långt, djupt sår på ena armen samt skärsår på fingrarna. Två tillskyndande personer blev utsatta för misshandel. När mannen skulle gripas av polisen satte han sig till motvärn.

Det rusliga uppträdet, som dessbättre slutade utan allvarligare skador, hade försiggått av ganska stor spritföräring. Själv trodde mannen att han konsumerat omkring en liter renat timmarna före. Mannen är känd för att ha hetsigt, obändig humor. När han fått sprit har han vid flera tillfällen helt tappat koncepten. Nu har han enligt samstämmiga uppgifter helt slutat med sprit och under de två år som gått skött sig exemplariskt. Förhållandet i hemmet är det bästa tänkbara, ansåg mannen. Bl a har han gott stöd i sin hustru och arbetskamraterna har visat sig förstående.

SÖKTE SKYDD

Hustrun arbetade på ett kafé i samhället. Det var när mannen vid 21-tiden på kvällen kom för att hämta henne som händelsen inträffade. Mannen hade dessförinnan druckit stora mängder sprit i hemmet. När han kom till kaféet råkade han i ordväxling med sin hustru. Han grep tag i henne samtidigt som han fick fatt på en kniv som låg i kaféköket. Efter att ha blivit tillfogad skärsår på en arm och fingrarna lyckades kvinnan, med sönderrivna klänning, söka skydd i innehavarens bostad i fastighetens övre våning.

När kaféinnehavaren kom ner för att se vad som stod på gick mannens bärsärkaraseri ut över denne. Mannen tog tag runt huvudet på kaféidkaren och hotade med kniven och kastade honom därefter ut ur lokalen mot ett kylskåp i förstugan. Skäpet ramlade och slog till huvudströmbrytaren så att det blev mörkt i hela fastigheten. Vid fallet skadade sig innehavaren i ett ben dock inte värre än att han kunde springa och larma polisen.

Nu hade även en sväger till kaféinnehavaren kommit till undsättning. Mannen med det vildsinta humöret kastade sig nu över honom och tog bl a struptag. Den angripne lyckades dock kränga sig ur greppet varefter han sprang upp till lägenheten. Men

nu hade man låst dörren och mannen fick slå sönder en fönsterruta i dörren och krypa in för att komma i säkerhet.

Väl inne kom han ihåg att han i sin bil på gården, hade en liten pojke sovande och blev rädd att den vildsinta skulle göra den lille något. Mannen klättrade därför nedför brandstegen — och blev upptäckt.

Det blev klappjakt. Barnafadern före och den vildsinta, skrikande mannen efter. Han avbröt dock jakten efter ett 100-tal meter och återgick till att bevaka kaféet.

Under tiden hade polis hunnit fram och mannen kunde tas om hand och fördes liksom de skadade till Nordmalings sjukstuga.

ANGERFULL

Mannen var som sagt ångerfull inför rätten.

Att han hotat sin maka med kniven mindes han.

— Jag var väl, i mitt berusade tillstånd, svartjulk, men jag tror inte det var min mening att skada henne. Bara skrämna.

Av händelseförloppet i övrigt hade han inget minne.

Mannen rymde från polisen efter att ha varit på sjukstugan. Han sprang in i ett nybygge i Nordmaling för försvann. Han liftade till hemmet där han senare på natten blev tagen på nytt.

— Dricker ni fortfarande sprit, frågade åklagaren landsfiskal Lennart Levander.

— Nej. Den sprit som fanns kvar när jag kom hem slog jag i slakten.

— Och jag behöver bara titta på jacket på min frus arm för att minnas vad jag gjort.

— Tänker ni fortsätta som nykterist?

— Ja och jag har inte haft några besvär att avhålla mig från sprit.

VILLKORLIGT

Åklagaren var mild i sina yrkanden vid pläderingen. Ansåg att den



Bröderna Roland och Erik Westerlund från Klemensnäs i arbete med cementslipning på tornets topp.



Doktor Herman Bolt, Nordmaling

**Nordmaling får
25/8 provinsialläkare
med RK-intresse**

Nordmaling har begåvats med en ny provinsialläkare, som tar vid där doktor Hampus Klockhoff slutade för ett år sedan. Det är 32-årige Herman Bolt, född i Groningen i Holland. Vid det här laget har han tre år bakom sig som svensk. Men det är otroligt så bra det tycks gå att lära sig svenska språket. Doktor Bolt har inga som helst språksvårigheter och håller redan på att liksom växa in i Nordmalings-miljön.

Även doktor Bolts far är läkare, men har valt att stanna kvar i sitt hemland. Där har han för övrigt utfört en stor insats för Röda korset och har hjälpt till med de insatser som svenska Röda korset gjorde för några år sedan i samband med översvämningskatastroferna. När sonen efter sina läkarstudier i Amsterdam, flyttade till Sverige fick han marningen av sin far: "Gör en insats för Röda korset dit du kommer". Och på den punkten öppnar sig oändliga möjligheter, då doktor Herman Bolt nu övertar doktor Klockhoffs arbetsuppgifter i Nordmaling. Hans företrädare var som bekant det starka namnet inom RK:s arbete i Nordmaling och vill det sig väl får måhända Klockhoff en arvtagare i ordets rätta bemärkelse.

Doktor Bolt kommer närmast från Torsby i Värmland där han varit anställd vid lasarettet. Hans maka är dock västerbottniska närmare bestämt från Järvsjöby i Vilhelmina.

Han hoppas på gott samarbete med Nordmalings-borna och de kommunala myndigheterna och han är förtjust över läkarmottagningen och läkarvillan i samhället.

För Nordmalings kommun betyder det också mycket att den lediga läkartjänsten kunnat nybesättas.

H. B.

**Tjuvliga härjade i
24/8 Övik och Nordmaling
1964**

Nordmalings (VK) En hel serie med inbrott och stölder har natten mot lördagen förövats i Örnsköldsvik och Nordmaling. Två konditorier efter Storgatan i Örnsköldsvik fick påhållning sedan man lyckats forcera fönster respektive källardörr. Bytet blev i ena fallet 15 kr och i det andra ca 100 kr. Genom att krossa en fönsterruta tor man sig vidare in i Karstedts Bil AB och

Hos NV:s sadelmakeri försökte man forcera dörren, men misslyckades, effektivt rattlös. En motocykel, Husqvarna Y 312, fick däremot respas. Lyckan var bättre vid ett inbrott i en parkerad last bil på en av stadens P-platser. Där blev bytet två kostymer, två mocevästlar, två par herrskor och ett damarmbandsur. Hos Mellbergs Bil AB gjordes stöldförsök samtliga fall med negativt resultat. Däremot försvann på en gata i staden en parkerad last Opel-Rekord med reg. nr. AA 87276. Även en annan bil blev föremål för juvarnas uppmärksamhet. Dörren fixades men talet förseelser.

tisdagen 18 augusti 1964



— I Nordmalings kyrka vigdes på lördagen ingenjören Kjell Jonsson Baggård och sjuksköterskan Ires Hansson, Ripfjäll, Långsjöby, dotter till hemmansägare Ludvig Hansson och hans maka Letty, född Mattsson. Vigseln förrättades av prosten Johan Hedquist. Uppvaktande tärna var brudgummens syster Kristina Jonsson. Efter vigseln gavs middag för de närmaste i brudgummens hem Baggård. (Foto: André Nordmaling)



— I St Asaka kyrka har vigts Östen Fällman, Rundvik och Iris Fridström, Skara. Vigseln förrättades av kyrkoadjunkt Nils Bejre.

VIGDE 18/8 1964



— I Nordmalings kyrka vigdes på lördagen posttjänstemannen Hans Christer Peterssoh, Stockholm och kanslibiträdet Siv Maj-Britt Ögren, Stockholm, dotter till fabriksarbetaren Holger Ögren och hans maka Gunhild, f. Olofsson, Järnsklubb, Nordmaling. Vigseln förrättades av kontraktsprosten Johan Hedquist.

Efter vigseln gav brudens föräldrar middag på Levar hotell för ett 30-tal gäster. Under middagen hyllades brudparet med tal av bla brudens fader, fru Fanny Grenborg, Hörnefors och brudens farbroder bussägare Algur Ögren, Järnsklubb. (Foto: André, Nordmaling)

VIGSEL 17/8 1964



— I Rundviks kyrka har vigts bilmekanikern Alf Karlsson, Norrbylund, Ervalla och sjuksköterskan Karin Stoltz, Rundvik, dotter till hemmansägaren Helge Eugén Stoltz och hans mama Mimmi Nikolina, f. Nilsson, Kroksjö, Umeå. Vigseln förrättades av kyrkoadjunkt Eskil Granström. Uppvaktande brudnåbbar var Maria och Elin Dahlstedt, Djupsjö, Nordmaling.

Vid brudparets intåg i kyrkan spelade organist Lars Boström Ess-durpreludiet av J. S. Bach och sjöng där efter en Bach-koral. Efter vigseln spelades sonat i F-dur av Händel för flöjt och orgel. Flöjtsolist var Anders Boström. Som utgångsmusik spelades A trumpet voluntary av Clarke.



Full byggrush inom Nordmalings centralskolområde på etapp 3

Man tar emot elever även från grannlän

I Nordmaling blir det skolstart den 28 augusti. Då samlas eleverna till uppopp. Men lärarnas nya arbetsår började redan på tisdagen med planeringsdag, och sedan har det varit pedagogdagar med sammandragning i Nordmalings skolcentrum. Årets skolstart i Nordmaling innebär även en första kontakt med distriktets nye skolchef, rektor Einar Hedquist. Därtill kommer många nya ansikten i övrigt inom lärarkåren.

De båda rektorerna har haft ett hårt arbete med att skaffa lärare. Det har lyckats till slut. Varje plats är besatt. Inom realskolan och högstadiet har man visserligen nödgats tillgripa icke behörig arbetskraft. Det gäller främst några ingenjörer som får ta sig an de naturvetenskapliga ämnena.

Det nya läsåret kommer med en hel del nyheter. För första året lemnar grundskolan på allvar in i bilden för 7-orna på högstadiet. Det innebär att man på realskolan får en kombination realskola-högstadium 1967 blir sista året för realexamen i Nordmaling. I år blir det 265 elever på reallinjen och drygt 200 på högstadiet, men redan nästa år svänger siffrorna över till förmån för den nya skolformen och om tre år har "Elevvikensskoleverket", som realskolan kallades, när den kom till i slutet av 1930-talet, av dåvarande yttre tilläggs- och kommunalnämndens ordföranden W. Nordenfors, tjänat ut som realskola betraktad.

Skolekstrarna ökar
Med högstadiets totala centralisering till Nordmalings samhälle ökar även antalet elever som måste ha skolekstrarna. Och skolekstrandens ökar. Vissa elever kommer att få åka upp till tio mil per dag. Det gäller framför allt elever från norrforsområdet, som dock får förmånen att få läsa en dag i veckan på hemmaplan i skolan i Norrfors. Lördagarna kommer nämligen att anses för hemkunskap, och hemkunskap bör man väl få läsa på hemmaplan.

Tio elever från Gideå och Trehörningsjö
En annan nyhet i år är, att man även får elever till högstadiet från grannlän. Västermorland. De många och segslidande skoldebatterna i Trehörningsjö har slutat med att Nordmaling för innevarande läsår tar emot fyra trehörningsjöelever från byarna inom kommunens nordöstra hörn. Samtidigt får man sex elever från Gideå kommun, från den del av kommunen som gränsar mot Nordmaling och Trehörningsjö. De är välkomna säger rektor Hedquist, som är främmande för skolstriderna i norra Angermanland, men däremot inte främmande för tanken om interkommunal samverkan på skolans område änsåskönt en hel länsgräns näste överbryggas.

Brist på lokaler, men nästa år ljusnar det
Bristen på undervisningslokaler har varit ett brännande problem för Nordmalings ledande skolmän under många år. Hur man än bygger och hur än folkmängden minskar, så tycks denna brist vara permanent. Problemet fanns där när rektor Felix Innergård kom till Nordmaling 1951 och problemen är minst lika stora nu när hans unge efterträdare tar vid 13 år senare. Men nu, liksom tidigare år, kommer Hanmargården in i bilden som räddare. Här får man för innevarande läsår placera två specialklasser, en kontoristkurs och dessutom ta två sallar i anskaffning för musik och slöjd.
Genom övergång till s.k. ämnesrumssystem i realskolan ökas även möjligheterna på lokalfrågan om-

sedan. I Norrfors skola, en produkt från förra decenniet, har man tre klassrum tomma. Men där har man helt andra planer för att ta igen "gluggen". Ortens medborgarhusförening får en samlingslokal av de tre enheterna, en lokal som blir 6 1/2 x 18 1/2 meter. Onekligen en mycket bra lösning.

Rektor Einar Hedquist har bara en månad bakom sig som rektor i Nordmaling. En utan tvekan intensiv arbetsmånad. Bara detta att lägga pussel med schemat för högstadiet och realskolan. Inne på kollegierummet har det arbetats för högstacykl de senaste veckorna för att lösa dylika detaljfrågor. En svårare uppgift än de flesta kan ana. Men arbetsuppgifterna har varit stimulerande, menar rektor Hedquist, som hoppas på ett gott samarbete mellan kolleger, elever och föräldrar eller målsmän.

Vi har de svåraste problemen bakom oss inför årets skolstart, tillättandet av de många lediga tjänsterna, schemaläggning och dylikt.
H. B.

En enda blick på en levande var
reelse borde vara nog för att få oss att inse det förmätina i vår tro att det kan ställas upp allehanda detaljerade regler för hur barn skall behandlas i olika situationer.
Ase Gruda Skard

Byggnadskap i gång
Det stundar dock bättre tider. Just nu bygger man för fullt inom skolområdet. Det är skolbyggnaderna stapp 3, som håller på att slutföras och som skall vara klar till nästa läsår. Då får man helt nya lokaler för skolkök, kvinnlig och manlig slöjd samt för den rent administrativa verksamheten. Byggnaderna för den etappen uppgår till 1,5 miljoner kronor. Till våren räknar man på i gång byggnationen av ett centralskolorum och sedan återstår en byggnad på fem klassrum för småskolan. När den byggnaden blir klar får man förutsett att det gamla skolhuset från 1901 kommer att rivas och försvinna ut ur skolbilden.

Tomma lokaler på sina håll
Samtidigt som man har brist på lokaler vid skolcentret i Nordmaling står det tomma lokaler vid andra skolor inom distriktet. Något av ödet ironi men även ett bevis för att planeringsarbetet för grundskolans uppbyggnad inte var som den borde vara från högsta håll för totalt år



Nye skolchefen, rektor Einar Hedquist till vänster visar upp schemaplanläggningen för skolstyrelsens ordförande, nämndeman Sigfrid Nilsson.



Full byggrush inom Nordmalings centralskolområde på etapp 3

Man tar emot elever även från grannlänen

I Nordmaling blir det skolstart den 28 augusti. Då samlas eleverna till uppdrag. Men lärarnas nya arbetsår började redan på tisdagen med planeringsdag, och sedan har det varit pedagogdagar med sammandragning i Nordmalings skolexamen. Årets skolstart i Nordmaling innebär även en första kontakt med distriktets nye skolchef, rektor Einar Hedquist. Därtill kommer många nya ansikten i övrigt inom lärarkåren.

De båda rektorerna har haft ett hårt arbete med att skaffa lärare. Det har lyckats till slut. Varje plats är besatt. Inom realskolan och högstadiet har man visserligen nödgats tillgripa icke behörig arbetskraft. Det gäller främst några ingenjörer som får ta sig an de naturvetenskapliga ämnena.

Det nya läsåret kommer med en hel del nyheter. För första året kommer grundskolan på allvar in i bilden för 7-orna på högstadiet. Det innebär att man på realskolan får en kombination realskola/högstadium 1967 blir sista året för realexamen i Nordmaling. I år blir det 265 elever på reallinjen och drygt 200 på högstadiet, men redan nästa år svänger sig siffrorna över till förmån för den nya skolformen och om tre år har "Bredvikskommunens skola", som realskolan kallades, när den kom till i slutet av 1900-talet, av dåvarande yttre till konservativa kommunalnämndens ordföranden W. Nordensfors, tjänat ut som realskola betraktad.

Skolskjutsarna ökar
Med högstadiets totala centralisering till Nordmalings samhälle ökar även antalet elever som måste ha skolskjuts. Och skjutsavstånden ökar. Vissa elever kommer att få åka upp till tio mil per dag. Det gäller framför allt elever från norrforsområdet, som dock får förmånen att få läsa en dag i veckan på hemmaplan i skolan i Norrfors. Lärdagarna kommer nämligen att anslås för hemkunskap, och hemkunskap bör man väl få läsa på hemmaplan.

Tio elever från Gideå och Trehörningsjö
En annan nyhet är att man även får elever till högstadiet från grannlandet Västerorrland. De många och segiltvande skoldotterna i Trehörningsjö har slutat med att Nordmaling för innevarande läsår tar emot fyra trehörningsjöelever från byarna inom kommunens nordöstra hörn. Samtidigt får man sex elever från Gideå kommun, från den del av kommunen som gränsar mot del av kommunen i Trehörningsjö. De är välkomna säger rektor Hedquist, som är främmande för skolstriderna i norra Ångermanland, men däremot inte främmande för tanken om interkommunal samverkan på skolans område ånskönt en hel länsgräns måste övertryggas.

Brist på lokaler, men nästa år ljusnar det
Bristen på undervisningslokaler har varit ett brännande problem för Nordmalings ledande skolmän under många år. Hur man än bygger och hur än folkmängden minskar, så tycks denna brist vara permanent. Problemet fanns där när rektor Felix Innergård kom till Nordmaling 1951 och problemen är minst lika stora nu när hans unge efterträdare tar vid 13 år senare. Men nu, liksom tidigare år, kommer Hammargården in i bilden som räddare. Här får man för innevarande läsår placera två specialklasser, en kontoristkurs och dessutom ta två salar i anspack för musik och slöjd.

Gjennom övergång till skämmasystem i realskolan ökas även möjligheterna på lokalfrågens område. Nackdelen blir att eleverna aldrig kan känna sig riktigt hemmastäda. Man får flytta från sal till sal beroende på undervisningsämne.

sedan. I Norrfors skola, en produkt från förra decenniet, har man tre klassrum tomma. Men där har man helt andra planer för att täta igen "gluggen". Ortens medborgarhusförening får en samlingslokal av de tre enheterna, en lokal som blir 6 1/2 x 18 1/2 meter. Onekligen en mycket bra lösning.
Rektor Einar Hedquist har bara en månad bakom sig som 1:a rektor i Nordmaling. En utan trekan intensiv arbetsmånad. Bara detta att lägga pussel med schemat för högstadiet och realskolan. Inne på kollegierummet har det arbetats för högttryck de senaste veckorna för att lösa dylika detalfrågor. En svårare uppgift än de flesta kan ana. Men arbetsuppgifterna har varit stimulerande, menar rektor Hedquist, som hoppas på ett gott samarbete mellan kollegier och föräldrar eller målsmän.
— Vi har de svåraste problemen bakom oss inför årets skolstart, tillståndet av de många lediga tjänsterna, schemaläggning och dylikt.
H. E.

En enda blick på en levande varsel borde vara nog för att få oss att inse det förnimta i vår tro att det kan ställas upp allehanda detaljerade regler för hur barn skall behandlas i olika situationer.**

Ase Gruda Skard

Byggnadskap i gång
Det stundar dock bättre tider. Just nu bygger man för fullt inom skolområdet. Det är skolbyggnadens etapp 3, som håller på att slutföras och som skall vara klar till nästa läsår. Då får man helt nya lokaler för skolkök, kvinnlig och manlig slöjd samt för den rent administrativa verksamheten. Byggnadskostnaden för den etappen uppgår till 1,5 miljoner kronor. Till våren räknar man få i gång byggnationen av ett centralkapprum och sedan återstår en byggnad på fem klassrum för ämneskolan. När den byggnaden blir klar får man förutsätta att det gamla skolhuset från 1901 kommer att rivas och försvinna ut ur skolbildnen.

Tomma lokaler på sina håll
Samtidigt som man har brist på lokaler vid skolexamen i Nordmaling står det tomma lokaler vid andra skolor inom distriktet. Något av ödet ironi men även ett bevis för att planeringsarbetet för grundskolans uppbyggnad inte var som den borde vara från högsta håll för tioåret år.



Nye skolchefen, rektor Einar Hedquist till vänster visar upp schemaplanläggningen för skolstyrelsens ordförande, nämndeman Sigfrid Nilsson.