

2/7 1973 Hans Åström främst i Rundviks-trampen

RUNDVIK VK)

Hans Åström, Cykelkedjan infriade förväntningarna när han som segrare spurtade in under målskycket vid IFK Rundviks och Nordmalingskorpons premiärlopp — Rundvikstrampen. Segertiden för Hans Åström blev 2.30.16. En bra tid om man tänker på att 18 km av banans 94 km var grusväg. En fin tid noterade också Anders Jonsson, Umedalens IF på korta trampet, 34 km. Han kom in på 1.04.14. Bästa tiden på den sträckan hade yngre oldboysarna Nisse Holm, Spöland och Gunnar Janze, Cykelkedjan, med 1.03.55.

Tävlingsarrangemanget klaffade perfekt och det blir säkert en ny tävling kommande år.

Redan i ett tidigt skede av loppet förstod man att segerstriden skulle komma att stå mellan Cykelkedjans Hans Åström och Tore Elofsson. De startade i andra gruppen och på grusvägen mellan Nyåken och Norrfors cirka 40 km från startplatsen var man ifatt första gruppen.

Förn denna hakade Peter Hjelm, Cykelkedjan och Gustaf Nylander, Spöland på. Efter passerandet av Norrfors drog den kvartetten hårt

med följd att Gustaf Nylander tvungdes släppa efter någon mil. Trion med Hans Åström, Peter Hjelm och Tore Elofsson växeldrog sedan vägen till målet i Rundvik. När han satte in slutspruten några km från målet fick Peter Hjelm en olycklig punktering. Slutstriden blev en uppgörelse mellan Hans Åström och Tore Elofsson. Hasse var den yassaste och vann med ett par längder.

□ BRA LOPP

Sten Elis Wiklund, Storuman, som startade i tredje gruppen gjorde också ett bra lopp. Han kom in som tredje före Peter Hjelm. Hemmaklubben Allan Johansson tog en hedrande sjätte plats.

YO-klassen, långa banan, vanns av Sten Gunnar Andersson med tiden 2.33.42.

Samma tid hade också tvåan Kurt Lindström, Cykelkedjan, även ÅO-klassen noterade samma sluttid för ettan och tvåan. Här noterades Ove Norberg, Cykelkedjan, som förste man med 2.38.42. Tvåa blev Erik Rolf, Grundforsen med samma tid.

På korta banan 34 km segrare i seniorklassen Gert Jonsson, Volvo-Umeverken, Hjalmar Sandström, Nordmaling, vann veteranklassen och Anita Bäckström, Rundvik, damer seniorer. Noteras kan också att Maj Jansson, Cykelkedjan, som enda dam körde den långa sträckan, 94 km.

□ INGET PROBLEM

Till slut kan man fundera över hur det skulle vara om man provade med gemensam start vägarna är ju breda och fina och det utgör inget problem.

□ INGET PROBLEM

Till slut kan man fundera över hur det skulle vara om man provade med gemensam start vägarna är ju breda och fina och det utgör inget problem.



Maj Jansson, Cykelkedjan, var enda damdeltagare i långa trampen.



Peder Hjelm, Hans Åström och Tore Elofsson, alla Cykelkedjan framgångsrik trio i Rundviks-trampen.

2/7 1973

2/7 1973 Cykel

RUNDVIKSTRAMPEN

Herrar sen. 94 km. 1) H Åström, Cykelkedjan 2.30.16 2) T Elofsson, Cykelkedjan 2.30.22 3) S E Wiklund, Storuman 2.33.41 4) P Hjelm, Cykelkedjan 2.36.15, 5) M Eriksson, Cykelkedjan 2.38.42 6) A Johansson, Rundvik 2.43.42, 7) K G Hägglund, Dalasjö 2.46.33 8) J Häggren, Cykelkedjan 2.48.53, 9) S Sandberg, Cykelkedjan 2.52.36, 10) D-O Nording, Örnköldsvik 2.53.00,

11) E Ludvigsson, Tegsnäsbyarna 3.01.34, 12) L Alperud, Cykelkedjan 3.03.53, 13) O Berggren, Örnköldsvik 3.04.07, 14) D-O Molin, Cykelkedjan 3.04.11, 15) T Sävström, Tegsnäsbyarna 3.11.17, 16) K Larsson, Örnen 3.19.07.

Herrar yngre oldboys 94 km. 1) S G Andersson, Spöland 2.33.42 2) K Lindström, Cykelkedjan 2.33.42, 3) T Nilsson, Cykelkedjan 2.35.02, 4) E Hörmberg, Cykelkedjan 2.37.42, 5) B Allergren, Umed 2.37.59, 6) S Edlund, Norrfors 2.43.00, 7) A Malm, Spöland 2.48.00, 8) H Söderström, Volvo-Umeverken 2.48.01, 9) K Sandström, Cykelkedjan 2.50.46, 10) O Forsberg, Rundvik 3.00.40, 11) H Molander, Söraker 3.07.39, 12) A Jakobsson, Spöland 3.07.11, 13) S Näslund, Cykelkedjan 3.23.17.

Herrar äldre oldboys 94 km. 1) O Norberg, Cykelkedjan 2.38.42, 2) E Rolf, Grundforsen 2.38.42, 3) A Johansson, Volvo-Umeverken 2.38.42, 4) A Rickardsson, Cykelkedjan 2.43.00, 5) G Nylander, Spöland 2.43.42, 6) B Häglund, Björna 2.48.02, 7) E Ranered, Brandkären 2.53.18, 8) N Johansson, Cykelkedjan 2.55.43, 9) D Dahlberg, Nordmaling 3.19.15.

Herrar vet. 94 km. 1) J Rollén, Vilhelmina 2.58.53, 2) S B Svensson, Cykelkedjan 3.17.22 3) B Lundkvist, Rundvik 3.21.41.

Damer sen. 94 km. 1) M Jansson, Cykelkedjan 3.15.22.

Herrar sen. 34 km. 1) G Jonsson, Volvo-Umeverken 1.04.53, 2) S Erngrund, Fredrika 1.06.50 3) B Andersson, Björna 1.09.11.

Yngre oldboys 34 km. 1) N Holm, Spöland 1.03.55 2) G Janze, Cykelkedjan 1.03.55 3) S Johansson, Volvo-Umeverken 1.04.46, 4) J Berggren, Volvo-Umeverken 1.04.47, 5) M Sjöström, Cykelkedjan 1.04.53, 6) H Backman, Umeå 1.08.02, 7) R Nygren, Spöland 1.08.59 8) T Johansson, Volvo-Umeverken 1.09.46, 9) R Bäckström, Rundvik 1.11.11.

Veteranklassen 34 km. 1) H Sandström, Nordmaling 1.13.31 2) O Öberg, Nordmaling 1.16.00, 3) V Norberg, Norrfors 1.21.55.

Pojkar 34 km. 1) A Jonsson, Umedalen 1.04.14 2) S Lundsten, Stöckeby 1.04.47, 3) K Forsgren, Spöland 1.09.17.

Damer sen. 34 km. 1) A Bäckström, Rundvik 1.16.47.

Aldre oldgirls 34 km. 1) K Agestad, Norrfors 1.53.50.

Nordmaling

Sommarvärmens fortsätter

Nu om någonsin behövs större kylutrymmen. Vi har kylskåp från 395 kr.
3-plattspisar från 585 kr (höjd 85 cm).

WIGLÖVS EL AB
Nordmaling tel 0930/10322.

2/7 1973





Kanotisterna Erik Elgard och Stig Andersson med den 40 meter höga Tallbergsbron i bakgrunden.

3/7 73

Med kanot längs Öreälven

NORDMALING (VK)

Första parret ut i Nordmalings fritidsmänts satsning — kanotfärd utför Öreälven från Tallberg till Brattfors blev två mellansvenskar, Erik Elgard, Järna, och Stig Andersson, Askersund. De gjorde färdens nedförläveln i söndags och klarade distansen på 7½ timme. Sträckan torde nära sig 30 km och de två gjorde utan tvekan en god prestation. Men så sätter Gustavsson, Inez Karlsson, Ester



DETTA ÄR ett skolkort från skolan i Bäcknäs 1927 insikt av Emelius Stillesjö, Umeå.

Skollärmarnas namn i första raden från vänster: Birger Karlsson, Sixten Grahn, Harry Eriksson, Sverf Johansson, Ingvar Holm.

Andra raden: Edith Holm, Agda Lindfors, Viola Samuelsson, Aleida Gustavsson, Inez Karlsson, Ester

Grahn, Märta Olovsdotter, Hugo Lindfors.

Tredje raden: Eskil Hohn, Holger Samuelsson, Sven Eriksson, lärarinnan Sanna Jansson, Alma Jonsson, Anna Eriksson, Agda Johansson.

Fjärde raden från vänster: Elis Lindfors, Johan Lindfors, Sigfrid Grahn, Sigrid Lindfors och Emelius Samuelsson. Skolhusets ägare är Albert Samuelsson.

3/7 1973



Vivi Degerman, Rundvik. På Backenhemmet i Umeå avled på torsdagen fröken Vivi Degerman, Rundviksverken. Hon var 78 år och sörjtes närmast av syskon och i övrigt en stor släkt.

Hon var född i Rundvik och blev industrimetropolen trogen livet ut. De sista åren födde en vacklande hälla henne till sjukhusvistelse, först på Strandholmen i Nordmaling 1970–1973 och de senaste månaderna till Backenhemmet. Hennes stora uppgift i yngre år var att hjälpa sina åldriga föräldrar. Hon arbetade även en tid som städarska på bolagskontoret i Rundvik. Religiöst intresserad var hon sedan ungdomsåren.

6/7 73



Johan Forsberg, Mo, Lögdeå. På Umeå lasaret avled på måndagen f. hemmansägaren Johan Forsberg, Mo, Lögdeå. Han var 71 år och sörjtes närmast av maken Linnea f. Hansson, sonen Ingemar, som har hemgården, dottern Ingegerd gift med köpmannen Torsten Thorén, Norrköping, broder, svägerska och barnbarn.

Johan Forsberg var född i Mo, på den gård som han övertog av sina föräldrar 1932. Han ingick äktenskap två år senare och makarna drev jordbruksföretaget under en lång följd av år. Vid sidan av arbetet med sin jordbruksfastighet arbetade han under flottningsåren för Lögdeåvans flottningsförening, där han var en uppskattad arbetskraft. Hemmanet överlät han till sonen Ingemar förra året. De senaste åren har han lidit av ohälsa.

DÖDSFALL 6/7 73
Astrid Forsberg, Rundvik. På Nordmalings sjukhem avled på torsdagen fru Astrid Forsberg, Rundviksverken, maka till f. sågverksarbetaren Gustav Forsberg. Hon var 77 år och sörjtes närmast av maken, fyra barn, svärdöttrar, svärsoner, barnbarn och barnbarnsbarn.

Hon var född i Malmberget och kom i unghörsåren helt att ägna sig åt verksamheten på olika vårdinrättningar. För mer än 40 år sedan kom hon till läkarbostaden och sjukstugan i Nordmaling och 1934 ingick hon äktenskap med sågverksarbetaren Gustav Forsberg i Rundvik. Så långt tiden räckte till deltog hon i samhällsarbete och var bla ledamot i Nordmalings kommunens hemhjälpsnämnd. Hon var på sin tid även med om att bilda kvinnoklubben i Rundvik.



Gunnar Jonsson, Aspeå. Under tillfälligt besök hos svärföräldrar i Abbottjärn avled hastigt på onsdagen f. hemmansägaren och skogsarbetaren Gunnar Jonsson, Aspeå, Lögdeå. Han var 60 år och sörjtes närmast av maken Greta f. Edlund, en stor syskonskara, svägerskor och svägrar.

Han var född i Tärna och växte upp i en stor syskonskara. Det var 11 barn i hemmet. Tidigt fick han hjälpa till med olika arbeten. Bjällen, skogen, fisket och jakten intresserade honom mycket, särskilt under Tärna-tiden. 1950 flyttade han till Sahlberg och blev jordbruksarbetare med skogsarbete som binäring. 1959 flyttade han till Aspeå i Nordmaling. Hälسان hade börjat bli vacklande och han sökte sig en lugnare tillvaro. Han gifte sig 1961. Gunnar Jonsson var en mycket händig man och innan han kom flyttande till kusten arbetade han bla som bilmekaniker en tid i Falköping.

— I Nordmalings gravkapell jordfästes på lördagen fru Betty Johansson, maka till hemmansägare Gösta Johansson, Bräntberget, Norrfors. Officiant var komminister Johannes Eby.

En stor menighet hade mött upp och utöver en rik blomstergård vid båren noterades en vacker insamling till förmån för cancerforsningen. Vid familjegraven på nya kyrkogården

2/7 1973

den talade bl a Birger Löfgren, Mo och vid en minnessammankomst i församlingsgården efter jordfästningen medverkade komminister Eby.

— I Nordmalings kyrka jordfästes på lördagen f verksarbetaren Karl Ahlgren, Nordmaling. Officiant var komminister David Lindström. Vid familjegraven på nya kyrkogården, där en rik blomstergård nedlades, talade för den närmaste släktkretsen en sväger, Oscar Dahlberg, Sandviken. Vid en minnessammankomst i församlingsgården efter jordfästningsakten talade bl a bröderna Henry och Hilding Lundström och vidare medverkade komminister David Lindström. En vacker gåva gavs till förmån för forskningsarbetet för hjärt- och kärlsjukdomar vid Umeå universitet.

2/7 1973

Tack

Till läkare och övrig personal på Umeå lasarett för god vård av min kärä maka och vår älskade mor

Betty Johansson

under hennes sjukdomstid, för allt deltagande vid hennes bortgång samt för blommor och tal vid båren och den vackra penninggåvan till Cancerfonden ber vi att få framföra vårt hjärtevarma tack.

Bräntberget, Norrfors
den 2 juli 1973

GÖSTA JOHANSSON
Barnen

3/7 1973

3/7 1973

80 år onsdag 4 juli hemmansägaren Valentín Gustafsson, Högbärna, Hörsjö

Han är född i Hummelholm, där han växte upp bland tio syskon. I början på 1910-talet köpte föräldrarna ett hemman i Högbärna som Valentín övertog ansvaret för 1940. Liksom sina fem bröder hade han tidigare tjänst vid SJ.

Han har framstått som en duktig bonde, sköti sin åker med idighet, odlat och reparerat. Trots sina 80 år sköter han alltför sina kreatur i ladugården. Han är också en händig snickare med tillverkning av lilor, räfsor men även möbler som specialitet. Hans stora fritidsintressen är annars jakt och fiske. 3/7 1973

3/7 1973

Min älskade Make

Gunnar Jonsson

* 16/1 1913 † 4/7 1973

har hastigt lämnat mig. Sörjd och saknad av mig, syskon, övrig släkt och vänner.

Aspeå, Lögdeå den 5 juli 1973

GRETA

Snäll och god Du alltid varit
Utan klagan smärta bar
Ingen vet vad Du har lidit
Nu Du vilan funnit här.
Tung är sorgen; svår att bärा
Toxt det är i hemmet vrå
Men vad allt Du gav oss kärä
Finns i minnet kvä ändå.

Jordfästningen sker i stillhet.

6/7 1973

6/7 1973

Levarskolan, Nordmaling

KONSUMTIONSBILDNING LANTHUSHALL 1 ÅR

Ahlgren, Carina, Umeå
Bergström, Erica, Hönefors
Björssing, Annika, Umeå
Edström, Gun, Nordmaling
Helmersson, Annika, Obbola
Hildingsson, Karina, Umeå
Holmgren, Ann-Britt, Nordmaling
Häggström, Ann-Britt, Hällnäs
Häggestöm, Eva, Bjurholm
Johansson, Eva, Umed
Johansson, Gerd-Marie, Lögdeå
Johansson, Margareta, Umeå
Jonsson, Helen, Nordmaling
Jonsson, Margareta, Gräsmyr
Karestahl, Monica, Rundviksverken
Kiström, Barbro, Umeå
Ledström, Asta, Nordmaling
Lindberg, Britt-Marie, Rundv.verk.
Lindberg Gertrud, Rundv.verk.
Lindgren, Yvonne, Hörsjö
Lindmark, Ewa, Umeå
Lundmark, Gunnel, Umeå
Lundström, Berit, Umeå
Lötström, Maud, Norrfors
Nilsson, Ingvar, Umeå
Nyström, Marlene, Trehörningsjö
Stigedahl, Iréne, Umeå
Strandberg, Eva, Vännäs
Söderlund, Kristina, Nordmaling
Wiklund, Mona, Nordmaling
Wälberg, Karin, Vännäsby

5/7 1973

5/7 1973

Hilda Persson, Rundvik. I sitt hem i Rundviksverken avled helt hastigt på onsdagen fru Hilda Henrietta Persson, maka till framtidne fabrikarbetaren Edvin Persson. Hon var 76 år och sörjes närmast av barnen Maj-Britt gift med köpmann Gustaf Adolf Agren, Mullsjö, och William, köpmann i Nordmaling, svärson, svärdotter, barnbarn, barnbarnsbarn samt syskon.

Hon var född i Aspeå och dotter till framtidne fjärdingsmannen J P Sandman. Det var fem barn i hemmet och som äldst i syskonskaran fick hon tidigt börja hjälpa till i hemmet. Sedan blev det olika platser bl a var hon anställd vid restauranger i Umeå, Norrbyskär och Kramfors. 1920 ingick hon äktenskap med Edvin Persson i Rundvik och därmed fick hon det egna hemmet och de egna familjemedlemmarna att känna ansvar för. Hon var kyrkligt intresserad och hennes främsta hobby handarbeten och främst då virkning.

5/7 1973

5/7 1973



Vigsel i Nordmalings kyrka på lördagen mellan löjtnant Alf Urban Fritz Jonsson och barnavårdsläkare Maud Ulla Birgitta Strandberg, båda från Boden, överläkare församling. Bruden bördig från Gräsmyr och dotter till hemmansägare Carl Strandberg och hans maka Siri t Bäckman. (Foto: Alfons, Nordmaling). 4/7 1973

4/7 1973

Godta deltagarsiffror i Nordmalingsterräng

Nordmalings kommunterräng avslutade försäsongens serietävling i Brattbacka. Det var alltså den 4:e tävlingen under försommaren. Nu blir det paus på eftersommaren. Då är det dags för ytterligare fyra tävlingar. Deltagarsiffran var, trots värmen, god även i Brattbacka. Efter de fyra tävlingarna är resultaten mellan grupperna: Rundvik/Lögdéa 2.421 poäng, Nordmaling 1.462, Norrfors/Brattbacka 1.186.

Individuella resultat:

Pojkar f. 1967 o senare 800 m: 1) J Viklund, RL 2.46, 2) M Burström, N-ling 3.01, 3) J Wellberg, NB 4.56.

Pojkar f. 65/66 800 m: 1) P Österberg, N-ling 2.32, 2) A Andersson, NB 2.34, 3) A Östenson, RL 2.51.

Flickor f. 67 o senare 800 m: 1) M Sjögren, RL 3.21, 2) M Bäckström, N-ling 3.22, 3) A Hortell, RL 3.36, 4) M Agedstedt, N-ling 4.10, 5) J Agedstedt, do 6.13.

Flickor f. 65/66 800 m: 1) J Nordlund, RL 2.50, 2) A Möller, do 2.56, 3) E Westermark, NB 2.57, 4) J Bergström, N-ling 2.58, 5) B Bäcklund, RL 3.00, 6) S Verner, N-ling 3.02, 7) A Lundgren, do 3.06.

Pojkar f. 63/64 800 m: 1) M Thurdin, RL 2.23, 2) J O Holmlund, do 2.36, 3) S O Molin, do 2.46, 4) L Udd, do 2.50.

Flickor f. 63/64 800 m: 1) V Öhland, RL 2.30, 2) C Nordlund, do 2.34, 3) S Viklund, do 2.38, 4) C Lundgren, N-ling 2.41, 5) Lundgren, RL 2.54, 6) J Sjögren, do 3.13.

Flickor f. 59/60 1.5 km: 1) A-M

Resultaten från hundkapplöpningen

Vid hundkapplöpningar i Skellefteå i helgen noterade Hall-Fame, tvärrig greyhound, ägare Lennart Jonsson, Holmsund, svenska rekord på 480 meter med 28,8 sekunder, vilket VK kunde meddela redan i måndags. Här ger vi också resultaten från tävlingen.

Whippet u 50 cm 400 m, A-final: 1) Atom 28,3 Anna-Lisa Pekkari, Skellefteå, 2) Lucifer 28,4 Christina Nordlinder, Sundsvall, 3) Goat-Noosa Amerant 28,3 Peggy Ekström, Västerhaninge, 4) Cilla Gabriella 28,5 Göte Lindén, Trångsund, 5) Owelyne Echo 28,5 Bengt Andersson, Sundsvall, 6) High Speeds Blue Sheik 28,7 Walther Åkerström, Älvbyn.

Whippet u 50 cm, 400 m, B-final: 1) High Speeds Kerry 28,6 Hans Öhrström, Sundsvall, 2) Owelyns Fairy 28,8 Bengt Andersson, Älvbyn, 3) High Speeds Barry 29,0 Stig Holmgren, Älvbyn.

Whippet u 50 cm, C-final: 1) Golden Glory 29,6 Gun-Britt Eriksson, Kvissleby, 2) Annie 29,8 Åsa Lundmark, Västerhaninge, 3) King 30,0 Helge Markgren, Skellefteå.

Whippet ö 50 cm, Final: 1) Jerome Genome Gauntlet 28,2 Ingemar Larsson, Sundsvall, 2) Strissa 28,4 Börje Lövling, Skellefteå, 3) Cirroc 28,6 Ann-Lisa Pekkari, Skellefteå.

Saluki, 480 m, Final: 1) Carats Deewa 33,3 Hege Bergman, Boden, 2) Bandar 34,0 Berta Bergman, Boden.

Houndhound, 480 m, Final: 1) Hall-Fame 28,2 29,3 Lennart Jonsson, Holmsund, 2) Goat-Wools Dark Symphony 28,9 29,2 Agneta Sundin, Hägersten, 3) Pentago 29,0 29,3 Martin Sandström, Boden.

VÄSTERBOTTENS-KURIREN onsdagen 4 juli 1973



Ivar Sjögren (t.v.) med åtta ungdomar som flitigt fört komunenserie under försommartävlingarna; och toppat prislistorna. I främre ledet flickorna Monica och Ann-Mari Möller samt Kristina Holmlund. I bakre ledet Gunnar Lindh, Kjell-Olof Österberg, Stig Sjöpansico g. Jan Bergström och Thomas Hellberg.

I Nordmalings gravkapell jordfästes på lördagen före hemmansägaren Johan Forsberg, Mo. En stor menighet hade mött upp. Officiant var komminister David Lindström. Vid baren sjöng Sixten Rossander, Mo. Vid familjegraven på Nya kyrkogården förekom kortare minnesord.

I Nordmalings gravkapell jordfästes på lördagen f. verkstadsägaren Olaus Bäckström, Lögdéa. En stor menighet hade mött upp och vid baren sjöng fru Elisabeth Rossander. Officiant var komminister David Lindström. Vid familjegraven på Nya kyrkogården talade för den närmaste släktkretsen bl a dottern Ulla, som gjort den långa resan hem från Amerika. Vidare talade för syskonbarnen Hilmar Aberg, Lögdéa och för släkten i Umeå direktör Lennart Bjur. För släkten i Lögdéa talade fru Betty Forsberg, som även representerade grannar och vänner. Som avslutning sjöngs "Härlig är jorden". Vid en minnessammankomst efter jordfästningsakten sjöng systrarna Aberg.

I sionförsamlingens lokal i Norrfors jordfästes på lördagen byggnadsarbetare Fabian Moström, Norrfors. Jordfästningsakten inramades med sång av Kerstin Sundqvist, Gerd Johansson och Irma Klint. Officiant var pastor Olof Klint. Vid baren talade för syskonen Sigfrid Moström och för Norrfors pingstförsamling Nils Sundström. Nordmalingsbyggen AB representerades av verkmästarna Gunnar Thavelin och Levi Nestander. Vidare talade fru Kerstin Nestander. Som avslutning sjöng syskonbarnen "Tryggars kan ingenvara". Vid en minnessammankomst i Sionlokalen efter jordfästningen talade Olof Klint och Sixten Sundström. Sång utfördes av Lilian och Kerstin Sundström. 9/1 1973

50 år i dag måndag 9 juli byggnadsarbetaren Ragnar Westermark, Lögdéa.

Han är född i Hummelholm och jordbruksbygden där han hemma födde bonom till lantmannaskolan i Umeå.

Det var åren 1939–1940. Under krigsåren blev han kontrollässistent bl a i Nysätra. 1948 utssågs han till mjölkbedömare för hela övre Norrland. Ar 1954 flyttade han till Lögdéa. Där började han som virkesmästare men blev senare byggnadsarbetare merera på hälften. Nu är han helt förankrad till masonitfabrikens i Rundvik som byggnadsarbetare.

Detta med byggnationer har också fört honom til kommunens byggnadsnämnd där han är vice ordförande. Vidare kan på hans konto läggas ledamotskap i både den lokala och särskilda taxeringsnämnden. Fritiden går mest att till arbete med Lögdéa sportklubb där han är sekreterare och en av de mera aktiva på ledarsidan.

7/7 1973

7/7 1973

7/7 1973 →

9/7 1973

Sommarkolonin på Fårskäret en idealisk plats för ungdom

NORDMALING (VK)

NORDMALINGS baptistförsamling är som bäst i färd med att göra en ny stor investering på lokalområdet. Nu gäller det sommarkolonin ute vid Fårskäret i Järnäs. Inför starten med det stora sommarläger för ungdom, som avslutades på söndagen, har man utfört reparationer för 10.000–15.000 kr och till nästa år görs en ännu större satsning.

Sommarlägerverksamheten i Nordmalings baptistförsamling firar 25-årsjubileum i år. Verksamheten startade alltså 1948. Första åren höll man till ute vid Tjittåvallen vid Rundvikskusten. Sedan flyttades lägerverksamheten till Hyngelsböle men det verkligt stora steget togs för något år sedan när f.d Bjurholms barnkoloni i Järnäs köptes. Där har man hitat det verkliga paradiset — på Fårskäret.

I första hand har man nu fått ordning på anslutning av vatten-, avlopp och även elnätet. Därmed har lägret fått en modern hygienisk service, som inte minst kökspersonalen prisar.

Under den nu gångna veckan har ett 40-tal ungdomar, pojkar och flickor haft sin högborg här ute. Lägerchef i år liksom förra året är högstadielärare Lennart Berg, Nordmaling.



Lägerbasen Lennart Berg ger goda råd åt Leig Åke Holmlund och Kjell Erik Ekman, Rundvik.

Men han har många goda medhjälpare, bl. sju fru Ingrid, kaplan Stanley Källner m.fl. I år kom också ett par av församlingens f.d pastorer, hrr Jansson och Sollerman.

Ungdomarna stortrivas. De har tillgång till Nordmalings förnämsta badstrand och får vara med om en hel rad underbara aktiviteter.

HERBERT BYLUND

9/7 73



Nordmalings sommarkyrka

SOMMARYRKAN turnerar som vanligt i Nordmaling. I sommar är programmet mera omfattande än tidigare. Man började 1 juli i Rundviks kyrka och på Hallberget i Lögdö och sedan har det varit fullt pådrag mest varje dag med besök

bl. i Ava havsbad, Järnäs, Tjäruskärrs kajen och pensionärshemmet. På lördagar ställer man obligatoriskt upp i parken i Nordmaling. Närmaste programmet uppar platsen som bl. fortsatta besök vid Ava havsbad, Rönnholm, Björn-

berget i Nyaker, Bjurholn och Rödviksgården. Gruppen består till större delen av nordmalingsungdomar. Den här bilden kommer från besöket på Tjäruskärr, där även kommuniser David Lindström medverkade.

BILDEN: De sju ungdomarna är

Anders Henoch, Uddevalla, Karin

Ericsson, Nordmaling, Christina

Sundqvist, Nordmaling, Ann-Louise

Hägglund, Nordmaling, Birgitta

Nordström, Balsjö, Inger Gustafsson, Lever och Gunar Häggland,

Nordmaling.

9/7 1973

Varning — livsfarlig badplats!



FOTO: NISSE STROM

Den tyske turisten som varit nära att drukna (i mitten) eskorteras i land av badvakterna Gunnar Fällman, Ö-vik t v och Stefan Härgren, Husum. Den senare kollar in platsen för intermezzot.

11/7 1973

11/7 73

NORDMALING (VK)

— Spåra av det farliga avsnittet av stranden! Det kräver badvakter och badgäster vid Salusandsbadet, som anses ha kanske den bästa sandstranden efter Norrlands-kusten.

Badet ligger strax söder om länsgränsen i Åva. Ett avsnitt

har mycket farliga strömmar. De senaste dagarna har en rad drunkningstillbud inträffat — häromdagen tex. minst ett tiotal fall. Bl.a. drogs en tysk turist ned av strömmarna. Han kunde räddas tack vare att badvakterna ingrep.

Kapten Olli Sjöberg, befälhavare på bogserbåten Kronö, säger:

— Jag har flera gånger sett hur folk varit nära att drukna vid Salusand. Det är hög tid att de ansvariga vaknar upp, och spårar av det farliga området.

SIDAN 9



11/7 1973

Badvakterna Stefan Härgren och Gunnar Fällman pekar ut den enda varnings-skylt som finns på det kilometerstora havsbadet Salusand. Den är dessutom endast på svenska. T h skepparen Olle Sjöberg, Husum som är starkt kritisk mot säkerhetsförhållandena vid badstranden.

"Spärra av stranden!" Tio drunkningstillbud på en dag i Salusand

NORDMALING (VK)

Salusandsbadet strax söder om länsgränsen i Ava har på ett snitt mycket farliga strömmar. Det är strax till vänster om nedfarten till badområdet. Här har de senaste dagarna en rad drunkningstillbud inträffat. På måndagen inrapporterades minst ett tiotal fall. Bl a var två flickor från Rundvik, Siri Johansson och Anita Eriksson, inblandade. Även en tysk turist drogs ned av strömmarna och badvakterna fick ingripa för att bistå honom.

Det här är inget nytt. Även under tidigare år har sådana här olyckstillbud inträffat. Ja, de har till och med lett till drunkningsdöden.

Det här badområdet ligger inom Västernorrlands län och fritids-nämnden i Örnsköldsvik har satt upp varningsanslag och skaffat till livbåt och livbojar.

Badgästerna strömmar den här årtiden till i tusental. Salusand har kanske den bästa sandstranden efter hela Norrlandskusten. De bådande ifrågasätter dock om inte ti-

den är inne då man helt enkelt måste spärra av det farliga avsnittet.

AVSPÄRRNING BEHÖVS

Kaptén Ole Sjöberg, befälhavare på bogserbåten "Kronö" säger:

— Jag har flera gånger sett drunkningstillbud vid Salusand och det måste vara på hög tid att de ansvariga, närmast då fritidsnämnden i Örnsköldsvik, märker av området med en nylonslina med plastflöten. En sådan lina skulle samtidigt utgöra en form av räddningslina om någon kommer i fara in-

Första turistvärdinnan vid Salusands havsbad, Annika Petersson, Husum svävar sig i de riskfria badregionerna.

till avgränsningen.

Hans åsikt delas helt av badvakterna Gunnar Fällman, Örnsköldsvik och Stefan Härgren, Husum. Badstranden har en längd av en kilometer men farligheten finns bara inom en mycket snäv sektor på cirka 20 meter. Enklast då att avgränsa detta område. Utländska turister har också svårt att läsa varningsskylten eftersom texten bara finns på svenska. Och badplatsen ligger i omedelbar anslutning till E4 med dess stora turiströrelse.

INGA LIVBÅATAR

Strax norr om Salusandsbadet, bara en kilometer från Västerbottensgränsen ligger Storstensviken, eller Larssons-viken, som den också kallas. Även här förekommer farliga strömmar. Det är s k utsugningsströmmar, som koncentreras till en klippudde på vikens norra sida. Även här förekommer drunkningstillbud. Bara för några dagar sedan var det ytterst nära att en flicka dragits ned i djupet. Man klarade henne tack vare en livboj. Vid den här viken finns inga livbåtar, och sådana skulle behövas.



Kurt Westman, Nordmaling. På Umeå lasarett avled på fredagen köpmann Kurt Westman, Nordmaling. Han var 68 år och sörjtes närmast av maken Ebba f.

Arvidsson, dottern

Hjördis, gift Mogen, Stockholm samt sönerna Kurt-Göran, ingenjör vid vägverket, Umeå och Tommy, försäljare i Skellefteå, barnbarn och syster.

Han var född i Örnsköldsvik och började sin affärsmannabana i mycket unga år, hos Nordemans i Örnsköldsvik. Efter några år flyttade han till Nordmaling, där han fick anställning vid Utterströms järnhandel och blev rotfast i hela 37 år. Under större delen av denna tid var han butikschef. Sedan skaffade han sig egen rörelse i färg och radiobranschen och den rörelsen drev han tills på senare år, då han, på grund av ohälsa, måste lägga av det vardagliga arbetet.

Han kom också att med åren växa sig in i bygden i Nordmaling, där han anförtroddes en rad uppdrag. Han var mycket aktiv i Nordmalings municipalsamhälle, i fullmäktige mm. Sedan förankrades han flera perioder i kommunfullmäktige, där han företräde folkpartiet. Vidare var han något av ett ankare i Nordmalings brandkår, där han var verksam i över trettio år och kårens vice brandchef nästan hela tiden.

Kurt Westman var en sällsynt praktisk och kunnig man inom sitt gebit, som behärskade det mesta här i livet. Han var på sin tid även mycket aktiv inom Nordmalings idrottsförening och var bl a föreningens kasör i många år



14/7 73

14/7 - 18/7 1973

Kalv klarade vecka i åker

NAR HEMMANSAGARE östen Möller, Ava, häromdagen höll på med slättern hörde han mystiska läten från det höga gräset. Det låt närmast som om ett litet får bräkte. Han hoppade av traktorn och vek undan gräset och såg då en liten kalv jitta fram. Nu kände Möller till att grannen Hans Dau hade en ko som för en vecka sedan visade tydliga tecken på att ha kalvat ute.

— Vi hade gett upp hoppet om att finna kalven när budet från Möllers kom, berättar Hans Dau. Vi såg att kon hade kalvat, när hon kom in för kvällen. Vi gick ut och sökte, men gräset var högt och vi såg inte skynten av den nyfödde. Dagen efter släppte vi ut kon och själva földe vi på håll efter. Men hon sökte ingen kalv utan gick lugnt och betade. Vi har sökt varje dag hela veckan. Så kom då budet att Möller hade hittat honom välbehållen.

Att han klarat sig ensam en hel vecka beror nog på att han hann lära sig dia innan modern lämnade honom och att han fått mjölk av andra kor som gått ute, tror ägaren Hans Dau, som var glad över den lyckliga utgången.

17/7 73

Cyklisten svårt skadad

NORDMALING (VK)

60-åriga Hildur Persson från Hyngelsböle i Nordmaling, som skadades vid en singelolycka på trampcykel på onsdagkväll, fick betydligt svårare skador än vad man i första hand gissade sig till. Förutom huvudskador fick hon vid kullkörningen en skada på ena lungan, troligen orsakad av att hon vid fallet fick styrtången i bröstkorgen, där också ett par revben knäcktes. Vidare fick hon nyckelbensbrott och en svårtad skallskada. Tillståndet var dock på fredagen något förbättrat och hon har tidsvis visat tendens att återfå medvetandet.

BORGMASTARNA i Hiroshima och Nagasaki — de båda japanska städerna som utsätts för atombomber i andra världskrigets slutskede — har gemensamt protesterat mot de förestående franska kärnvapenproven i Stilla havet. (T-AFP)

14/7 73

18/7 73



Min käre Make, vår Far,
Morfar och Farfar

Erik Gunnar

Högberg

* 24/1 1903
† 4/7 1973

har hastigt lämnat oss maka,
barn, barnbarn samt övrig släkt
och vänner.

Lögde å den 17 juli 1973

HEDVIG
Maine och Kurt
Harry
Barnbarn

Flitig så länge krafterna räckte
Fridsam och nöjd har du levat
ditt liv
Somnat när allmänt, livslågan
släckte
Ljust är ditt minne, vila i frid.

Jordfästningen sker i stillhet.

— I Nordmalings kyrka vigdes på lördagen skogsårvärdskonsulent Nils Gustav Henning Eklund, Umeå och poststationsföreståndare Ingrid Elsie Lundström, Gräsmyr. Vigselförättare var komminister David Lindström.

— I Nordmalings kyrka vigdes på lördagen målaren Olov Arne Johansson och affärssbiträdet Karin Lundvall, båda Teg. Brudgummen är borgdig från Mullsjö, Nordmaling. Vigselförättare komminister David Lindström. 10/7 1973

10/7 1973

Tack

För allt vänligt deltagande vid vår käre broders

Fabian Moström

bortgång för blommor, tal, sång och gävorna till Sions och Norrfors blomsterfonder, ber vi att till Nordmalings pingstförsamling, Nordmalingsbyggen AB, arbetskamrater och alla övriga som hedrade den bortgångnes minne, få framföra vårt varma tack.

Norrfors den 10 juli 1973

Syskonen

Sigrid Johansson 10/7 1973

10/7 1973

90 år



Nittio år söndag 15 juli f. lantrukaren Gustav Karlsson, Nordmaling.

Han är född i Stavsjöholm, där fadern var ägare till två hemman. Det innebar att han tidigt fick lära sig att hugga i och arbeta hårt. Det hörde liksom till bilden på den tiden. 1901 övertog han "hemhemmet" som han drev till 1928 då han sålde jordbruket och flyttade till Nordmaling. Därmed lämnade han den väglösa by där han växte upp. I Nordmaling förvärvade han rätten till ett arrende under Prästbostället. Den här lotten var i mycket dåligt skick och gav i början klent utbyte. Det blev att börja med en ko i ladugården. Men det skulle bli flera. Sönerna Karlsson ifrån Stavsjöholm var välväxta och i besättning av store krafter. Den brukade arealen växte i storlek och kvalitet och i slutet på 1950-talet fick han friköpa egendomen. Och ända fram till 1962 hade makarna Karlsson kvar sina kon. Nu har han sält marken till Nordmalings kommun.

Mest känd med åren blev Gustav Karlsson som auktionsutropare. Som auktionsist är han vida känd långt utanför hemkomunens gränser. Sin 90-årsdag kan han fira med relativt obrutna krafter och han bebor alltför, tillsammans med maken, sin gamla mangårdssygnad på f.d prästmarken på västra delen av Nordmalings samhälle. 14/7 1973

14/7 1973

USA-ungdom i Nordmaling



Nordmalingsgruppen med amerikanska ungdomar. Femma fr v är hawaiiösen Arleen Fujimoto.

16/7 1973

16/7 1973

NORDMALING (VK)

För femte året i följd har amerikanska ungdomar gjästet Nordmaling. Det är genom Experiment of International Living's Stockholmsavdelning som de här ungdomarna får möjlighet att resa ut för att känna förhållanden i andra länder och få kontakt med andra män-niskor.

I Nordmaling har fröken Dagmar Rönnquist vid Nordmalings värdshus hållit i kontakterna med Stockholm och placerat ut ungdomarna i lämpliga hem.

I år har elva ungdomar kommit till Nordmaling däribland en flicka från Honolulu på Hawaii och en gosse med mörk hudfärg. Den sistnämnde har känt sedan trivsel i Ava, hos Beritö Sjöbergs, att han inte skulle ha något emot att stan-na på de här breddgraderna. Han är förresten gruppens store glädjepri-dare.

Under nordmalingsvistelsen har ungdomarna fått göra två längre utflykter. Först till fjällvärlden (Hemavan) och sedan över till Vasa i Finland. I Hemavan var man hektre dagar, och nordmalings-vistelsen sträcker sig över 2 1/2 veckor. På söndagen reste gruppen till Stockholm för samordning och uppläggning av den fort-satta Sverige-vistelsen, som förläggs till södra delen av landet.

De här besöken innebär också att svenska ungdomar får utmärkta tillfällen till närmare bekant-skap med engelska språket.

HERBERT BYLUND

— I Nordmalings gravkapell jordfästes på lördagen fröken Astrid Forsberg, Rundviksverken, maka till f.fabrikarbetaren Gustav Forsberg. Officiant var komminister David Lindström. Vid familjegraven på nya kyrkogården hölls kortare minnestal bl.a med maken Gustav Forsberg.

— I Nordmalings gravkapell jordfästes på lördagen fröken Vivi Degerman, Rundviksverken. Officiant var komminister David Lindström. Solosång utfördes vid båren av brodern Johannes Degerman, Rundvik, som även sjöng vid familjegraven på nya kyrkogården. Där talade för de närmast sörjande en annan broder Albert Degerman och för gran-narna talade Elof Eriksson. Utöver den vackra blomstergården gavs minnesblommor till förmån för de bittelrogna vänerna.

— I Nordmalings gravkapell jordfästes på lördagen hemmansägaren och skogsarbetaren Gunnar Jonsson, Aspeå. Officiant var komminister David Lindström. Vid familjegraven på nya kyrkogården, där en vacker blomstergård noterades, förekom minnestal, bl.a av syskon och svägrar. Som avslutning vid graven, där även komminister Lindström talade, sjöngs unisont "Härlig är jorden".

— Nordmalings gravkapell jordfästes på lördagen fru Hilda Persson, Rundviksverken, maka till framtidige fabrikarbetaren Edvin Persson. Officiant var komminister David Lindström. Vid familjegraven på nya kyrkogården talade för de närmast sörjande köpmannen Gustaf Adolf Ågren, Mullsjö, och den bortgångnas dotter fru Maj-Britt Ågren, i övrigt förekom kortare minnestal. Vid en minnessammankomst i församlings-

gården efter jordfästningsakten medverkade komminister David Lindström och fru Maj-Britt Ågren sjöng solo. Utöver blomstergården gavs minnesblommor till förmån för EFS verksamhet. 16/7 1973

16/7 1973



Kent Lundberg och Barbro Nyberg Nordmaling. Vigseln förättades i Rådhustet, Umeå av rådmann Sigvard Bärlter. (Fot-Pär Umeå) 16/7 1973

Min kärä Mor
Hulda Carlson

* 8/4 1891

† 13/7 1973

har hastigt lämnat mig, sonhustru, barnbarn, syskon, övrig släkt och vänner. Särjd och saknad.

Nordmaling och New York
13 juli 1973

Carl H Carlson
Sions toner 124

Jordfästningen sker i stillhet.
16/7 1973

16/7 1973

Min käre Make, vår älskade Far

Wiktor Palmgren

* 21/9 1896 † 22/7 1973

har lugnt och stilla insomnat i tron på sin Frälsare, djupt sörjd och saknad men i ljust och tacksamt minne bevarad av oss, övrig släkt och vänner.

Bredvik, Nordmaling den 23 juli 1973

AGNES
Sigurd och Ann-Sofi
Ingvar, Ove
Birger och Gerd

Vi hann ej säga dig farväl
Ty döden kom så fort
Men låt oss säga dig vårt tack
Vid evigheten port
Ditt minne lever bland oss kvar
Hav tack för allt du gjort.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell söndagen den 29 juli kl 9.45. De som med sin närvoro önskar hedra den bortgångnes minne inbjudes till en minnesstund i Församlingsgården efter högnässan. I stället för blommor tänk på EFS mission.

24/7 73

Kraftig krock i Nordmaling

NORDMALING (VK)

En kraftig kollision mellan en personbil och en långträdare vid södra infarten till Nordmaling vid 12-tiden på tisdagen resulterade i att både personbilen och långträderen fick bärgas.

Personbilen, hemmahörande i Lögdeå, kom norrifrån och skulle svänga in till samhället. Av någon anledning upptäckte ej den ensamma förfare den söderifrån kommande lastbilen. Förfaren av lastbilen – lastad med kolsyra från Arboga till Umeå bryggeri – hann ej bromsa utan rände in i den svängande personbilen. Nu hade dess förfare ovanligt tur. Han undkom helt utan skador medan bilen anses som totalhavererad. Aven lastbilen fick körförbud efter att ha fått kylaren spräckt och skador på styrinrättningen.

25/7 73

Död älg i brunn

NORDMALING (VK)

Kvarlevorna av en fullvuxen älg hittades på tisdagen i en gammal brunn ute på Kronören i Nordmalings skärgård. Det var stanken från brunnen som ledde en sommarstugegångare fram till brunnen. Den ca tre meter djupa brunnen var endast täckt av murket trävirke. Platsen ligger nära Godhamns tidigare fiskeläge och brunnen har inte använts på långliga tider. Markområdet ägs av naturvårdsverket.

Nordmalingspolisen har nu sett till att brunnen fyllts igen.

26/7 73

28/7 73

Vår käre Far, Morfar och Farfar

Arvid August Abelsson

* 20/2 1878
† 26/7 1973

har lugnt och stilla insomnat på Nordmalings sjukhem. Sörjd och saknad av oss, övrig släkt och vänner.

Lögdeå den 27 juli 1973

Ragnhild och Oskar
Ernst och Britta
Elsa och Gustav
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Vår arbetsdag blir aldrig så lång att icke dess afton skall stunda då lämnas vårt verk, då tytnar vår sång
Må vi det med allvar begrunda.

Jordfästningen sker i stillhet.

Arvid Abelsson, Lögdeå. På Nordmalings sjukhem avled på torsdagen förrö byggnadssnickaren Arvid August Abelsson, Lögdeå. Han var 95 år. Nämast sörjande är tre barn, Ragnhild, maka till hemmansägare Oskar Johansson, Långron, Lögdeå, Ernst, bosett i Lögdeå samt Elsa, maka till Gustav Frykman, Luleå, sonhustru, barnbarn och barnbarnsbarn.

Han var född i Nygård, Trehörningsjö, började i unga år vid Televerket och höll bl a under sex år på med installationsarbeten i Norrbotten. Han kom senare åter till Nordmalingsbygden och bosatte sig i Lögdeå, arbetade som byggnadssnickare och stuyeriatbetare fram till pensioneringen. 1961 kom han till Strandholmen och de senaste sex åren har han vårdats på sjukhemmet.

I unga år var Abelsson känd som en god allmogespelman och trakterade sin fiol med skicklighet. Byggde även instrument samt komponerade en del låtar för fiol.



24/7 - 28/7 1973

Gunnar Högberg, Lögdeå. I sin sommarstuga på Ljushällan i Rönnholms skärgård avled på lördagskvällen före skräddermästaren Gunnar Högberg. Han var 70 år. Närmast sörjande är maka Hedvig, född Sikström, dottern Magni Ortmann, Umeå, sonen Harry, Rundvik, barnbarn samt en broder.

Gunnar Högberg var född i Gällivare. Fadern var anställd vid SJ och i helt unga års bosatte Högberg sig i Brattssbacka. Där kom han i skräddarlärå och fortsätta att praktisera i yrket i Bjurholm. 1920 kom Högberg till Lögdeå som skräddare vid Häggströms herr- och damskrädderi. I samband med giftermålet 1929 byggde Högberg egen fastighet och började egen skrädderirörelse. Efter att skrädderiet avvecklats fick Högberg anställning vid industrien i Rundvik, först vid sågen och senare inom Masonitefabriken där han kom att arbeta fram till sin pensionering. 17/7 1973

Viktor Palmgren, Bredvik. På söndagen avled f. jordbruken och flottningsarbetaren Viktor Palmgren, Bredvik, Nordmaling. Han var 76 år och sörjtes närmast av maka Agnes, f. Häggström, sönerna Sigurd och Birger med familjer i Nordmaling samt barnbarn.

Han var född i Krikeviken någon kilometer söder om Bredvikbyn. Viktor Palmgren övertog faderns lilla jordbruk som han drev en längre tid. Vid sidan av arbetet med jordbruket arbetade han huvudsakligen vid flottnings- och sorteringsarbetena i öreilven samt vintertid i skogen. För 20-talet är sedan sålde han sin jordbruksfastighet i Krikeviken och byggde egen ny villa inne i Bredviks by. 23/7 1973

Vår käre Far, Svärfar, Farfar och Morfar

Nils Zeibrant Strinnholm

* 12/10 1888

† 19/7 1973

insomnade lugnt och stilla, lämnande oss, barnbarn, samt släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Brattssbacka den 19 juli 1973

Berta
Sixten och Eina
tills Valborg och Martin

På nåden jag levde
På nåden jag dog
Av nåd slapp jag in
I den staden som sjunger, halleluja evigt

Jordfästningen sker i stillhet.

20/7 1973



Min käre Hustru,
vår älskade Mamma
och Mormor

Sigrid Öberg

* 8/10 1903 † 18/7 1973

har stilla insomnat och lämnat oss i djup sorg.

Öresund, Lögdeå den
20 juli 1973

KALLE
Katarina och Gunnar
Peter, Margareta
Margareta och Tord
Lotta, Mats

O härliga lott:
Att leva där döden sin överman
fätt,
Där livet, som bleknat, sen hjärtvärmens flytt
Och vingkraften vecknat, skall blomstra på nytt,
Där kärleken växer som solvärmen bild
I vårfrudagstd.

Jordfästningen sker i stillhet.

21/7 1973

BADTEMPEN

Nydalabadet	21
Holmön	21
Norrköping havsbad	21
Ava havsbad	21
Korptjärn, Nordmaling	23
Harrselebadet, Vännäs	23
Vannåbadet (tempererat)	25
Gammplatsbadet, Lycksele	21
Ansia, Lycksele	20
Kattisavan	21
Stamsjöbadet, Åsele	21
Badsjön, Storuman	20
Badsjön, Sorsele	20

Strömlöst i Norrfors

NORDMALING (VK)

Stora delar av norrforsområdet samt Karlshjäck, Mjösjöby och Stenäs hade under söndagen strömbrott vid flera tillfällen. På morgonen var man utan och efter att ha haft ström under några timmar kom ett nytt åsknedslag och satte ledningar ur funktion. Strömbrottet blev speciellt besvärliga för jordbruksarna som inte fick någon kraft till mjölkmaskinerna.

På Vännäs Kraft upplyste man om att ett blixtnedslag trassat sönder en fränskiljare i Norrfors med påföljd att hela området blev strömlöst. Förr vid 20.30-tiden beräknades man ha felat avhjälpt.

Aven om nu åskan inte tyckts ha gått speciellt hårt orsakade den under söndagen ett flertal fel på Vännäs Krafts nät. Bl.a blev även Öredalen i Bjurholm utan ström. Man betecknade på elverket söndagens åskväder som speciellt besvärligt. I stället för urläaddningar mellan moln sökte sig blixtarna markkontakt med olika skador som följde. 23/7 1973

GRÄSMYR

TRÄFFPUNKTEN FÖR ALLA ÅLDRAR

LOGDANS lördagen 28 juli kl 21—01.

För de moderna tonerna svarar



Role Lengre

Stor servering
Skjutbana m.m.
DAMERNAS
HALVTIMME

Lägre entré före kl 21 — Dans på två banor

Mogen dansmusik på den mystiga
timmerlogen till



Hans Erik Nääs ork.

Gräsmyrns hembygdsförening

24/7 1973

Välkomna till säsongens sista dans!



Här är Lögdeälven bara en liten bäck. Den kommer från en myr ovanför Svartsjön. Längre än så kan vi inte komma, konstaterar Johan Johansson, Tyko Lundqvist och hans 16-åriga son Calle.

28/7 73

Sista bilderna tagna

28/7 1973