

Min älskade Make, vår käre Far, Svärfar och Farfar  
**Lars William Åström**  
\* 16/2 1908 † 30/12 1975  
har hastigt lämnat oss i djup sorg och saknad men i ljus minne bevarad av oss, syson, övrig släkt och vänner.  
Håknäs, Nordmaling, 2 januari 1976  
EDITH  
Harry och Ingrid  
Anders, Erik  
Joel och Anitha  
Ingela  
Vi hann ej säga Dig farväl  
Ty döden kom så fort.  
Men lät oss säga Dig ett tack  
För allt vad gott Du gjort.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings kyrka lördagen den 10 januari kl 13. De som med sin närvoro önskar hedra den bortgångnes minne inbjudes efter akten till en minnesstund i församlingsgården. — I stället för blommor en gåva till missionen.



90 år 5/1-76

Nittio år onsdag 7 januari förra hemmansägaren Jonas Eriksson, Sunnansjö, Nordmaling. Han är född i Sunnansjö och har varit verksam där hela sitt liv. Hemmet förvärvade han i unga år och byggde själv upp gården där han ännu bor kvar. Som jordbruksare har han gjort en hederfull insats, och brukade sitt hemman med nit och omsorg ända till 1964, då en son övertog gården. Eriksson, som blev änke man 1965, är synnerligen pigg och vital för sin ålder och sköter sig i stort sett själv. Minnet är det inte heller något fel på, de nittio åren till trots. Av sina grannar är Eriksson varmt uppskattad och han har under åren vunnit en stor vänkrets.

5/1 - 76

# Umesjukan i Nyåker

3/1-76

## NYÅKER (VK)

I hemmansägare Bernt Jakobssons ladugård i Stenberg, Nyåker, råder en förtvivlad stämning. När han på fredag morgon kom till sin ladugård låg tre av de bästa mjölkorna döda i sina spiltor. De hade kvävts till döds i virussjukdomen ume-sjukan.

Ytterligare tre kor i besättningen, totalt 26, är illa därän.

— Det är ännu svårt att säga om

de klarar sig, säger distriktsveternär Rolf Dalén, Nordmaling.

För två veckor sedan flyttade Bernt Jakobsson över kreaturen till en nybyggd ladugård. Samtidigt köpte han en ko från en privat kreaturshandlare. Det var denna ko som förde med sig smittan. Den nya kom lever ännu, men för tre i den ursprungliga besättningen gick det alltså sämre.

De döda djuren var inte försäkrade. En fjällko kostar 3 000–4 000 kr. Förlusten ökas på, eftersom mjölkproduktionen sätts ned till det minimala. Normalt brukar besättningen ge ca 460 liter på två mjölkningar. Den senaste kontrollen visade på endast 35 liter.

Rolf Norlén:

— Det är inte mycket jag kan göra nu. Jag har behandlat de insjuknade korna med antibiotika och hjärtstimulans men det kan bara vara ett sätt att förlänga lidandet. Bäst är om sjukdomen går över av sig själv. Det ger en viss immunitet.

Umesjukan uppträder i två olika huvudtyper. Det ena viruset sätter sig i mage och tarmar och ger diaréer. Det vanligaste viruset i våra trakter — och det är det som drabbat Bernt Jakobssons besättning — ger katarrer i hals och svalg.

Sjukdomen, som är en slags influensa, är i regel inte livshotande. Minst lika farliga är sekundärfektioner, tex lunginflammation. En ko i Jakobssons ladugård har insjuknat i just lunginflammation.

Det är i huvudsak nötkreatur som får ume-sjukan. Men även andra tamdjur kan insjukna i den här influensan.

3/1-76

5/1-76

50 år onsdag 7 januari skogsbrukaren Karl-Erik Lundkvist. Mjösjöby, Norrfors.  
Han är född i Mjösjöby. Började i unga år att arbeta i skogen åt domänverket, MoDo och Masomite. För ett 10-tal år sedan började han som egen skogsbrukare. Köper rotposter och avverkar i egen regi.är bl a något av specialist på att ta ut specialvirke och brukar årligen sälja 5–6 000 stolar. Lundkvist är religiöst sinnad och är med i styrelsen för byns EFS samt ledamot i styrelsen för Nordmalingsbygdens kds.

Som fritidsintresse har Lundkvist terrängloppning och skidåkning. Han tävlar i Bjurholms kommunserie och brukar ligga i topp i sin klass.



5/1-76

**DÖDSFALL**  
Alvar Karestål, Rundvik. På lördagen avled helt hastigt f fabriksarbetaren Alvar Karestål, Rundviksverken. Han var 67 år och sörjes närmast av maken Marva f. Dahlgren, två barn samt syskon och svägerskor.  
Han var född i Rundvik och hade hela sin livsgåring knuten till Nordmalings industrimetropl. Redan i mycket unga år började han vid industrien, närmast då i brädgården. Sedan fortsatte han via sågen till masonitefabriken, där han blev rottfast redan från fabriksbyggnaden i slutet på 1920-talet. Han arbetade bla i pressalen och i den sk specialavdelningen. En tid tjänstgjorde han även som vaktman. För ett par år sedan lämnade han arbetsplatsen. Det skedde i anslutning till ordinarie pension. Han var en mycket intresserad föreningsmänniska och bla



5/1-76

VÄSTERBOTTENS-KURIREN måndagen 5 januari 1976

## Tvillingscouter i Gräsmyr



SMU I GRÄSMYR kunde vid sitt kombinerade årsmöte och julfest, uppvisa inte mindre än fyra tvillingar. Två par av tvillingarna är från Holmbäcka och två från Gräsmyr. Gräsmyrs scoutgrupp är mycket livaktig. Inte mindre än 26 st ungdomar är med i scoutgruppen. Av årsberättelserna framgick att ungdomsverksamheten överlag är mycket god.

Styrelsen fick följande sammansättning: Ordförande Allan Bäckman omval, sekreterare Elisabet Bäckman, kassör Gösta Lundström omval. Övrig ledamöter Aila Nilsson och Catarina Jonsson. Revisorer Elis Bäckman och Eva Lindgren.

Ombud till SMU:s årsmöte i Lycksele blev Aila Nilsson och Karin Johansson. Pastor Tyra Mag-

nusson lämnade en redogörelse över den kommande lägerverksamheten och uppmanade ungdomar att åka på de läger som ska anordnas.

BILDEN: Sittande Björn och Håkan Helmersson, Gräsmyr. Bakre raden Marina och Carina Lindgren, Gräsmyr. Monica och Elisabet Bäckman, Holmbäcka samt Ulf och Stefan Lindgren Holmbäcka.

William Åström, Häknäs. Förr hemmansägaren William Åström, Häknäs, Nordmaling, avled på tisdagen i en ålder av 67 år. Nämast sörjande är maka Edith, född Ahlgren, sönerna Harry, hemmansägare Häknäs och Joel, chaufför för Nordmaling, svärödtrar, barnbarn samt två bröder.

Åström var av gammal bondesläkt. Född i Baggård, där han växte upp i en syskonskara på sju barn. Han gifte sig 1932. Makarna bosatte sig i Djupsjösgården och drev där jordbruk fram till 1953. Då köpte de det större hemman i Häknäs och flyttade dit. Den bortgångne ägnade sig helt åt jord- och skogsbruk och gjorde sig känd som en duktig och drivande odalmän. Han var aktiv inom jordbrukskretsens ekonomiska och fackliga föreningsrörelse och var en följd av årskassör i Öre-Häknäs RLF-avdelning. Inom Nordmalings hemvärv var William Åström under en följd av år en av stöttepelarna, bla var han ett 10-tal år gruppchef för hemvärvsgruppen i Häknäs. Han var även aktiv jägare och med i styrelsen för Häknäs jaktvärdsområde. Åström hade förmågan att få vara pigg och vital fram till sin sista dag.

3/1 1976

3/1 1976

## Två kor döda i Ume-sjukan

Ume-sjukan hos hemmansägare Bernt Jakobsson, i Stenberg, Nyåker, har krävt två nya dödsoffer i hans kreaturbesättning. På torsdagsafonden låg ytterligare två av hans mjölkkor döda i ladugården. Av de övriga djuren är fortfarande en ko i mycket dåligt skick. Även ungdjur har drabbats och är mycket dåliga.

Kon som inköpts och som trotsigen förde smitten med sig har nu dött samt en av den övriga besättningen. Jakobsson tror, att i och med att kossan som hade smitten med sig, nu avlidit, han därigenom skall ha fått smithärdens bortförd ifrån sin ladugård och att de övriga korna snart skall bli bättre. Det är inte bara förlusten av de döda korna som väller bekymmer, säger Bernt Jakobsson. Två kor har nämligen kalvat 21 dagar för tidigt, vilket även medför produktionshortfall och det är mycket svårt att hålla liv i de mycket små kalvarna.

9/1 - 76

Siv Molin, Nordmaling, i sitt hem i Nordmaling avled på fredagen fru Siv Molin, född Johansson. Hon var 43 år. Nämast sörjande är maken fabriksarbetare Kjell Molin, sonen Ulf och två bröder.

Hon var född i Bastuträsk  
Bjurholm. Efter handelsskola arbetade hon under några år vid konsum i Bjurholm. Makarna gifte sig i början av 50-talet och bosatte sig i Nordmaling där de byggde ett egnahem. Under en följd av år hjälpte och skötte hon sina äldriga föräldrar först i Bastuträsk och sedan i Nordmaling. 1967 anställdes Siv Molin som ekonomibiträde vid Strandholmen och har sedan dess arbetat vid äldreboendet hemmet. Hon var känd som en duktig kvinna som hela gick in för sitt arbete och omvärvnaden om hemmet och de sina. 10/1 - 76.



10/1 - 76

# Start i Norrfors

13/1-76.

NORRFORS (VK)

Så har då Nordmalings kommun serie på skidor äntligen kommit i gång. 117 tävlande men bara 6 m otionärer ställdes på söndagen upp i Norrfors. Meningen var att man skulle åka på lördagen men då var det nära -30. IFK Norrfors fick be röm för sina spår. Man hade lyckats hitta mindre vägar och stigar där det fanns tillräckligt med snö.

Som väntat tog Norrfors-Brattbacha ledningen i poängtävlingen. Skrapade ihop 487 poäng mot Nordmalings 405 och 259 för Rundvik-Lögdéa.

Aker kan inte skidor i östra delen av kommunen? Nu var det bara familjen Bäckström, Anita och Roland med barnen Carina, Maria och Mikael som plockade hem poäng för Gräsmyr och fick ihop 90 poäng men så är ju även hela familjen duktig i skidspären.

Men var fanns Hörsjö-Gräsmyr-Mullsjö-Långed och Håknäs-borna m fl?

Thord Aastedt, Nordmaling, gjorde en fin åkning i seniorklassen. Vann med 2 sek före Jan Åberg, Rundvik. Ola Lundgren vann YO-klassen före Östen Söderström och AO vanns av Tycko Johansson.

Bland veteranerna var Victor Andersson snabbast.

Anita Bäckström – i serien tävlar familjen för Gräsmyr – vann bland damseniorerna och Gerd Johansson var snabbast bland oldgirls.

Resultat:

Herrar seniorer 10 km: 1) T Aastedt, Nordmaling 28.28, 2) J Åberg, Rundvik 28.30, 3) F Lindblom, Nordmaling 30.03, 4) B Öberg, Norrfors 30.10, 5) O Karström, Nordmaling 30.33, 6) H Lindgren, Norrfors 31.08, 7) H Häggström, Nordmaling 33.22, 8) S Björklund, Norrfors 33.46, 9) B Strömlund, Gräsmyr 34.10, 10) R Bäckström, Gräsmyr 34.57,

11) K Moström, Norrfors 35.29, 12) S Björklund, do 36.33, 13) J Björklund, do 36.48, 14) S Berggren, do 38.02, 15) L-A Carlsson, do 40.00.

Herrar yngre oldboys 10 km: 1) O Lundgren, Nordmaling 29.25, 2) Ö Söderström, Norrfors 30.56, 3) L Hägglund, Rundvik 31.00, 4) B Frankkila, Nordmaling 31.59, 5) S Johansson, do 32.05, 6) G Johansson, do 32.11, 7) S Björklund, Norrfors 32.51, 8) T Gustavsson, Nordmaling 33.54, 9) L Nordell, do 35.25, 10) O Häggström, do 36.11,

11) E Burström do 38.10.

Herrar äldre jun 10 km: 1) K-O Österberg, Nordmaling 30.36, 2) K Johansson, Norrfors 47.14.

Aldre oldboys 5 km: 1) T Johansson, Norrfors 14.25, 2) D Jacobsson, do 14.33, 3) H Nordlund, Rundvik 15.40, 4) J Vallrud, Nordmaling 16.11, 5) L Strömborg, do 16.32, 6) R Johansson, Norrfors 17.04, 7) A Sundqvist, do 17.25, 8) O Möller, Rundvik 17.56.

Herrar vet. 5 km: 1) V Andersson, Norrfors 15.23, 2) T Johansson, do 16.11, 3) R Gustavsson, Nordmaling 16.18, 4) T Jakobsson, Rundvik 16.25, 5) A Arvidsson, Nordmaling 17.20, 6) S Johanson, Norrfors 19.03, 7) A Gustavsson, do 19.13, 8) L Hellman, do 21.05.

Herrar yngre jun 5 km: 1) D Aagedt, Norrfors 17.50.

Pojkar A 5 km: 1) G Lindahl, Nordmaling 15.20, 2) J Johansson, Norrfors 16.49, 3) T Andersson, do 17.28,

Damer sen. 5 km: 1) A Bäckström, Gräsmyr 17.39, 2) G Aagedt, Nordmaling 20.01, 3) B Moström, Norrfors 20.50, 4) K Möller, Rundvik 23.26



Det är gott om Johanssöner bland IK Norrfors arrangörer. Här Dan, Karl, Tycko och Dan Johansson. De är inte bröder men har idrottsklubben som gemensamt intresse.



Roger och Pia Bertilsson, Nordsjö, Annett Karström, Lars Arctaadius och Jörgen Karström, Nordmaling var med och tävlade.



Som vanligt ställdes mammorna och paporna upp för att hjälpa smätingarna. Här är det Inger Arctaadius som ser till att sonen Lars får fast "rätfällan".

13/1-76

# 700 nya villatomter i Levar-Nordmaling

16/1 - 76.

NORDMALING (VK)

70-talet personer — de flesta från Levar — hade mött upp till det informationsmöte, som byggnadsnämnden på tisdagskvällen hade i Centralskolans aula. Det var de upprätta ABC-alternativen till översiktspolan för Nordmaling—Levar som skulle belysas av fackfolk. Mest intresserade sig väl de närvarande "gräsrötterna" om var kommunens planerare tänkte lägga den framtida genomfartsleden genom Levar och mot E 4 men man fick sig även annat till livs. Bl a att inom den nya planen finns mark för ca 600 nya friliggande egna hem och att kommunen med redan delvis planlagda områden har mark för ca 700 egnahem plus mark för en del flerfamiljshus. Dessutom finns efter europavägen 53 hektar för industriändamål.

Nu är inte kommunen ägare till all mark men man har skissat upp hur man kan använda området. Om det nu skulle bli större expansion och byggrush. Helt utbyggd beräknas Nordmaling som centralort öka med ca 2.500 personer. Men när — det sas ingen omting om.

Allt det där lät bra även om de närvarande hade svårt att orientera sig på de tre omdiskuterade alternativa skisserna. Det var gufa fält, blå fält och grå, väglinjer dragna med svart färg, röd och så den allra nyaste i grönt.

Byggnadsnämndens ordförande Emil Nyberg hälsade välkommen och glädde sig över att så många møtt upp. Han ville vara fri för eventuell diskussion och överlämnade klubban till kommunstyrelsens ordförande Lennart Jacobson.

## Alternativ

Kommunens stadsarkitekt Bertil Lind redogjorde för ärendet och för de olika alternativen.

A med den s k Ringvägen.

B som i stort bygger på Vägverkets alternativa sträckning av huvudled från Nordmaling mot norra utfränt på E4.

C som byggnadsnämnden uttalat sig för. Enligt detta skall nuvarande Kungsvägen behållas som huvudled från Nordmaling mot Levar hotell. Där skall Järnvägen anslutas varefter man föreslår en vägsträckning öster om nuvarande väg.

ANDERS  
ÅSTRÖM



Som skäl för nämndens förord av att C sätts bla att man enligt detta alternativ lättare kan planlägga markområdet norr om Kungsvägen i Levar och upp mot det s k Skjutbaneberget.

För Järnvägens anslutning hade man för dagen ett alldelvis nytt förslag norr om hotellet. Enligt detta far Järnvägen en ny sträckning öster om bebyggelsen.

## Vägen dröjer

Första vägingenjör Rune Lindholm förde Vägverkets talan. Han sa bla att man inte var tilltalad av någon ringväg. Att man helst sätta den som Vägverket skissade alternativa lösningen slogs fast. Han framhöll dock att Vägverket visst var öppet för nya diskussioner. Hoppades på kompletterande utredning med planförfattarna.

Under alla förhållanden lär det inte bli någon ny väg på många år. Projektet finns inte med på Vägverkets långtidsplan, som dock sträcker sig 15 år fram i tiden.

Men givetvis är det viktigt att det planeras i tid så att det inte byggs en massa hus där vägen skall gå fram, framhöll ingenjör Lindholm, som i sammanhanget poängterade att det sätts fast var Järnvägen skall gå fram.

16/1 - 76.

Tack  
För vänligt deltagande vid min  
käre makes, vårs fars och mor-  
fars

## Karl Österberg

bortgång till släktningar, vänner och Masonite AB för närvär, tal och blommor vid bären för minnesblommor till Diabetes föreningen samt till personalen vid Strandholmen, Nordmaling och Umeå lasarett för god vård, framföra vi vårt varma tack.

Rundviksverken 3/1 1976

Ester  
Barn  
Barnbarn

5/1 1976

## JORDFÄSTNING

— I Norrfors kyrka jordfästes på lördagen förre torpagaren Georg Häglund, Mjösöby. Officiant var kommunister Johannes Eby. Vid graven talade Evert Lundkvist och Emil Lundkvist, Mjösöby. För EFS i Mjösöby talade Runo Näslund, Mjösöby. Vid minnesstunden i församlingsgården förekom tal av de förut nämnda samt av kommunister Johannes Eby.

8/1 1976  
8/1 1976

Hilma Wennberg, Nordmaling. På Umeå lasarett avled på måndagen fru Hilma Wennberg, född Olsson, Nordmaling. Hon var 79 år. Närmast sörjande är sex barn med familjer samt syskon.

Hon var född i Nordmaling och gick i unga år hushållsskola i Stockholm. Efter giftermålet drev hon tillsammans med maken nägra år Levar hotell. Fru Wennberg var känd som en duktig restaurangmörske och kom sedan att under en följd av år att äga och driva centrumbaren i Nordmaling.

8/1 1976

— I Nordmalings gravkapell jordfästes på lördagen förre hemmansägaren Adolf Gustafsson, Levar. Officiant var kommunister David Lindström. Vid graven talade den bortgångnes sonson Ulf Gustafsson för de närmast anhöriga, och även övrig släkt samt Levar bysamfällighet hedrade minnet av den bortgångne med tal. En insamling efter jordfästningen inbringade 800 kr till olika välgörande ändamål.

— I Nordmalings kyrka jordfästes på lördagen fröken Betty Jakobsson, Nordmaling. Officiant var den bortgångnas systerson, kyrkoherde Helge Norgren, Stensele. Denna talade för de närmast anhöriga. Behållningen av den insamlingen som gjordes vid jordfästningen tillfaller svenska kyrkans mission och EFS.

5/1 1976

5/1 1976



Vår kärna Mor,  
Farmor och Mormor

Anna Kristina  
Strömgren

\* 19/10 1888 † 3/1 1976  
har lämnat oss i sorg och saknad.  
Rundvik den 5 januari 1976

Barn  
Barnbarn  
Barnbarnsbarn  
Systrar

Jordfästningen sker i stillhet.  
I stället för blommor tänk på EFS.

7/1 1976

7/1 1976

Anna Kristina Strömgren, Rundvik.  
På Umeå lasarett avled på lördagen  
fru Anna Kristina Strömgren, född  
Ånger, Rundvik. Hon var 87 år. När-  
mast sörjande är fyra barn med fa-  
miljer samt två systrar.

Fru Strömgren var född i Rundvik.  
Efter att ha varit ute och haft olika  
platser kom hon att gifta sig med  
sägverksbeträven Johan Strömgren.  
Hennes make avled för ett tiotal år  
sedan. Fru Strömgren var under en  
följd av år aktiv inom EFS i Rund-

7/1 1976

7/1 1976

# Bister kyla

NORDMALING (VK)

Alla märkte väl hur "svinaktigt" kallt det var i lördags? Av flygets väderstationer var det endast Klimpfjäll (–26) och Nordmaling (–28) som hade över –30. Även om nu Nordmaling hade "bara" –28 kändes det verkligt bister. Det gick långt in på dagen innan kylan började mildras.

Nu höll meterologernas förutsägelser om snabt ombytte. På söndag morgon var det bara någon grad kallt och det föll lite snö. Kustbygden har dock nederbörd och det snötäcke som finns tex i Nordmaling är inte mycket att hurra för om man skall ställa i ordning skidspår och backar.

Vi redovisar här lördagsmorgonen temperatur, därefter inom partenters söndagens temp kl. 13 samt snödjup.

Hemavan –34 (–6) 146 cm,  
Stensele –32 (–5) 50 cm,

Asele –33 (–5) 82 cm,  
Lycksele –33 (–4) 44 cm,  
Dorotea –30 (–4) 80 cm,  
Nordmaling –28 (–1) 22 cm,  
Arjeplog –33 (–6) 61 cm,  
Vougesjälmen –36 (–4) 115 cm,  
Klimpfjäll –26 (–6) 127 cm,  
Dikanäs –32 (–5) 96 cm,  
Vindel-Storsjö –36 (–4) 76 cm,  
Årvidsjaur 33 (–6) 43 cm,  
Fredrika –35 (–4) 55 cm,  
Vindeln –31 (–2) 42 cm,  
Norsjö –33 (–4) 39 cm,  
Vännäs –33 (–2) 28 cm,  
Gunnarn –35 (–5) 48 cm.

14/1 1976

12/1 1976

— I Nordmalings gravkapell jordfästes på lördagen fru Teja Johansson, född Eriksson, Gräsmyr, maka till framtidige hemmansägare Magnus Johansson. Officiant var kyrkoadjunkt Ake Sjöström.

Vid graven på nya kyrkogården talade för de närmast sörjande svärsonen Bengt Jonsson, Hörnefors. För släkten i övrigt talade hemmansägare Emil Nyberg, Gräsmyr och för EFS i Gräsmyr hemmansägare Sixten Johansson, Gräsmyr.

Minnestund hölls i församlingsgården. Där talade den bortgångnas systera Ruth Johansson. Fru Marianne Westermark, Hörnefors underhöll med sång. I form av minnesblommor gavs 1 600 kr till förmån för EFS mission.

— I Nordmalings gravkapell jordfästes på lördagen fru Anny Strömgen, född Ånger, Rundviksverken, maka till framtidige sågverksarbetaren Johan Strömgen. Officiant var komminister David Lindström.

Vid graven talade för EFS i Rundvik herr Rune Boberg.

— I Nordmalings kyrka jordfästes på lördagen förre hemmansägare William Åström, Häknäs, Nordmaling. Officiant var komminister David Lindström. Makarna Eva och Jens Aberg, Umeå, sjöng solo.

Vid bären talade komminister Lindström för de närmast sörjande. För Nordmalings hemvärnschef Ivar Wiglöf och för Fo 61 kretshemvärnschef Axel Edquist, Umeå. Vaktkonstapel Egon Österlund, Häknäs, talade för Häknäs jaktklub och byborna i övrigt. Efter avskedsstunden vid kyrkograven på nya kyrkogården hölls en minnesstund i församlingsgården under medverkan av komminister Lindström samt makarna Aberg. Tal hölls även av hemmansägare Hjalmar Strömdahl, Långed. I minnesblommor gavs 1 885 kr till förmån för missionen.

13/1 1976

13/1 1976

Släkt är lägan som har flämstat längre nog så matt och svag  
Nu har dödens ängel hämtat  
gnistan som av liv var kvar.  
Tälig, tänig har du varit  
Nu du lyckligt hemma är.

Jordfästningen sker i stillhet.

14/1 1976

14/1 1976

John Johansson, Djupsjö. På Umeå lasarett avled på måndagen före köpmannen John Johansson, Djupsjö, Nordmaling. Han var 60 år och närmast sörjande är brödern köpmannen Sixten Johansson och svägerskan Lillian, Långed, samt två brors barn. Han var född i Djupsjö. Prövade på diverse arbeten innan han på 40-talet började sälja radioapparater. Han gick under namnet "Radio John". Johansson förestod dessutom ett 10-tal av byns televäxel eller fram till temelätnets automatisering. Under åren har han dessutom försökt sig på olika agenturer och försäljningsobjekt. Under de sista åren har han arbetat vid skyddade verkstaden i Nordmaling. Den bortgångnes hälsa har under en följd av år varit vacklande.

15/1 1976

15/1 1976

Nordmalings baptistförsamling hålls i Årshögtid på trettondags jul, i Salemkyrkan Mo. Högtiden inleddes med bibelläsning och bön. Efter bönenstunden firades nattvard, som leddes av pastor Stanley Källner.

Ur årsberättelsen framkom att församlingen bedrevit en omfattande verksamhet, med offentliga möten samt barn- och ungdomsarbeten.

Vid årsmötet omvaldes pastor Ivan Bjurbo till ordförande, Erik Andresson omvaldes till v. ordförande. Som sekreterare och vice sekreterare omvaldes Hjalmar Larsson och Lennart Berg. Till kassör omvaldes Herbert Nilsson. Som revisorer valdes Holger Lindberg och Gösta Engström.

Församlingens administrationsmöte hålls den 1 febr. Medlemsantalet vid årsgränsen 1975–1976 var 326. Insamlingsresultat av kollektens som insamlades i årsmötet blev 12 540 kr.

12/1 1976

12/1 1976

Roberf Persson, Rundvik. I sitt hem i Rundvik avled på söndagen före pumpstationsföreståndaren Robert Persson. Han var 93 år och sörjtes närmast av maken Berry, född Rönneberg och dottern sonen Jan Rönneberg med familj.

Persson var född i Aby socken, Småland, och kom till Rundvik 1928 i samband med hyggandet av masonitefabriken. Han arbetade som rörmotor. Senare kom han in vid industrien och arbetade en följd av år som reparatör innan han blev föreståndare för industrins pumpstation.

13/1 1976

13/1 1976

85 år onsdag 14 januari fru Hanna Nylén, född Jonsson, Sunnansjö, Nordmaling, maka till framtidige hemmansägaren Johan Nylén.

Hon är född i Sunnansjö och har varit sin födelsebygd trogen. Som husmor på en stor bondgård har fru Nylén haft fullt upp med arbete speciellt om man därtill är mor till 11 barn. Maken dog 1971. Hemmanet ägs numera av äldste sonen. Fru Nylén har fått vara pigg och kry genom åren och är fortfarande vital för sin ålder.

13/1 1976

13/1 1976

## JORDFÄSTNING

— I Nyakers gravkapell jordfästes på söndagen fru Ruth Levander, Långvattnet, Brattbackska. Officiant var komminister Johannes Eby. Akten inleddes med sång av fru Mabel Andersson och fröken Ingrid Larsson. Vid graven talade Axel Gustavsson, Brattbackska, Ivar Nylén, Sunnansjö samt Kent Moström, Gideåbacka. Dessutom talade officianten. Vid minnesstunden i kyrksalen förekom mycket sång, och komminister Johannes Eby talade.

13/1 1976

13/1 1976

## DÖDSFALL

Märta Häglund, Rundvik. På Umeå lasarett avled på onsdagen fru Märta Häglund, född Löfgren, Rundvik. Hon var 65 år. Närmast sörjande är maken före verkmästaren Hans Häglund, sonen Mårten, ingenjör, Umeå, svärdottern Sigrid, dottern Ann-Sofie, maka till Lars-Erik Meijer, ventilationsmontör, örnsköldsvik, barnbarn samt syskon.

Fru Häglund var född i Norrfors Fredrika och kom i helt unga år till Rundvik. Hon hade där tjänst hos dåvarande förvaltare Tideman i nio år innan hon gifte sig och fick eget hem att sköta. Tyvärr drabbades fru Häglund svårt av sjukdom och har under mer än tio år varit rullstolsbunden och blev med åren allt mera invalidiserad. Fram till de sista veckorna har hon vårdats hemma. Med samarhjälp har maken dagligen och stundligen skött henne och försökt ställa allt till det bästa för henne.

15/1 1976

15/1 1976

Min käre Make, min Morfar

Robert Persson

\* 7/6 1882

† 11/1 1976

har lämnat oss, syskon, övrig släkt och vänner i sorg och saknad.

Rundviksverken den 13 jan. 1976

BERRY

Oskar

Jan och Anita

Släkt är lägan som har flämstat längre nog så matt och svag  
Nu har dödens ängel hämtat  
gnistan som av liv var kvar.  
Tälig, tänig har du varit  
Nu du lyckligt hemma är.

Jordfästningen sker i stillhet.

15/1 1976

15/1 1976

# 30 i Nordmaling hotas av avsked

I dag på morgonen avgör styrelsen för Västerbottens Skyddade Verkstäder (VSV) om personalen vid någon av verkstäderna skall permitteras i väntan på en lösning av konflikten med de strejkande arbetsledarna. Det blir i så fall VSV i Nordmaling som i första hand drabbas. Troligen får arbetsstyrkan där, omkring 30 man, gå hem redan under dagens lopp.

## VSV-strejken ...

Forts. från sid. 1

— Förmödena får de anställda i Nordmaling permitteringsvarsel under torsdagen, uppgav VSV-direktören Ake Frisk för VK går kväll.

— Vi sammanträder med styrelsen på morgonen och beslutar vi då om permitteringar kommer det i första hand att gälla Nordmaling. I så fall tar jag för givet att hela arbetsstyrkan får gå hem omedelbart.

Under vilka former permitteringsvarselna skall ske beslutas också vid styrelsesammanträdet. Tidigare har Ake Frisk antytt att en tänkbar lösning kan bli att låta personalen stanna hemma med bibeckelnen lön.

— Den största kunden hos VSV:s tryckeri i Nordmaling är landstingen, men att våra egna bestatningar inte behandlas ser vi som mindre allvarligt. Det är värre med externa kunder. Även om produktionen för dessa inte har någon större omfattning gör vi i alla fall en del trycksaker åt tex Masonite AB. Jag kan inte säga om vi har någon orden därifrån just nu men under alla omständigheter kommer vi att tvingas uppmärcha kunderna söka sig andra leverantörer, om vi anser att någon lösning på konflikten inte finns inom räckhåll, säger Ake Frisk.

Blin ett permitteringsvarsel verklighet i dag kommer det inte att medföra några drastiska förändringar av verksamheten vid VSV i Nordmaling. Arbetet står nämligen praktiskt taget helt stilla sedan nu — under gärdagene fanns satsättning för endast en man.

— Vi har fått besked om att komma till jobbet i morgon också, omtalade Fritiof Eriksson, lokal fackklubbsordförande, på onsdagskvällen. Blir vi permitterade har ju sagt att vi troligen får gå hem, men behålla lön.

— I annat fall får vi stämpla, men då har vi en veckas karenstid, och den veckan måste arbetsgivaren i alla fall betala permitteringslön.

— Ett par av oss har inte heller varit med i facket (grafiska fackförbundet) tillräckligt länge för att få stämpla.

15/1 1976  
Forts sista sidan spalt 1

15/1 1976

# Umesjukan tog sex av elva kor

NORDMALING (VK)

På onsdagen dog en dräktig kviga hos hemmansägare Bernt Jacobsson, Stenberg, Nyåker. Därmed har han förlorat sex kor av 11 genom den smittosamma "umesjukan". Jacobsson räknar med att han drabbats av en förlust på ca 25 000 kr, plus produktionsbortfall. Djurbesättningen var oförsäkrad. Två av de kor som lever har kalvat för tidigt.

Jacobsson hade haft sina kreaturer, 10 kor och 16 ungdjur, i sin nya ladugård i tre veckor när sjukdomen bröt ut på julafoton. Han hade då en privat kreaturshandlare inköpt en mjölksko. Därmed fick han sannolikt i smittan i ladugården. Hela besättningen angreps av virussjukdomen. Djuren blev först svårt förkylda. Tre kor dog — sannolikt av kvävning. Sen fick de en hård pors av den vid "umesjukan" vanliga diarréen. Nordmalt borde korna ha klarat diarréen men förkyllingen hade satt ned allmäntillståndet så att tre av de svagaste dog. Även den nyinköpta kon har dött.

— Dessbutte tror jag att det är över nu, säger Bernt Jacobsson. Djuren börjar återfå apititen, man ser tex på ögonen att de häller på att piggna till. Men det var för be-

drovligt att komma in i ladugården när det var som värst. Korna hängde med, drönen som på en stövvar och man såg hur de led.

## • SVAR PRESS

Det var även, en svår press på sig selv. Hur många är döda nu då, tänkte man när man gick ut på morgonen.

Ar allt över nu är det bara att ta nya tag och försöka reparera scadan. Samst är att de kommer att dröja så länge innan jag får igång full produktion. Ladugården är byggd för 18 kor plus ungdjur. Några inköp törj jag väl aldrig gör mera. Smittan lär väl finnas kvar i ladugården. Det blir att helta till egen rekrytering och det är givetvis bäst i långa loppet även om det tar tid.

16/1 1976 ANDERS ASTROM

16/1 1976

Nordmalings kyrkokör har haft årsstämma i Församlingsgården. Korena har 24 medlemmar och det gänga ävet har kämpelekskits av sju aktiviteter. Inte minst än 22 framståndanden har gjorts. Koren har medverkat vid gudstjänster av olika slag, anordnat sångendistanser och musikandakter, samt under julfesten uppfört det livligt uppskattade Carols från Betlehem. Övningarna har hållits i regel varje torsdag. Krens dirigent, Brage Eskröm, uttryckte vid årsmötet sin glädje över det livligare intresset som kommit till uttryck från körmedlemmernas sida under det gångna året. Ordförande David Lindström ledde firhändelserna. Son vice ordförande fungerar Alvar Åberg och son kusin Anna-Lisa Karlsson, Gun-Britt Häggman, omvaldes till sekreterare. Festkommissionen består av följande: Elvor Edström, Carl Wilhelmsen, Dagny Tengelin, Siv Friberg, Ivan Söderberg och Birar Eskholt. Bland planerna för innehavande år kan nämnas en vecoklang resa till Tyskland i mitten av juni månad.

Mård och vildmark. Börje Hansson, Göran Eriksson och Birger Lydig, Nordmaling har av länsstyrelsen i Västerbotten fått tillstånd att under en tid av tre år inom Nordmalings kommun fånga mård och vildmark med hjälp av fälla, flak, giller eller liknande redskap. 16/1 1976

16/1 1976

# Ny lift i Nordmaling men för lite snö

NORDMALING (VK)  
Friluftsförärmjarna i Nordmaling har nu fått sin nya lift i Alidberget monterad men dessvärre har man så lite snö i backen att man inte kan köra igång anläggningen. Nya liften är en sk minilift av större modell.

Den är placerad bakom stugan och går upp mot toppen. Liftenbanan är 200 meter. Meningen är att man med den nya liften skall kunna utnyttja den jämna bergsslutningen från toppen och ner mot stugan. Det är ett stort område och bör bli ett fint övningsfält för skidskolor och nybörjare.

Stora liften är iordningställd för sässongen. Backen har preparerats en gång men än bedöms snöflinggan allt för dålig. Det är bara 15–20 cm lös snö.

Främjarna i Nordmaling har tidigare säsonger haft den turen att när det varit mildväder nere vid kusten har det snöat vid Alidberget men inte så denna snöfattiga vinter. Nu förefaller det t o m vara nog så lite med snö däruppe som i samhället.

17/1 1976

17/1 1976

50 år måndag 19 januari skolvaktmästare Bosse Karlsson, Hönefors. Han är född i Rundviksverken och sedan unga är mycket intresserad.

Karlsson utbildade sig till värmetekniker och om industri i Rundvik och där efter i Hönefors. Efter två år i Pilgrimstad, Jämtland, återkom han till Hönefors, där han sedan 10 år är skolvaktmästare.

Bosse Karlsson är ett känt namn inom idrottskretsar i Hönefors. Han är verksam som ungdomsledare inom HIF och sedan 1952 fotbollsdomare samt ishockey- och bandydome flera år. Förutom idrotten, som tar den mesta fritiden hinner han även med att studera vid vuxenutbildningen.

50 år måndag 19 januari virkesmästare Valter Jonsson, Laxsjö.

50 år söndag 18 januari fru Gulli Andersson, Rundviksverken. 17/1 1976

17/1 1976

17/1 1976

93 år



Nittio tre år fredag 16 januari förra hemmansägaren Albert Björklund, Nordmaling.

Han är född i Orrböle, Nyåker. 14 år gammal fick han ut och tjäna sitt levebröd. Blev medhjälpare och städare vid Liljedahls slakteri i Nordmaling. Två år senare blev han kuskomjöke på postturen mellan Nordmaling och Örnsköldsvik.

Först kl 21.30 på kvällen fick han köra från Nordmaling söderut. Medföljande postiljon, som var beväpnad för att kunna försvara sig mot eventuella rövare, sat vål nedbäddad med pälsrock och fall inne i postkuppen. Vintertid fick Björklund mest springa vid sidan om för att kunna hålla sig varme.

I Kärna – det var Erik Nordin i Kärna som stod för postkörringen – bytte man hästar och fört vid fem-sex-tiden på morgonen var postkörrarna framme i Örnsköldsvik efter att ha lämnat av post i Lögdéa, Ava, Grundsunda och Huseum.

Trots allt trivdes Björklund med postkörringen. Han blev lovad arbete vid postverket och utbildning till postiljon. Men fadern ville att han skulle komma hem och ta vid på torpstället och så blev det. När han var 19 dog fadern och Albert fick ta över värndadspillet för modern och syskonen. En ko hade de. Vintertid högg han timmer för fem öre stocken – rundbarkade. Kolade många milor och höll en gång på att förolämpas. Det var i Lilla Nordsjö, Trehörningsjö.

– Det var efter nyår. Vi hade huggit till två 20 famnismilar, kusin Arvid och jag. Milan var tänd men ville inte gå riktigt. Jag var uppå kullen och höll på med stybben då jag rasade ner. Hade jag då inte haft gräftyxan i hand och lyckats

klösa fast mig hade jag gått åt botten!

– Som tur var hade vi två gubbar på besök som snabbt kom och hjälpte mig upp.

Det blev en lång färd med hästsjuks i de fyra–fem milen ner till Nordmalings sjukhusa.

– Mycket har jag varit med om men aldrig något värre, sa doktorn när jag låg på operationsbordet. Jag var bränd upp mot höfterna. Ett helt år fick jag ligga på sjukhuset. Som tu, var inte fötterna och fotlederna skadade. Kängskorna och skobanden skyddade.

Men än i dag har Björklund känner minnen efter olyckan vid milan.

När Björklund till sist lämnade över hemmanet till en dotter och svärson födde gården fem kor och häst. Och makarna hade fostrat tre pojkar och tre flickor. Då hade även Björklund lyckats friköpa sin gård efter att tidigare årligen betalat 45 kr i arrendet.

För 15 år sedan fick makarna en bostad i ett av Nordmalings pensionärshus och där tyckte de trivas bra. För sin ålder, och med tanke på det slitsamma liv han haft, är Björklund ovanligt pigg och vital. Framförallt är han en god berättare om hur det var förr i världen.

ANDERS ASTRÖM

50 år tisdag 20 januari maskinchef Håkan Lydig, Nyvik, Nordmaling.

Han är född i Nyvik vid Nordmalingsfjärden och fick redan från barnåren följa med sin far på fisketur och kom i kontakt med sjön och sjölivet. Efter praktikar till sjöss och verkspraktik avlade Lydig sjöingenjörsexamen i Hägnosand 1951. Lydig kom att stanna i land och blev maskinchef vid lasaretten i Värnamo och senare i Jönköping.

I början av 60-talet fick han tjänsten som maskinchef vid Umedalens sjukhus, en tjänst som han fortfarande innehar. Numera bor Lydig som mest åter i det forna hemmet i Nyvik. Ågår där sin fritid åt familjen och fiske i fjärden.

Han är medlem i Röda korset och har tidigare varit aktiv i dess verksamhet bl a som ledamot i kretsstyrelsen. Noteras bör även att han är intresserad av sin hembygd och dess historia.

19/1



Ruth Levander, Brattshacka. På Umæa lasarett avled natten mot trettondags jul, fru Ruth Levander, född Nordfors, Brattshacka, Nyåker. Hon var 63 år och sörjs närmast av maken Bertil, dottern Barbro, sönerna Göte, Tore och Bert-Ake, alla med familjer samt övrig släkt och många vänner.

Hon var född i Brattshacka och gifte sig 1930 med Bertil Levander från samma by. Makarna bodde kvar i hennes föräldrähem till 1935, då de övertog hennes svärföräldrar jordbruken. Där kom hon sedan under fyrtio år att finna sin livsuppgift. Den har bestått i idag arbete i ett jordbrukarhems mångahanda göromål, och en aldrig svikande omtanke om de sina.

För tio år sedan drabbades hon av hjärtinfarkt, vars sviter hon aldrig helt övervann. Trots detta tvekade hon inte att återbereda plats för sin gamla mor som behövde vård och tillsyn. På ett föredömligt sätt togs hon omhand i makarnas hem under ett flertal år tills hon gick bort.

Blickande tillbaka genom de många åren minns vi henne, gästfriheten och leendet som alltid mötte oss.

Hon lämnade ingen möda ospråd för att vi skulle trivas i hennes hem. Hon ville se oss oftare på besök. Vi träffades några dagar före jul. Hon var som vanligt glad, ungdomlig och föreföll att vara helt frisk. Hon tala om den stundande julen, om sina barn och deras familjer. Men redan samma kväll började hjärtat svikta. Under julhelgen följde nya besvär och på trettondagens morgon ringde telefonen. Under nattens timmar hade hon gått över gränsen.

Vi sörjer och saknar. Vi tackar för vad hon gett under de år som gick. Vi kommer att väl värda hennes minne och deltar i de närmaste sorg.

8/1 1976 VANNERNA

8/1 1976

## Norrforsförskolan i nygamla lokaler

19/1 - 76

NORRFORS (VK) — Nu väntar vi bara på de nya möblerna, sen är vi klara att flytta.

möblerna, sen är vi klara att flytta.

Det är en mycket beläten Henrik Engman, förskollärare i Norrfors, som visar förskolaus nygamlar i lokaler, mitt emot folkskolan. Efter en rejäl renovering står lägenheterna klar att tas i bruk igen i veckan.

Att påstå att förskolen levde lite på undantag i de provisoriska lokaler man haft under renoveringen är kanske väl mycket sagt, men den källarlokal i skolbyggnaden man disponerat har sett ganska snäva gränser både vad gäller förskolans självständighet och barnens rörelsefrihet. Lokalen fungerar som något av ett allaktivitetshus för norrforsborerna och står öppet för en mängd ändamål, som tex fot och härvär för pensionärer, föreningar mm. När det finns fritidsledare inrymmer den även ungdomsgården.

Om de sju förskolebarna under dessa omständigheter inte kunnat kännas sig riktigt hemstadda är ganska naturligt. Men i veckan blir det som sagt ändring på det. Två rum och kök står och väntar på endro sidan vägen och Henrik Engman får dessutom ett eget lärarrum.

Under förra vecka lade hantverkarna sista handen vid lokaler, som är skräddarsydda för sitt ändamål. Henrik Engman har själv varit med och fågtsatt inredningen. Rummen är luftiga och ljusa, och det enda man nu väntar på är det nya möblemanget.

Jordfästningen äger rum i stillhet

8/1 1976

8/1 1976

En älskad Maké och Far

Rolf Håkansson

\* 17/6 1898

har lämnat oss.

Torslanda den 5 jan 1976

LINNÉA

Birgitta och John-Erik  
Rolf Gunnar och Birgitta  
Claes-Håkan och Ann-Margret  
Barnbarnen

Jordfästningen äger rum i stillhet

8/1 1976

8/1 1976



Min älskade Maké  
vår käre Far och Svärarf

Karl Alvar

Kareståhl

\* 25/12 1908

+ 3/1 1976

har hastigt lämnat oss i djup sorg  
och saknad men i ljust minne bevarad  
av oss, syskon, övrig släkt  
och vänner.

Rundvik den 7 jan 1976

MARVA

Ulf

Ethel och Per-David

Vi hann ej säga dig farväl  
Ty döden kom så fort  
Men låt oss säga dig ett tack  
For allt vad gott du gjort.

Jordfästningen äger rum lördag  
17 jan kl 13.00 i Nordmalings kyrka.  
De som önskar hedra den avlidnes minne inbjudes till församlingsgården efter jordfästningen. I stället för blommor,  
tänk på missionen.

8/1 1976

8/1 1976



Fyra killar som inte gillar att deras ungdomsgård håller stängt.  
Fr v Mats Holmberg, Mikael Årahamsson, Roger Johansson och  
Jimmy Berggren.

10/1 - 76.

## Ledarbrist i Norrfors problem utan lösning

NORDMALING (VK)

Ungdomsgården i Norrfors har till många ungdomars bekvikelst stått tom sedan i våras. Anledningen: det finns ingen ledare. Någon lösning på problemet är inte heller inom synhåll. Trots att socialbyrån både genom annonsering och personliga kontakter försökt hitta en fritidsledare tycks det inte finnas någon i Norrfors som är villig att offra en kväll i veckan på ungdomsarbetet.

Till och med maj månad förra året hade ungdomsgården, inrymd i folkeskolans källare, öppet varje onsdagskväll. Ledare var då Sune Berggren, men på grund av sina arbetsstider i det ordinarie jobbet ansåg han sig tvungen att sluta.

Sedan dess har ungdomsgården stått tom. Lokalen utnyttjas visserligen för en rad andra ändemål, men den tjänar inte längre som samlingsplats för byns ungdomar en kväll i veckan.

— Vi har annonserat i tidningarna efter en ny ledare, men inte fått ett enda svar, säger socialasistent Fritz Egon Berg i Nordmaling. Jag har också haft personlig kontakt med norrforsbor soom jag försökt intressera, men det misslyckades också.

— Det krävs ju inte mycket av en fritidsledare i Norrfors. Ungdomarna där är mycket bra, och det behövs egentligen bara att det är någon vuxen som läser upp och stänger på kvällen. Men det tycks ändå inte gå att hitta någon som är villig att åta sig det. Från och med årsgriften är den kommunala organisationen ändrad så att det här ärendet handhas av fritidsnämnden i stället för socialbyrån. Men även inom fritidsnämnden ser man mörkt på möjligheterna att hitta en lösning.

I slutet av januari tillsätts kommunens nya fritidsassistent, och det blir då närmast denne som får svaret för att ungdomsgården i Norrfors kommer i gång igen. Men

chansen är inte stor att det kan hänta så mycket under den närmaste tiden, och såvitt ingen är beredd att ta på sig ledarsysslan tämligen omgående kan gården trots allt inte öppnas igen förrän tidiast till hösten.

GÖRAN ZACKARI

10/1 - 76.

3/1 1976 ->



Min älskade Maka,  
vår kärä lilla Mor,  
Mormor och Farmor

Ruth Levander

\* 19/3 1912 † 6/1 1976

har lämnat oss i djup sorg och  
saknad men i ljus minne be-  
varad.

Brattesbacka, Nyåker  
den 7 januari 1976

BERTIL  
Barbro och Henning  
Göte och Britta  
Thore och Berit  
Bert-Åke och Margaret  
Barnbarnen

Snäll och god du alltid varit.  
utan klagan smärtan bar.  
Ingen vet vad du har lidit.  
Nu du vilan funnit har.  
Tung är sorgen, svår att bärä,  
Tomt det är i hemmets vrå.  
Men vad allt du gav oss kärä,  
Finns i minnet kvar ändå.

Jordfästningen äger rum i Ny-  
åkers gravkapell söndag 11 januari  
kl 13.00. De som med sin närvoro  
önskar hedra den avlidna minne  
inbjudes till minnesstund i lilla  
kyrksalen efter jordfästningen.

## Långsimmerska i Nordmalingsbassängen



NÄR BRITT JONSSON, Rundvik  
på tisdagen klev upp ur bassängen  
i Nordmalings simhall hade hon  
svarat för en verlig prestation.  
Fjolårets avslutande 2000-metersbad  
innebar nämligen att Britt Jonsson  
under 1975 avverkat 25 mil i bas-  
sängen.

— Men den här sista biten var  
fruktansvärt jobbig eftersom jag är  
hemskt förkylt just nu, sade Britt  
när de 25 milen var ett faktum.

Det behövs dock mer än en för-  
kyllning för att avhålla Nordmalings  
mesta badflicka från att motionera.

— Jag började på allvar för fem-  
sex år sedan när jag lade av med  
att röka. Sedan dess har istället

motionen varit som ett gift i krop-  
pen, det går bara inte att vara utan,  
tycker Britt Jonsson, som på som-  
maren brukar ersätta simningen  
med att cykla ett par mil om da-  
gen. Svårt att hinna med allt spor-  
tande tycker hon inte det här, trots  
att hon är tvåbarnsmamma.

— Det är bara viljan det hänger  
på. Finns den, finns också tid

BILDEN: 25-milasimmerskan  
Britt Jonsson, Rundvik uppvaktas  
efter sitt avslutande bad. Badmästare  
Madeleine Sjölin t h överlämnar  
en blömförma som tecknen på sim-  
klubbens och simhallspersonalens  
uppskattning av prestationen.

3/1 1976

## Nordmaling: Läkarräkningar blir försenade

NORDMALING (VK)

De tre arbetsedarnas strejk vid VSV i Nordmaling medförde näst intill totalt stopp i produktion på onsdagen. Bland annat kan man inte leverera de nya läkarvårdsräkningar landstinget beställda med anledning av att den s k 12-kronan vid års-skiften höjdes till 15 kr.

Redan på strejkens första dag uppstod alltså påtagliga sysselsättningsproblem vid VSV-produkter i Nordmaling. I matsalen satt strejkande arbetsledare och spelade schack, och i de tysta verkstadslokalerna stod personalen och pratade i små grupper. Bara ett fåtal personer kan ännu hållas i arbete. Produktionen i Nordmaling är upplagd i korta serier, och eftersom bara arbetsledarna har befogenhet att sätta igång nya arbeten kommer snart hela personalstyrkan att gå sysselsökt.

— Bara de jobb som påbörjats före jul fortsätter, säger huvudskyddsombudet Fritiof Eriksson, som nu är den närmast ansvarige för verksamheten i verkstaden.

— Men de flesta avslutade sina jobb lagom till julhelgen, och ef-

tersom vi inte kan sätta igång några nya liggan nästan alla nere redan nu. Idag har vi stådat, men blir den här strejken långvarig vet jag inte vad vi skall hitta på.

Direktör Ake Frisk vid VSV:s centralförvaltning i Skellefteå hörde under onsdagen av sig med önskemål om att man åminstone skulle försöka leverera de nya läkarvårdsräkningarna från tryckeriet i Nordmaling, men inte heller detta torde vara möjligt innan arbetsledarna avblåser strejken.

Några underleverantörer drabbas dock knappast av produktionsstoppet — det är NCB i Hörnefors som levererar råmaterialet till trycksakerna och där torde en utebliven beställning från den skyddade verkstaden i Nordmaling inte bli särskilt kännbar.

Nordmalingsbygdens pingstförsamling hade under trettondagen sitt års- och administrationsmöte. Predikan hölls av Roland Lében och förhandlingarna ledde av vice ordföranden Nils Sundström.

Från verksamhetsberättelsen kan nämnas att församlingen bedrivit regelbunden verksamhet på fem eller sex olika platser. Dessutom har spora-tiska möten hållits på ett flertal orter inom Bjurholm och Nordmaling.

Församlingen har under året haft tre predikanter anställda. Vid års-skiftet slutade föreständaren Olof Klinth för att tillträda liknande befattnings i Elsjo, varför församlingen nu är utan föreståndare. Församlingen deltar i underhålllet av sex missionärer, vilka tjänstgör i skilda världsdelar.

Enligt statistiken har elva personer flyttat till andra församlingar. En har avlidit. På flyttningsbetyg och genom dop har fem medlemmar tillfört församlingen. Medlemsantalet är tvåhundraseton. Genom offer och kollektiv har insamlats 214 826 kronor. De olika offren under års-mötet uppgick till 13 167 kr.

8/1 1976

9/1 1976

← 8/1 1976

## 300 jägare i Nordmaling diskuterade älgbjörnjakt

Det var fullsatt i Nordmalings församlingsgård på torsdagskvällen. Då hade länsstyrelsen kallat till informationsmöte angående ändrad lagstiftning beträffande älgbjörnjakt. Känt är att intresset för älgbjörnjakten är stort i nordmalingsbygden men inte hade jaktyrådskonsulent Per Olof Hopfgarten och länsjaktvär-dare John Adelgra trott att de skulle få möta en så till bristningsgränsen fylld lokal. Man beräknade att ca 300 herrar plus en kvinna — fru Inga Lisa Wallander — var på plats.

Konsulent Hopfgarten svarade för den inledande informationen om den nya jaktstadgan. Bla blir som bekant ett villkor att marker där man önskar jaga älg nu kommande höst skall vara inregistrerade som licensområde eller som älgbjörnsmärde för generell älgtilldelning. Registreringen skall ske före denna månads utgång.

### INFORMERADE

Den nya jaktstadgan gäller från års-skiftet över hela länet med vissa undantag för fjällområdena.

Av de frågor som ställdes vid informationsträffen synes jägarna i Nordmaling vara rätt väl underrä-tade om innebördien i den nya jaktstadgan. Många detaljfrågor är dock ännu inte lösta och representanterna från länsjaktvärdföreningen kunde inte lämna klara besked på en del frågor som ställdes.

— Jag tycker det var en sansad och trivsam diskussion, som avslutning på den information vi lämnade, ansåg länsjaktvärдare Adelgran.

Viss fanns det kritiker. Bla en tyckte att Västerbottens län inte skulle ha haft så bråttom med att införa dess "dumheter".

### EGET ALGVARDSDISTRIKT

Nordmalings kommun kommer med all sannolikhet att bli ett eget äl-gvärdsdistrikt, ansåg Adelgran. Därmed kommer licensgivningen att be-räknas efter den "täthet" älgbjörnen anses ha inom kommunen.

Noteras kan vidare att länsjaktvär-daren, ansåg den nya jaktstadgan "som en bit på rätt väg" — mot helt reglerad älgbjörnjakt.

Helt nöjd med riksdagens beslut i frågan var han givetvis inte. Riksdagen med nya besvärligheter med markägare som söker generell älgbjörnjaktstilldelning och därmed splittrar sonder licensområden.

10/1 1976 ANDERS ASTRÖM

10/1 1976

Vår kärna Mor, Svärmar, Farmor och Mormor  
**Hilma Josefina Wennberg**  
• 30/10 1896 † 5/1 1976  
har lämnat oss i djup sorg och saknad.  
Nordmaling den 7 januari 1976.

Barn  
Barnbarn  
barnbarnbarn  
Syskon, svägerska  
Övrig släkt och vänner

Så tag nu mina händer  
Och led Du mig  
Att saligt hem jag länder  
O, Gud till Dig.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings kyrka lördagen den 17 januari kl 14.30. Efter jordfästningsakten inbjudes till minnes-stund i Församlingsgården.

9/1 1976

← 9/1 1976



EFS' styrelse samlda för att diskutera jubileumsprogrammet. Från vänster Sven Svensson, kyrkoadjunkt Herbert Andersson, ordförande Gerda Engman, Kurt Nyberg, Stig Fredlander, Valdemar Sundkvist och Maurits Lindgren.

## "Syskonbandet DUF" i Nyåker firar 70 år

EFS missionsförening i Nyåker kan i dagarna blicka tillbaka på en 70-årig verksamhet. Föreningen bildades den 22 januari 1906 efter en mycket omfattande väckelseserörelse hösten 1905. Namnet på föreningen var då Syskonbandet DUF i Nyåker.

Det var den kraftfulla predikanten och kolportören Olof Engman, som tog initiativet och startade föreningen. Han var för övrigt också dess ordförande under åren 1906–1909. Gudstjänsterna hölls då i den numera rivna skolan i nyåkersbyn. Var det stora möten, så fick man hålla till i den då befintliga tinghuslokalen i Nyåker.

Föreständaren för dåvarande Handelsbolaget Nyåker-Norrköping, Olof Jonsson, var också en av de män som ivrade starkt för de kristna värdena. Han var bönpräst i 25 år och det var han som fick rycka in, när ingen annan präst eller predikant fanns tillståndes. År 1913 var det återigen en stark väckelse över bygden. Många från Orrböle kom med i föreningen då.

### KVINNOR

Det kvinnliga inslaget i föreningen kan anses som unikt. Man har nämligen haft fyra kvinnor som ordförande i föreningen. 1909–1910 var det Naina Olsson som var ordförande, under 1911–1912 en barnmorska som hette Flodell, där efter en lärarinna 1913–1914, hennes namn var Lina Karlsson. 1968 var det åter dags för en kvinna i styret och då tillträddes en ny lärarinna, fru Gerda Engman i Nyåker och hon är fortfarande föreningens ordförande.

fungerade som mötesledare, sön-dagsskolledare och han saknar mot-stycke vad det gällde att samla in pengar till missionen. I både det engmanska och det holmlundska hemmet, stod alltid dörrarna öppna för gästände predikanter och präster.

Utrycket "Nyåkersprästen" lär härröra från att Holmlund erhöll venia från biskopen i Luleå stift vilket innebar att han hade tillstånd, att i Nyåkers och Norrfors kyrkor hålla altartjänst.

### KYRKOBYGGET

Den största händelsen i föreningens historia, är kyrkobygget. Först var det kyrkostämmans beslut att en kyrka skulle uppföras i Nyåker. Men 1919 fastställdes kmt att en kyrka skulle uppföras i Norrfors i stället.

Nyåkersborna tog då saken i egna händer och började fundera över om de inte skulle kunna bygga en egen kyrka. Den invigdes den 19 juli 1921 av dåvarande biskop Olof Bergqvist. Timmer och dagsverken skänktes till ett värde på 50 000 kr. och en fin kyrka kom till under en mycket god arbetsledning.

### SAMARBETE

Ett gott samarbete har det varit mellan EFS och kyrkan. Innan föreningen hade egen präst var det vanligt att en kyrkas präst kom upp till Nyåker två gånger i månaden. För övrigt kan nämnas att i kyrkan hålls varje söndag guds-tjänst enligt svenska kyrkans ri-tual.

Förutom de tidigare omnämnda pionjärerna, finns det många namn att minnas. Predikanterna Harald Forsman, Sören Magnusson och Lennart Edler m.fl har ju samtliga utfört ett mycket gott arbete i föreningen.

inför jubileet. Mötena skall pågå i dagarna fem och börjar till vec-kan. De tre första dagarna skall hållas i form av gamla tideras tugg-mötet. Det första mötet skall hållas hemma hos Gerda och Filip Engman i det hus där pionjären Olof Engman bodde. I sammankanget kan nämnas, att Olof Engman var Filip Engmans far, och i finrummet hänger ett stort porträtt av grundaren av Nyåkers EFS mis-sionsförening. Därutöver skall det bli ett stort ungdomsmöte med en ungdomskör från Umeå, som skall medverka. Söndag, den 18 januari som också blir avslutningsdag hålls två möten med olika talare.

10/1 1976

### ELDSJÄL

Eldsjäl kan man också kalla kam-mer Oscar Holmlund som var för-eningens ordförande åren 1935–1951. Han var styrelseledamot sen 1909 och var endast 18 år gammal när han blev invald i styrelsen. Tydlig var det en förening som var före sin tid, både vad det gällde kvinnor och ungdom i styrelsen. Oskar Holmlund gick allmänt under smeknamnet "Nyåkersprästen". Hans osjälviska arbete inom föreningen är värt att minnas. Han

Nuvarande föreningsföreståndare är kyrkoadjunkt Herbert An-dersson, som tillika tjänstgör som präst har tjänat föreningen sedan 1967.

Föreningen har nu 75 medlemmar varav de två äldsta Ida Nordgren är 93 år och Johanna Andersson nys fyllda 90 år. De yngsta med-lemmarna är 15 år.

### STUGMÖTEN

Styrelsemedlemmarna med Gerda Engman som ordförande, planerar just nu utformningen för mötena

10/1 1976

## Julen dansades ut i Nordmaling

### NORDMALING (VK)

Ca 250 barn, många med föräldrar, mötte upp när Lions club i Nordmaling på söndagen hade traditionenlig julfest vid centralskolan. Nu hade man även verklig tur med väderet — bara någon grad kallt.

Man roade sig med jullek och hade att försöka tippla tolv rätt på mer eller mindre svåra frågor. Det blev ingen fullträff. Bäst var Kers-tin Nilsson, Levar, med tio rätt.

Största trängsel blev även i år kring hästarna. Hans Pankén, Gräs-myri, var även i år så snäll att han ställde upp med Guldbläsene och det blev många turar med risselslädern innan alla barnen fått åka.

I år fanns som extra attraktion shetlandsponyn Svarten på vilken de minsta fick ta sig en ridtur under överinseende av ägaren Birger Led-ström, Rödviken. Det var ett så bra kalas tyckte de små. De fick inte bara åka och rida med häst utan även se film och kalasa på korv och gottpåsar.

12/1 1976

12/1 1976

①

②

Nuvarande föreningsföreståndare är kyrkoadjunkt Herbert An-dersson, som tillika tjänstgör som präst har tjänat föreningen sedan 1967.

Föreningen har nu 75 medlemmar varav de två äldsta Ida Nordgren är 93 år och Johanna Andersson nys fyllda 90 år. De yngsta med-lemmarna är 15 år.

STUGMÖTEN

Styrelsemedlemmarna med Gerda Engman som ordförande, planerar just nu utformningen för mötena

**Bottniska viken — farornas hav  
Minst 300 svåra olyckor  
vid Västerbottens kust**

Den 18 december i år är det tio år sedan den svåra fartygsolyckan på Lövö Nygrund inträffade, då det grekiska lastmotorfartyget Simergasia i en orkanlikande storm med strejkande maskiner kastades upp på stranden. Alla de 13 om bord varande omkom. Det är veteritlig det svåraste olyckan hittills vid västerbottenskusten. Hur många svåra sjöolyckor som under årens lopp totalt inträffat längs denna kuststräcka är svårt att få fram en exakt siffra på. Tillsammans med kustfullmästaren Alf Ohman har jag emellertid nyligen sammantält våra årlänga forskningar i ämnet. Over 300 olyckor upptar registret. Antalet omkomna är för ca 130 personer, men samoltkt finns det många tragedier inrymda under beteckningar som "okänt vrak närastrax drivande i Ö. Kvarken" och liknande. Siffran börs medandra ord vara ännu större.

När registrerat sammantälldes var många att få förtur hemma till med alla omständigheter, men under arbetsgång visade det sig vara här när omöjligt att varit helt konsekvent. Därför finns det faktiskt fler olyckor registrerade än tekniskt kan ske kvävda män, men som ändå slutat med att fartyget räddades. Det finns exempel på fartyg som gick till vraket och inte återfanns. Åtskillan omkom en livblött valte. Två lik fikt till värden i land vid Ulvön. En holländsk matros begravdes också i landet. Fartyget dörrades till Unde uträttat, lönnades tillsammans provisoriiskt och drogs söderut igen.

Det är möjligt att det är rätt.

**• Över 300 svåra olyckor**

Av de 300 man som registrerats uppvar i drygt hälften av svenska fartyg, 45 färsk, 32 mörka, 119 tydliga, 18 engelska. Det finns holländare, danska, polska och tekniska fartyg. Det finns något emalista från USA, Polen och Lettland. Eftersom det nästan är elva månader kvar sedan det är exakt tio år sedan Simergasia-katastrofen inträffade kan det kanske inträffa mer att titeln nämnar på andra svårare olyckor som inträffat under åren sedan. Det är dock svårt att hälsa för sjörötterna" är uppenbart. Och, 100 av samtliga olyckor i registret har inträffat runt denmarkeiska Alsen. Andra olyckor har varit i orördena kring Björköklubb samt i någon mil vid Ratan och Nordmaling.

Låt oss alltså gå något tillbaka i tiden.

**• Minns ni Vestria?**

Den 16 december 1853 var en konvoj lastfartygsfartyg på flykt söderut under den dåvarande svenska unions assistans av svenska och finländska ibertyrare. I tio sekunderna blåste och 20 graders kyla fördes fartygtyper Vestria upp på Snapsudden i Rönnskär i närheten av Skärgården. Den sista lastfartygen i konvojen från redarskären på Gåseforsens lotsplats. Hela besättningen på åttio man omkom eller frö ihjäl runt hälften från.

**• Under kriget**

Under andra världskriget hände det hot de i juli 1940 besökte sveaboholmen Fenris av ryss utbrott samt satte i brand. Fartyget kördes

inbunden i full fart till Sydvästbron, där det sattes på grund och där rester av vraket ännu finns kvar.

Φ 1942 var det tykta angfartyget Johannes Russ på väg till de tyska trupperna i Norge. Det inträffade i Nygrund i Östersjön i Nynäshamn upp på Lövö Nygrund. Att man omkom, eft för väg till dess vändande ambulansen, i Unde uträttat. Två lik fikt till värden i land vid Ulvön. En holländsk matros begravdes också i landet. Fartyget dörrades till Unde uträttat, lönnades tillsammans provisoriiskt och drogs söderut igen.

**• Tragedin Ansis**

En av de mest tragiska olyckorna inträffade den 4 november 1853. I ett oväder som gick upp i erkennings- och driftdyktiga grekiska skottskyrsor från fartyget Nymphe upp på Lövö Nygrund. Att man omkom, eft för väg till dess vändande ambulansen, i Unde uträttat. Två lik fikt till värden i land vid Ulvön. En holländsk matros begravdes också i landet. Fartyget dörrades till Unde uträttat, lönnades tillsammans provisoriiskt och drogs söderut igen.

**• Joh. Nyberg**

En egenständig olycksberättelse, som aldrig fött sin förklaring, inträffade den 26 maj 1915, då lastbåten Joh. Nyberg kastades och förstördes i Unde uträttat, lönnades tillsammans provisoriiskt och drogs söderut igen. Vraket har aldrig lokaliseras. Men någotans utanför Långviken vid Norrmälmen i Stockholm finns det.

Den 2 september 1912 stod i dagningen att vraket av lastfartyget från Malmgård på Holmö. "Besättningen öde okärt" står det i sjöfartsverkets "olyckalista".

**• Skeppsvik kantrade**

Den 21 augusti 1827 slog bogserboden Skeppsvik, hemmahörande i Sandviken, runt tvår. Storbönan i Norrbyudden. Resterade båten och lasten över i vatten. En lastfartyg som utvifligt fört två svåra olyckor då varför de här har namnats hett körde. Den 28 augusti förrörde lastfartyget Kötthavet och brönden i Slötfjärden, lasten under ovalaliga fischallanden. Fartyget bogserades på förtöjningar till Hammarstrand, omkring provisoriiskt och lastfärde sedan. Tre veckor där det låg i många år, omkringsett som spökfartyget Juhanna.

Det är alltså 20 år sedan det hände.

**• Höknässkutan**

Under höst och vinter 1940 besökte sveaboholmen Fenris av ryss utbrott samt satte i brand. Fartyget kördes

inbunden i full fart till Sydvästbron, där det sattes på grund och där rester av vraket ännu finns kvar.

Φ 1942 var det tykta angfartyget Johannes Russ på väg till de tyska trupperna i Norge. Det inträffade i Nygrund i Östersjön i Nynäshamn upp på Lövö Nygrund. Att man omkom, eft för väg till dess vändande ambulansen, i Unde uträttat. Två lik fikt till värden i land vid Ulvön. En holländsk matros begravdes också i landet. Fartyget dörrades till Unde uträttat, lönnades tillsammans provisoriiskt och drogs söderut igen.

**• Ryska plundrar flottan**

En märkt historisk inträffade 1721. Då stevedorerna i Unde uträttat som lastfartyg plundrat i Undersöder. Enligt traditionen skall en lotte med vete och vilja ha sett fartygen på grannön Långönsans på den finländska sidan. Först fartyget från Riga som sörjde lasten, sedan fartyget från Åbo som sörjde lasten. Men det var inte det. En mindre del har visats på Långöns sida. Merparten finns i kistan på Österbottns museum i Vaasa, men har på medvetna hand kvar i undanför. Detta är något av "vansynd" i den kistan. Nu shall enligt traditionen i det allmänna komma en et et portus de ryska galionsfartygen tillbörda mot Holmö, och där funnit sitt graven. Men det har ej gjort att bekräftas. Därmed har det sätts graven på Långöns sida. Hon har ej legit från Jägeröns fyra, som holmarna kallas för Ryssgrundet. På sjöröken står det Splittern. Och därmed har granskningarna stoppat. Det är en jordenräcke som var verksam i Unde i början av seklet. Han ändrade på många gamla namn och förmått dimmed ut hon del som han med hjälpen av mera vid kunden att göra. Kan man tänka sig att de ryska galionerna hamnat på Ryssgrundet är 1721?

Detta är ångaren Hernö av Härnösand som strandade vid Bonden. Kan någon tala om när det hände? Lägg märke till de uppdrade sillgrissorna på den friidysta ön.

KURT BOBERG  
PS. Bringen Fem Söstre av Töre-



## Rutin i Rundvik 21/1-76

RUNDVIK (VK)

Nu jobbas det för fullt för nionde upplagan av Masoniteloppet, som går den åttonde februari. Atta långlopp i rad ser inte specielle arbetskravande ut. Men om man därtill lägger 40 tävlingar tidigare, så blir antalet genast intressantare. Det är snart dags för 50 årsjubileum för Masoniteloppet, som innan det blev långlopp hette Rundvikslippet. Att arrangera skidtävlingar 50 år i rad kräver duktiga funktionärer.

Det har man haft turen att ha i Rundvik. Folk som frivilligt ställt upp och jobbat för idrottsrörelsen. Härömkvällen hade kommittén en sittning där man drog upp riklinjerna för loppet, som i likhet med tidigare år har starten i Norrfors och målet vid Konsumhallen i Rundvik.

Spårapatrullen med Hans Persson i spetsen var under lördag och söndag ute och körde upp spåret. Man drog upp ett dubbelspår på hela sträckan Norrfors-Rundvik, 37 km.

– Kommer det mera snö här vi ut och sladda spåret, saade Hans Persson, som önskade litet mer av den vita varan och något mindre av den kyla som rått den senaste tiden.

– Den stränga kylan har gjort att vi har legat lågt ett tag, klargör Hans Persson. Men under barmarkstiden var vi ute och röjde undan ris och stubbar. Så vi står väl rustade. Hoppas bara att snön kommer i något större utsträckning, så att vi kan bjuda på några träningsturer innan februari, avslutar Hans Persson.

21/1-76

## Kungsörn trogen gäst 21/1-76

NORDMALING (VK)

Fint främmande har förré lanbrukaren Elof Johansson bosatt i en by i Nordmaling. När nog dagligen kommer en stor kungsörn och gästar gården.

– Det var den 3 januari jag såg den första gången, berättar Johansson.

Efter julslakten hade jag en del avfall som jag lade ut som åtel för räven. Tydligare hade örnern spanat in dessa godbitar och till sist föll han för frestelsen att snappa åt sig några godbitar. Sen dess kommer örnen åter – mest dagligen. Sitter och äter så där 20–25 meter från köksfönstret. När den är mätt flyger den och sätter sig i en stor gran ca 100–150 meter bort.

Nu har jag av länetts jaktvärdförening fått en säck specialfoder att lägga ut. Dessutom fick jag i går kväll ett trafikdödat rådjur att hugga bitar av. Så nog skall jag se till att den får mat bara nu ingen skrämmar den.

Förra vintern hade Johansson en kungsörn som tillfällig gäst. Det var i april månad han valnade en morgon och såg en örn sitta och äta vid åteln som även då fanns på samma plats.

Tidigare har det funnits bofasta havsörnar i Nordmalings yttrre skärgård. Med åren har tyvärr örnen blivit allt mera sällsynt.

Den kungsörn som nu gästar hos Elof Johansson tros vara en ung örn. Även om den nu går till matplatsen så pass nära en gård är den rätt vak-

sam. Finns t ex en främmande bil på gården kommer den inte.

ANDERS ASTRÖM



Nittiofyra år torsdag 22 januari fru Ida Maria Nordgren, Strandholmen Nordmaling.

21/1 - 76

19/1 1976

Einar Jacobsson, Lucken, Nordmaling. På Umeå lasaret avled på fredagen förré lanbrukaren m m Einar Jakobsson, Lucken, Nordmaling. Han var 88 år. Närmast sörjande är sex barn med familjer samt tre bröder och en syster.

Jakobsson var född i Höglund, Djupsjö. När han var 17 år flyttade föräldrarna till Långed, där de övertagit en ägorstygning, som kom att gå under benämningen Lucken. Einar Jakobsson började arbeta

vid sågen på Norrbyskär och blev där i 16 år. Han började sedan som stuvetiarbetare i Norrbyskär och Hörnefors. Övertog jordbruket och köpte sig häst. Från 1920 och fram till dess han var 75 år könde han vintertid timmer. Under mellanssongerna hant han även med att vara i byggnadsarbeten. Han var känd som en verklig arbetsmyra.

Trots åren av hårt arbete hade Einar Jakobsson förmånen att få vara ovanligt pigg och vital. Jakt var hans hobby och på äldre dag intresserade han sig för bl a råv- och minnfångst. För drygt två år sedan blev Jakobsson änkan. Då började även hans egen hälsa att svikta med flera lasretsvistelser som följd. Einar Jakobsson var varmt religiös.



22/1 - 76

**Svårt få föreståndare vid sjukhemmet i Nordmaling**

NORDMALING (VK)

Kommer den nya avdelningen vid sjukhemmet i Nordmaling att stå utan föreståndare när den öppnas i början av mars? Att döma av intresset för tjänsten som avdelningsföreståndare ser det inte bättre ut för tillfället.

När platser annonserades ut första gången i november kom två ansökningar, från Ingrid Holmlund och Maila Wilhelmsson, som ville dela på tjänsten. Detta godkände inte landstinget, och tjänsten utlystes på nytt. När ansökningstiden gick ut den 13 januari stod man fortfarande på samma ställe — samma personer har sökt tjänsten, och även nu är villkoret att man får dela den. Återstår att se om landstinget ändrar sig eller om man lyckas hitta en avdelningsföreståndare på annat sätt.

Vid sjukhemmet i Nordmaling ska även 22 andra tjänster tillsättas. Det gäller två undersköterskor, två köksbiträd och 18 sjukvårdsbiträd. Till dessa platser har personalavdelningen för Umeå sjukvårdsdistrikt fått in 166 ansökningar. De sökande är:

Undersköterskor, halvtid: Nina Wiberg, Margareta Lundberg, Margit Engdелиus, Maud Nordgren, Gunnel Hamberg, Gun-Britt Nolebrink, Ingallill Ångqvist.

Undersköterskor, deltid: Nina Wiberg, Mari-Anna Omma, Margareta Lundberg, Anna-Stina Andersson, Gudrun Grundström, Gunnel Hamberg.

Sjukvårdsbiträde, heltid: Ingegärd Jakobsson, Åsa Lindberg, Nina Wiberg, Catarina Westman, Kerstin Hellberg, Eva Eriksson, Gunilla Berggren, Gunvor Stigestedt, Christina Eriksson, Inger Jonsson, Barbro Olsson, Ada Arnerlöv, Yvonne Brännström, Margit Engdелиus, Birgit Rönneberg, Gun Aberg, Gunnel Hamberg, Gun-Britt Nolebrink, Christina Hedström, Elisabet Holgersson, Lars-Göran Holmgren, Eva Fernerud, Ingallill Ångqvist, Göta Johansson, Lena Eriksson, Marie Jansson.

Sjukvårdsbiträden, deltid: Åsa Lindberg, Gunilla Asplund, Mari-Anna Omma, Kerstin Helleberg, Marianne Bengtsson, Gunilla Berggren, Elma Eriksson, Astrid Johansson, Ada Arnerlöv, Birgit Rönneberg, Yvonne Brännström, Ann-Mari Eriksson, Gudrun Grundström, Dagmar Holst, Aina Lundmark, Carine Ahlfeldt, Marianne Olofsson, Lars-Göran

23/1-76

Vår innerligt älskade  
**Ragnhild Diana**

**Jonsson**

\* 26/1 1913  
† 23/1 1976

har lämnat oss i djupaste sorg.

Baggård den 26 januari 1976

**GUSTAV**

Siv och Sture

Agneta, Lena, Stefan

Ulla

Fride och Marianne

Håkan, Mats

Du kämpade så tappert  
mot sjukdom så svår  
Du såg det som var vackert  
och längtade mot vår  
Vi ville så gärna  
behålla dig kvar  
Men ditt livsverk på jorden  
nu fullbordat var  
Och skön är den vila  
som vissheten ger  
Och gott är att veta  
du lider ej mer.  
Vila i frid, kärä mor.

Jordfästningen sker i stillhet.

23/1-76

Holmgren, Monica Olsson, Eva Fernerud, Kerstin Nyberg, Anna-Greta Wiklund, Lena Eriksson, Nina Wiberg, Barbro Olsson, Gun Aberg, Carina Jacobsson, Katarina Holgersson, Marleine Mattsson, Göta Johansson.

Sjukvårdsbiträden, deltid, natt: Gunilla Asplund, Mari-Anna Omma, Katarina Holgersson, Inger Jonasson, Barbro Olsson, Margareta Karlsson, Birgit Rönneberg, Gudrun Andersson, Ann-Mari Eriksson, Anita Öhlund, Aina Lundmark, Maida Edlund, Elisabet Holgersson, Elisabet Norgren, Eva Fernerud, Kerstin Nyberg, Anna-Greta Wiklund, Lena Eriksson.

Köksbiträde, deltid: Gunilla Sandström, Cecilia Marklund, Ann-Catrine Holmgren, Margaretha Öster, Ann-Kristin Lindberg, Marleine Mattsson.

Köksbiträden, deltid: Barbro Bäckman, Gunilla Sandström, Ann-Catrine Holmgren, Margaretha Öster, Britt Jögedal, Majken Häggström, Ann-Kristin Lindberg.

13

Vår käre Far,  
Svärfar, Morfar och Farfar

**Ernst Adolf**  
**Johansson**

\* 19/7 1903  
† 23/1 1976

har stilla insomnat. Lycklig i tron  
på sin Frälsare. Djupt sörjd men  
i ljust och tacksamt minne beva-  
rad av oss, släkt och många vän-  
ner.

Nordmaling den 26 januari 1976

Anna och Gunnar  
Helen och William  
Arne och Irené  
Barnbarna

Nu du stilla vilar  
Ej mer av sjukdom tärd  
Anden frigjord ilar  
Till en bättre värld  
Tack för allt, du givit  
Tack för allt du var  
Ljust ditt minne lever  
I våra hjärtan kvar.

Jordfästningen äger rum i Nord-  
malings kyrka lördag 7 febr. kl  
13.00. De som med sin närvoro  
önskar hedra den bortgångnes  
minne inbjudes till minnesstund  
i Församlingsgården efter akten.  
I stället för blommor tänk på mis-  
sionen.

Ernst Johansson, Nordmaling. På  
Nordmalings sjukhem avled på fred-  
agen förra hemmågaren Ernst  
Johansson, Nordmaling. Han var 72  
år. Närmast sörjande är tre barn  
med familjer samt en broder och sys-  
ter.

Han var född  
i Mullsjö och  
övertog där ett  
hemman. Johans-  
son kom där att  
under hela sitt  
verksamma liv ar-  
beta inom jord-  
och skogsbruk.  
Han var en sann  
missionsvän. Kom  
tidigt med i EFS  
och var under  
många år kassör i byns förening och  
var ett 10-tal år ordförande. Makan  
dog 1965. För två år sedan gjorde  
Ernst Johansson "sitt livs resa". Han  
var då och hälsade på hos äldsta  
dottern i Etiopien. Johansson var  
känd som en mycket lugn och för-  
synt man.

23/1-76

# Nytt Rundviks-bibliotek får fart på utlåningen?

NORDMALING (VK)

Ett dåligt bokbestånd och en olämplig lokal kan vara förklaringen till att utlåningen vid biblioteksfilialen i Rundvik länge varit på nedåtgående. Men snart ska det bli ändring. I början av mars flyttar biblioteket in i nya lokaler som bjöder på både ett större urval av böcker och trevligare miljö. Som en extra satsning för att få rundviksborna att låna mer köper biblioteket också nya böcker för 15.000 kr lagom till invigningen.

I och med flyttningen till nya skolan får biblioteksfilialen i Rundvik dubbelt så stora lokaler som nu. Det är det gamla skolbiblioteket som tas i besittning, utökat med den intilliggande f.d kemisalen.

— Ännu återstår en del arbeten, men till början av mars bör vi kunna flytta in, säger filialföreståndaren Gudrun Österlund, som hoppas att den här satsningen ska bättre på utlåningsstatistiken.

#### • HANDIKAPPVÄLTING

Många, framför allt äldre männskor, som dragit sig för att besöka det nuvarande biblioteket för den branta trappans skull, ska slippa det problemet i fortsättningen. Till skolbiblioteket leder en betydligt kortare och mindre brant trappa som dessutom ska göras handikappvänlig genom en uppfartsrampl för rullstolar.

#### • SAGOSTUNDER

Bättre service i utlåningen ska det också bli. Filialen får ett extra anslag på 15 000 kr till bokinköp, utöver det löpande anslaget som i år uppgick till 20 000 kr. De böcker som rundviksborna saknar i sitt bibliotek kan beställas från Nordmaling. Så smärningen hoppas också Gudrun Österlund att verksamheten ska kunna utökas med sagostunder – ett önskemål som framförts av många föräldrar i Rundvik.

Invigningen av den nya biblioteksfilialen kommer att omges av lite extra arrangemang, lovat Helena Andersson, bibliotekschef i Nordmaling. Bl.a ska man visa en utställning av fotografen August Morlands dokumentära bilder från hem- och arbetsmiljöer i Rundvik på 1910-20-talet.

#### • BARN LANAR MER

Utlåningsstatistiken för huvudbiblioteket i Nordmaling under förra året blev källor på onsdagen, och visar bla på en nästan fördubblad utlåning av barn- och ungdomslitteratur. Ökningen ligger på 98 procent jämfört med 1974.

— Däremot har inte vuxenåldern ökat, men de siffrorna är redan tidigare höga. Dessutom höll vi stängt tre veckor innan vi flyttade in i det nya biblioteket i april, och det inneber givetvis ett avbrott i utlåningen, säger Helena Andersson. Det totala antalet lån vid Nordmalings bibliotek uppgick under 1975 till 56 208, eller ca sju lån per invånare i kommunen. Filialen i Rundvik svarade för 5 261 utlåningar, och bokbussen för 9 778, medan resten faller på huvudbiblioteket.

#### • NY BOKBUSS?

9–13 februari åker bokbussen ut på en av sina två årliga rundor till byarna i kommunen. Eventuellt kan den verksamheten komma att utökas så smärningen. Ett par elever vid bibliotekshögskolan i Borås håller som examensarbete på med en utredning av just denna fråga. Resultatet väntas bli klart i februari eller mars. I bästa fall kan det leda till att Nordmaling går samman med de södra delarna av Umeå kommun om en egen bokbuss, vilket skulle medföra tårturer och bättre bokläningsservice för befolkningen i byarna inom Nordmalings kommun.

GÖRAN ZACKARI

29/1 76

Betty Öberg, Nordmaling. På Nordmalings sjukhem avled på torsdagen den 29/1. Närast sörjande är maken, skräddarmästaren Karl Öberg samt syskonbarn.

Fru Öberg var född i Umeå och började där i modistlära. Hon praktisrade därutefter i Stockholm och Söderläne. Till Nordmaling kom hon på 20-talet efter att ha förvärvat en modeaffär. Hon gifte sig 1939. Rörelsen drev hon in på 60-talet.

Religiöst sinnad var fru Öberg på sin tid verksam inom Levar EFS. Sen 1972 har hon varit sjuklig och större delen av tiden vistats på sjukhemmet.



## Kakfabrik bygger ut – nya jobb

NYAKER (VK)

Pepparkaksfabriken i Nyaker, ortens största industri, har planer på att investera närmare 1 milj kr i nya byggnader och maskiner. Om företaget får det sökta lokaliseringsstödet kan utbyggnaden komma att ge Nyaker tyra nya arbetsplatser till hösten.

AB Nyakers Pepparkakor, ägt av bröderna Bengt och John Åström, är i dag Nyakers största arbetsplats med 22 anställda. Den nu planerade utbyggnaden medför en ökning av personalstyrkan till 26 personer.

#### • NY PRODUKTIONSLINJE

Det är en helt ny produktionslinje som skall byggas, jämställes med de två som redan finns i dag. Direktör Bengt Åström vill varken bekräfta eller demontera om den kommande satsningen medför en breddning av produktsortimentet.

— I huvudsak fortsätter vi med pepparkakor, skorpor och maräng-

er, säger han. Men linjerna är uppbyggda så att vi kan tillverka vilka bagerivaror som helst.

Inveseringarna fördelar sig lika på maskiner och byggnader för totalt 978 000 kr. För det får man ca 700 kvm magasins- och fabrikslokaler, samt ugnar, paketeringsmaskiner och annan utrustning.

— Går planerna i läs kan vi sätta igång arbetena i sommar, och till hösten hoppas vi kunna starta produktionen i den nya fabrikssalen, säger Bengt Åström.

31/1 76

Vår SON  
Sonja Lindgren och  
Henrik Engman  
Nordmaling  
Umeå BB den 29 jan. 1976

Helge Aberg, Rundviksverken. Före fabriksarbetaren Helge Aberg, Rundviksverken, avled på måndagen i en ålder av 69 år. Närast sörjande är en broder, sväger och svägerskor.

Han var född i Rundvik. Började där i unga år arbeta vid sågverket, Kom sedan över till Masonitefabriken och var där eldare en följd av år. För tre år sedan blev Aberg äneman. De senaste åren har han varit sjuklig.

28/1 1976

#### Etta varmt tack

för vänligt deltagande vid min käre makes och vår fars

Alfons Forsberg

sjukdom och bortgång, för blommor, tal, sång och gåvor till missionen. Ett särskilt tack till läkare och personal på Nordmalings sjukhem avd. 2.

Lögdeå den 28 januari 1976

BETTY  
Barn, barnbarn

29/1 1976

Min älskade maka  
Betty Katarina

Öberg

\* 22/2 1895

† 29/1 1976

har ställa insommat i tron på sin Frälsare, djupt sörjd och saknad av mig, syskonbarn, övrig släkt och vänner.

Nordmaling 29 jan. 1976

KARL ÖBERG

Anden når sin sabbatsvila  
Sakta löst från stoftets band  
Uppåt, uppåt får den ila  
Till de frälstas fröjdeland.

Begravningen sker i stillhet.

30/1 1976

# Under 37 år har han hållit efter våra vägar

NORMALING (VK)

När vägmästare Olof Grundberg, Nordmaling drar sig tillbaka med pension den 1 april har han inte bara hunnit meritera sig för en guldklocka från arbetsgivaren vägverket. Under sina 37 år inom vägkretsarna i länet har han också fått ett rejält perspektiv på den utveckling väghållningen genomgått de senaste decennierna. Bland de mest positiva förändringarna är allmänhetens ökade förståelse för vägförvaltningens arbete, tycker han.

Det vägområde som med den moderna förvaltningsterminologin kallas AO 1, arbetsområde 1, hette Nordmalings och Bjurholms Tingslags vägdistrikt när Olof Grundberg kom dit första gången 1942. Innan dess hade han varit hos olika företag, bl a Skånska Cement. 1944 tog staten över väghållningen, och sedan dess har Grundberg förblivit vägförvaltningen i Västerbotten trogen.

— I början såg det rätt annorlunda ut här mot vad det gör idag, minns Olof Grundberg. Inte en enda vägstump hade beläggning — idag är det över 20 mil.

## ● Vakter längs vägarna

— Det fanns bara två man som var fast anställda, men i stället lejdes folk in tillfälligt när det behövdes. I bland kunde det bli uppåt 120 man. Och ute längs vägarna fanns det vägvakter som hade hand om vägarbetena på en viss sträcka.

När Statens Vägverk tog över 1944 utökades den fasta arbetsstyrkan till 24 man. Men maskinparken var inte särskilt imponerande efter dagens mät. Två lastbilar och en personbil hade man. Gengärdsvana allihop, det var ju krig.

— Varje lastbil slukade flera säckar ved om dagen. Själv blev jag stående utan "knubb" ett par mil hemifrån en gång. Men jag proprade aggregatet fullt med grankottar som jag hittade i skogen, och det gick minst lika bra.

1948 blev Olof Grundberg vägmästare, och lämnade då Nordmaling. Men efter 18 år på olika håll i länet — Storuman, Norsjö, Fredrika och Bjurholm — kom han tillbaka 1966. Även på andra platser än sina stationeringsorter har han blivit en välkänd profil under åren. Som ledamot av skyddskommittén har han bl a besökt alla vägarbetsplatser i länet minst två gånger om året i 15 år.



● Olof Grundberg, vägmästare i Nordmaling, kan se tillbaka på 37 år vid vägarna i länet när han avgår med pension i april. Bättre vägstandard, mekanisering av arbetet och ökad förståelse från allmänheten är de största förändringarna genom åren, tycker han.

## ● Mekaniseringen märks mest

De största förändringarna under Olof Grundbergs tid vid vägförvaltningen?

— Ja, det har ju hänt väldigt mycket, även om folk ändå tycker att en del går för långsamt. Det som märks mest i själva arbetet är mekaniseringen. Det är maskiner som gör jobbet nu. Annars har väl bilisterna störst glädje av den standardhöjning vägnätet fått med uträtade kurvor och beläggning.

— En av de trevligaste förändringarna är folks ökade förståelse för vårt arbete. Vi är ju allmänhetens tjänare, och det är bra om någon ringer och talar om ifall det är besvärligt någonstans. Men tidigare blev det ofta ilska tonångår om vi inte kom ögonblickligen. Nu börjar folk bättre inse vad som är möjligt och inte möjligt — det tar ju faktiskt sin tid att flytta en väghyvel eller en sandbil från en del till en annan inom vårt område.

## ● Distrikts sämsta väg

Från länsgränsen mot Västernorrland till vägskälet norr om bro i Sörmjöle sträcker sig det område vägförvaltningen i Nordmaling ansvarar för. Inåt landet går gränsen vid Norrfors.

— Där har vi också en av de sämsta vägbitarna inom distriktet, mellan Norrfors och Hörnsjö. Den delen och vägen Örsbäck–Gräsmyr blir nog de främsta uppgifterna för min efterträdare, tror Olof Grundberg. Har då en avgående vägmästare med 37 års erfarenhet från länsvägarna något råd att ge bilisterna

— Ja, halkan har alltid varit besvärligast. Men även vid blixthalka när folk ser att det är omöjligt att ta sig fram, finns det många som ändå kör tills det händer något. Det kan bli både kostsamt och besvärligt. Vänta istället tills vägförvaltningen hunnit skrapa och sanda eller vad som behövs.

— Och blir någon stående längs vägen — lämna inte bilen. Vi försöker hjälpa till om vi kan, säger Olof Grundberg.

GÖRAN ZACKARI

26/1 - 76



*Den pågående tillväxten har snart ätit upp expansionsutrymmet i Norrforsfabrikens nuvarande lokaler.*

## Nu har trenden vänt för Norrforsfabriken

NORRFORS (VK)

— Vi har expanderat kraftigt under 1975, och den utvecklingen fortsätter även i år. Vi har all anledning att se ljus på framtiden. Fabrikschef Lars-Ake Carlsson vid Norrforsfabriken AB är optimistisk inför den fortsatta utvecklingen av företaget. Efter en hel del svårigheter under de senaste åren har trenden börjat vända. En bra orderstock och förestående investeringar i miljonklassen tyder nu på att de största svårigheterna är övervuxna.

Det var vid förra årsiftet som Norrforsfabriken fick sin nuvarande organisation. Företaget ägs till en fjärdedel vardera av Nordmalings kommun och Lars Johansson, kamrer vid fabriken. Hälften av aktiekapitalet innehålls av Centralsmickeriet i Umeå, en ekonomisk förening för omkring ett dussin träindustrier av vilka Norrforsfabriken är den största.

### 30 PROCENTIG TILLVAXT

Under det gångna året har arbetsstyrkan vid företaget vuxit med närmare en tredjedel — från 23 anställda till 30 i dag. — Med tanke på de förutsättningar vi haft har resultatet hittills varit tillfredsställande, säger Lars-Ake Carlsson. Inte mindre än tre bränder störde produktionen under 1975 och dessutom hade vi att släss i hård konkurrens, i synnerhet på standardsidan.

Standardinredningen till kök är den helt dominerande produkten vid fabriken och svarar för ca 90 procent av tillverkningen.

### ◆ GOT OM ARBETE

— Men jag ser ljus på framtiden



Framtiden ser ljus ut, tycker Lars-Ake Carlsson. Under drygt ett år framåt får fabriken ny utrustning för omkring en miljon.

dtn. Vi har gott om arbete — den innehållande orderstocken är på 1 — 1.5 milj kr, och det är bra för en fabrik av den här storleken.

— Expansionen från förra året kan fortsetta, och vi hoppas kunna anställa ytterligare några män i år. Men men än ca 33 män har vi inte plats för i lokalerna.

Några svårigheter att rekrytera folk finns inte i Norrfors, menar Lars-Ake Carlsson.

— Vi har blivit lite bortsökanda

med att alltid ha en vis förfrågan från ortsbefolkningen om vi har någon ledig plats. Både män och kvinnor är intresserade, och vi har

Första året blev något av ett testvill börja hos oss.

### ◆ EXPERIMENT

Första året blev något av ett testår för Norrforsfabriken. Man experimenterade med en rad olika produkter, och resultatet var skiftande. Men i dag är tillverkningen stabiliseras till tre ting — köksinredningar, furubordsskivor och allmogedörar.

Helt nyligen beslutades om inköp av en ny panna till fabriken, en affär på 350 000 — 400 000 kr. vererad och skall installeras i slumläggningen där lös på nästan lika mycket. En helt ny centrumapparaturmaskin för 60 000 är redan levererad och skall installeras i slutet av denna månad. Dessutom finns planer på inköp av ytterligare en rad maskiner inom den närmaste 12–15-månadersperioden. Det gäller bl.a. en bredbandsputts, en luftkomprissor och nya virkestorkar.

17/1 1976 GÖRAN ZACKARI

17/1 1976

— I Nordmalings gravkapell jordfästes på lördagen, den i unga är bortgångna, ekonomibitrådet fra Siva Molin, Nordmaling. Officiant var komminister David Lindström. Bröderna Rolf och Nisse Forsberg, Ingrid Häggström och Anna-Maj Forsberg, Mo, sjöng.

Vid graven på Nya kyrkogården nedlades en stor blomsterhylning. Sociala centralnämnden i Nordmaling representerades av hemmansägare Thorild Landström, Mo och föreståndare fra Barbro Westling. För arbetskamraterna talade föreståndarinna fra Gun-Marie Berg och fra Barbro Ohlsson. Efter avskedet vid graven hölls en minnesstund på Nordmalings världshus under medverkan av komminister Lindström. Tal hölls även av bröderna Rolf och Nils Forsberg, Mo. I form av minnesblommor gavs över 700 kr till missionen.

— I Nordmalings kyrka jordfästes på lördagen före fabriksbetaren Alvar Kareståhl, Rundviksverken. Officiant var kyrkoadjunkt Ake Sjöström. Medlemmar ur Rundviks manskör sjöng under Harry Oldbergs ledning.

Vid båren talade för de närmast sörjande den bortgångnes bror Manne Kareståhl, Rundviksverken, och svägern Inge Svensson, Skellefteå. Tal hölls vidare av bl.a. förmann Erik Karlsson, Rundviksverken och hemmansägare Axel Johansson, Järnäs.

Efter akten hölls minnesstund i församlingsgården under medverkan av kyrkoadjunkt Sjöström. Johannes Degerman och Elsa Kareståhl, Rundviksverken sjöng solo. Dessutom sjöng manskören. I form av minnesblommor gavs över 1 500 kr till missionen.

— I Nordmalings kyrka jordfästes på lördagen fra Hulma Wennberg, Nordmaling. Officiant var kyrkoadjunkt Ake Sjöström.

Förutom barnen talade vid båren bl.a. fra Ingrid Andersson, Nordmaling. Efter akten hölls en minnesstund i församlingsgården under medverkan av kyrkoadjunkt Sjöström. Minnesblommor gavs till missionen.

19/1 1976

19/1 1976

Vår käre Far, Morfar och Farfar  
**Johan Einar Jakobsson**  
• 21/9 1887 † 16/1 1976  
har ställa insommat i tron på sin Frälsare. Djupt sörjd och saknad av oss, syskon, släkt och vänner.  
Långed, Nordmaling 19 januari 1976

Mor har sträckt ut handen  
Far har fattat den  
Och på andra stranden  
Mötas de igen.  
Sv. ps. 579.

Helge  
Valfrid och Rut  
Runo och Anna  
Judit och Harald  
Sven och Dagny  
Folke och Signild  
Barnbarn  
Barnbarnsbarn

Jordfästningen äger rum i Nordmalings kyrka lördag 24 jan kl 12.00. De som med sin närvära önskar hedra den bortgångnes minne invibudas till en minnesstund i Församlingsgården efter aktén. I stället för ev blommor tänk på missionen.

20/1 1976  
20/1 1976

## Rundviks elljusspår invigs

RUNDVIK (VK)  
Tretusen frivilliga arbetstimmer ligger bakom IFK Rundviks nya elljusspår som kommer att invigas på tisdagkvällen.

– Vi kommer att erbjuda ortsborna ett spår som är det bästa i Västerbotten, säger skidbasen Hans Persson. Det nya spåret var kostnadsbärtat till 102 000 kronor, varav man får ett kommunalt stöd på 40 000. Från naturvårdsverket får man 15 000 kronor. Om man tittar på kostnadsdelen står givetvis elbelysningen för den tunga posten. 62 000 kronor och därtill får man lägga kostnadsposten för stolparna.

– Utan IFK:arnas frivilliga arbete skulle givetvis elspåret blivit enormt dyrt. Tilläggas kan att IFK Rundviks tidigare spår var ett av landets första. Detta spår har genom åren på frivillighetens basis sköts och underhållits av personer från skidsektionen. En finess med spåret är att man faktiskt har fyra slingor att tillgå.

– Vi har huvudspråret på 2,5 km en slinga på 800 m. en på 1800 och 1500 m. Vidare kan vi utöka med ett spår på 3,3 km, berättar Hans Persson. Vi har dessutom varit frikostiga på bredden. En gata på fem meter gör att vi har utrymme för två spår. På innerspåret får snabbåkarna köra, medan motionärerna och dom som vill ta det litet lugnare får åka i det ytter. På så sätt slipper man omköningar även om utrymmet för detta finns, menar Hans Persson.

De många frivilliga arbetstimmerna har framför allt legat på en trio bestående av Hans Persson, Henning Öhlund och Thure Jakobsson. De har utgjort kärntruppen. Men till sin hjälp har de haft många som har ställt upp mera sporadiskt. Torgny Hansson, kunnig sprängare, har skött markplaneringen och sprängningen.

När väl snön kom blev det fart i spåret. Det är inte enbart Rundviksbor som är ute och åker i spåret.

Nej, man kommer från hela kommunen och tar en proutr.

● MANGA SOM AKER

– Vi har räknat med 100-talet varje kväll, säger Hans Persson. Alla är välkomna oavsett boendeort. På tisdagkväll har vi invigning då vi också har en litet annorlunda tävling. Vi kör lagtempo. Idén knyktet av cykelsporten. Tävlingen går till att man anmäler ett tremannalag som startar tillsammans. Förutsättningen är att alla fullföljer tävlingen. Lagatiden tas på andra man i mål. Tio lag i seniorklassen är anmälda till start, dessutom ställer sex juniorlag upp.

Förfrågan hade även gjorts från några intresserade damer, så det är möjligt att det blir några från den kanten också. Till invigningen kommer även företrädere för myndigheterna för att mera officiellt förklara spåret invigt och klart för övningar.

NISSE



Allan Johansson, Hans Persson, Thure Jakobsson, Torgny Hansson och Henning Öhlund är fem män som har jobbat mycket för att det nya elljusspåret i Rundvik skall bli bästa tänkbara.

19/1 1976  
19/1 1976

## Ny socialchef i Nordmaling — Barnomsorgen viktig uppgift

NORDMALING (VK)

– Jag ser fram emot att försöka få till stånd en utveckling som stämmer med människornas krav. Det säger Nordmalings socialchef Birgith Mollberg, som i veckan tillträddes sin befattning.

Birgith Mollberg kommer närmast från Eskilstuna, där hon tjänstgjort som socialinspektör de senaste två åren. Annars är hon sundsvallsflicka, och det var i Sundsvall hon för första gången började sin yrkesverksamhet som socialassistent och senare socialinspektör även där.

Nu har familjen Mollberg, som också omfattar maken Tore och två söner, bosatt sig på Orrvägen i Nordmaling, där de köpt en villa.

– Jag är lycklig över att vara tillbaka i Norrland igen, efter ett par gråblaskiga vintrar i Södermanland. Eftersom jag är uppväxten vid kusten känner det skönt att ha havet så nära också.

Det är lite för tidigt att säga vad hon i första hand skall ta itu med i Nordmaling, tycker socialchefen, men barnomsorgen ligger Birgith Mollberg varmt om hjärtat.

– Och så skall det bli rörligt att få arbeta med planering och utveckling nu när jag ägnat mig åt individ- och behandlingsarbete i flera år.

– Hitills har jag inte hunnit sätta mig in i läget här i Nordmaling så mycket, men det verkar finnas behov av en förstärkning på socialbyrån. Tillsammans med sociala centralnämnden vill jag försöka få till stånd en utveckling som stämmer med människornas krav på och rättighet till social service.



— Det ska bli roligt att få arbeta med planering och utveckling säger Nordmalings nya socialchef Birgith Mollberg.



17/1 1976  
20/1 1976

Min käre Make, vår Far, Svarfar, Farfar och Morfar  
**Alfons Forsberg**  
• 22/1 1900 † 16/1 1976  
har lämnat oss, djupt sörjd och saknad.

Lögdé den 19 januari 1976

BETTY  
Daniel och Inga-Lill  
Irma och Gustav  
Margit  
Karin och Arndt  
Rut och Torgny  
Birgitta och Henrik  
Arne och Marine  
Tommy och Sonja  
Barnbarn, barnbarnsbarn

I Kristi sår jeg sommar in  
De renar mig från synden min  
Ja Kristi död och dyra blod  
Det är mitt liv min prydnad god.

Jordfästningen sker i stillhet.  
20/1 1976

**Tack**  
Till alla som deltagit i vår stora  
sorg vid min käre makes och  
vår fars

**Alvar Kareståhl**

bortgång, för närvoro vid jord-  
fاستningen, för blommor, tal, körs-  
och solosång samt gåvor till mis-  
sionen framföra vi vårt varma  
tack.

Rundviksverken den 21 jan. 1976

**MARVA**  
Barnen

22/1 1976  
23/1 1976

**Vår DOTTER**  
Margareta Wärngstam och  
Karl-Erik Nordin  
Nordmaling  
Umeå BB 20 jan 1976

22/1 1976

Vår innerligt älskade

**Märta Hägglund**

\* 10/5 1910  
† 14/1 1976

har lämnat oss i djupaste sorg.

Rundvik den 21 januari 1976.

**HANS**

Märten och Sigrid  
Pernilla, Per  
Ann-Sophie och Lars-Erik  
Lisa

Du kämpade så tappert  
mot sjukdom så svår  
Du såg det som var vackert  
och längtade mot vår.  
Vi ville så gärna  
behålla dig kvar  
Men ditt livsverk på jorden  
nu fullbordat var  
Och skön är den vila  
som vissheten ger  
Och gott är att veta  
Du lider ej mer.

Jordfästningen har ägt rum  
i stillhet.

23/1 1976

23/1 1976

**Alfons Forsberg, Lögdeå**. På Nordmalings sjukhem avled på fredagen före fabriksarbetaren Alfons Forsberg, Lögdeå. Han var nära 76 år. Närmast sörjande är maka Betty, född Ström, samt åtta barn med familjer.

Forsberg var född i Lögdeå på det ställe han kom att vara bofast genom åren. Han lärde sig i unga år till skomakare och arbetade i yrket på hället till 1937, då han började arbete vid industrien i Rundvik. De två senaste åren har forsberg varit sjuklig och det sista året har han vårdats på Nordmalings sjukhem.

**Helga Forsberg, Bredvik**. På Umeå lasarett avled på söndagen fröken Helga Forsberg, Bredvik, Nordmaling. Hon var 77 år. Närmast sörjande är brodern hemmansägare Rickard Forsberg, svägerska och brors barn.

Hon var född i Bredvik. Där kom hon att värda sina föräldrar fram till deras fränille. Hon blev däröfter kvar i broderos hem. Fröken Forsberg var religiöst sinnad och har varit aktiv medlem i Bredviks Luutherska missionsförening från sin ungdom. De senaste åren har hon vistats på Nordmalings älderdomshem Strandholmen.

20/1 1976

20/1 1976

**FÖDDA** 24/1 1976

**Vår SON**  
Birgitta Björklund och  
Jan Edlund  
Nordmaling  
Umeå BB den 20/1 1976.

24/1 1976

Bertilsson do 7.55, 5) U Edlund do  
8.35, 6) J Bergh Nordm. 8.48, 7) J  
Karström do 10.47, 8) P Berggren  
Nordmors 22.53.

Pöängen den 18/1 inom parentes.  
Norrfors-Brattsbacka (471) totalt  
758, Nordmaling (445) 850, Rundvik-  
Lögdeå (365) 624, Gräsmyr (70) 160.

24/1 1976

24/1 1976



Gun Pettersson framför en av sina många "barnmålningar".

## 28/1-76 När barnen blev stora fick hon tid att måla

I en trivsam enplansvilla mitt ute på Levaråkern i Nordmaling bor Gun Pettersson med familj. Just nu är den inbäddad i skinande vit snö. Och just nu är Gun i färd med att bemästra en växande rampfeber. Hon tog nämligen 1973 steget fullt ut till att bli aktiv konstnär och den framgång hon då hade har lett till en inbjudan att ställa ut i Stockholm i mitten av februari.

Egentligen tycker man nog att hon har en lycklig tillvaro. En som bara några få har men som många drömmar om. Det var alltså 1973 hon debuterade hos Lilla Galleriet i Umeå och det är genom det hon fäkt kontakter med galleri Aesthetica i Stockholm.

Efter den första utställningen har hon inte haft någon mer. Delvis därför att hon fick en tjänst som talpedagog i Umeå och fick föra en ambulerande tillvaro som hindrade henne från att arbeta med måleri.

### ● UPPMUNTRANDE MAKE

Sin lärarutbildning har Gun fått vid seminariet i Luleå och ovanpå den är hon alltså talpedagog, men har ingen speciell konstutbildning. Någon stor tilltro på sig själv tycks hon inte ha, utan lägger hela förtjänsten på maken Håkan. Det är han som uppmuntrat henne och fått igång det hela. Också han är lärare utbildad i Umeå och nu rektor i Nordmaling. Han kommer från Norrbyskär och hade under uppväxtåren kontakt med den så kallade Norrbyskärsgruppen. Det vittnar en målning av Erik Kyberg om

Hur började det? frågar jag Gun.

— Ja, jag har väl alltid målat och tecknat så där lite grann alltjämt, men sedan så är det tack vare Håkan det började. Jag har ju jobbat och haft barnen och har aldrig liksom funderat på att det skulle bli något mer,

Min make tyckte det var fint och skaffade fram det som behövdes och ville att jag skulle börja. Så gjorde jag det och våra bekanta såg att jag målade och började vilja köpa. Nej, sa jag, jag tror inte att det är någonting att köpa, så jag nekade i det längsta".

### ● SA RULLADE DET IGÅNG

Aterigen var det Håkan som tog initiativet och kontaktade sakkunskap och så rullade det igång. Nu har Gun dragit ner lärarjobbet till några timmar i veckan och fått mer tid åt målandet. Dessutom är barnen stora och behöver inte hennes tillsyn som förr.

Det var lärarjobbet och att hon bildade familj och fick barn som fick henne att lägga bort tankarna på måleri som yrke i yngre dagar. Men hon talar med tacksamhet om den uppmuntran hon fick redan under seminarietiden av sin teckningslärare K-G Nordin.

Man kan se i hennes utveckling hur gestalterna genom åren växt fram och lösgjort sig ur ett obestämbart di. Det hon alltjämt brottas med är färgen. Hon medger gärna sin rådsla för grönt. Den märks, för man söker nästan förgäves. Om den finns är den dovt mörkrönt. Just döv, nästan tung var all hennes färg från början. Ur den har hon höjt sig till en kraftfullare, högre färg. Men hon skyr fortfarande de högsta skrikiga färgtonerna. Det finns ingen plats för dem i hennes person tolkningar. Hon hanterar ännu inte färgen lika smidigt som karaktärsstecknet.

Gun mälar med olja på duk, hon använder pensel och spade. Hon tecknar mindre nu än förr. Några trivsamma barnmålningar på gammala välvorkade bitar av golvbräder bryter av bland dukarna. De är närmast på väg mot miniatyrer, också ett område hon borde prova på mer.

### ♦ NORDMALINGS ENSAMVÄGAR

Det finns ingen samarbetande konstnärskoloni i Nordmaling. Alla är de mer eller mindre ensamvärar med sina egna inspirationslärlar. För Gun Pettersson är det alltså familjen och den närmaste kretsen.

Hon är inte mycket för att göra reklam för sig. Ande tyckes allt komma flygande till henne i just det rätta ögonblicket. Som till exempel att hon av en tillfällighet blev indraget i en tävlan om bästa matbrödet som en veckotidning hade i somras. Men sådant vet vi ju alla är något som bara händer. Vem vill inte visa att man är stolt över sin roll som humor också. När sig vi en manlig byrådirektör stiga fram som vinnare i en slöjdstävlan sist?

28/1 1976

### ● BARNS RÖRELSE

Det är människan och barn hon fastnat för att skildra. Det räcker alldeles till för henne ännu, säger hon. Barns rörelse, det allmängiltiga inte en bestämd individ.

— Jag gör inte igenkännliga personer. Ingen kan se i ansikten att det är den eller den. Ofta tycker de att de känner igen någon ändå. Det är egna och bekanta barn. Och det är skolbarn.

Hur kontakt ändå uppstår mellan bild och betraktare beskriver Gun lyckligt med en målning hon har av en liten flicka som fick bekanta att säga: Se där, det är precis vår pojke!

### ● INTUITIVT SAKERHET

Då tycker Gun hon nätt det hon vill. Det är främst små barn före skolåldern i den här utställningsgången. Det finns inget kvar från den förra. En målning av en vuxen finns med. Den återger skolbussens chaufför och den gör åtminstone misstänklig att få se vad hon i fortsättningen kan tänkas komma med som tolkare av vuxna männskor. Gun tyckes ha lätt för sig. Hon har den i händerna, förmågan att fånga en karakteristisk rörelse. Den intuitiva sakerheten har hon tillgodo i bildkompositionen, som inte är noga försiktig men ändå placerar in figurerna exakt där de bör vara för att ge bilden spänning och liv.

28/1 1976