

Masonite ersätter timmer!

Jobb räddas i Rundvik



1/6 1976 SISTA SIDAN

NYTÄNKANDE som innehåller en ny epok för småhusbyggandet? Masonite AB i Rundvik presenterade på måndagen ett helt nytt system av hyggekomponenter (bilden), där masonite till stora delar ersätter timmer i taksljolar, väggpaneler och hjällklag. I höst startar företaget produktionen av det nya systemet, som bl.a. skall skära ned kostnaden för uppvärming, av villorna Genom satsningen släpper man avskilda personal från företagets äldsta masonite-linie, som inom kort läggs ned.

FOTO: GÖRAN ZACKARI



Henk Kent Österberg, Nordmaling, med maka Mona, född Kjellsson, Rundvik. Vigsförrättare kyrkoedjunkt Karin Nylander. (Foto: Alfons Foto, Nordmaling). 3/6 1976

3/6 1976

Pingstkyrkan i Norrfors var fyld med barn och föräldrar när man häromdagen firade söndagskolans dag. Ett 40-tal barn har deltagit i församlingens söndagsskola "fredagsträffen".

Algut Karlsson är föreståndare för församlingens barn- och ungdomsverksamhet. Han höll en andaktsstund. Ett 70-tal barn och ungdomar ställde upp till demonstration och tågade genom samhället till parken där eleverna underhöll med sång och musik. Mona Häggqvist underhöll med ett par solosånger. Barn och föräldrar deltog sedan i en orientering efter snitslad bana. Rut Salomonsson läste brev från fredagsträffens fadderbarn Antonio i Brasilien samt från missionär Naimi Sjölund i Etiopien. Vid avslutningen tackade Max Wiktorsson.

Nylonnät stals i Rundvik. Från en fiskebod i Rundvik har tio till tolv nylonnät stulits. Dörtrarna hade brutits upp. 3/6 1976

3/6 1976

VIGDE

Vi gifter oss i morgon!

Rolf Öberg
Hjördis Käck
Rundviksverken Nordmaling
Leif Carlström
Berit Käck
Sundsvall Sundsvall
Telegramadress: Församlingsgården, Nordmaling. 4/6 1976

4/6 1976

Småhusbyggande efter nytt system

RUNDVIK (VK)

Efter två års utvecklingsarbete kunde Masonite AB i Rundvik på måndagen presentera ett helt nytt system för småhusbyggande. De nya konstruktionerna bygger på en vidareutveckling av företagets huvudprodukter, masonite och sågade tråvaror, och väntas ha goda förutsättningar att bli en exportartikel. Bättre byggekonomi och minskad energiförbrukning är ett par av de fördelar Masonite AB anser att småhusbyggarna kan vinna med det nya systemet.

Bakom Masonite AB:s nya satsning ligger två faktorer som under senare år haft en avgörande betydelse för träindustrin och byggsektorn: bristen på trårvära och energikrisen. Tidigare kunde trå-

GÖRAN ZACKARI



industrierna möta höjda kostnader med kapacitetsökningar, men bristen på råvara har begränsat den möjligheten. I stället måste företagen sätta in sig på att maximalt utnyttja de råvaruresurser som finns tillgängliga.

Masonite AB började redan 1972 knyta ihop de separata trä- och masonitesektorerna, som svarar för ca 40 respektive 60 procent av företagets produktion. Sedan två år tillbaka har man med stöd från Närlandsfonden arbetat på vidareutveckling av trä- och bordprodukter, och kombinationen av board/trä.

Tre nya produkter

Ett helt nytt tankande i utvecklingsarbetet har nu lett fram till tre nya produkter för byggsektorn:

- Masonite balk.
- Masonite väggregel.
- Masonite tråfasad.

Det är främst de nya balkarna och väggreglarna som skiljer sig från konventionella konstruktioner. Istället för en gedigen timmerbjälke i tex takstolen använder sig Masonite AB av två parallella reglar, mellan vilka en masoniteskiva är fäst. Konstruktionen får formen av en I-balk, med avsevärda virkesinsbesparningar som följd. Trästångsgangen för ett småhus beräk-

nas uppgå till endast 1/3 av motsvarande behov för en villa som byggs på traditionellt vis.

Lätt takstol

En annan fördel med balksystemet — som nyss blivit typgodkänt av Statens Planverk — är den låga vikten. En takstol till det demonstrationshuset Masonite AB förevisade på måndagen väger 75 kg, vilket är knappt hälften av vikten på en konventionell takstol i samma storlek. Ingående tester under ett års tid har visat att den till utseendet veka balkkonstruktionen överträffar gedigna bjälkar i bär förmåga. En 25 cm hög balk med 45x45 mm reglar och 8 mm bordsliv är 20 procent starkare och 60 procent styrkare än 2x9 tums timmer i bjälklaget.

Modulsystem

För Masonite AB:s kunder skall de nya produkterna erbjuda dels i ett modulsystem, dels i löpmetervara. Modulsystemet är så enkelt utformat att egna hembyggarna skall kunna göra avsevärda arbetsinsatser själva, och därmed nedbringa byggkostnaderna. Även för den som väljer att anlita en entreprenör för byggetet får enligt Masonite AB huset billigar e m ed det nya systemet. Byggmästare Nils-Eric Ericsson, Nordmalingsbyggen AB, uppförde för ett år sedan ett provhus i Nordmaling, där Masonite AB:s system tillämpades. Arbetstiden uppgick då till 140 timmar, medan ett likadant hus av konventionell konstruktion krävde 236 timmars arbete.

Större valfrihet

Vid provbyggen här Masonite AB kunnat resa hela husstommen på tre timmar, och på en dag har även fasad och undertak kommit på plats. De stora spänvidder systemet tillåter snedgående planlösningar i det färdiga huset, och större frihet för hus ägaren att dela av bostaden med mellanväggar där han vill ha dem. Den tråfasad som Masonite AB också utvecklat får sin största betydelse på energisparsidan. Det är en tät specialskiva med förstyrande tråpanel på utsidan. Den spikas fast direkt på väggreglarna och lämnar utrymme för isolering med 165 mm mineralull mellan fasad och innervägg. Enligt de nya byggnormer som är under utarbetande beräknas energitänkan för uppvärmning av byggnaden tvingas ned med 33 procent i dagens förbrukning. I provhuset i Nordmaling har energiförbrukningen hittills legat 25



Ake Thors, en av männen bakom Masonite Byggsystem, menar att enkelheten i konstruktionen gör det möjligt för villabyggaren att själv stå för mycket av arbetet.

procent under energiförbrukningen i ett likadant hus av konventionell konstruktion. Betydelsen av god värmesolering är uppenbar. 55–60 procent av Sveriges totala energiförbrukning går till uppvärmning av byggnader och kostnaden för detta ligger på 7–8 miljarder kr per år.

Något för framtidens?

Ar då Masonite AB:s nya byggsystem något för framtiden? Fyller det de krav på framför allt energiekonomin som kommer att ställas på morgondagens byggnadsproduktion? De frågorna försökte företaget också ge ett svar på i en paneldiskussion med deltagande av professor Ingemar Höglund, Tekniska Högskolan i Stockholm, civ ing Per Nordan, ARV:s utvecklingsavdelning, byggmästare Nils-Eric Ericsson, Nordmalingsbyggen AB och Masonite AB:s produktutvecklingschef Ake Thors. De slutsatser man kom fram till var enbart positiva och optimistiska över de nya produkterna är stor hos företaget.

— Vi har ju utvecklat kompo-



75 år torsdag 3 juni disponent Ture Englund, Nordmaling.

2/6 1976

2/6 1976

nenterna tillsammans med våra kunder och mineralullsfabrikerna, och vi har fått ett mycket fint genvär på alla håll säger Masonite AB:s disponent Per-Olof Schenström. Företaget har dock inga planer på att i egen regi ge sig in på småhusmarknaden. Man ska i stället fortsätta förädlingsarbetet av de egna produkterna, utveckla delkomponenter och kanske ta på sig mer av dimensioneringsarbetet åt husfabrikerna.

Undviker avskedanden

Någon utökning av arbetstillfällena vid masonitefabriken i Rundvik medför inte företagets byggsystem, som är patentfäkt. Men i genomsnitt kan man undvika avskedanden när den äldsta masonite-linjen vid fabriken inom kort läggas ned efter närmare 50 år. Ett nytt magasin vid fabriken gör att 12 000 kvm gamla magasinslokaler kan tas i anspråk för tillverkningen av byggsystemen, och arbetstyrkan kan förs successivt över dit i takt med att den gamla masonite-linjen tas ur drift. I oktober räknar disponent Schenström med att den nya produktionen skall vara i full gång med ett 70-tal man sysselsatta.

1/6 1976

1/6 1976

Örsbäcks handel ombyggd och såld

På måndagen öppnade Lindbergs lanthandel i Örsbäck, Nordmaling, efter en om- och tillbyggnad. Hittillsvarande ägaren Yngve Glas kan på g a sviktande hälsa ej längre driva affären och har därför överlätit den till makarna Harald och Elvy Lindberg från Gräsmyr.

I 24 år har Glas, hans fru Gerda och syster Anna betjänat Örsbäcksborna. Och de är glada och tackfulla över att få behålla sin affär, trots att familjen Glas nu sluter.

— Det var min fru som ville att vi skulle köpa oss en butik, berättar Harald Lindberg, som hittills kört buss och lastbil. En färdighet som han får nyttja av de dagar han svarar för varuutkörningen. Tre dagar i veckan tänker man nämligen köra ut varor till Mullsjö och Rönneberg och en dag i veckan till Torrbo.

— Vi hade först planer på att skaffa oss en affär åt umehålet till. Men när vi försökte kom om att Glas ville sälja, tyckte vi det var ett lämpligt objekt, speciellt som vi rött nyligen byggt villa i Gräsmyr, säger Harald Lindberg.

Anna Glas, som hjälpt sin bror Yngve hela tiden han drivit affären, ska jobba vidare på detta hos Lindbergs, åtminstone tills de hun-

nit bli "varma i kläderna". Dessutom hjälper Anette Lindberg till nu när hon är ledig från skolan.

● UΤBYGGNAD

Genom att ta upp väggen till det rum, som tidigare varit kontor och flytta detta till ett utrymme som förr hyrts ut för annat ändamål, har man fått en affär som blivit 20 kvm större. Dessutom har man ändrat om från manuell betjäning till snabbköp. Skaffat frysgondol och fler kylutrymmen, ökat antalet ljuspunkter betydligt och lyckats åstadkomma en trivsam och lättöverskådlig affär.

Sortimentet omfattar allt från spik via presentartiklar och manufaktur till kraftfoder och konstgödsel. Ett helt varuhus, fast i mindre skala säljes.

— Vi tänker driva affären som familjeföretag och efter i stort sett samma riktlinjer som hittills, slutar Lindberg.

P A SUNDBOM

23/6 1976

Varning för vattnet i Nordmalings-byar *Barn kan få fläckiga tänder*

Varning för dricksvattnet i Nyåker, Gräsmyr och Brattsbacka i Nordmalings kommun. Spädbarn som just lämnat bröstmjölken bör inte dricka av vattnet eller äta välling utbländad med vatten från orten. Den här varningen kommer från socialstyrelsen, sedan man nu konstaterat att vattnet i Nyåker, Gräsmyr och Brattsbacka har för mycket fluor, drygt 2 mg per liter vatten.

Spädbarn bör inte dricka vattnet med mer än 1,5 mg fluor per liter, eftersom de är i en ålder då de permanenta tänderna bildas. Det finns risk för fläckar på emaljen om fluorhalten är för hög, det gäller också om man blandar ut välling med vattnet.

För vuxna är dock vattnet inte något bekymmer. Det behövs 5 gånger högre halter av fluor för att skeletet i vuxnas tänder skall påverkas. Enligt en två år gammal undersökning dricker ungefär 40.000 svenska vatten med för stora halter av fluor. Det är vanligast

i Skåne och på västkusten, där man har samma problem med grundvattnet som i Nordmaling.

VAB planlägger just nu vattenanläggningar i Nyåker, Gräsmyr och Brattsbacka för att få ner fluorhalten i vattnet.

2/6 1976

Min älskade Make,
vår smälta Pappa och Morfar

Nils Gösta Sundberg

* 13/4 1907 † 2/6 1976
har hastigt lämnat oss, syskon,
sväger, släkt och vänner i stor
song och saknad.

Nordmaling 2 juni 1976

ASTRID

Bo
Kerstin och Karl-Assar
Mats, Åsa

Sv. ps. 527

Jordfästningen äger rum lördag
12 juni 1976 kl 12.00 i Nordmalings
kyrka. De som önskar närvare
invigning till Församlings-
gården efter jordfästningen.

4/6 1976

Överraskning i Rundvikscupen

Rundvikscupen på cykel som omfattar tre deltävlingar inleddes på onsdagskvällen. Överraskande segrare blev Staffan Nordström, Björna som vann klart före Anders Sandström Cykelkedjan.

Damsemioklassen vanns av Inge-Mar Falkenlund Nola Motions medan Tage Nikolasson, Brandkären segrade i äldre oldboygruppen.

Seniorer 27 km: 1) S Nordström, Björna 39.43, 2) A Sandström, Cykelkedjan 40.01, 3) B Andersson, Björna 40.25, 4) S Backlund, do 41.09, 5) T Nylund, Cykelkedjan 41.24, 6) L Schedin, CK Örnen 42.39, 7) P A Mårtensson, do 42.54.

Damer seniorer 27 km: 1) I Falkenlund, Nola Mot 48.49.

Å Oldboys 27 km: 1) T Nikolasson, Brandkären 40.55, 2) N Jakobsson, Cykelkedjan 41.09, 3) M Falkenlund Nol mat 43.22, 4) G Schedin CK Örnen 44.11, 5) N Augustsson, do 45.10.

4/6 1976

4/6 1976

Gustaf Adolf — odlare bland stubbar och "gval"

— Ja man borde egentligen få betala för att få arbeta i jorden — så roligt är det ju, sa hemmansägare Gustaf Adolf Bäckman, när vi hörmövallen träffade honom plockade springsten på en åkeriet efter vägen Gräsmyr-Pengsjö. Där på den s k Pengsjömyren höll Gustaf Adolf på att slutföra årets vårbruk. När detta Jäss-kornet på det ca 2,5 hektar stora fället.

Han häller styvt på förfliktselserna mot moderniseringen och hos

Gustaf Adolf är det inget fel på känslan för den fädermärkda torvan.

— Nej det är klart att många anser mig mer eller mindre tokig som försätter och odalar här på Pengsjömyrnen men när jag tankar på hur mycket min far, andra och jag själv har arbetat här kan jag inte låta bli. För övrigt brukar det bli goda skördar här.

— För en tid sedan var det en person som fråga mig om jag nu hade ödelagt Pengsjömyrnen. Men då blev jag stött. Hur kan de tro att jag inte skulle fortsätta här när jag i höstas plöjde och lätt sprängde den



● Stora högar av stubbar och "gval" har Gustaf Adolf Bäckman plockat upp ur Pengsjömyrnen.

— Här storstenen — den var väl på minst 10 kbm.

● PAPPA ODLADE

Det var Gustaf Adolfs far Oskar Bäckman som kom på idén att odla upp Pengsjömyrnen strax efter första världskriget. Då var det att gräfta för hand. Stubbarna bröts upp med enkla medel.

Broderna Alfred och Magnus

där, var stambanan en gång stakad rätt genom myren men av någon anledning blev det en annan strickning på järnvägen. Vi fann

då i var fall stolpar som satsats upp när man på 80-talet stakade för järnvägen.

Nu var som nämnts myren svartad. Det har Gustaf Adolf fått vi började vända på torvena. Enligt vad som omnämnts när vi var

på myren har varit och är en enda svår prövning. Det är nämligen fortfarande kvar stora stubbar och missor med "gval" i myren som plogbillarna fastnar i.

— Jag har tagit upp massvis med

stubbar och ved ur myren. Men allteftersom myren har satt sig har nya kommit upp. Myren är nu 60–70 cm djup. 1947 — berättar Gustaf Adolf — Björde vi ett stortag här ute — myren ligger ca 3 km från hemmet. Då tog vi upp så mycket stubbar och "gval" att hela myren sag ut som en vedbacke.

Aven denna vår har Gustaf Adolf tagit upp en del större stubbar och virke från, för kanske 1000-tals år sedan fallna träd vars virke konserverats i myren. Dessutom har han som nämnts sprängt en stor sten.

— Det är klart att nog måste man räkna med X om man skall få det till att gå ihop ekonomiskt, anser G A som dock måste bekräftas som en stor optimist vad det gäller tron på jordbruksframtiden.

● VANTADE PÅ VÄG

I 13 AR

När Oskar Bäckman på 20-talet bröt mark från Pengsjömyrnen hoppades han att inom en snar framtid få det till att gå ihop ekonomiskt. Pengsjö fick allmän väg redan 1923 men förbindelsevägen från Nordmalings-Hället kom först 1936. Trots detta ansåg han nog att det var bra att han fick till "vistfoder från myren. Det var många munnar som skulle mättas av vad jorden och kreaturen gav. Då gick det inte som nu att för billig penning få arrendera Åkermarken av grannarmen som slutat med jord och kor.



ANDERS
ÅSTRÖM

Gamla tiders banvakter måste posta för tågen...

3-6-76

Den som fick sträcka och stuga tyckte sig ha kommit upp i smöret även om stugan egentligen nutida betraktelsessätt var något av en förvisningsort fjärren från landsväg, bebyggelse och andra kommunikationer än trampdressinen. Tågen såg man rulla förbi men inte var de till för banvakternas eget resande.

● Flytta eller sluta

Det hände förstås att banvakten inte var så tröttende av att förflyttas till de långa ödesträckorna längs malmbanan. Men ville de vara kvar i SJ:s tjänst hade de inget val. Även där måste det vara personal och den som inte hade tillräckligt många tjänsteår att fal-

ESKIL
SJÖSTRÖM



la tillbaka på fick lev att fara dit på några år, oavsett vilka sociala förhållanden som i övrigt kunde åberopas.

I regel var det som sagt en fördel att vara banyakt. Stugorna höll högsta standard är bostäderna i övrigt och fast lönern var låg så var hyrnan också mycket rimlig.

När Filip Hörnqvist började som extra ordinarie banvakten i oktober 1940 låg lönern på ungefärligen 250 kr per månad men hyrnan var inte högre än något mellan 25 och 40 kr.

Mycket ofta höll sig banvakten med några djur för familjens försörjning. Hur skulle de annars ha kommit åt färsk mjölk åt en kanske stor barnskara. Åkerlapparna var små. Man bärde hö på självväxande ängar, på sländerna mot järnvägen osv.

Koforten var det inte så väl beställt med om familjen var stor. Var och en kan tänka sig en flerbarnsfamilj i ett rum och kök. I vissa fall byggdes det till ett extra rum, men det fanns även banvakter som sade nej till utbyggnad med motivering att hyran blev för hög.

När den allmänna bostadsstandarden började stiga i landet förändrades den inte för banvakterna. De blev en eftersatt grupp. Från 1940-talet började också centraliseringen av banvakterna till samhällena och sedan den tiden har stugorna rivits eller flyttats i snabb takt.

På 1940-talet ändrades också titulaturen. Banvakterna blev banbiträden. Det var också en statusförbättring. På allra sista tiden under 1950-talet försvann också banbiträdena och kallas reparatörer.

● I alla väder

Banvaktenens första plikt om morgonen var att patrullera sin sträcka med trampdressin. Det skulle göras vilket väder som än rådde. Var det dessutom så att brandfara var för handen, översvämningshot eller annat akut farmoment så hade banvakten att på eget ansvar göra så många patrulleringar som ansågs nödvändigt.

Övrig tjänsttid skulle han fungera som förman för ett lag banabefare. Banvakten skulle avgöra var laget skulle sättas in, om det behövdes förstärkning, hur sträckorna skulle blockeras under arbete osv.

Kom han på ett ställe där ett ingripande måste göras måste han se till att arbetet också skedde utan att det hindrade tågtrafiken. Räls- och sliperbyten måste ske mellan tågen och det var banvakten som



Här stod det en banvaktsstuga. Nu är bara grunden kvar, konstaterar Filip Hörnqvist där han står vid Grönnässtugan, helt nära hans eget förfäldrahem.

ansvarade för att arbetare och personal hann ut och hana undan med sitt arbete innan det åter var tågtid. Det kunde vara stressigt nog att göra sådana tidsberäkningar.

Ännu längre tillbska måste banvakterna posta för varje tåg för att klargöra för lokpersonalen att framförliggande sträcka var OK. På dagen med hopprullad flagga, mörker med ofärgad lykta. Som tur var gick det inte många nattåtgärder.

För järnvägstelefonens tid åkte banvakterna sk banpost, ett slag budskälv, för att meddela längdsträckan att det skulle komma exterrät och den tiden.

Kamratskap inom SJ är en senare uppfinnning berättar Filip Hörnqvist. Det var under hans senare tjänstgöringsår på 1960-talet som stämningen började lättas mellan personalen av högre och lägre rang.

Banmästarna uppträddes oftast som myndighetspersoner gentemot banvakterna. Hej och du förekom aldrig dem emellan. Inte heller mellan stationsinspektörerna och banvakterna. Däremot mellan banvakterna och stationspersonal av lägre rang, s k stationskarlar.

Trots allt — när banvaktspeoken upphörde var det med saknad man lämnade stugorna och låt sig centraliseras.

3/6 1976

Jo, det blev Cal Gustf nu också

3-6-76

NORDMALING (VK)

Tidsprogramet drogs över, men i rätt ände, när kung Carl Gustaf på tisdags eftermiddagen kom till Nordmaling. De fyra helikoptrarna med majestätet och hans följe landade nämligen på Levaråkern tio minuter före utsatt tid. Sällskapet togs emot av kommunfullmäktiges ordförande K-G Wilhelmsson, som redan i sitt välkomsttal passade på att hälsa kungen välkommen åter tillsammans med drottning Silvia.



• Kungen frängick inte traditionen i Nordmaling. Det blev Cal Gustf på minnesstenen.

Den avstängda Kungsvägen och torget i Nordmaling kantades vid kungens ankomst av tusentals mäniskor, bl a ca 1 000 elever från grundskolan och förskolorna. Efter K-G Wilhelmssons tal, där han presenterade kommunen överlämnande Karin Hansson ett elevarbete med ytterligare information om Nordmaling. Attta barn från kommunens skolor bar fram blommor till kungen och i sitt tacktal uttryckte han sin glädje över att så många kommit för att hälsa honom "denna vackra vårsommardag".

K-G Wilhelmsson ledsgagade där efter gästen till kungsstenen, där Gustaf V och drottning Victoria för bra precis 55 år sedan skrev sina namn. Med en kommunal tuschpenna fullföljde kungen nu traditionen och tecknade sitt välkända "Cal Gusti" på stenen.

Avskedskram

På väg till bilen för fortsatt färd mot Olofors uppväktades han av konsthantverkaren Maud Näslund i Höglund, som överlämnade en likadan nattväcka av gammal västerbottnisk modell som hon tidigare skänkt till förre kungen. Bland övriga presenter från Nordmalingsborna märktes manschettknappar med slaggstenar från Olofors, vilka förärvades kungen av guld-

smeden Haeggman. En rejäl avskedskram från Nordmaling hann också 16-åriga Jenny Knecht leverera innan kungen klev in i bilen.

Mamma på film

Vid Olofors bruk togs kung Carl Gustaf emot av disponent P O Schenström, som ledde visningen av bla smedjan. Kungen föreföll bytte några ord med ett par av de anställda. Ute på gården bjöds på förfriskningar, som dock kungen avstod från medan hans uppaktning passade på att läska sig och knapra pepparkakor. I ett garage som för dagen möblerats om till filmsal berättade sedan amanuens Karin Eriksson om Olofors som kulturminnesmärke och i en film om gamla Olofors fick kungen bla se sin mor, prinsessan Sibylla, under hennes besök vid bruket.

Kungen hyllades sedan ännu en gång av ortsborna med Kungssången och hurrarop innan han med sitt följe promenerade genom Olofors till den väntande helikoptern som kl 17.10 lyfte honom vidare på Eriksgatan.

GÖRAN ZÄCKARI



Helikopter-olyckan 5/6-76

En av de dödade från Nordmaling

NORDMALING (VK)

Vid den svåra helikopterolyckan vid Köjaven i Ångermanälven på torsdagskväll förförde flottningschef Nils Erik Näslund, 49 år Järved, och skogsmästare Karl-Erik Bergström, 29, från Bredvik i Nordmaling.

Bergström är son till hemmansägare Hadar Bergström och hans maka Lisa i Bredvik. Vid olycksstället var han tillsammans med flottningschef Nils Erik Näslund vid Mo och Domsjö ute för att spana efter flyttimmar i Ångermanälven. Bergström skulle börja en ny anställning vid Mo och Domsjö och var bara på tillfälligt besök för att närmare studera sin blivande arbetsplats. Han skulle ha tillträtt en ny tjänst vid bolaget omedelbart efter semestern. Nu slutade det hela i tragedi.

• FYRA METER

Det fanns vid olycksstället tre personer ombord på helikoptern, förutom de två förförde helikopterns pilot. Denne lyckade ta sig ur flygkroppen och upp till ytan medan Näslund och Bergström blev kvar på fyra meters djup. De hade inte lyckat frigöra sig från maskinens säkerhetsbälten och mycket tyder på att de skadats svårt redan när maskinen slog ned mot vattnet. Kanske omkom de omedelbart.

De förförde kroppar har förtts till Umeå för obduktion, närmast för att få klarhet i själva dödsorsaken.

Karl-Erik Bergström tjusades av skogsbruket redan under uppväxtnåren, fortsatte sina studier och förkovrade sig till skogsmästare. Nu hade han en tid innehått skogsmästareanställning i Sveg i Härdedalen åt Iggesunds Bruk och skulle tillträda den nya tjänsten vid Mo och Domsjö efter semestern.

• TILLFÄLLIGHET

Flygningen efter Ångermanälven var uppenbarligen en ren tillfällighet och närmast för att bekanta sig med sin nya tjänst. Bergström var en mycket uppskattad och redbar person, som hunnit skaffa sig

många vänner i sin omgivning. Och han glädde sig mycket åt det nya arbetet som samtidigt skulle föra honom närmare sina anförvanter i Nordmaling.

Som närmast sörjande står förutom föräldrarna, två bröder samt fastmå i Umeå.



• Skogsmästare Karl-Erik Bergström, 29, som omkom vid helikopterolyckan intill Kramfors.

5/6 1976

Nordmalings andra pensionärsförening 11-6-76

NORDMALING (VK)

Vid en sammankomst på onsdagen bildades Nordmalings pensionärsförening PRO. Därmed har centralorten två pensionärsföreningar. Som bekant lämnade Nordmalings pensionärsförening riksorganisationen 1974. Ordförande i den nya föreningen — som vid starten fick ett 20-tal medlemmar — blev Linnea Bodell.

Övriga i styrelsen blev Agda Eriksson, Ingeborg Dahlén, Hilmar Hörnström och Ivar Öberg. Studieorganisatör blev Filip Kasthed. Revisorer Frida Sjöström och Malte Liljedahl.

Vid sammankomsten representerades riksorganisationen av distriktsordförande Selim Lodin. Enligt vad som framkom vid mötet har många pensionärer väntat på att denna nya PRO-anslutna förening skulle bildas. Nordmalings pensionärsförening, som bröt med PRO, betecknade man som en kamratförening.

Ordförande i Nordmalings pensionärsförening, som har närmare 400 medlemmar, är Hjalmar Strömdahl. Långed. VK ringde upp och frågade vad han tyckte om att det blivit två konkurrerande föreningar?

— Ingen fara, menade Strömdahl.

Men varför lämnade ni PRO?

— Jo, vi ansåg oss inte få någon större hjälp från PRO och att vi inte hade råd att sända större delen av vår medlemsavgift på 20 kr till riksorganisationen. Vi har nog med att ge våra medlemmar ute i byarna resebidrag när vi har våra träffar och sen behövs det allt lite pengar om man skall kunna hålla igång en förening.

11/6 1976

Rundviksterräng 5/6 - 76

På torsdagskvällen var det Rundviks tur att arrangera terrängtävling som ingår i Nordmalings kommunserie. I kraft av hemmabana samlade också rundviksborna flest poäng, 561 medan Nordmalings fick ihop 518 och Norrfors/Brattberga 426. Banorna gick i Manhemsterrängen i stort sett efter elljusspårs slingor. Det var ganska så tungsprunget genom att underlaget till stor del består av bark och spån. 146 tävlande och 48 motionärer ställde upp.

Totalt är Nordmalings fortfarande i täten. Man har 1.005 poäng men det skiljer bara 30 poäng till Rundvik som har 975. Norrfors/Brattberga har 852 men där har man hemmabana nästa gång och då brukar man springa "man ur huse". Så vi får välvse hur slutsresultatet så småningom blir. I Brattberga tävlade man 11 juni och sedan 18 juni i Norrfors.

Hans Persson, Rundvik vann seniorklassen tre sekunder före Tord Aastedt, Nordmalings. Hans Nordlund, Rundvik vann AO-gruppen. YO resulterade i vinst för Lennart Blomqvist, Nordmalings. Ture Jakobsson, Rundvik-Lögdéa var snabbast bland veteranerna. Nordmalings hemförde nio grensegrar Rundvik-Lögdéa fick sju och Norrfors-Brattberga fyra.

Resultat:

Yngre oldboys 5000 m. 1) L Blomqvist, N-ling 15.41 2) S Edlund, N-B 15.43, 3) O Lundgren, N-ling 17.41 4) L Hägglund, R-L 18.28 5) B Lundberg, N-ling 18.57.

Aldre oldboys 5.000 m. 1) H Nordlund, R-L 18.02 2) J Wallrud, N-ling 18.17 3) T Johansson, N-B 18.21 4) A Sundkvist, N-B 18.24 5) L Strömberg, N-ling 18.43.

Veteraner 5000 m. 1) T Jakobsson, R-L 18.11 2) R Gustavsson, N-ling 19.11 3) T Johansson, N-B 19.47 4) V Andersson, do 20.17 5) S Johansson do 20.59 6) V Johansson do 21.27.

Aldre oldgirls 2000 m. 1) S Andersson N-B 9.11.

Damer vet. 2000 m. 1) B Hellman, N-B 12.30 2) E Moström N-B 14.50 3) K Almström N-B 16.09.

Herrar sen. 5000 m. 1) H Persson, R-L 15.36 2) T Aastedt, N-ling 15.39 3) H Häggström, N-ling 16.24 4) R Söderström, N-B 16.40 5) L Engblom, N-ling 16.54 6) G Häggström, N-ling 8) S Björklund, N-B 1.24 9) H Eriksson, R-L 18.25 10) H Johansson, R-L 18.27.

Pojkar 60-61 2000 m. 1) G Lindahl, N-ling 7.51 2) A Boberg, R-L 8.07 3) T Andersson, N-B 8.22 4) O Edlund, R-L 8.20 5) B Melinder, R-L 8.30 6) S Nilsson, R-L 8.48 7) L-A Karlsson, R-L 8.54 8) R Tjernström, N-ling 9.00 9) A Dewall, R-L 9.21.

Flickor 60-61 2000 m. 1) J Jonsson, R-L 9.24 2) R Bäckström, N-ling 9.45 3) B Bäcklund, R-L 10.12, 4) C Backlund, R-L 10.46.

Damer sen. 2000 m. 1) B Moström, N-B 9.52 2) A Bäckström, N-ling 10.30 3) L Udd, R-L 10.57.

Yngre oldgirls 2000 m. 1) G Burström, N-ling 9.37 2) S Lundgren, N-ling 10.59 3) G Johansson, N-B 12.09.

Pojkar 62-63 1500 m. 1) J Meyer, R-L 5.20 2) M Bäckström, N-ling 5.26 3) M Vesterlund, do 5.59 4) K Hortell, R-L 6.23 5) M Persson, do 6.25 6) P Eriksson, do 7.39, 7) R Andersson, do 7.44.

Flickor 62-63 1500 m. 1) A Westman, R-L 6.05 2) M Möller, do 6.25 3) L Johansson, N-ling 7.06, 4) Nyström, N-B 7.09.

Pojkar 64-65 1500 m. 1) J Jakobsson, N-ling 5.45 2) B Strelnert, R-L 5.46 3) A Andersson, N-B 5.47 4) M Thurdin, R-L 5.59 5) D Eriksson, R-L 6.11 6) G Aastedt, N-ling 6.19 7) H Boberg, R-L 6.28 8) A Östensson, N-ling 6.32 9) P Österberg, N-ling 6.34 10) S Edlund, R-L 6.36 11) K-E Ekman, R-L 6.37, 12) N Sandström, N-ling 6.46 13) U Nilsson, R-L 6.47 14) O Palmgren, N-ling 7.04, 15) K Nykön, N-ling 7.07, 16) M Gustavsson, N-ling 7.19, 17) L-G Jonsson, N-ling 7.24, 18) P-G Persson, R-L 7.50.

Flickor 64-65 1500 m. 1) K Lundgren, N-ling 6.30 2) S Wiklund, R-L 6.41 3) A Nilsson, R-T 6.55 4) J Åberg, R-L 6.58 5) J Nordlund, R-L 7.00 6) S Lundberg, N-ling 7.26, 7) B Bertilsson, N-B 7.32 8) S Salomonsson, N-B 7.59, 9) A Hägglund, N-B 8.23, 10) A Houtari, R-L 8.25.

Pojkar 66-67 800 m. 1) J Wiklund, R-vik 2.25 2) M Burström, N-ling 2.30 3) A Jonsson, R-vit 2.34 4) U Eriksson, N-ling 2.35 5) K Jakobsson, N-B 2.42 6) J Boberg, R-L 2.43, 7) N Öskarsson, N-ling 2.47 8) T Ögren, R-L 2.52, 9) A-Olsson, N-ling 2.54, 10) A Houtari, R-L 2.56 11) K Jonsson, R-L 3.00, 12) H Kolvik, R-L 3.04, B-E Jonsson, N-ling 3.04, 14) K Eriksson, R-L 3.05, 15) S Stigenlöv, N-ling 3.08, 16) E Leonardsson, N-ling 3.10 17) H Wedman, R-L 3.21, 18) M Lundström, R-L 3.24, 19) M Nykvist, R-L 3.29.

Flickor 6-67 800 m. 1) H Persson, N-ling 2.36 2) A Söderström, N-B 2.42 3) A Lundgren, N-ling 2.43, 4) A Hortell, R-L 2.47 5) M Bäckström, N-ling 2.47, 6) A L Hägglund, R-L 2.52, 7) M Wård, R-L 3.08, 8) M Sjögren, R-L 3.11 9) P Bertilsson, N-B 3.15.

Flickor 68-69 800 m. 1) E Burström, N-ling 3.54,

Pojkar 68-69 80 m. 1) J Andersson, N-B 2.58 2) K-O Öhlund, R-L 3.03, 3) P Gustavsson, N-ling 3.05 4) M Jonsson, R-L 3.09 5) M Johansson, N-B 3.13, 6) A Nykärén, N-ling 3.16

7) H Kyllonen, R-L 3.21, 8) H Kyllonen, R-L 3.26, 9) F Lundström, R-L 3.27 10) T Lundström, R-L 3.34.

Pojkar 70-71 800 m. 1) J Karström, N-ling 3.32 2) B Hortell, R-L 4.23 3) P Näslund, R-L 4.54, 4) M Karström, N-ling 5.48.

Alexandra Johansson, Rundvik. På Nordmalings sjukhem avled på pingstdagen fru Alexandra Johansson, född Molin, Rundvik. Hon var 91 år. Närmast sörjande är tre barn, Alice, arbetsförmedlingsförestandare, Nordmaling, Gustaf Robert, föreståndare, Rundvik och Törsten, ingenjör, Stockholm, svärdotter, barnbarn och barnbarnsbarn samt en syster.



Fru Johansson var född i Löddeå. Kom att gifta sig med fabriksarbetaren Oskar Johansson och blev bofast i Rundvik. Där kom hon i hela sitt verksamma liv att ägna sig åt omsorgerna om hemmet och de sina. Redan 1936 gick maken bort och "Zandra" Johansson ställdes ensam med sina barn. I ungdomsåren kom hon med i IOGT-logen Manheims Stjärna och var aktiv i logens verksamhet.

August Östlund, Rundvik. På Nordmalings sjukhem avled natten till tisdagen förré snickaren August Östlund, Rundvik. Han var 79 år. Närmast sörjande är maka Irene, född Samuelsson samt fem barn. Widvan, kokerska, maka till förebyggmästaren Alfred Johnson, Nordmaling, Stig, kamer, Örnsköldsvik, Bertil, verkmästare, Örnsköldsvik, Karin, maka till kamrer Anund Andersson, Överhörnäs och Ulla, maka till bankman Gösta Ahlbäck, Hudinge, svärdotrar och barnbarn.

Östlund var född i Rundvik och började i unga år att arbeta vid sågverket. Kom sen in vid masonitefabriken och var snickare fram till sin pensionering. Han var känd som en skicklig yrkesman. De senaste åren har Östlund varit svårt sjuk. Han var religiöst sinnad och sedan många år ansluten till Nordmalings baptistförsamling.

9-6-76



70 år i dag,
lördag, förré tjänstemannen vid marinen Hilding Gustaf, Nordmaling.

5/6 1976

5/6 1976

Juni 1976

Mitt allt, vår Son och Broder
Karl Erik Bergström
• 2/10 1946 † 3/6 1976
har hastigt lämnat oss, släkt och många vänner i outsäglig sorg.
Bredvik, Nordmaling den 8 juni 1976

MARGARETA
Mor och Far
Rolf och Anita
Lars
Matts Rune och Inger

Tvivla ej på under längre,
Denna vårdag visar klart:
Människan kan brytas ned
Till stoft och ändå leva.

Jordfästningen sker i Nordmalings kyrka lördagen den 19 juni kl 12,00.

9/6-76



90 år

Nittio år pingstdagen 8 juni fru Anna Flodin, sjukhemmet, Nordmaling.

Hon är född i Brattsbäck. Där växte hon upp och blev kvar hela sin verksamma del av livet. Hon gifte sig med skräddarmästaren Nestor Flodin och blev med åren mor till fem barn av vilka fyra är kvar i

livet. Makten drev på sin tid en rätt stor rörelse. Dessutom hade de jordbruk att sköta. Skötseln av fäderne-gården och allt vad därtill hör kom till stor del på fru Flodins lott. En av sönerna övertog på 1940-talet hemmanet. Makten avled 1953.

Sedan 10 år är fru Flodin invalidiserad och vårdas på Nordmalings sjukhus. Men andligt sett är hon vital för sin ålder. Berättar minnen från gångna tid. Minns bl a när hon — buren av fadern bonden Efraim Eriksson — 1889 var och såg det första tågsättet på norra stambanan tuffa förbi Brattsbäck.

5/6 1976

5/6 1976

60 år lördag 19 juni kyrkoherre
Gunnar Lodin, Nordmaling.
Han är född 15/6-76
i Björna. Präst-
vigdes för Luleå
stift 1945. Fick
sitt första förord-
nande i Kåge och
var sen i Byske
Vindeln, Sävar,
Fällfors, Jörn,
Nordmaling,
Granö och Björ-
na innan han
blev kommunister
i Nysätra och
senare Fällfors. 1960 fick han kom-
ministeritjänsten i Tavelsjö och blev
där i nio år. 1969 utsågs han till
kyrkoherre i Nordmaling. Under
åren 1958 — 1970 var Lodin Luther-
hjälpen stiftsombud och var under
denna tid bl a på Lutherhjälpen
uppdrag i Jugoslavien för att följa
stiftets hjälpröverksamhet för den
lutherskt slovenska kyrkan. På
fritiden är sommarstugan ute i Järnäs-
klubb en kär tillflyktsort för lördags-
genom jubilar. Noteras bör även att
Gunnar Lodin är en varm vän av
Israel och har varit reselärlare för
11 resor dit ner och att det nästa
vår blir en ny resa dit ner.

15/6 1976

Vattnet tryter i Nordmaling

NORDMALING (VK)

Nu börjar det bli ont om vatten i Nordmaling. I en annons i lokaltidningarna kungörs bevattningsförbud fr. o. m. 4 juni. Förbudet gäller de abonnenter som får sitt vatten från det kommunala vattenverket samt för Nyaker. Här får man nu inte längre bevattna sina gräsmattor och dylikt med ledningsvattnet.

Men är det den nederbördssfattiga
våren som förorsakat detta och
och det risker för ransonering
längre fram i sommar?

Nej det tror jag inte, säger kom-
munalrådskammar Harald Brännlund.
I första hand ser vi från kommunalt håll annonsen som en försiktighetsåtgärd. Vi vill göra folk
uppmärksamma på att inte slösa
vid vattenanvändningen. Anled-
ningen är inte den torra våren i
och för sig även om den gjort att
förbrukningen ökat. Vi bör också
komma ihåg att det byggs ett 40-
tal nya villor varje år och de bi-
drar verksamt till en kraftigt ökad
vattenförbrukning.

LACKOR

Bevattningsförbudet orsakas av
att man haft en hel del småläckor
på ledningsystemet. Dessa har va-
rit svårlokaliseraade. Den kalla vå-
ren har gjort att tjälen tagit lång
tid på sig att försynna ur marken
och det har även förorsakat led-
ningsläckor.

På Levaråkern finns i marken
något slags material som på mån-
ga ställen angripit rören. Man har
hittat vattenrör med hål stora som
kaffekoppar. Andå är ledningarna
av gjutjärn lagda så sent som 1963.
Någon risk för att hela systemet
skall behöva tas upp eller byggas
om är det lyckligtvis inte.

Ute i Floxen har man i den se-
nast borrade vattenreservoaren
haft en hel del bekymmer med en
av pumparna. Uppfordringen av
vatten från källan till reningsver-
ket fungerar inte som den borde.
Källan har ett rikt vattentillflöde
och den ger oss en betryggande
vattenreserv, berättar Brännlund
vidare. Så mycket att vi kan till-
låta gräsmattebevattning är det
dessvärre inte. Om folk tänker sig
för lite vid vattenanvändningen så
blir det inga problem längre fram
i sommar även om tonkan skulle
fortsätta.

5/6 1976

PER-AXEL SUNDBOM

RUNDVIKSVERKEN:
Innliggande fartyg 9/6: m/s Berg-
ön lastar 600 ton masonite och 525
kbm trävaror till Dordrecht samt 460
ton masonite till Shoreham. Avgår
9/6.
m/s Christina lastar 1200 kbm trä-
varor till Shoreham och 900 kbm till
Antwerpen anländer 10/6 och avgår
11/6.
Dessutom inväntas ej namngiven
ryska tankbåt med 4 500 ton eldnings-
olja från Klaipeda.

15/6: m/s Alexandra lastar ca 2 200
kbm trävaror till Pinn Wharf.
17/6: m/s Harliesiel lastar ca 2 500
kbm trävaror till St. Malo.
22/6: m/s Magdalene lastar ca 2 250
kbm trävaror till Lübeck.

9/6 1976

GRÄS MYR

TRÄFFPUNKTEN FÖR ALLA ÅLDRAR

PREMIÄR Pingstafton 5 juni kl. 21.00—01.00. Lägre entré före kl 21 — Dans på två banor

Alogdans
För de moderna tonerna svarar
succébandet från i fjol

Tord Janzéns
Skellefteå

Välkommen till säsongens första dans!

Servering
Tombola m. m.
DAMERNAS HALVTIMME

Mogen dansmusik på den mysiga
timmerlogen till

ALDOR ÖSTMAN

4/6 1976

Gräsmys hembygdsförening

4/6 1976

"Lördags" från Nordmaling

NORDMALING spelar för ovanlighetens skull en huvudroll i ett TV-program i kväll. Det är TV 2:s

80 år torsdag 10 juni fru Hanna Asberg, Kräken, Nordmaling, maka till framtidige båtbyggaren John Asberg.

Hon är född i Mjömyran vid grannbyn Öre. I unga år lärde hon sig till sommerskär och var på Norrbyskär och sydde i fem år innan hon 1919 gifte sig och blev bofast i Kräken — då en väglös by. Maken var maskinist och delägare i bogser-

båten Hera. Sommartid var han under långa tider borta och det kom till stor del på fru Asbergs lott att sköta hem och kreatur samt den med åren växande barnskaran.

Hanna Asbergs liv har varit fyllt av arbete. Förutom att man hade ett par kon drev makarna under en följd av år ett rätt stort hänseni. Höll sig med 6–700 djur. Under tiden på Norrbyskär var fru Asberg aktiv inom IOGT. Hon är religiöst sinnad och har sedan ett 30-tal år varit aktiv medlem i Kräkens missionsförsamling.

För fyra år sedan blev fru Asberg änka. Själv är hon för sin ålder och med tanke på de värva hon fått utföra rätt pigg och vital.

7/6 1976

9/6 1976

redaktion för barnprogrammet "Lördags" som i anslutning till kung Carl Gustafs Eriksgata i Västerbotten försökte skilda förberedelser och stämningar i kommunen inför besöket. TV-teatern har bl a filmat den hektiska timme kungen tillbringade i Nordmaling och Olofshögs, och intervjuer har gjorts med konstnärer, politiker, skolbarn m fl. Materialet från Nordmaling har klippt ihop med andra filmsevenser från olika sammanhang där kungen figurat, och resultatet har blivit ett halvtimmeslångt program som serveras tilltarna i TV 2 kl 18.00.

BILDEN: Programledaren för "Lördags", Marianne Gillgren, intervjuar kungen före avgården från Olofshögs.

75 år i dag, onsdag, förra sjömannen och stuvärarbetaren Klas Widmark, Öre, Nordmaling.

7/6 1976

7/6 1976



5/6 1976

5/6 1976

JORDFÄSTNING

— I Nyäkers gravkapell jordfästes på pingstlördagen hemmansägaren Oskar Landström, Aliden, Nyäker. Officiant var kyrkoadjunkt Herbert Andersson. Vid graven talade bla. Bengt Blomqvist, Hörnäs och Evert Molin, Tallberg. Minnesstund hölls i kyrksalen. Där förekom solosång av fru Mabel Andersson och kyrkoadjunkt Herbert Andersson. Dessutom sjöng sysstrarna Karin, Kristin och Kerstin Holmlund, Aliden.

I form av minnesblommor gavs 50 kr till förmån för EFS mission.

8/6 1976

8/6 1976



7/6 1976

VIGDE

— I Nordmalings kyrka vigdes på pingstafton herr Rolf Öberg, Röndvik och barnskötterskan Hjördis Käck och vaktmästare Leif Carlström, Sundsvall och sjukvårdsbiträdet Berit Käck. De två brudarna är dottrar till hemmansägare Oscar Käck och hans maka Helga, född Levander, Åseda. Vigselförättare var prosten Sigvard Spinnell, Luleå. Oscar Käck sjöng efter akten solo från läktaren.

8/6 1976

8/6 1976



En småföretagare får hugga in själv även i fabriken. P.O. Öberg inspekterar här en nitmaskin.

USA-framgångar för företagare i Nordmaling

Kommer Sanera Projecting AB i Nordmaling att expandera? Ja, det är inte omöjligt, säger Per-Olof Öberg, ägare till företaget. För någon tid sedan var han i USA för att demonstrera sin oljelånsa, Expandilånsan, för press, oljesaneringsexperter och andra speciellt inbjudna gäster. Arrangörer var hans amerikanska agenter Whittaker Corporation, La Mesa, Californien. Visningen blev framgångsrik och det är de order som nu kommit in som lett till ett par nyanställningar i företaget. Förrätten orderingången som hittills ligger en utbyggnad i siktet och Öberg har redan så smärt börjat planera för detta. Ritningar har beställts.

Pressvisningen blev en mycket stor framgång för Öberg och hans lånsa. Demonstrationsplatsen var Chesapeake Bay utanför staden i staten Maryland. Ett par helikoptrar, en kryssningsbåt och ett antal större och mindre motorbåtar deltog i visningen.

BERÖM I WASHINGTON POST

Enligt Washington Post skötte sig Expandilånsan mycket bra. Den vred sig inte under utläggningen och den snurrade inte runt. Den visade mycket god flytförmåga. Herbert M. Sachs, direktör för Maryland Water Resources Administration (huvudansvariga för skyddet mot oljefföreningar etc i staten) saade att han rest mycket för att finna en bra lånsa. Under ett par år har olika typer undersökt. Tidigare i år hade han så gott som köpt en annan lånsa. Efter visningen på Expandi menade han dock att den svenska lånsan var den hittills bästa han sett. Han räknar med att beställa 1.200–1.500 meter lånsa, en order på ca 1–1,5 miljoner om den kommer till stånd.

Aven tidningarna The Sun, Baltimore och Washington Star berättar om visningen. Man är mycket imponerad över hur snabbt och smidigt lånsan kunde läggas ut. Det tog ungefärligen 20 minuter från det att det arrangerade oljeutsläppet upptäcktes och inrapporterades till dess att helikoptrar hade levererat lånpaketet på vattnet och små motorbåtar dragit ut lånsorna

och utveckling av så kostnadskravande objekt som den Sanera sysslar med. Det egna kapitalet förslår in i längst i sändana sammanhang. Kreditgivande myndigheter och instanser verkar vara mer benägna att satsa på stora företag än på småindustrier.

ALASKA-LEVERANS

I dagarna levereras per flyg 150 meter lånsa till Alaska. Det är första delen av en order på 500 meter till en oljeplattform. Resterande 350 m skall sändas per båt före semestern. Det är den större så i 45-tumsånsen som skall ligga i beredskap ombord på plattformen. Under tiden vi satt och samtalte med Öberg kom ett samtal från Flekkefjord i Norge där man beställde 400 meter av den lilla 30-tumsånsen vilken skall läggas i beredskap ombord på en nybyggd norsk tankbåt. Den ordern låg i storleksordningen 40.000 sv kronor.

OMSÄTTNING

Sanera-Projekting AB grundades 1971. Omsättningen har på senare tid ökat. De första åren låg den omkring miljonen, men för 1976 pekar prognoserna på 1,5–2 miljoner. Närmare 80 procent av tillverkningen går på export. Största inhemiska kund är Svenska Knutbevakningen som köpt ca 25.000 meter lånsa hittills. Antalet anställda är i sju men ytterligare en eller ett par man kommer att anställas efter semestern.

P. A. SUNDBOM

13/1 1976

runt den fingerade haveristen, kryssningsvåten Harbour Queen. Washington Post berättar även om den svenska uppfinnaren av länsan. Hur han trots ett språkhändikapp ivrigt gestikulerande försökte undervisa auditoriet.

OKAD ORDERINGÅNG

Har då USA-resan gett något resultat? Ja, berättar Per-Olof Öberg, hittills har det kommit in order för omkring 250.000 kronor från USA. Dessutom har förfrågningarna ökat kraftigt. Sedan hoppas han mycket på Maryland-ordern som skulle betyda full sysselsättning året ut och men än det vid Levar-fabriken. Värde av de förfrågningarna som hittills kommit ligger i storleksordningen 5–6 miljoner men alla kommer givetvis inte att resultera i avslutade affärer.

AGENTFÖRSALJNING

Marknadsföringen av länsan är huvudsakligen uppbyggd på agenter. Fn har Sanera omvägd i bla Skandinavien, USA, Västtyrkland, Holland och Österrike. Huvudagenten finns i Norge. Vidare säljs länsan genom en mängd underagenter. Marknadsföringen är lite knepig när man bor i Nordmaling och skall sälja en produkt där praktiskt taget hela världen utgör kundunderlaget. Det blir långa och dyra resor för en småföretagare från Norrland. Sedan tillkommer språkproblem. P.O. Öberg har dock ofta med sig sin norske huvudagent Hans A. Mathiesen, Oslo som tolk. När oljelånsan skall demonstreras första gången för en ny agent eller kundkrets kräver alltid Öberg:s närvaro. Förutsättningen för en framgångsrik försäljning är att visningen blir effektiv och övertygande.

FRAMTIDSPLANER

Hur ser då planerna för framtiden ut? Den gode PO har inte slagit sig till ro trots framgångarna i USA. Nya produkter och utvecklingar av de hittillsvarande är ständigt aktuella. En ännu större länsa än de två typer som nu görs finns bland projektet. Den skall i så fall vara oceanstående och blir dubbelt så stor som den fn största. På förpackningssidan finns fortfarande oerhört mycket att göra. Containers för lagring av länsor på kajer, ombord på tankers och oljeplattformar är nu färdigkonstruerade och har börjat levereras. Rullverk projekteras. Men all utveckling är dyrbar och Öberg sticker inte under stol med att det är svårt att få fram pengar.

SVART MED KAPITAL

Det är besvärligt för en småföretagare att skaffa fram tillräckligt med kapital för marknadsföring

12/6 1976

12/6 1976

DÖDSFALL

Olov Gottfrid Olofsson, Nordsjö-Hemmansägaren Olov Gottfrid Olofsson, Norrsjö, Norrfors, avled hastigt på torsdagen på hemväg efter besök i Norrfors.

Olofsson var född Nordsjö, Norrfors. Den gård han övertog av sina föräldrar bebodde och brukade han hela sin levnad. Han var en hemmets man. Han var också känd som en duktig jordbruks- och timmerdrivare. Olofsson var änkediman nedan i juli 1975. Nämast sörjande är två barn

14/6 1976

14/6 1976

LÖGDEÅ

Sommartider fr. tisdag 8 juni
Månd-fred. 9.30–17.00
Lördagar 9.30–13.00

DRESS
denim-jersey
i polyester,
mycket populär
nyhet.

Pris: 359:-

Finns även i
DAM-DRESS
BYX- o. KJOL

Dessutom hos oss:
5% rabatt-
avdrag
på
alla köp över 100:-

**NYHETERNA VISAS
HOS ...**

Häggströms
MODEHUS

LÖGDEÅ-Tel. 0930/304 25 303 09
Något på sidan av E4 men
alltid i centrum för modet.

8/6 1976

Min älskade Make, vår käre Far, Morfar, Farfar och Svärfar

August Östlund
• 6/4 1897 † 8/6 1976

har i dag lugnt och stilla insomnat i tron på sin Frälsare, djupt sörjd och saknad av oss, släkt och vänner samt Nordmalings Baptistförsamling.

Rundvik den 8 juni 1976

IRENE	Nu slut är smärtan Du funnit
Wivan och Alfred	frid
Stig och Margit	men lämnat hjärtan som sak-
Karin och Anund	nar Dig.
Bertil och Dagny	
Ulla och Gösta	
Barnbarnen	

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell lördagen den 12 juni 1976 kl 14.00, därefter minnessstund i Församlingsgården. Tänk på minnesblommor.

10/6 1976

Norrorts på andra plats i snöstjärnan

NORDMALING (VK)

Skolavslutningarna inom Nordmalings kommun följe i år traditionella mönster. I Nordmaling, Rundvik, Norrorts och Nyåker samlades man i respektive kyrkor. Bönhuset var samlingsplatsen i Lögdeå, Hörsjö och Baggård medan Gräsmyr använde bespisningslokalen.

Lite extra högtidligt var det i Gräsmyr där läraren Börje Abramsson avtackades. Efter 23 år vid skolan flyttar han nu för att fortsätta sin lärarbana i Umeå. Avtackad blev även Curt Ahlberg i Nordmaling. Han har i mer än 25 år tjänstgjort vid Nordmalings skola. Nu blir Stenke hans nästa anställd. Ulla Lindberg har varit 10 år i Nordmaling och även hon flyttar. Till desses tre överlämna skolchefen Halvard Sidebo blommor som tack.

I Norrorts firade man att skolan kommit på andra plats i länet avseende avgjorda snöstjärneprov. Genomsnittligt har 70 prov/elev avgjorts. De två prisen man fått från snöstjärnan för detta utlottades bland eleverna.

Egen ljudfilm hade femte- och sjätteklassarna i Nyåker gjort. Men när den skulle visas säckade projektorn ihop och man får samlas senare för att se den filmen. I stället avnjöt man det te och de smörgåsar som två av föräldrarna dukat fram.

Gemytlig stämning rådde även i Rundvik och Lögdeå. Sång och musik framfördes av såväl de små som större barnen. Diplom i nutidsorienteringen delades ut i Lögdeå. Bönhuset i Baggård var välbesökt och även här bjöds musikalisk trakttering med bl a 13-åriga Simon Dalsfelt som spelade på sin fiol.

I Hörsjö däremot var det lite vedmodigare. Visserligen blir skolan kvar fortsättningssvin men en del barn försvinner därifrån. Det gäller Hummelholms- och Tornböhle-barnen som från nästa termin förflyttas till Gräsmyr. Skolan i Hörsjö kommer att sakna barnen från dessa byar.

Genomgående hade många förästrar mött upp varför alla samlingslokaler var välfyllda. Alla deltog med liv och lust i sommarpsalmerna och då framförallt avslutningen med "Den blomstertid".

PER-AXEL SUNDBOM

12/6 1976

Nordmalings-smycke

av silver med hyttslagg från Olofsfors bruk



Hæggmans Guldmedsaffär

Etablerad 1884 — NORMLÄNG — Tel. 0930/100 45

Textilier från Irené Vävare

Keramik G. Hartman

samt många andra vackra hemslöjdsålster och konsthantverk finner ni hos

Englunds Hemslöjd AB

Nordmaling Tel. 0930/100 63

— Härmed dubbar jag dig till stor laxfiskare. . .

— JAG MINNS det som det var i går. Hur han kom med långa kliv mot mej. Sänkte sitt 12 fots Hardy flygspö mot min axel och sa "härmed utnämner jag dig till stor laxhuggare". Bredvid mig låg storlaxen (9,4 kg) i dödstryckningar. Jag var 12 år. Räkna med att jag var stolt när vi traskade hemat.

Så berättar faktor Greger Grundström, (53) Olofsfors, om när han dubbades av den smärt legendariske sportfiskaren ryttmästare Rudolf Hammarström.

Det var på 30-talet - då sportfiske var ett okänt begrepp för de flesta och i vart fall förbehållet ett fatal. Då arrenderade ryttmästare Hammarström av Nordmalings Ångsågs AB (Masonite AB) den del av Lögdeådalen som nu ingår i Högåkers fiskevärdsområde. Han hyrde hela gärden av dåvarande faktorn August Sandström i Högåker.

■ STORT

Där höll den pensionerade militären stort hov under några sommarveckor. Det kom massor av prominenta gäster. Bl a de i sportfisksällskaps kända bröderna Nils och Fred Ahnlund. Ditt kom engelska gäster, militärer och doktorer, Carl Kempe m fl. Hammarström var ungkarl. Det var sällan någon kvinna fick vara med. Bortsett från kockan förstås.

Jaa så vitt jag kan minnas var det bara ett fatal kvinnor som fick åran att vara med. Ett undantag kommer jag ihåg. En engelsman hade sin fru med men nu var hon en mycket skicklig fiskare, hanterade flugspöet som en hel karl, berättar Greger Grundström.

Han har sitt föäldrahem i Högåker och kom

■ För en "tolvskilling" per kväll bar Greger Grundström ryggväck och spön.

■ Laxen vid Frösenhålet

En kväll, när jag var ensam med ryttmästaren, fick han på en stor lax vid Frösenhålet, strax nedanför Högåker. Laxen gick ej att hålla. Den tog för sig mer och mer av linan. Det var risigt efter älven och han kunde inte hålla efter. Till slut gick laxen in bakom en gammal timmerkista och där stod den.

Nu måste du hugga den, sa ryttmästaren.

Jag fick huggkroken i hand och tog mig ut till timmerkistan.

Där stod laxen. Turen var på min sida. Jag fick hugga den och kunde landa den utan missöden. Det var ett stolt ögonblick i mitt liv.

Som sportfiskare var ryttmästare Hammarström synnerligen noggrann. All fisk som fängades vägdes.

Text och bilder från Nordmaling: ANDERS ASTRÖM

b/6 1976

LÖGDEÅ

Välkommen till ett av Norrlands ledande modehus, dam- och herrmode

Något på sidan av E4, men alltid i centrum för modet.

Häggströms MODEHUS

LÖGDEÅ-Tel. 0930/304 25, 303 09
Något på sidan av E4 men alltid i centrum för modet:

Bärbart / Prisvärt

Idealisk 2:a-TV för nät/batteridrift. Direktbild och -ljud. Framåtriktat ljud.

LUXOR Avant



875:- 198:-

ÅSBERGS RADIO & TV

Kungsgatan 53 - NORDMALING - Tel 0930/102 35



□ Väl tilltagen ryggväck

Rutinen var att vi gick ut kl 19.30. Jag bar ryggväcken och spön. Matsäckskorgen brukade vara väl tilltagen. Alla var vänligt stämda och det var mycket lärorikt att vara ute med gänget. Jag var nog otroligt fräglis. Var redan då intresserad av floran. Fräglade om allt. Rytmästaren visste mycket om blommor men kanske jag var för fräglis för till en jul fick jag en bok om blommor.

I stort sett fiskade man bara med flugor. När en fisk var fångad var kvällen räddad. I samlad tropp sökte man sig till högkvarteret för fest. Det var inga "kaggfiskare".

I bland gjordes utflykter till andra fiskeplatser. Bl a minns jag att ryttmästaren var en tur till Holmön och fick där en rekordstör harr. Turner gjordes även till Lule älvs och till laxälvar i Norge.

■ Laxen vid Frösenhålet

En kväll, när jag var ensam med ryttmästaren, fick han på en stor lax vid Frösenhålet, strax nedanför Högåker. Laxen gick ej att hålla. Den tog för sig mer och mer av linan. Det var risigt efter älven och han kunde inte hålla efter. Till slut gick laxen in bakom en gammal timmerkista och där stod den.

Nu måste du hugga den, sa ryttmästaren.

Jag fick huggkroken i hand och tog mig ut till timmerkistan.

Där stod laxen. Turen var på min sida. Jag fick hugga den och kunde landa den utan missöden. Det var ett stolt ögonblick i mitt liv.

Som sportfiskare var ryttmästare Hammarström synnerligen noggrann. All fisk som fängades vägdes.

Text och bilder från Nordmaling: ANDERS ASTRÖM

b/6 1976

Så festar Nordmaling

- Söndag 11 juli. Högmässa, folkdansupvisning, dräkt-parad m. hembygdsdräkter. "Hem till byn" i Bredvik. Och så berättar Stig Holtan om ryska kriget 1809. Plats södra sidan av Öreälven vid Långed.
- Måndag 12 juli: Kul i parken. Husband Kjell Runes. Och här kommer Drutten och Krokodilen att besöka Nord-maling.
- Tisdag 13 juli: Kul i parken. Samma husband. Uppträ-dande av Nils Börje Gårdh och Gospel Generation. Trolleri av Jan Sundin.
- Onsdag 14 juli. Kommunmästerskap i mete på kajen. Nordmaling. Motionshingo i Olofshögs och på kvällen haj-dane till musik av Shilling Banço.
- Torsdag 15 juli: Hela parken sjunger i Nordmaling. Kristen kväll med mycket sång. Här planeras man även första delen av ett överraskningsprogram.
- Fredag 16 juli: Sjämtävlingar på lek och allvar i Ham-marhallen. Utomhus teater. Tidspromenad runt Nord-malings samlällen. Del 2 av överraskningsprogrammet.
- Lördag 17 juli: Lions loppmarknad. Torget Nordmaling. Öviks harmonikår marscherar genom samlället och ger kon-sert i parken. Auktion i Lions loppmarknad.
- Söndag 18 juli: Utomhusgudstjänst. Finaler i bl.a. Mo-Open i tennis. Avgolutning.



Järnäsklubb oas för båtfolket

Den förra sommaren i-
ordningsställda gäthamnen
i Järnäsklubb blev redan
första året populär bland
båtfolket. Under semester-
tid var det trängt i hamnen
och man räknar med att i
framtiden kommer Järn-
äsklubb att bli noga in-

prickad på längdfärdsseg-
larnas sjökort.
Nu är det en ordentlig
satsning naturvårdenhe-
ten - med stöd av AMS 7
giort därute. För närmare
400 000 har den gamla - av
winterstormar raserade '7
lotuskajen byggs om och

förlängts. Alt beroende på
storleken kan ett 15-tal bå-
tar få plats inne i hambas-
sängen.
I land finns tappställe för
vattnen, toaletter, telefon
m.m. Robusta eldstäder,
bord och sittplatser har
byggts bland hållarna.

Oro i Nordmaling för budgetöverskridande

Ett lugnt men ändå långt sammanträde hölls av kommunfullmäktige i Nordmalma på fredagkvällen. Frågan om ungdomslokal/persomnalsmälat utlöste en liten debatt liksom situationen inom barnomsorgen. Två interpellationer från Allan Bäckman, Nyäker, besvarades av skolstyrelseordföranden Knut Holmlund och sociala centralnämndens ordförande Erik Karlsson.

Kommunala bostadstillägget för pensionärer höjs till 6.000 per år för både makar och ensamstående från 1 juli. Vidare beslöt man att undersöka förutsättningarna för att inrätta ett pensionärsråd inom kommunen.

MARKLÖSEN

Vid behandling av ärendena om marklösen i Häknas, Gräsmyr, frågade Allan Bäckman om det fanns några sådana planer även för Hornsjö. Emil Nyberg, Gräsmyr bygg-

nadsnämndens ordförande sade att man från det hället skall vara ly hörd för de önskemål som kan fram komma. Vissa problem föreligger för Hörsjö eftersom där ej finns någon central va-anläggning.

Ungdomslokalerna under högstadif-
et skulle nu inredas. En referens-
grupp fick i uppdrag att utarbeta
riktlinjer för lokalernas utformning
och användning. Frågan om perso-
nalmatsal för de anställda ville
kopplats samman med ungdomslo-
kalerna var också uppe till debatt.
Den av kommunstyrelsen förordade
lösningen som innebär utbyggnad i
anslutning till besökningslokalen an-
togs.

ORO FÖR BUDGET- ÖVERSKRIDANDE

Fem tjänster till blir det inom
samhörsorgen. Viss oro framförde att
de budgetöverskridanden som tillsätt-
andet medför skulle återverka på
andra grenar av den sociala ver-
ksamheten Farhågor framfördes även
om man beräknat barnunderlaget vär-
deoptimistiskt. Födeläckan varierar
mellan 50 barn (1970) som högst och
23 barn (1974) som lägst. Viktien av
barnen fördjupades. I nästa budget
kommer 15 platser att föreslå berät-
tade Erik Karlsson, Rundvik och det
medfører en fördubbling av nuläge-

Rödviksgården blir café igen. Bodil Olsson Sollentuna, får hyra gården för att driva café och försäljning av hemslöjd, det sistnämnda i samarbete med Mårdvardsgården.

VANTOLKNING

Et par interpellationer berörde skolfrågorna resp. åldringsvärdens Knut Holmlund, omtalade att en vartolkning måste ha skepp betr. skolan i Hörsjö. Den har aldrig hotats av indragning. Däremot skulle vissa elever omflyttas. Vad gäller möjligheten att transportera brattforsbarnen till Gräsmyr i stället för Nordmaling har förfäldrarna sagt att absolut nej.

Möjligheten att bygga pensionärsbostäder i tex Nyåker och Norrfors skall utredas. Fn är efterfrågan på sådana bostäder liten utanför centralorterna. Pensionärshem i ytterområden bör möga övervägas menad Erik Karlsson. Lägenheterna i samhällscentrum ger betydligt bättre service. Evert Molin, Tallberg, ansåd dock att den lilla efterfrågan hittills kan bero på att möjligheten inte funnits att hyra pensionärslägenhet i Norrfors-Nyåker. Hans Dau Ava, ville för sin del att hela kommunen skulle omfattas av undersökningen.

BYGGNATIONEN

BYGGNINGAR
Lokaler skall byggas för Mellersta Norrlands kraftwerk. Kostnader beräknas till 50 000 kronor. Va- ledningar och gator i Gräsmyr, Håkmåla och Lögdeå kommer att anläggas för 200 000 kronor. I Hyngelsböle vid Kvarnforsen blir det en rastplats. Kostar kommunen 16 750 kronor. Resten 50 250 svarar staten för. Efter värden får kommunen sköta och den beräknas till tre dagsverken/år.



Fullmäktiges ordförande K G Wihlemsson överlämnar här klockan till Greta Nyberg. Curt Alhberg och Henrik Johansson har fått sina ur medan Folke Nilsson vänlar på sin tur.

P. A. SUNDBOM

Curt Ahlberg Nordmaling, numera
många, såväl kollegor, förfäldrar som
skolbarn, när han nu lämnar Nord-
maling.

Guldur till veteraner i Nordmalings kommun

Fyra trojtjärne med mer än 25 års tåist värdera inom Nordmalings kommun belönades med guldrunt vid fredagens fullmäktigesammanträde, e. KG Wilhelmsson, ordförande, noterade i sitt tal att det var två förtroendevalda och två anställda som blev belönade. Han tackade em för deras insatser i och för kom munen.

<p>De belönade är. Folke Nilsson, Rundvik. Åren 1950-1976 var han ordförande i Ledområdet av inkomstnämnden i Norrtälje kommun. Dessutom har han medverkat i fastighetsstyringen i Årjäng, och medlem i chilförsvarsnämnden 1948-62 och sedan 1966 i styrelsen för det tekniska sällskapet.</p>	<p>Henrik Johansson, Gräsmyr. I sex år har han tillhört fullmäktige. 1951-59 varit suppleant i taxeringsrättsnämnden och från 1959 är ordinarie. Åren 1950-54 fanns det en häste-staff-staff i fastighetsstyringen i Årjäng, och i den ingick J. Johansson som son. Greta Nyberg, Nyåker, austallskogsmedarbetare. Åren 1947-57 och sedan 1966 i skolnämnden.</p>
---	---

15/6 1976

Axel Johansson, Järnäs. På Umeå lasarett avled på fredagen före hemmåsagaren Axel Johansson, Järnäs, Nordmalming. Han var 78 år. Närmast sörjande är en broder, sväger, svägerskor och syskonbarn.

Axel Johansson var född i Järnås på den gård han senare kom att överta. Jänsides med arbetet hemma vid var han tidvis förman vid Måsonite AB:s skogsvärkningar och var förman vid flottning av virke från avläggplatser efter kusten. Han blev anställd 1967 och överlät några år senare helaanpet till en syster Axel Johansson hade förmånen att vara rätt pigg och vital fram till de sista veckorna.

15/6/1976

Hemma hos en färgpoet

DISKRET, långt undanskymd från allfarvägen ligger byn, djupt inne i skogen. Längs E 4:an susar bilarna på sin väg söderut. Hur många tänker på att det måste finnas en by nägonstans som gett platsen namn? På högra sidan blänkar sjön intensivt och på vänstra anönsrar personligt utformade fridstomter sin existens. — Ängersjö väcker det några associationer?

Det borde det göra, eftersom därifrån kommer en av de ännamkunniga västerbottniska konstnärerna. Ortsnamnet på artan är enbart ett ögonblicksknotande av den förbrusande bilisen.

Jag ville ta reda på verkligheten bakom namnet och blev mer överraskad än besvikten. Med hjälp av kartan sökte jag mig längs avtagsvägen åt höger som leder till byn med samma namn som sjön.

Det tar inte många minuter att komma dit, men överraskningen blir stor, när man plötsligt befinner sig i en miljö som inte förfaller att ha förändrat sig sedan urminnes tider långt innanлага skifte och storskifte. Det är mycket ovantligt att hitta sådana byar i Norrland. Här trängs alltjämt gårdarna längs bygatan som öppnar sig mot yttervärlden och som sedan sluter sig kring den vägen. Det blir ett sorts hit och härför — inget härefter. År mer ovanligt är det att finna en by av det slaget som alltjämt är levande och verksam. Men så försviller Ängersjö att vara, levande, oförändrad, oförstörd — och nyktert skeptisk gentemot yttervärlden.

Mitt i den levande bygden verkar alltjämt en av Västerbottens mest särpräglade konstnärer, i dag mähända äldrad, född 1905, autodidakt och med sitt första offentliga framträde 1945, men alltjämt aktiv. Många och framgångsrika utställningar har han haft, Klas Engman. Han, som ser det livingivande ljuset strimma ner och bygga upp naturen omkring oss. Det är lätt att känna med honom när man besökt hans hemmiljö och sett ljuset som värmmer solgläntan i skogen, där han växt upp och alltjämt lever. För honom delar verkligheten upp sig i små ljuspärlor av regnbågsfärgar som han fångar i sina penslar och fäster på duk och panna.

DIKTAR I FÄRG

Han tolkar verkligheten som små, små färgbitar och bygger upp den i egna bilderna på nytt, liksom en världens skapare. Han är poeten som diktar i färg, yrkesmålaren som tröttnade på jobbet och började låta färgen nycka sin egen metod.

Ofta kan ett enskilt ord vara nog för att ge honom inspiration till ett flammande bildverk. Ur hans penslar växer en spänande värld av ljusa, blonda färger. Fort-



Klas Engman framför den vägg där han håller på att bygga upp färgcollaget "Åra, guld och diamanter".

faranande gör han hällbara och fantasieggande bilder i färg och struktur.

Som utställare deltar han just nu dels i en samlingsutställning i Stockholm och i USA, ändå känner han sig utanför och bortglömd, speciellt av Västerbottens läns konstförening, som inte ens mödat sig om att ta kontakt och fråga hur han har det.

Där han lever i sin gamla västerbottengård, som både är arbetsplats och bostad, arbetar han just nu med ett collage han kallar Åra, guld och diamanter. Kanske en ironisk anspelning på hur litet mänska Åra betyder. Runt om i hans sovrum växer collaget upp kring väggan och tak. Från en fast meningsfull struktur tycks det svälja ut och växa honom ur händerna. Det sväller av inflyck från dags- och veckopress, från färg- och synintryck. Det är långt, långt borta från den verklighet han har inspärt sig utanför dörren, där brorsönerna nu sköter gården och verkar och bor i en modernare gård än hans fälerneänvda.

UNDERBAR MILJÖ

Klas känner sig isolerad men han tycks också leva avskärmed från sin omgivning. Stiger man ut på hans trappa förundras man av den fascinerande miljön, som varje dagsaktuellt miljömedvetna ungdomskulor ta emot med öppna armar och tacka därtill. Kan man tänka sig en mer inspirerande miljö än den gamla västerbottengården, som lutar sig mot urgammal

barrskog intill åkern som sluttar mot sjön och i sydväst värmesolen — kan idyllen vara fullkomligare?

Klas Engman lever i sin egen privata fantasivärld som är mer veriktig för honom än den vardag han avskärmar sig från. För honom är färgupplevelsen, strukturens uppbyggnad och nedbrytande, det allt överskuggande.

För en rationalist med begrän-

sad upplevelseförmåga är det svårt att riktigt hänga med och det känns som en förlust och i hjärtat en sorg.

När jag vänder mig om för att få en sista överblick och se Ängersjön ligga där med sin intensivt djupblå färg inser jag plötsligt att den finns, den blå färgen, som Klas målar, den verklighet vi svaga kalar fantasi.

GUN BOBERG

14/6 1976



Ett enskilt ord kan vara nog för att sätta Klas Engmans fantasi i rörelse och få färgen att flöda.

14/6 1976

14/6 1976

Min käre Maka
Anna Englund
f. Bäckman
* 17/8 1901
† 12/6 1976
har lämnat oss, sörjd av make,
systrar, övrig släkt och vänner.
Norrbyn den 14 juni 1976

BERTIL
Flitig så länge krafterna räckte
I arbetsets glädje Du levde
Ditt liv
Somnade stilla när livslågan
släcktes
Tacksamt vi önskar Dig vila
i frid.

Jordfästningen äger rum i Hörnefors gravkapell söndag den 20 juni kl 15.30. Därefter inv. till Församlingsgården. I stället för blommor tänk på Cancerfonden.
Pg. 684446-8.
15/6 1976

Nordmaling förbereder loppmarknad



INSAMLINGEN till årets loppmarknad i Nordmaling är i full gång. Aven i år lägger loppmarknaden in i hemvändarveckan. Den 17 juli är det dags. Härömdagen äkte medlemmarna i Lions club runt i kommunen för att samla ihop de pärser man tidigare delat ut och hämta det man fått. Och det blev en hel del omtalor marknadsbasen Olle Wegerdahl. Vi har många fina

saker redan. Möbler, baddrumsaskap, två broräcken av smide, vevgramfon, nystkronor m.m. Men vi tar gärna emot mer sätter han vidare, gärna då små ting. Det gäller ju att ett varierat utbud når marknaden startar.

BILDEN: Loppmarknadsgeneralen Olle Wegerdahl med en av de nystkronor som skänkts till Lions i Nordmaling. 15/6 1976

Får på rymmen fast igen

NORDMALING (VK)

Tre får, nyligen inköpta till Häknäs, Nordmaling, smet i förra veckan från sin bostad. Efter sex dagar "på rymmen" när de blå setts i Brädvik kom de på tisdagsmorgonen till Nordmaling och bekantade sig med utrustningen i samhällets lepkarpark. Det var en tacka ett åtta veckor gammalt lamm och ett litet lamm, knappat två veckor gammalt.

Efter en del bekymmer lyckades ägaren med hjälp av nordmalingspolisen ta fast det minsta lammet. När sedan de andra två rymmarna gjorde en anhalt vid fd mejeriet i Lever var band man det tillfängatagna lammet vid en bil. Och s... rymmarna fortsatte inte från sin tillfängatagna kamrat. De vandrade orligt omkring bilen. Nosade där och där på det lilla lammet. Efter en hel del lock och poche och väntan lyckades man ta fast de två rymlingarna. De hade inte fått några skador efter veckan i frihet. Ej heller har de lidit av brist på mat. 16/6 1976

16/6 1976

Vår käre

Axel Johansson

* 30/1 1898 † 11/6 1976

har stilla insomnat efter en kort tids sjukdom. Sörjd och saknad av oss samt många vänner.

Järnäs, Nordmaling den 14 juni 1976

Oskar och Emmy

Sväger, svägerskor

Syskonbarn

Hanny Olsson

Vår arbetsdag blir aldrig så lång

Att icke dess afton skall stunda

Då lämnas vårt verk, då tystrar vår sång

Må vi det med alvar begrunda.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings kyrka lördagen den 19 juni kl 14.00. De som med sin närvär önskar hedra den avlidnes minne inbjudes efter akten till minnessund i Församlingsgården. I stället för ev. blommor tänk på missionen.

15/6 1976

15/6 1976

Extra pengar till Rundviks idrottsplats?

Nordmaling (VK)

Fritidsnämnden i Nordmaling föreslår kommunstyrelsen att 21.605 kr beviljas IFK Rundvik för fortsatt upprustning av idrottsplatsen Manhemshögs. Det nu föreslagna extra anslaget skall användas för fortsatt upprustning av idrottsplatsen.

Nordmalings IF:s simsektion får 1.000 kr till lägenheden för innevarande sommar. Vid sitt senaste sammanträde beslöt nämnden vidare att medel skall reserveras i 1977 års budget för deltagande i av Västerbottens turisttraffikförbund samordnade projekt "Marknad Sverige", "Fritidsfisket" och "driftsekonomiska analyser" sammanlagt kostar de tre projektet kommunen 3.000 kr.

DYRARE ARRENDE I AVA

Ava byämnan har avisat att det årliga arrendet för Ava havsbad kommer att höjas från nuvarande 600 kr till 1.500 kr. Byalaget äger den mark som disponeras av Ava havsbad.

Tekniska avdelningen fick i uppdrag att göra en kostnadsberäkning för anläggande av en badplats vid Vångsjön, Brattisbacka. Detta efter att byämnanen i Brattisbacka gjort en framställning om att kommunen borde medverka för anläggande av en offentlig badplats vid Vångsjön.

NORRFORS FÄR NYTT ELLJUSSPÄR

I Norrfors vill idrottsklubben bygga nytt elljusspår. Det skall bli 2,5 men läggas så att det blir en eller två kortare slingor. Spåret är kostnadsräkylater till 130.000 kr. Därav räknas man 75.000 för elbelägningen och 55.000 för markarbete. Norrfors IK begär 60.000 kr i kommunalt bidrag. Fritidsnämnden tillstyrker 52.000 kr eller 40 proc. av beräknade kostnader.

Nyåkers IK vill bygga ny ishockeybana. Fritidsnämnden och klubben ser helst att man får lägga den

nya banan på samma sida som skolan men om CBK vidhåller den tidi-gare placeringen av skolpaviljongen — den skall flyttas från Nordmaling till Nyåker — måste man kanske lägga isbanan på nuvarande plats dvs på motsatta sidan om vägen.

Nägt beslut blev det dock inte i denne fråga. Man skall diskutera vidare med klubben. Det har även diskuterats anläggandet av en 20x40 m asfaltplan som kan användas för olika bollspel sommartid och förses med sarg under vintern.

För vinterns skidaktiviteter får IFK Rundvik 1.500 kr. Rundviks pistolskytteklubb får 2.081 kr i grundbidrag plus lokal- och idrottsbidrag.

UNGDOMSLOKALER I NYAKER

Inventariet och materiel för ungdomslokaler i Nyåker (skolpaviljongen) beräknas kosta 30–35.000 kr. Man räknar med finansiering bla. genom glesbygdsmedel. Möjliggen kan man även få ledararvoden från glesbygdsmedel.

Nordsjö bygdegårdsförening har gjort en ny framställning om bidrag för projekttering och anläggande av en lekplats i Nordsjö. Nämnden har tidigare avslagit en liknande ansökan. Nu är det lite mera hoppfullt. I vart fall skall man på nytt utreda frågan.

Nordmalings CUF-avdelning vill ha en egen lokal — men var?

Fritidsnämndens arbetsutskott är medveten om att det finns behov av lokaler för föreningsdriven ungdomsverksamhet men att man inte har nägra lokaler att erbjuda. Möjliggen kan det bli lättare när ungdomslokalerna i centralskolan får digställts.

16/6 1976 ANDERS ASTRÖM

16/6 1976

Masonite AB, Rundviksverken, har fått tillstånd av arbetsmarknadsstyrelsen att använda sin särskilda investeringsfond. Bolaget skall bygga om fritidsgårdar för 250.000 kr samt installera ventilation i kontor och gillestuga för 174.000 kr.

De blindas förening i Nordmaling hade på tisdagen träff i församlingsgården. Närmar 30-talet medlemmar mötte upp. Kyrkoherde Gunnar Lödin berättade om en nys genomförda resa till Israel. Pester Sixten Rosander sjöng solo.

Midsommar i Nordmaling. Midsommar kommer även i år att firas vid församlingsgården i Nordmaling. Festen följer traditionella mönster. Det blir folkdansupvisning av Vallstalaget. Dragkamp mellan starka gossar från sex olika byalag i kommunen. Vidare blir det sedvanlig släktäppsdragning. Barnen får åka hästskjuts i lövad skrinda. En nyhet blir årets kläparad. Lottorna kommer att vise upp kläder från sekelskiftet. K. G. Wilhelmsson är programmakare. Prosten Sigvard Spinnell kommer att medverka liksom sångaren Arne Wännman från Robertsfors.

Fritt fiske? Får Nordmalings fritidsräddning som den vill komma de personer som hyr kommunens kanoter i Tallberg att bjudas fritt fiske i Öreälven på sträckan ner till Hummelholm. Rätt att fiska i älven skall säljas ingå i det "paket" man köper för den drygt milslånga kanotturen. Många som gett sig ut på kanotsafari Tallberg-Hummelholm har framfört önskemål att få fiska men det har varit komplicerat då man passerar tre byalag. Nu har fritidsräddningen begärt hos hyamnären i Nyåker och Hummelholm samt Tallbergs fiskevärdsförening att få träffa avtal som medger kunotisterna fritt fiske på sträckan. Nyåkers byalag har accepterat och man hoppas få ja även från Tallberg och Hummelholm. 16/6 1976

16/6 1976

FOLKPARTIET

LÖGDEA

Lögdeå nybildade folkpartiavdelning arrangerade på söndagen en familiutflukt. Man startade vid tiden på förmiddagen från Bertil Sjöberg i Ava. En excursjon till Svartsjön stod på programmet. Väderet var strålande. Soligt och varmt i Ava-skogen. En tipstavlning lörjningställt av Sven-Erik Wallsson, Rundvik, fanns inlagd i promenaden. Vid Svartsjön gjordes rast och förtädes med havdala matsäckar. En trivsam söndagsutflykt menade deltagarna. Vi kommer igen med detta arrangerat ett annat år och hoppas då på ännu fler deltagare säger Elisabeth Sjöberg, ordförande i avdelningen.

16/6 1976
16/6 1976

Nordmalings kommun. En nyinrättad tjänst som maskinist i Nordmalings kommun söks av Ingvar Arvidsson Nordmaling. Thommy Berggren Hörnefors, Sven Bergström Enskede, Ivan Bengtsson Jönköping, Lars Bogner Nyåker, Stefan Eriksson, Boden Lars Erik Eriksson Härnösand, Rolf Forsberg Nordmaling, Curt Jacobsson Umeå, David Jonsson Nordmaling, Gösta Jonsson Nordmaling, Lennart Jonsson Umeå, Halvdan Johansson Rundviksverken, Elias Karlsson Nordmaling, Ahle Ledström Karlskrona, Bengt Nygren, Umeå samt David Sundström Nordmaling.

16/6 1976
16/6 1976

Rekord av H Karlsson i Rundvik

Tredje och sista deltaglingen i Rundvikscupen kördes på onsdagskvällen i Olofssörs. Det blev även denna gång en ny segrare. Halsten Karlsson från Täfteå passade även på att redadera ut Ture Edströms banrekord, satt den 10 juni 1975. Det gamla rekordet lät på 38.35, medan Halstens tid blev 38.27, en förhållning såldes med 8 sekunder.

Allmänt hade man nog väntat att Bengt Andersson, Björna, skulle vinna, men han vann första kvällen i Ångermanland DM på 50 km och det loppet sett nog i benen. Detta förringar dock på intet vis kvällens segrare och segertiden blev ju som sagt mycket bra. Det var fina yttranden förhållanden. Vindstilla och lagom varmt.

Mikael Persson vann pojkar A på goda 19.55 och Mikael Bäckström pojkar B på för den klassen utomordentliga 20.05. Mikael Bäckström har visat mycket snabb formförbättring på årets tre cupstävlingar och anses vara ett stort cykelbrott med rätt tränning och matchning.

Ingela Jonssons segertid i flickor

RIKS TOTO IMORGON

A 21.57 är också värd att nämnas, sammanlagt 34 åkare fullföljde tredje Rundvikscupen.

Seniorer: 1) H Karlsson, Täfteå 38.27, 2) Bengt Andersson, Björna 38.47, 3) Sverker Erngrund Cykellekidan 39.58, 4) Tore Elofsson, Täfteå 40.03, 5) K Larsson, Cykellekidan 40.21, 6) Tommy Nylund, Cykellekidan 40.49, 7) Ulf Edström, Täfteå 41.29, 8) Hasse Olofsson, Täfteå 42.02, 9) Erik Lindfors, Täfteå 42.20, 10) Harry Lindgren, Rundvik 43.03, 11) Gunders Häggström, Rundvik 43.37.

Y: O: 1) Joel Gustafsson, Täfteå 39.08, 2) Leif Engbom, Rundvik 39.36, 3) Sten Björklund, Rundvik 39.57, 4) Kurt Hellman, Täfteå 42.17, 5) Kjell Sandström, Cykellekidan 43.28, 6) Roland Bäckström, Rundvik 43.32.

A: O: 1) Tage Nikulausson, Brandkärren 40.00, 2) Nils Jakobsson, Cykellekidan 40.08, 3) Bertil Hägglund, Björna 41.50 4) Ake Erixon, Rundvik, 42.29, 5) Ove Norberg, Cykellekidan 42.37.

Veteraner: 1) Odd Vennebo, Spöland 42.13, 2) K Andersson, Spöland 44.03, 3) Hjalmar Sandström, Rundvik 46.38.

Damer motion: 1) Anita Bäckström, Rundvik 23.32, 2) Raifi Thurdin, Rundvik 23.48.

Pojkar A: 1) Mikael Persson, Rundvik 19.55, 2) Anders de Wall, Rundvik 20.05, 3) Benny Lundberg, Rundvik 22.49.

Pojkar B: 1) Mikael Päckström,

Rundvik 20.05, 2) Mikael Thurdin, Rundvik 21.36.

Pojkar C: 1) Kent Jonsson, Rundvik 23.28.

Flickor A: Ingela Jonsson, Rundvik, 21.37.

13/6 1976

dag för V65 65

17/6 1976

JORDFÄSTNING

– I Nordmalings gravkapell jordfästes på lördagen förra hemmäsägaren Axel Johansson, Järnäs. Officiant var kyrkoadjunkt Ake Sjöström.

I kyrkan sjöng Roland Ahlstrand solo. Gravsatningen skedde på nya kyrkogården. Masonite AB hade sätta blommor till bären. Minnesstund hölls i församlingsgården. Fru Thea Åsberg, Kräken, utförde solosång. En minnesgåva överlämnades till EFS och Svenska kyrkans mission. Avslutningstale hölls av Saga Ågren, Järnäs.

– I Nordmalings kyrka jordfästes på lördagen skogsägaren Karl Erik Bergström bördig från Bredvik Nordmaling. Bergström omkom när en helikopter störtade i Ångermanälven. Officiant var kyrkoherde Gunnar Lödin.

Solosång framfördes i kyrkan av Roland Ahlstrand. Vid graven på nya kyrkogården talade den bortgångnes far, Hilda Bergström.

Representanter för Iggesunds bruk och Mo och Domsjö lade ned blommor och talade. Många arbetskollegor hade mött upp. Ungdomsvännerna från Bredvik liksom kollegerna i byns jaktklubb uttalade ett sista tack.

22/6 1976

22/6 1976

70 år torsdag 24 juni hemmansägaren Gustav Holger Bäckström, Gräsmyr, Nordmaling.

Han är född i Gräsmyr där han övertog fädernehemmanet för drygt 20 år sedan. Bäckström har varit och är fortfarande intresserad av jord- och skogsbruk. I unga år arbetade han i skogen och i flottning samt var ute i vägbyggnadsarbeten. Under en följd av år tillhörde han styrelsen för NTO logen i Gräsmyr. Förra året avvecklade Bäckström sina kreatur och har nu ladugården utarrenderad.

23/6 1976

23/6 1976



85 år lördag 19 juni fru Selma Nygren, Nordmaling

85 år lördag 19 juni f.d fabriksbetaren David Hedlund, Umeå.

18/6 1976

18/6 1976

85 år lördag 19 juni änkefru Selma Nygren, Mjösjö, Norrfors, inboka till framtidens verstadssägaren August Nygren.

18/6 1976

18/6 1976



Har 'Johan Nyberg' återfunnits efter 61 år på havsbotten?

Sportdykare begär bärgningsrätt till vraket vid Långron

Har passagerarbåten Johan Nyberg efter 61 år på havsbotten utanför Långro udde i Nordmaling ändligen påträffats? Ja, det ser inte hänt ut sedan två sportdykare från grannlänet i söder hos länsstyrelsen i Västerbotten anhöllt om bärningsrätt till det som de tror är vraket efter det så underligt försunna fartyget, förslut på resa mellan Husum och Nordmaling den 20 maj 1915. De två sportdykarna heter Anders Wikander, Örnsköldsvik och Bengt-Arne Pettersson, Lume, Arnäsval. De är 28 resp. 25 år gamla. Det var hösten 1975 de gjorde sitt fynd.

I Västerbottens-Kuriren har vi med jämna mellanrum berättat om detta fartyg som omväxlande kallas John Nyberg. John N. eller bara Fyll-Jonke, därför att det ibland kunde gå nog så lustigt till ombord till följd av den reservation som fanns ombord. Men Johan Nyberg är rätt, det var namnet på en industrifirm i Ådalen, som fartyget är uppkallat efter (se bl.a Heraid Wik - Norra Sveriges Sägverksindustri).

Senast vi berättade om den svenska förslingen då tolv personer földe fartyget i djupet en stilla värnmojön, där dyningarna rullade genom morgondiset var den 17 maj förra året i samband med 60-årsminnet.

Den 21 maj klockan 4 på morgonen år 1915 kom bogserbåten Viking II ståvande in till Järnåklubbens losplats med en död bevärtungsmann från Johan Nyberg ombord. Det var den 19-årige älven E. Nilsson från ungetaliken som platsförfats.

Johan Nyberg var klädd som en rank båt och kantringen utanför Långro udde var den fjärde. Båten byggdes vid Södern varvet i Stockholm 1871 som Vaxholm. Den gick

nu om till Johan Nyberg. Den inköptes till Nordmaling av ett redede fartyg som bestodende av bl.a sjökaptén A. Turi Dahl, en person som seglat den runt med Sjöök-skutor. Medintressent var kapten Filip Karlberg. År 1887 kaurade båten för 3:e gången i Vasa skärgård. Den bogserades åter.

Hur de ekonomiska turenerna sedan utvecklade sig är inte helt klart, men 1914 var båtens hemort Örnsköldsvik, fortfarande med Filip Karlberg som delägare. Han var vid oljekistillfället sysselsatt med att rekonstruera bolaget.

Båtarna har uppgivit att de trotsigen icke kommer att bärgas alla vrakresterna utan endast det som nägotlunda åtkommit med deras begränsade bärgningsresurser.

Vraket ligger icke i vägen för sjöfarten och bärningsförslöken torde icke heller komma att välla några olägenheter.

Under förutsättningen att bärningsförsöken bedrevs på ett saknungsamt sätt och även ur naturvårdssynpunkt tilltigt sätts synes det icke finnas något att entrira mot bifall till föreliggande ansökan.

Detta är egendomliga i det här fallet sett hur illa lastat fartyget var.

Det egendomliga var att vraket inte påträffats förrän nu. Sjöfartavenets distriktsexpedition med lotsdirektör Lars Sjödin ställer sig positivt till de två sättningarna.

Kommuna på henne nistan på en

Detta är därför att Johan Nyberg som ur sprungholen byggdes för att gå i Stockholms skärgård men som slutade sina dagar utanför Långro udde i Nordmaling, var vid kajen i Husum intygade att de satt båten ner medlastad tidigare än den varit denna gång. Kapteinen hade också vägrat ta med all last inför risken för överbärlastning. Vid 21-tiden på kvällen förfaller det som om man från Homa fiske-Alla som haft att yttra sig i samband med 12 männskor följde med i djupet.

Johan Nyberg.
Skeppsklockan
Alla som haft att yttra sig i samband med 12 männskor följde med i djupet.

18/6 1976 KURT BOBERG

18/6 1976 KURT BOBERG

18/6 1976 KURT BOBERG

Sjöförläringen

Av sjöförläringen i Örnsköldsviks främst att Grosshandlaren Nils Lindgren jämte skeppsredskommisionären Carl August Nordeman och disponenten Axel Berghaus inköpt Johan Nyberg som tidigare gått på traden Örnsköldsvik-Umeå för att hjälpa färgaren kapten Filip Carlberg att undga konkurrens. Båten hade under vintern genomgått grundlig reparations i Bonnäset. Kl. 3.15 e.m. den 20 maj hade fartyget gått från Örnsköldsvik för att anlända Husum-Nordmaling och Umeå samt också fotogenkällaren i Larvred.

Johan Nyberg hade tomt haft 25–30 tons last, men kaptenen Darlington, 39 år. Båten skulle vid avgången från Husum mot Nordmaling ha varit mycket överlastad och haft stark slagsida. Det talades om last ände upp på kommandobryggen. En kvinnlig passagerare hade stigit av i Husum när hon sätts hur illa lastat fartyget var.

Ett par vitmen som sett fartyget

Vi hade tur

Vi hade tur när vi fann vraket, säger Bengt Arne Petersson i Lume i telefon. Vi har intresserat oss för det vraket och handelseken som sådan. Vi har läst in allt som gällt ett få tag på om båten, bl a sjöförläringen. När vi sedan sätte i gang att söka hade vi turen att komma på henne nästan på en

Nordmaling

Affärsöverlätelse

Vi har överlättat vår lanthandel till Elvy och Harald Lindberg. De 24 år vi haft nöjet att få betjäna Örsbäck med omnejd har varit tivisamma och stimulerande. Tack alla trevliga kunder och leverantörer för det goda samarbetet. Våra efterträdare rekommenderar vi på det allra bästa.

Gerda och Yngve Glas

Med hälsning till ovanstående hälsar vi alla kunder hjärtligt välkomna till vår affär. Vi har byggt om till snabbköp och även ökat utan med 20 kvm. Målsättningen är att gamla och nya kunder skall trivas hos oss. Öppningsdagarna måndag och tisdag bjuder vi på Gevalia kaffe.

LINDBERGS LIVS
Elvy och Harald Lindberg
Obs. Nytt telefonnummer: 0830/410 20.

27/6 1976

27/6 1976

Nära Långro Udde

En gang, vi var ju inte fritt långsyssla tillstånd ätt, men får vi det sätta vi naturligtvis igeng under sommarsemester. Vi skall höra av oss.

Den 11 juli 1915 hölls sjöförläring med anledning av Johan Nyberg förläning. Fartyget mätte 94 breddet, det var 26,19 meter långt 46,4 m breit och maskinutrycket var 100 hkr.

Vrakets sannolika läge är en trå nära havet i Lars Sjödins hembygdspark till länsstyrelsen och det heter videne:

Vattendjupet inom det aktuella området varierar mellan 20 och 40

Terrängglöpning

Norrfors-Brattsbacka gick förbi Rundvik

Häromdagen var det Brattsbacka som stod i tur att anordna kommunmästerskapen i terrängglöpning. Som väntat samlade hemmalöparna flest poäng. Norrfors-Brattsbacka lyckades passera Rundvik totalt och ligger nu tvåa. Bäddat för spänning på onsdag när man tävlar i Norrfors och chansen då finns att ta ytterligare hemmapoäng.

Sammanlagt har nu Nordmaling 1.261 p. Norrfors-Brattsbacke 1.341 och Rundvik-Löddea 1.331. I den senaste omgången samlade NB 489, p. R-L 336 och N-ling 456 poäng.

Herrar seniorer vanns av Hasse Persson på 13.25 över 5.000 meter. Skulle nog knappast tro att den man höll sina angivna metrar, i fall vore tiden av yppersta väldess. YO vanns av Stellan Edlund,

Norrfs på 13.32. I AO-klassen segrade Tycko Johansson N-B medan Ture Jakobsson R-L triumferade i veterangänget. Damseniorer segern hörfördes av Barbro Moström, N-B. medan Signe Andersson sprang förstavt av damer äldre oldgirls. Solveig Lundgren segrade i damer yngre oldgirls.

Pojkar 56–57 vanns av Kjell Olof Österberg. Do 60–61 av Gunnar Lindahl, medan Mikael Bäckström vann pojkar 62–63. Flickor 62–63 såg Viveka Öhlund R-L som segrare, 60–61 Ingela Jonsson, R-L medan äldsta flickklassen 58–59 vanns av Ingergerd Andersson N-B.

De yngsta uppgårelserna vanns av Jonas Jakobsson, N-ling, pojkar 64–65 Susanne Wiklund segrade i flickornas motsvarighet. Jan Wiklund hemförde pojkar 66–67 och Helen Persson flickor 66–67. Av de sammanlagt 22 grenarna vann Nordmaling och Norrfors-Brattsbacka 8 vardera medan Rundvik den här gången fick nära sig med sex grensegrar.

Flickor 70 och senare 800 m: 1) A Lönn, N-B 3.08.

Flickor 68–69 800 m: 1) M Åestedt N-ling 2.11, 2) A Karström, N-ling 2.51, 3) A Roman, N-B 3.02, 4) S Moström, N-B 3.09.

Flickor 66–67 800 m: 1) H Persson, N-ling 1.55, 2) A Lundgren, do 1.58, 3) A Söderström, N-B 2.03, 4) M Bäckström, N-ling 2.08, 5) M Sjögren, R-L 2.25, 6) M Wård R-L 2.26, 7) P Eerilsson, N-B 2.32.

Pojkar 70 och senare 800 m: 1) J Karström, N-ling 2.45, 2) M Karström N-ling 3.55.

Pojkar 68–69 800 m: 1) R Bertilsson, N-B 2.11, 2) J Andersson, N-B 2.25, 3) K-O Öhlund, R-L 2.21, 4) J Hellberg, N-B 2.30.

Pojkar 68–69 500 m: 1) J Wiklund, R-L 1.45, 2) M Burström, N-ling 1.49, 3) U Eriksson, do 1.52, 4) N Oskarsson, do 1.55, 5) M Abrahamsson, N-B 2.10, 6) K Eriksson, R-L 2.12, 7) A Olsson, N-ling 2.13, 8) T Udé, R-L 2.14, 9) B-E Jönsson, N-ling 2.15.

Flickor 64–65 1500 m: 1) S Wiklund R-L 4.46, 2) C Lundgren, N-ling 4.48, 3) A Nilsson, R-L 5.6, 4) I Åberg, do 5.07, 5) J Nordlund, do 5.11, 6) B Bertilsson, N-B 5.51.

Flickor 62–63 2700 m: 1) V Öhlund R-L 4.17, 2) A Westman, do 4.27, 3) L Johansson, N-ling 4.47, 4) H Oskarsson, do 4.50, 5) K Nyström, N-B 5.20.

– Damer Veteraner 1500 m: 1) E Moström, N-B 7.14, 2) K Åestedt N-B 7.50.

Pojkar 64–65 1500 m: 1) J Jakobsson, N-ling 4.27, 2) B Strether, R-L 4.10, 3) M Thurdin R-L 4.17, 4) A Andersson, N-B 4.19, 5) H Boberg, R-L 4.37, 6) K-E Florman, R-L 4.39, 7) S Edlund, do 4.52, 8) P Österberg, N-ling 4.59, 9) N Sandström, do 5.01, 10) S Lövsgren, do 5.05, 11) L-G Jonsson, do 5.06.

Pojkar 62–63 1500 m: 1) M Bäckström, N-ling 3.55, 2) J Meijer, R-L 3.56, 3) M Westerlund, N-ling 4.25.

Pojkar 60–61 2300 m: 1) G Lindahl N-ling 7.31, 2) A Boberg R-L 8.04, 3) T-B Andersson, N-B 8.24, 4) O Edlund, R-L 8.30, 5) S Nilsson, R-L 8.32, 6) R Tjernström, N-ling 8.54.

20

Ture Rylander 28-6-76 rotaryguvernör för Norrland

Vid Rotary internationals stora konvent i New Orleans, Louisiana, USA valdes Ture Rylander (bilden) numera öviks Rotaryklubb till guvernör för distrikt 132 som omfattar 32 klubbar i Norrland.

Ture Rylander, tidigare skogschef i Masonite AB och under många år kommunfullmäktiges ordförande i Nordmaling, är sedan några år bosatt i Örnsköldsvik. Hans uppgift blir att under ett år genom personliga besö i klubbarna stimulera dessa till fortsatt aktiv verksamhet inom Rotary-rörelsen.

Ture Rylander är en av de 58 medlemmar från 151 länder, som vid konventet valdes till guvernör, dess till guvernör. Han var med i Nordmalings Rotaryklubb vid dess bildande år 1947 och har sedan dess tillhört rörelsen. Det finns i n 16.700 klubbar med 250.000 medlemmar över hela världen, dock inte i östaterna. Från Nordmalings Rotaryklubb, i vilken Rylander som nämnts var chartermedlem, är han den förste som fått uppdraget att bli distriktsguvernör.



● Per Josephson, från AB Helge Josephsons skeppsmäkleri, diskuterar lastningen med Hadar Bergström, hamn- och stuvförman i Nordmaloing.

25/6 - 76

"Skotte" lastar svenska stolpar

Ett av de största torrlastfartyg som anlöpt Nordmalings hamn, lastade på tisdagen 11.000 telegrafstolpar till Frankrike. Fartyget, skotska M/S "MONACH" är på 3.047 dödviktston och skall efter Nordmaling gå ner till Hudiksvall för slutlastning. Lossningsorten är Boulogne-Sur-Mer i Frankrike.

En febril aktivitet rådde i hamnområdet vid vårt besök. Traktorer pilade i skytteltrafik fram till fartyget med stolpar. Stuvarna slög sina wirestroppar om stolpbuntarna och så åkte "hiven" iväg ner i lastrummen.

— Det är verkligt skojigt när båtar lastar i Nordmaling, säger hamnmästare Hadar Bergström. Mängder av folk kommer ner för att titta på lastningen. Och så får ju stuvarna välkomna arbetstillfällen.

Ett bevis på sjöartens förmåga att "skrida över gränserna" utgör även lastningen. Ett skotskt fartyg, tidsbefraktat av ett norskt rederi, lastar svenska telegrafstolpar som sälts till franska televerket.

Terrängglöpning

Norrfors-Brattsbacka ligger nu i toppen

En massmönstring av hemmaklubbarna förde på onsdagskvällen Norrfors-Brattsbacka till ledning i Nordmalings kommunserie. Hela 781 poäng samlade arrangörsklubbarna ihop mot 523 för Nordmaling och 443 för Rundvik-Lögdeå. De n sammanlagda poängställningen inför sommaruppehället är: Norrfors-Brattsbacka 2.122. Nordmaling 1.984 och Rundvik-Lögdeå 1.774 poäng.

Hemmaklubben tog sex grensegrar, do 3.28.

Pojkar 66–67 800 m: 1) J Wiklund, R-L 2.15, 2) M Burström, N-ling 2.20, 3) U Eriksson, do 2.25, 4) N Oskarsson, do 2.28, 5) K Jacobsson, N-B 2.33, 6) K Jonsson, RL 2.41, 7) K Eriksson, do 2.48, 8) K Jansson, do 2.44, 9) A Olsson, N-ling 2.47, 10) B-E Jonsson, do 2.49.

Flickor 68–69 800 m: 1) M Aastedt, N-ling 2.51, 2) S Holmberg, N-B 3.20, 3) Å Karström, N-ling 3.23, 4) S Moström, N-B 3.43.

Flickor 70 och senare 800 m: 1) M Björklund, N-ling 3.24, 2) Burström, do 3.29 3) M Gunnarsson, N-B 4.05, 4) M Olsson, N-ling 5.30, 5) J Olsson, do 5.31, 6) S Gunnarsson, N-B 8.00.

Flickor 66–67 800 m: 1) H Persson, N-ling 2.27, 2) A Söderström, N-B 2.29, 3) A Lundgren, N-ling 2.32, 4) M Bäckström, do 2.37, 5) A Hortell, R-L 2.47, 6) A Lövgren, N-ling 2.50, 7) B Gunnarsson, N-B 2.52, 8) M Wård, R-L 2.58, 9) M Sjögren, do 3.03, 10) P Bertilsson, N-B 3.17, 11) M Åström, do 3.19.

Flickor 64–65 1500 m: 1) S Wiklund, R-L 5.10, 2) C Lundgren, N-ling 5.22, 3) A Nilsson, R-L 5.25, 4) I-G Aberg, do 5.32, 5) J Nordlund, do 5.51, 6) A Hägglund, N-B 8.20, 7) S Gunnarsson, do 8.25.

Flickor 62–63 1500 m: 1) V Ölund R-L 4.45, 2) A Westman, do 4.59, 3) M Möller, do 5.08, 4) L Johansson, N-ling 5.21, 5) H Oskarsson, do 5.28, 6) K Nysström, N-B 5.43, 7) A Gunnarsson, do 8.16.

Pojkar 64–65 1500 m: 1) J Jakobsson, N-ling 4.40, 2) B Strelterth, R-L 4.47, 3) M Thurdin, R-L 4.50, 4) A Andersson, N-B 4.52, 5) K-E Ekman, do 5.13, 6) S Edlund, do 5.13, 7) G Aastedt, N-ling 5.18, 8) A Östensson, do 5.18, 9) N Sandström, do 5.19, 10) S Lövgren, do 5.31, 11) L-G Jonsson, do 5.32.

Pojkar 68–69 800 m: 1) J Andersson, N-B 2.45, 2) M Edlund, R-L 2.46, 3) K-O Ölund, do 2.49, 4) R Bertilsson, N-B 2.52, 5) J Hellberg,

Westerlund, N-ling 4.47, 5) T Wiklund, N-B 5.41.

Pojkar 60–61 2000 m: 1) G Lindahl, N-ling 6.00, 2) A Boberg, R-L 6.21, 3) B Melinder, do 6.23, 4) O Edlund, do 6.24, 5) T Andersson, N-B 6.26, 6) S Nilsson, R-L 6.58.

Flickor 60–61 2000 m: 1) I Jansson, R-L 7.06, 2) C Bäckström, N-ling 7.28, 3) K Bäcklund, RL 8.29, 4) S Abrahamsson, N-B 8.41.

Flickor 58–59 2000 m: 1) A Jacobsson, N-B 7.46, 2) U Thomasson, do 8.28, 3) I-G Andersson, do 8.40.

Damer veteraner 2.000 m: 1) B Hellman, N-B 9.35, 2) E Moström, do 11.03, 3) K Aastedt, do 13.14.

Aldre oldgirls 2000 m: 1) S Andersson, N-B 7.08, 2) M-L Lindgren, do 9.24.

Yngre oldgirls 2000 m: 1) G Burström, N-ling 7.33, 2) S Lundgren, do 8.43, 3) R Thurdin, R-L 10.16.

Damer seniorer 2000 m: 1) B Moström, N-B 7.36, 2) A Bäckström, N-ling 7.58, 3) M Bertilsson, N-B 13.57.

Pojkar 58–59 5000 m: 1) H Sjögreen, N-B 40.09, 2) S Johansson, do 40.09.

Pojkar 56–57 5000 m: 1) L-E Molin, R-L 16.57, 2) K Thomasson, N-B 30.15, 3) K Johansson, do 40.09.

Herrar veteraner 5.000 m: 1) T Jacobsson, R-L 17.58, 2) T Johansson, N-B 19.05, 3) S Ottosson, do 19.31, 4) V Andersson, do 20.02, 5) S Johansson do 21.28.

Aldre oldboys 5000 m: 1) I Sjögreen, R-L 17.07, 2) H Nordlund, do 17.42, 3) A Sundqvist, NB 17.47, 4) T Johansson, do 17.48, 5) D Jacobsson, do 18.55, 6) J Vallrud, N-ling 19.47, 7) R Johansson, N-B 21.28, 8) B Gunnarsson, do 23.51.

Yngre oldboys 5.000 m: 1) L Blomkvist N-ling 15.38, 2) S Edlund, N-B 15.55, 3) O Lundgren, N-ling 16.43, 4) A Artadieus, do 17.17, 5) S Björklund, N-B 17.19, 6) G Johansson, N-ling 17.58, 7) A Oskarsson, do 20.18

Herrar seniorer 5000 m: 1) H Persson, R-L 15.14, 2) T Aastedt, N-ling 15.24, 3) H Häggström, do 16.10, 4) G Häggström, do 16.51, 5) K-E Eriksdotter, N-B 16.55, 6) S Björklund, do 17.15, 7) A Lundgren, do 17.20, 8) H Lindgren, do 18.27, 9) L Andersson, do 18.42, 10) S Björklund, do 18.46, 11) J Björklund, do 19.31, 12) H Wretling, R-L 20.12. *25/6 1976*

25/6 1976



Fyra guldbröllopspar fick presenter vid Nordmalings midsommarfirande. De är fr v Hanna och Valfrid Söderman, Håknäs, Jenny och Rudolf Johansson, Leduåfors, Alice och Valfrid Norberg, Agnäs samt Signe och Fredrik Hallén, Norrfors.

Gamla kläder populärast i Nordmaling

Nordmalings hembygdsförenings sedvanliga midsommarfest vid församlingsgården i Nordmaling lockade även i år storpublik. Uppemot 2.000 personer gottade sig i sommarkvällen åt det program som bjöds. I mer än fyra timmar räckte arrangemanget. Den sista timmen höll man till i församlingsgården. Programmet omfattade folkdans, lekar, sång och musik, visning av sekelskifteskläder, dragkamp, slätkäppsdragning och en hel del annat.

Aftonen inleddes med att K G Wilhelmsson hälsade alla välkomna och berättade om de aktiviteter som skulle förekomma under kvällen. Sedan var det dags för lekar. Under ledning av Ann Louise Hägglund och Christine Hörlund lekte och dansade stora och små till musik av spelglada bygdespelmän. Därefter var det Vallställets tur att visa sina färdigheter. Och visst är det skojigt att Nordmaling här har fått fram ett eget folkdanlag. Glädjande även att en del ungdomar kommit till bland dansarna

79-ARIG SANGARE

Arne Wänman från Robertsfors är en trogen sångargäst i Nordmaling på midsommarafaston. Så även i år. En annan sångare som rönte stor uppskattning var 79-åriga Sven Jonsson från Öre. Hejt spontant kom han fram och ville sjunga. Sjöng gjorde han med glimten i örat och under stort bifall. Duktiga i sång visade sig även systarna Maria och Katarina Lundgren vara. De framförde Elvira Madigan till eget gitarrackskompanjemang.

GAMLA KLÄDER

Det kanske intressantaste inslaget var lottornas visning av hem- kläder från förr. Årtalet var

deågossarna som drog hem segern med 2–1.

Låt oss dock hoppas att fler byar anammrar utmaningen och ställer upp nästa år. Ovanligt många var det däremot som ställde upp i slätkäppsdragningen. Heja arton deltagare där den äldste var 82 år !! Efter mängder av dragningar blev det så final mellan de tre senaste årens segrare under Hägström samt Erik Hörlund. Men Gunnder var "handvassast". Drog käppen ur Eriks nävar efter en hård ficht. Och fick segerpriset för fjärde gången i följd.

GULD- OCH SILVER-BRÖLLOPSPAR

Avslutningen skedde inomhus i församlingsgården. Här hyllades fyra guldbröllopspar. Det var Hanna och Valfrid Söderman, Håknäs, Jenny och Rudolf Johansson, Leduåfors, Alice och Valfrid Norberg, Agnäs samt Signe och Fredrik Hallén, Norrfors. Düssutom firades ett silverbröllopspar, Ragnhild och Arne Wiktor, Olofsfors innan det hela avrundades av prosten Sigvard Soinnell, som också är en trägen gäst i Nordmaling vid midsommarfest, fick årets brudöro, Anders Nordkvist, Umeå och Kerstin Forsberg, Nordmaling, hyllningar. Som vanligt i Nordmaling till midsommar var det en lugn och skötsam publik. Inga poliser syntes till, ja det fanns en men han var inte i tjänst utan tjänstgörde som domare i slätkäppsdragningen.

P A SUNDBOM

Midsommar annorlunda med kanot

Vindeln (VK)
Midsommarhelgen bjöd i Vindeln kom till en rad aktiviteter för hela familjen. Midsommaraftonen började på ett mindre lo-

Välkommen midsommarregn kom

NORDMALING (VK)

Efter en torrperiod på drygt tre veckor, med bruna gräsmattor som följd, kom regnet. Natten mot söndag brakade det loss. På många platser i länet var det även åska med i bilden och det medfördde rätt stora variationer i nederbörd. Mest fick, av flygvapnets väderleksstationer, Nordmaling och Fredrika med 22 millimeter. Umeå fick 15. Lycksele och Stensele 14. Åsele och Vännäs 11. Gunnarn 10. Norräker (Dorotea) 8 och Klämpfjäll 6 millimeter. Så i Nordmaling och Fredrika blev det i vartfall riktig rotblöta.

28/6 1976

28/6 1976

fick Britt Gustafsson när hon demonstrerade finesserna med dätidens underkläder. Beundrande sus gick genom de kompakta åskådarleden när Gun Britt Wretén visade sin eleganta stass. Karin Engman tänstgjorde som berättare under visningen och var även själv mycket stilig i den gamla dräkt hon bar. Överlag är det fina och välvårdade kläder som hembygdsföreningen har och det var inte utan stolthet som Karin Engman berättade att man lånat ut kläder till bla länsmuseet för visningar.

STARKA MÅN

Starka män i olika upplagor fick vi även bevvitna. I en rivande och hård uppviselse möttes "tunga" gossar från Levar och Lögdeå i dragkamp. Bästa fotfästet hade lögdeå

vadret bätttrade sig under dagen så att arrrangemanget kunde genomföras utan stöningar.

I Vindeln inbjöd hembygdsföreningen på midsommaraftonen till majstångsresning och dans kring lövad stång på hembygdsgården. Närmare 300 barn och vuxna dansade och trivdes. Mellan varven lyssnade man till sång och musik av bla Lars och Laila Windelius.

På sommargården Sandudden, Kvarntränet, firade Vindelns missionsförsamling midsommaraftonen med dans och lekar kring majstången. Dåt sökte sig mellan 150–200 personer. Dagen avslutades med en sånggudstjänst där Golans-teamet, som har medlammar från Lycksele, Strykskelle och Vindeln, stod för musiken.

Vid Åmseles campingplats samlas

De studerade gamla tideras släkten



STUDIECIRKELN Bygd i förförling avslutades häromdagen i Hörsjö, där ett 20-tal deltagare fördjupat sig i gamla tideras släkten och händelser. Riksdagsman To-

re Nilsson har varit cirkelledare. Äldsta cirkeldeltagare var Anna Wikström, som uppnått 89 års ålder. En annan deltagare med många år på nacken var Viktor

Alice Sofia Lindström, Levar. På Umeå lasaretts avled på midsommardagen fröken Alice Sofia Lindström, Levar, Nordmaling. Hon var 82 år och sörjtes närmast av en syster i Minneapolis, Minnesota, USA samt av avlägsna släktningar och vänner i EFS.

Hon föddes i USA och kom som sexåring till Sverige. Modern härstammade från Norge medan hennes far var från Hyngelsbölle i Nordmaling. Hon kom att bo hos sin faster i Levar. Härjpte till i jordbruksort och skötte sin faster när denna blev gammal.

Den avlidna var varmt religiös. Hon var med och grundade EFS i Levar 1913 och förblev medlem hela sin livstid.

30/6 1976
30/6 1976

Stork i Gräsmyr

Den stork som under försommaren sätts på många håll i landet firade midsommarafton i Gräsmyr. Närmare bestämt kom den till Hilding Olofsson i Småbränna vid 19-tiden på midsommarafton. Satt först ut i en teg men flyttade sig sedan upp på plattaket till ledigården. Och där satt den hela kvällen och natten. Hela tiden på ett ben. Bytte fot ett par gånger men lyfte aldrig upp ens benet när bytet väl var gjort. Ryktet om den sällsynta gästen spred sig snabbt i byn och Olofssons gård blev samlingsplatsen för många gräsmyrbor denne midsommarafton. Fåglarna brydde sig dock inte om besökarna utan satt vänd mot söder på taknocken ca en meter från kanten. Vid 1-tiden på kvällen kurade han ihop sig lite och vände sig mot norr, satt sedan på det sättet tills den på midsommardagens morgon lyfte och satte kors söderut.

SVANAR PA NORD-MALINGSFJÄRDEN

Ett par svanar, trotsigt sångsvaner, här den senaste veckan kunnat iakttagas i Nordmalingsfjärden. De har satts såväl i Levarbäckens myrrin som nu senare långt inne i Rödviken. Sämmar omkring i havet och verkar trivas.

Asöle värdshus behöver tillbyggas med 1.000 kvm, total kostnad 700.000 kr varav 50.000 kr i projektionskostnad. Denna kan påbörjas i september 1976. Tillbyggnaden beräknas påbörjas 1980. Detta enligt kommunens ansökan till länsarbetsnämnden.

BATVETT
Visa hänsyn i trafiken till sjöss.
Livräddningsällskapet
Småfjärden

Järnäs 2:60. Det får också Göran Pettersson, Per Arne Zeilon, Sven Johansson och Gunnar Sundelin, samtliga från Umeå göra på tomterna Järnäs 2:51, 2:52, 2:55 och 2:54, dessutom Julia Sandlund, Umeå på Bredvik 1:24, Margareta Ramel, Hornefors på Åva 5:16 och Leanne Österberg Nordmaling på Brattisbecka 1:148.

29/6 1976
29/6 1976

Johan Nyberg får bärugas

Häromdagen berättade VK om de två sportlyckarna Anders Wiklander, Örnsköldsvik och Bengt-Arne Pettersson, Arnäsvall, som funnit vrakresterna av det år 1915 förliste ångfartyget Johan Nyberg, hemmahörande i Örnsköldsvik.

Länstyrelsen i Umeå har nu gett de två tillstånd till bärning, då man med hänsyn till den tid som förflutit efter förlisningen anser att vraket är att betrakta som övergivet. tillståndet gäller under åren 1976 och 1977. Det är dock vissa förbehåll förknippade med tillståndet.

Det sägs att bärningsarbetet skall utföras på sådant sätt att sjötrafiken i området ej hindras och att uppgift om när arbetet igångsättes respektive slutföras lämnas till sjöfartsverkets lotsexpedition i Umeå.

Det åligger tillståndshavarna att snart vraket påträffats och dess rätta position fastställts, underrättas till direktionen, sambandscentralen i Umeå. Länstyrelsen har inhämtat yttranden från Sjöfartsverkets driftavdelning i Norrköping, lotsdistrikts-

expeditionen i Umeå, tulldirektionen i norra regionen, Sundsvall, länspolischefen, polisstyrelsen i Umeå distrikts och Sveriges ångfartygsassurans förening, Göteborg.

Johan Nyberg var på sin tid försäkrad i Norrlands ångfartygs assuranceförening, Härnösand.

29/6 1976

Nyåkers kakfabrik bygger ut

Nyåkers pepparkakor har av byggnadsnämndens arbetsutskott i Nordmaling fått tillstånd att bygga om och till sin industri Fastigheter på Nyåker 13:2 och 13:3. Vidare fick centrala byggnadskommittén tillstånd att uppföra kontors- och förrådslokaler på Prästbordet 1:153.

Karin Norman, Djupsjö, fick bygglov för en restaureringsbyggnad på Djupsjö 4:46. Den loge som finns på fastigheten skall flyttas och göras i ordning med förstuga och köksrummen.

BOSTADSHUS

Följande får bygga enfamiljshus: Olof och Christina Hörnlund, Nordmaling, Prästbordet 1:218. Erland Nordin Lögdéa, Lögdéa 5:52, och Sören o Margareta Johansson, Nordmaling, Levar 32:1. Vidare gavs tillstånd för om- eller tillbyggnad av bostadshus för John Berggren Brattisbacka 1:155, Hildur Hörnlund, Gräsmyr 4:11, Enar Magnusson Levar 32:1, Jan Edlund, Öresund 2:9, Bror Norrman Eleven Nr 50 Per Klockhoff Bredvik 27:1, Stig Hägglund Levar 1:70, Dan Jakobsson, Bjärten 1:30, Christer Bäckman Gräsmyr 3:6 och 4:14, Daniel Aberg Lögdéa 10:2 och Eskil Hägglund Mjösjö 2:52.

FRITIDSHUS

Guenther Milbrandt, 5238 Hachenburg Västtyskland får bygga fritidshus på

29/6 1976

Nordmalings kyrka skall restaureras

NORMALING (VK)

Nordmalings kyrkofullmäktige beslöt på måndagskvällen ge klart besked för restaureringen av Nord malings 500-åriga kyrka. Man beslöts bla ställa erforderliga medel ur investeringsfonden, till kommitténs förfogande. Kostnaden är svår att överblicka men enligt arkitekt Bengt Lidström som vid sammanträdet lämnade en information om de planerade åtgärderna, får man räkna med minst 600.000 kr. Men naturligtvis kan det bli mycket mera och det talades även om ett miljoberopp.

Inledningsvis heterade Lidström, att Nordmalings kyrka är i många avseenden en av de märkligaste i vårt land. Det gör arbetet så mycket mera intressant. Trävalvet är något av en raritet och förekommer bara i tre kyrkor i Sverige. De arbeten som man nu vill genomföra kan i första hand räknas till rena underhållningsåtgärder. Men det kommer också att ske en och annan mera synbar förändring. Det hör bl a att den gamla skulpturgruppen vid altaret flyttas bort och ersätts med ett nytt korfönster. Korfönstrets skapare blir landets främste expert på området, konstnären och professorn Bo Beskow.

NYA FÄRGER

Till andra förändringar hör nya färgsättningar. Bänkarna kommer att helt målas om och troligen få sittdynor. Till medarbetarna i restaureringsarbetet har även knutits konservator Albert Ericsson, Arlöv. Det är för övrigt ett kvarts sekel sedan senaste restaureringen och det stämmer i stort sett överens med tidsepokerna för sådana här åtgärder under senare tid.

"VI LEVER PÅ RÄNTOR"

Fullmäktige hade även att ta ställning till 1975 års bokslut. Ett bokslut som visserligen ger klart besked om ränta goda finanser men som ändå bekymrar kyrkoledningen. Överskotten har reducerats jämfört med tidigare år. Om man nu över huvud taget skulle tala om ett överskott. Vi lever på räntor, meddelade kyrkorådet ordförande, Harald Lundberg. Utan dessa räntor från tidigare års överskott skulle det ha gått "mossavägen" som man säger i Nordmaling. Med det beslutade restaureringsarbetet av kyrkan reduceras investeringsfonden och därmed också ränteavkastningarna. Det kan få konsekvenser vad det lider men det blir en senare fråga och som närmast får aktua-

liseras i samband med höstens budgetarbete.

BIDRAG

På dägordningen fanns för dagen bl a en rad bidragsframställningar. Till restaureringen av stiftsgården i Skelefteå anslogs 8.000 kr. till stiftelsen Norröyskärs ungdomsgård 4.700 kr. till inköp av buss. EFS i Nyåker får ett ökat bidrag på 3.400 kr. för driftens av Nyåkers kyrka och Kräkens EFS får 2.000 kr. till hjälp för restaureringen av sitt missionshus. Däremot blev det remiss till kyrkorådet på en skrivelse från Hörnsjö folkpartiavdelning om byggandet av ett gravkapell i Hörnsjö.

GRAVÖPPNINGSMASKIN

Att handgräva gravöppningar är "ur tiden" och komplicerar ofta arbetet på kyrkogårdarna. På förslag av kyrkorådet beslöt fullmäktige inköpa en gravöppningsmaskin med div. tillbehör. Kostnad 185.000 kr. Man beslöt även godkänna förslagen om diskmaskiner till Rundviks kyrksal och Församlingshuset i Nörrfors. Kostnad 26.000 kr.

Men man förbättrar också finanserna genom att försälja det tidigare aktuella markområdet för en skogskyrkogård i Levar, Levar 5:1 om 123.800 kvm till Rolf Forsberg, Levar. Försäljningen ger 30.500 kr.

Man är även i år beredd att ta på sig kostnaderna för tryck och distribution av valsedlar för de olika partierna vid årets kyrkofullmäktigeval. Men man förutsätter att enheten är så pass stor att samtliga partiers sedlar kan distribueras till hushållen i samma kuvert. Såvida det inte i år liksom tidigare blir en samlingslista.

Antalet ledamöter i fullmäktige blir oförändrat 25. Fullmäktige beslöt även ge grönt ljus för inrättandet av en ny tjänst som församlingsarbetare, med direkt anknytning till centralorten.

30/6 1976

30/6 1976