

Snudd på nattfrost när juli slutade

Medeltemperaturen i Nordmaling under juli stannade vid 15,2 grader. Det är prick en gräd lägre än medelvärdet för de sista 20 åren. Men så har – i vart fall kustbygden – inte fått uppleva några riktigt varma sommardagar under den nu gångna julkänaden. Varmast var det 18 juli då var temperaturen 23 grader.

Så låg maxisiffran här Nordmaling haft endast den kylslagna julkänaden 1934. Det året blev dock medeltemperen en tiodel högre eller 15,3 grader. Om man läser statistiken från flygets väderläkstasjon i Nordmaling kan man minnas tillbaka till juli 1972. Då blev medeltemperen 18,6 och det var 30 grader som varmaste.

Natten mot den 31 juli blev månaden kylvigaste med endast 2 plusgrader inne i Nordmalings samhälle. I frostlängta lägen var det sannolikt snudd på frost.

Nederbördön blev till sist i det närmaste normal. 61 mm mot de 67 mm som är medelvärde för 20 års perioden. Nu kom årets julkänna skurvis. Natten mot den 28 nära 30 mm och 12 mm den 17 juli. Fram till den 17:e föll endast 6 mm när därtill juni var ovänligt nederbördssatt. Det intre ett undra på att det började bli snustort i markerna. Betydligt torrare var dock juli i fjol. Då fick Nordmaling en fast 18,4 mm och då följde en torr augustinmånad (45 mm).

ANDERS ASTRÖM

2/8 76
2/8 1976

Johan Fällman, Rönnholm, Lögdeå. På Nordmalings sjukhem avled på söndagen jordbruken Johan Fällman, Rönnholm, Lögdeå. Han var 85 år. Närmast sörjande är maken Nanny, född Persson, sex barn med familjer samt en bror och en syster.

Fällman var född i Lögdeå men kom att med sina föräldrar flytta till Rönnholm. I samband med giftermål bosatte sig makarna Fällman först i Lögdeå och senare Rundvik. 1921 flyttade de till Rönnholm efter att där ha övertagit en del av det jordbruk som föräldrarna hade. Makarna Fällman fick börja från grunden, bygga nytt och odla upp ny mark. Jämsides med sin gärning som odalman arbetade han tidvis vid industrin i Rundvik. Johan Fällman gjorde sig känd som en allsidigt kunnig man.

3/8 1976

3/8 1976

Baptister i Mo gav 10.000 kr

NORDMALING (VK)
Vid söndagens gudstjänst med nattvardsfirande gavs i Salemkyrkan i Mo, tillhörig Nordmalings baptistförsamling, över 10.000 kr i "månadsoffer" till förmån för församlingens verksamhet. Varje månad tas offer upp inom församlingen.

Predikan hölls av pastor Sven Bergholm vid Korskyrkan i Stockholm. I högtiden medverkade kyrkosångare Erik Ström, Stockholm.

2/8 76

2/8 1976

2/8 1976

Betty Mikaelsson

Vår älskade Mor
Mormor och Farmor

Betty Mikaelsson

* 26/6 1896
† 30/7 1976

har lämnat oss, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Rundvik den 2 augusti 1976

Vilhelm
Ragna och Bror
Allan och Agnes
Nora och Erik
Frank och Gerd
Harriet och Bo
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Du möter oss ej nu som förr väkommande där hemma
Vid barndomshemmet kända dör
där hörs ej mer din stämma
Din plats är tom vid fönstrets karm
där du oss vänstet ofta
Kring din gestalt din blick så varmt
blott minnets rosor dofta
Nu slut är smartan du funnit frid
men lämnat hjärtan som saknar dig.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell lördagen den 7 aug. kl. 11.00. Begravningen sker i stillhet.

3/8 1976

3/8 1976

4/8 76

Min kärta Maka,
vår älskade Mor
Mormor och Farmor

Betty Mikaelsson

* 26/6 1896
† 30/7 1976

har lämnat oss, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Rundvik den 2 augusti 1976

VILHELM
Ragne och Bror
Allan och Agnes
Nora och Erik
Frank och Gerd
Harriet och Bo
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Du möter oss ej nu som förr väkommande där hemma
Vid barndomshemmet kända dör
där hörs ej mer din stämma
Din plats är tom vid fönstrets karm

där du oss vänstet ofta
Kring din gestalt din blick så varmt
blott minnets rosor dofta
Nu slut är smartan du funnit frid
men lämnat hjärtan som saknar dig.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell lördagen den 7 aug. kl. 11.00. Begravningen sker i stillhet.

3/8 1976

3/8 1976

STRÖSOCKER 5/8 76
6x2 kg 34:90

MELON kg 3:25

KRÄFTOR (från lördag 7 aug.)

Torsdag — Fredag — Lördag

BRÖDERNA LILJEDAHL
Nordmaling

Då råkade
polisen
åka förbi...

NORDMALING (VK)

Vid 23.30-tiden på lördagskvällen var en överföriskad umeyngling i farten vid Eso i Nordmalings södra infart. Glaset en bensinmack slog han sönder och även sifververket fick sig en omgång. Dessutom krossades en 5 mm tjock glasruta in till själva bensinstationen. Om han därutöver tänkt göra intratt i stationen är okänt. Polisen kom förbi i samma vecka och kunde ta hand om ynglingen. Han fördes till Umeå för förhör och vidare utredning. Ynglingen är känd av umepolisen sedan tidigare. Han hade förut under kvällen blivit akterseglad i Nordmaling av sina kamrater.

I själva samhället hade någon eller några roat sig med att vrida och vända på gatuskyltar från Levaråkern och in mot centrum. Dessutom hade de rottliga "humoristerna" roat sig med att släppa luff ur ett flertal bildäck vid centrumhuset. I Apotekshuset hade så gott som samtliga knappar till ringledningarna vid dörrarna skruvats bort. Dessa återianns senare i en bil som stod parkerad framför huset. Vem eller vilka de nattliga speglarna är är hittills inte känt.

11/8 76
**Krock i Ava
slutade lyckligt**

NORDMALING (VK)

Vid 16-tiden på tisdagen inträffade i Ava efter E 4:an en bil-krock som kunnat få allvarliga konsekvenser. En Mercedes med två tyska medborgare på väg till Luleå skulle vid rastplatsen norr om kanalen i Ava köra om en Opel i vilken åkte en ung familj från Hägersten.

Föraren av den tyska bilen observerade ej att opelföraren blänkade för vänstersväg. Han bländades förmöldingen av den intensiva solen. På vägen råder 110 km fart och mercedesen törnade med full kraft mot opeln varefter den åkte ner i diket på vägens vänstra sida. Båda bilarna blev illa åtgångna och fick bängas från platsen.

Ingen av dem som färdades i de två bilarna fick några som helst skador och verkade närmast lättade att det allvarliga tillbuden att ett så pass lindrigt förlopp. I den svenska bilen åkte en ung familj från Hägersten, ett par i 30-årsåldern med ett tvåårigt barn. De hade hämtat ut sin bil så sent som för en vecka sedan.

11/8 1976

12/8 76
**Nordmalings
förtroendevalda
får mer betalt**

Från 1 januari 1977 får de förtroendevalda i Nordmalings kommun bättre betalt. En särskild kommitté har utarbetat förslag till de nya arvoden, vilka presenterades för kommunstyrelsen vid dess sammanträde på tisdagen. Och tydligen ansåg ledamöterna att höjningarna var skäliga, ty förslaget togs utan näron debatt.

Kommunfullmäktiges ordförande får 2.500 kronor/år, kommunstyrelsens ordförande får 25.000 kr/år (innefattar ersättning för 1 kontorsdag/vecka). Ordföranden i sociala centralnämnden betalas med 15.000 (inkl. 1/2 tjänstgöringsdag/vecka). Skolstyrelseordföranden beviljas 10.000 (inkl. 1/2 tjänstgöringsdag/vecka). Byggnadsnämndsordföranden får även han 10.000 och skall tjänstgöra 1/2 dag vecka utan särskild ersättning. Ordförandena i personalnämnden avlönas med 4.000. Centrala Byggnadskommittén 2.500, Hälsovårdsnämnden 3.250, Fritidsnämnden 3.000, Kulturnämnden 2.500 samt valnämnden 1.500 (under valår), i annat fall får han 400 kronor.

Dagarvoden höjs också.

Aven ersättningarna för sammanträdesdagar höjs. För den första sammanträdesdagen utgår från 1 januari 1977 78 kr, därefter 13 kr per 1/2-timme. Den maximala ersättningen för en sammanträdesdag blir 235 kronor.

Vid omräkningen av beloppen har hänsyn tasits till förändringar av levnadskostnadsindex. Beloppen har varit oförändrade sedan 1 januari 1974, dvs i stort sett sedan förra valet.

PA SUNDBOM

12/8 1976



Typograf Leif Lindblom och Margareta Öster, båda Nordmaling, men bördiga från Skellefteå. Vigseln förräddades i Nordmalings kyrka av pastortadsadjunkt Åke Sjöström. (Alfonso Foto, Nordmaling) 4/8 1976

4/8 1976



Forskningsassistent Lars Eriksson gör sig beredd att gå ner och leta havstulpaner i Nordmalingsfjärden.

14/8 76 Havstulpaner i Nordmaling överraskning för ekologer

Vetenskaplig sensation?

Knappa,

Ekologiskt intressant?

Jä!

Ungfär så kan man sammanfatte samtalen med forskarassistenten och botanisten Lars Eriksson och hans kollega vid zoologiska institutionen Helge Samberg, Norrhyskärslaboratoriet, med anledning av ett fynd av havstulpaner i Nordmalingsfjärden.

Havstulpaner är inget ovanligt på ter Västkusten. Där finns de överallt speciellt nära ytan och många människor har sikkert rivot sig på dem. Att träffa på havstulpaner här uppå är ovanligt däremot.

— Man har funnit enstaka exemplar tidigare i höjd med Holmönen. Att man nu träffar på en stor koloni med ett 50-tal exemplar på 8,5–9,5 meters djup i Nordmalingsfjärden är intressant.

Det är helt i överensstämmelse med vad man vet om djur och växter i vattnet resp brackvatten att de drar sig till djupare ju längre in i sövattentonsprådena de vänjer.

Nu är det så med havstulpanerna att de växlar i antal år från år. För oss ekologer är det här intressant att få veta att det finns marina djur på lägre djup. Vad man skall dra för slutsatser om det här är just nu svårt att säga.

Men fyndet som Lars Eriksson gjort tillsammans med dykspesialisten Ingemar Ekenberg är ytterligare ett bevis för att våra kunskaper om våra nordliga vatten är dåliga och att vi ännu har mycket att lära,

säger Helge Samberg, som sannolikt mer än någon annan här uppe gett sig i just med att utforska vårt brackvattnets ekologi.

LETADE VRÄK

Ingemar Ekenberg var fö ute för att leta vraket efter skonerten Louna av Brahestad som förolyckades den 19 oktober 1870 på resa deles speciell orsak. Lars Eriksson och Stockholm-hemorten med stycke-



Så här ser kolonin med havstulpaner ut i Nordmalingsfjärden. Bilden är tagen på nio meters djup utan blixit.

godis. Partyget förläste vid Lillbådan och endast sex fat fotogen kunde bäras och en låda gassbra.

oja. Styrmannen druknade och en matros frös ihjäl. Kaptenen hette Johan Rantala. Tyvärr hittades inte vraket — men väl havstulpaner och det kanske kan vara nog så intressant — åtminstone för ekologerna, forskarna som sysstrar med de levande varelsernas förhållande till miljön.

Fö kan berättas att dykningen som berörde vrakletningen och havstulpanfyndet gjordes av en all-

Sedan dök Ingemar Ekenberg och Lars Eriksson i 55 minuter och "flanerade" omkring därrnere där överskrockades av fyndet. Eftersom Holmönen tidigare var nordgränsen för havstulpaner, kan massfyndet tyda på att nordgränsen för havstulpanen har flyttats norrväst. Men därmed vet man alltså inget.

KURT BOBERG

14/8 1976

5/8 1976



EFTER ALLT TV-TITTANDE under olympiaden tog jag på söndagen tillfället i akt att se Nordmaling spela fotboll på Strandvallen. Vissa kändes det lite avslaget efter att ha sett Östyskland-Polen men det blev mera mål i Nordmaling. Druessinet fullt sparkade hemmamålet in — därutv svarade Bengt Johansson ensam för ett halvdussin. Nordmaling ligger nu tvåa i serien (div VI) har några plusmål mindre än ledande Bjurholm.

Det var riktigt synd om Alidhems internationella gång. Två långa smidiga pojkar, snabba i steget — ja man tänkte på underbarnen Crawford, Trinidad/Tobago och Quarrie, Jamaica — var mörkt som oktobermatten. Men som fotbollspresso var de inte mognar.

Räknade till 31 bilar och 1 cykel. För de fåtal åskådare som möter upp nära nog drive in fotboll numera — tycks det.

Noterade ett planen var ganska så bra. I vart fall hade man inte tvungit måla den gröna som i Montreal. Med ganska enkla medel borde planen kunna bli än bättre.

Det är ett himmelrike att spela på den här planen mot på en grusplan, anser Karl-Ove Jonsson, NIF:s lagledare för fotbollen.

Tänk om vi fick fräs upp ytan, kratta bort tuvitteln och så nytt. Om vi sen fick röja upp runt om och därta blev säkert planen riktigt bra, tror Karl-Ove.

DRÖMMARNA om en ny idrottsarena trots han är alltför långt borta och skräcker över att kommunens styrande hotar med att göra en grusplan på den idrottsplats man beslutat bygga på Levarståkern.

Bortsett från att Nordmaling gick och vann med 12–0 — när var vi med om det sist i en seriematch — var det sig ganska likt. Frans Konrad gick linjedomare. Han har för övrigt begivats med livstids frikort på arenan, omtalade NIF-kassören Göran Eriksson.

PA SONDAGEN kom 19 av NIF:s duktiga simmarungsdöpar åter från en veckas träningssläger i Åhus. Det var AB och B-gruppen som hört Lena Ohlund och Viveka Magnusson som ledare. Kvar är A-gruppens 11 simmarlötten plus snabbsimmande Per Nord från Hörfors. De trimmas av Nordmalings badmästare Madelaine och Åke Gustafsson.

8 000 meter om dagen kör de uppdelat på två pass. Inga därliga dagsverken precis. Enligt Åke och Madde har träningen gått bra. Förrut härdkörsningen i Åhus tempererade (23 grader) bassäng har lägerdeltagarna haft röka tillfällen att bada i havet och sola. I vart fall första lägerveckan gynnades av fint väder — ja det var "jättevarmt" och 18 grader i vattnet.

Förlägningen var enligt sammäntagna uppgifter dälig men mäten god. Myggen har man slippit men i stället har Åhus invaderats av nyckelpigor. De fanns i 1000-tal och ställde bla till med problem i bassängen.

NU AR DET INTE bara simmerungdomar som varit ute. Härömdagen kom 40 pensionärer, medlemmar i Nordmalings pensionärsförening, åter efter en resa till bla Dalarna och Jämtland. Efter ha åkt E4 söderut åkte man via Bollnäs, Växjö och Västervik till Furudal. Där i det idylliska brukssamhället stannade man två dagar och gjorde utfärder till Orsa, Mora, Leksand och Rättvik. Östersund och Frösön var nästa etappmål. Där såg man givetvis Frösö gamla kyrka och Peterson-Bergers Sommarkrage. Ulfård gjordes till Åre och Tärnaby. På återresan stannade man upp i Hammarstrand och tittrade på Vild Hussions verk. Det var dock inte så många som promenerade de över 200 trappstegen ner för att se Döda fallets jättegravar mm. En som gick var pingstgudsmeden Holger Haeggman, 82.

Pensionärsföreningens ordförande Hjalmar Ströndahl, Långed, hade ordnat för resan. Nu kom sjukdom emellan så han kunde inte vara med som resseledare utan Ellis Bäckman, Gräsmyr fick hoppa in och han har ju vanan inne efter alla turer med triädgårdssällskapet.

Nu håller pensionärsföreningen som bäst på att planera för en utfärd till Umeå. Resseledare för den turen blir föreningens vice ordförande Adrian Nilsson.

5/8 1976



70 år onsdag 11 augusti fru Jenny Persson, Långed. Fru Persson är född i Norrbyn. Gifte sig 1931 med Ernst Persson från Långed. De nygifta övertog så småningom makens hemgård.

Fru Persson har utfört en berömvärd insats som lantbrukarhustru. Makens insjuknade i polio i mitten av 50-talet och avled 1971. Under hela den tiden skötte fru Persson jordbruksverket såväl som sin sjuka make. Ån i dag driver hon jordbruksverket nu tillsammans med hemmavarande sonen Kiell-Olof. Han arbetar dock även i den affär som dottern Lilian driver med sin man. Det gör att hemmavarslorna faller på fru Perssons lot.

Ladugården, med 20-talet djur tar den mycket dagslig tillsvin. Några trädproblem eller hobbies hinner därför inte den glada och noga fru Persson ha. Skötseln av hemmanet och ladugården upptar all hennes tid.

Hägtidsdagen firar hon på annan ort.
10/8 1976

JORDFÄSTNING

På lördagen jordfästes i Norrfors kyrka fört, hemmansägaren Elof Hägglund, Mjösjöby. Officiant var komminister Joharrus Eby. Kantor Allan Näslund framförde solosång före och efter akten.

Vid familjegraven på kyrkogården talade maken Emmy och sonerna. I församlingshuset inköpt en minnesgåva till EFS verksamhet på över 1.000 kronor. Komminister Eby medverkade med andakt.

10/8 1976
12/8 1976

Gunborg Aronsson

Vår kärä Mor, Svärmar och Farmor
19/3 1905
† 9/8 1976
har lämnat oss, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Kräken den 10 augusti 1976

Sven och Ruth
Rune och Mildred
Nils-Erik och Sonja
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Allt ved Du lidit
Vi nog ej förstätt,
Men troget Du kämpat
Och vilan Du nätt,
Vi ville så gärna
Behålla Dig kvar
Men Ditt livsverk på jorden
Nu fullbordat var.

Jordfästningen äger rum i stillhet.
Tänk på Cancerfonden
pg 684446-8.

12/8 1976
10/8 1976



Hemmansägaren Joel Johansson och fröken Eva Karlsson båda från Högland, Nordmaling. Vigseln förrättades i Nordmalings prästgård av kyrkoadjunkt Ake Sjöström.
10/8 1976
12/8 1976

10/8 1976

Nils Viktor Lindgren

* 18/2 1894
† 8/8 1976

har stilla insomnat och lämnat mig, barn, barnbarn, barnbarnsbarn samt övrig släkt och vänner i sorg och saknad.

Gräsmyr den 9 augusti 1976

ESTER
Rolf och Helena
Gösta och Barbro
Gunnar och Dagmar
Birgitta och Ulf

Vid sommarvindens susning du somnade stilla.
Ej sjukdom och smärta mer gör dig illa.
Skön är vilan som natten ger Gott att veta du lider ej mer Minnet av dig hos oss alltid skall bo.
Tack för din godhet
Vila i ro.

Jordfästning äger rum i Nordmalings gravkapell lördagen 14 augusti kl 14.00. Efter akten invibades till en minnessstund i Församlingsgården. I stället för blommor tänk på Cancerforskningsmissionen.

10/8 1976
12/8 1976

Vår kärä Mor
Svärmar, Mormor, Farmor
Ragnhild Jonsson

* 11/8 1915
† 15/8 1976

har idag lugnt och stilla insomnat, djupt sörjd och saknad av oss, övrig släkt och vänner.

Högland, Nordmaling
den 15 augusti 1976

Barn
Barnbarn

Vid sommarvindens susning du somnade stilla.
Ej sjukdom och smärta mer gör dig illa.
Skön är vilan som natten ger Gott att veta du lider ej mer Minnet av dig hos oss alltid skall bo.
Tack för din godhet
Vila i ro.

Jordfästning äger rum i Nordmalings kyrka 21 augusti kl 13.00. De som med sin närvärvo önskar hedra den bortgångnas minne inbjudes efter akten till minnessstund på Levar hotell. I stället för blommor tänk på Cancerforskningsmissionen.

17/8 1976
17/8 1976

Bredviksvägen ansluts till Levar

Nya alternativ har uppstått för vägar genom Levarområdet. Byggnadsnämnden har föreslagit att:

• hos kommunstyrelsen begära att få fortsätta planeringen för den nu gällande planen fram till Bredviksvägen eftersom det kan anses fastställt att den framtida Bredviksvägen ej kommer att gå genom detta område. Dessutom vill man planera för området i anslutning till Hamngatan och söder om bebyggelsen på Levaråker.

• byggnadsnämnden har hos länstyrelsen begärt skriftligt besked angående Bredviksvägens framtida läge, så att den ej kommer att beröra aktuell exploateringsmark.

• vidare vill man ta samråd med länstyrelsen angående utförda planeringar.

Byggnadsnämndens av redogjorde inför kommunstyrelsen på tisdagen för frågornas handläggning och ordföranden i utsökta, Emil Nyberg försäkrade att Bredviksvägens framtida sträckning inte på något sätt har med den framtida utformningen av genombartsvägen genom Levar att göra. Med detta besked nädde sig kommunstyrelsen och tillstyrkte byggnadsnämndens framställning.

12/8 1976 P A SUNDBOM

10/8 1976

— I Nordmalings gravkapell jordfästes på lördagen fru Betty Micaelsson, född Boberg, maka till före fabriksarbetaren Vilhelm Micaelsson, Rundviksverken. Officiant var kyrkoadjunkt Ake Sjöström.

— I Nordmalings gravkapell jordfästes på lördagen fru Beda Lundström, född Näsland, Håknäs, maka till framlidne Frid Oskar Lundström. Officiant var komminister David Lindström.

4/8 1976
4/8 1976

Vi gifter oss på lördag

Dan Dahlsson
Elisabeth Rönnberg
Nordmaling
Telegr. adr: Kornhilsvägen 38,
Halmstad 11/8 1976

11/8 1976

Vår kärna Mor,
Svärmar och Farmor
Gunborg
Aronsson

* 19/3 1905
† 9/8 1976

är lämnat oss, övrig släkt och
vänner i djup sorg och saknad.

Kräken den 10 augusti 1976

Sven och Ruth
Rune och Mildred
Nils-Erik och Sonja
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Allt vad Du lidit
Vi nog ej förstått,
Men troget Du kämpat
Och vilan Du nått,
Vi ville så gärna
Behålla Dig kvar
Men Ditt livsverk på jorden
Nu fullbordat var.

ordförfästningen äger rum i stillhet.
änk på cancerfonlen pg 684446-8.

11/8 1976

11/8 1976

Tränaren som talar de aktivas språk

En av landets slitstarkaste elitåkare, 36-åriga Bjarne "Ödeshögarn" Andersson har nu tagit hand om rodret på längdloppsparkutan i egenskap av förbundskapten. Bjarne, som hann vara med i det svenska elitskiklet i hela 15 år, svensk juniormästare i Östersund 1960, sista stortävlingen var SM i vintras, är således en mycket erfaren man vad gäller uppställning av träning och tävlingsverksamhet.

Bjarne är grabben som verkligen tarlar samma språk som de aktiva i svenska landslaget men för den skull är det ingen uppgift, den som få östgötens tagit på sig.

— Det är ett utsatt jobb, tycker Bjarne det är många som kräver så mycket. Det har varit renä rivstarten, det är kanske det allra bästa, fortsätter Bjarne. Jag har nu varit på läger i snart en månad, jag vill gärna följa upp samtliga träningsgrupper, inte ensbart A-laget.

Det började med grupp 2 i Mora den 7–12 juni, fortsatte med A-laget i Edsådalen den 19–24 juni, sedan rupp 2 igen i Edsådalen den 25–31 juli, grupp 3 i Vålådalen den 1–7 augusti och så A-laget här i Hemavan. Efter Hemavan blir det uppehåll en vecka men så värntar grupp 2 i Vålådalen den 22–28 augusti.

A-laget skall sedan till Grövelsjön i mitten av september och sedan rörnar vi med snöläger i Österrike i början av oktober. Till min hjälp här i Hemavan och även vid de tidigare lägren har jag konsulent Peter Fredriksson, det blir en något för tung härliga att bärta ensam i detta samband måste man ställa sig frågan, hur blir det med den särskilda damtränaren, som den svenska skidledningen talade om i vintras?

— Det är utmärkta förhållanden i Hemavan, fortsätter Bjarne. En förmöglig förläggning i FEU-gården och en utslagsgivande fjällterräng. För att inte tala om denna natursköna bygd.

Hur bedömer du läget inför stundande säsong?

— Vinterns två främsta, Sven-Åke på herrsidan och Eva Ohlsson bland flickorna verkar ha skött sommarträningen verkligt bra. För de nu vara friska går de säkert mot en ny toppsäsong. Thomas hade besvär med tumskarna i våras men har väl hitlits i sommar inte haft så stora problem. Stoppar tumskarna för på-

frestningen under denna träningsvecka så kommer det nog att ordna sig till det bästa. Sedan blir det intressant att se hur pass bra skellefteåtränaren Erik Wäppjäng, Jalle Svensson och Tommy Lundberg blir. Jalle och Tommy är ju nya i A-lagessammanhang. Jalle har opererat en fot, som man haft besvär av i några år. Han ligger just nu lite efter i träningen men kan åter träna för fullt. "Wäppjäng" har varit hel och frisk hela sommaren och verkar stark.

— Det är verkligt synd att inte

Thomas Wassberg får ledigt från det militära för att delta i barndagslägret. Thomas skulle ha behövt den här hårdta, rationella träningen för att bli ännu bättre. Att Thomas är en talang utöver det vanliga, det har han redan bevisat.

Det är klart att han skulle ha kunnat dela upp sin militärtjänst i två omgångar men då får han två barndagsläger splittrade. Helt klart är att den träning han kan bedriva i det militära inte alls är tillräcklig.

ERLING WIKSTRÖM



NYE FÖRBUNDSKAPTENEN Bjarne Andersson tillsammans med truppens maskör Jan-Ivar "Oskar" Berg.

11/8 1976

11/8 1976

Terränglöpning

Jämnt i Nordmaling

Nordmalingsserien i terränglöpning startadt häromkvällen sin höstomgång med tävlingar i Flöxen, Olofsfors. Det varma väderet gjorde att endast 94 löpare ställde upp. Nordmaling/Olofsfors återtog nu ledningen och har totalt 2.470 poäng.

Norrorts/Brattsbacka har 2.386 poäng på andra plats och Rundvik/Lögdeå ligger treda med 2.266 poäng. Flest poäng i fredagens tävling samlade Rundvik/Lögdeå som fick 492, Nordmaling/Olofsfors hade 486 medan Norrfors/Brattsbacka bara fick ihop 264 pinnar.

P 68–69, 1000 m: 1) M Bronten N-O 4.12, 2) K O öhlund R-L 4.21, 3) J Andersson N-B 4.28, 4) M Edlund R-L 4.30, 5) M Karlsson N-O 4.48, 6) L Arctaadius N-O 5.34.

P 66–67, 1000 m: 1) J Wiklund R-L 3.39, 2) K Jonsson R-L 3.41, 3) M Burström N-O 3.43, 4) U Eriksson N-O 3.52, 5) H Branten N-O 4.06, 6) A Olsson N-O 4.15, 7) T Udd R-L 4.21, 8) B E Jonsson N-O 4.24.

FL 70 o.tid., 1000 m: 1) M Björklund N-O 5.24, 2) E Burström N-O 5.47, 3) U Söderström N-O 6.01, 4) M Olsson N-O 8.00, 5) J Olsson N-O 8.23.

FL 68–69, 1.000 m: 1) M Agestedt N-O 4.41, 2) E Jonsson N-O 5.05, 3) S Moström N-B 6.18.

FL 66–67, 1.000 m: 1) A Lundgren N-O 4.18, 2) A Söderström N-B 4.24, 3) M Wård R-L 4.52, 4) M Sjögren R-L 5.03.

P 64–65, 1.500 m: 1) B Strelert R-L 4.44, 2) J Jakobsson N-O 4.46, 3) A Andersson N-B 5.04, 4) M Thurdin R-L 5.07, 5) H Boberg R-L 5.17, 6) S Edlund R-L 5.25, 7) D Eriksson R-L 5.25, 8) K E Ekman R-L 5.27, 9) L G Jonsson N-O 5.45.

P 62–63, 1.500 m: 1) J Meyer R-L 4.38, 2) M Bäckström N-O 4.47, 3) M Vesterlund N-O 5.01, 4) M Persson R-L 5.02, 5) L Udd R-L 6.09.

FL 64–65, 1.500 m: 1) S Wiklund R-L 5.32, 2) C Lundgren N-O 5.42, 3) A Nilsson R-L 5.46, 4) A Hägglund N-B 7.13.

FL 62–63, 1.500 m: 1) V Öhlund R-L 5.01, 2) A Westman R-L 5.05, 3) M Möller R-L 5.31, 4) L Johansson N-O 5.32, 5) H Oskarsson N-O 5.33. P 60–61, 2.000 m: 1) B Melinder R-L 9.05, 2) T Andersson N-B 9.20, 3) O Edlund R-L 9.22, 4) B Udd R-L 10.02, 5) S Nilsson R-L 10.12.

FL 60–61 2.000 m: 1) I Jonsson R-L 10.22, 2) C Bäckström N-O 11.23, 3) K Bäcklund R-L 12.42.

Damer jun. 2.000 m: 1) I Andersson N-B 12.49.

Damer sen. 2.000 m: 1) B Moström N-B 11.24, 2) A Bäckström N-O 12.12, 3) G Agestedt do 15.04.

Å. oldgirls 2.000 m: 1) S Anderson N-B 10.43, 2) E Lindblom N-O 12.08, 3) H Söderström N-B 21.17, Y. oldgirls 2.000 m: 1) G Burström N-O 10.38, 2) S Lundgren do 13.19, 3) R Thurdin R-L 15.48, 4) L Andersson N-B 21.18, 5) G Johansson do 21.18.

Damer vtf. 2.000 m: 1) B Hellman R-L 13.41, 2) E Moström do 16.26.

Herrar y. jun. 5.000 m: 1) K A Karlsson R-L 21.03.

Herrar ä. jun. 5.000 m: 1) L E Molin R-L 18.59.

A. oldboys 5.000 m: 1) I Sjögren R-L 19.08 2) A Sundqvist N-B 20.06 3) H Nordlund R-L 20.21 4) L Strömborg N-O 20.26, 5) T Johansson N-B 21.22.

Y. oldboys 5.000 m: 1) O Lundgren N-O 19.05, 2) L Hägglund R-L 19.31, 3) A Arctaadius N-O 19.42 4) A Oskarsson do 22.40.

Herrar sen. 5.000 m: 1) T Agestedt N-O 17.42, 2) H Häggström do 17.45, 3) G Häggström do 18.34, 4) A Lindgren N-B 18.47, 5) B Ström N-O 19.57, 6) B Udd R-L 19.59, 7) S Björklund N-B 20.42, 8) A Johansson R-L 21.07, 9) R Bäckström N-O 21.48.

Herrar vtf. 5.000 m: 1) T Jakobsson R-L 20.05, 2) R Gustavsson N-O 20.30, 3) T Johansson N-B 21.44.

N-B Norrfors/Brattsbacks, N-O Nordmaling/Olofsfors, och R-L = Rundvik/Lögdeå.

— I Nordmalings kyrka jordfästes på lördagen fru Ragnhild Jonsson Höglund, Nordmaling, änka efter hemmansägaren Karl Henrik Jonsson, Höglund. Officiant var kyrkoadjunkt Åke Sjöström.

— I Nordmalings kyrka jordfästes på lördagen fru Ingrid Viktoria Larsen, Nordmaling, hustru till träbarbetaren Häkon Larsen. Officiant var komminister David Lindström.

23/8 1976

Svea Lundström, Nordmaling. På Umeå lasarett avled på fredagen fru Svea Lundström född Flink, änka efter sågverksarbetaren Gotthard Lundström. Hon var 82 år och sörjes närmast av broder, syskonbarn samt styrbarn från makens tidigare äktenskap.

Fru Lundström var född i Norrbysjö. Hon utbildade sig till sjukskötarska. Under 25 år arbetade hon i Västervik på Sankta Gertruds sjukhem. I början på 40-talet flyttade hon åter till Norrland och ingick 1942 äktenskap med sågverksarbetaren Gotthard Lundström i Håknäs.

På äldre dagar flyttade makarna Lundström till Nordmaling. 1973 dog maken. Svea Lundström var en vänlig och hjälpsam människa.

24/8 1976

Ett varmt tack

till personal och läkare vid Jk 1, i Umeå för den goda vårdnaden av vår kärna

Ingrid Larsen

samt till släktingar och vänner för visat deltagande vid hennes bortgång. Tack även för minnesgåvorna till cancerfonden och missionen i samband med jordfästningen.

Nordmaling den 25 augusti 1976

HAKON

Barnen med familjer

Vårt innerliga tack

till alla som hedrat minnet av min makes och vår fars

Viktor Lindgren

bortgång, för blommorna, talen, sången, musiken samt för gävorna till missionen.

Gräsmyr den 25 augusti 1976

ESTER

Barnen

26/8 1976

Lantbruksstyrelsen föreslår att regeringen ogillar besvären av hemmansägaren Berth Hägglund, Sunnansjö, Nordmaling, över att han inte fått tillstånd att förvärva fastigheten Klöse 4:1 i Nordmalings kommun. Hägglund har fått fastigheten genom gävohandling. Det är fråga om en släktgård som varit i släktens ägo i fyra generationer. Lantbruksnämnden anser att fastigheten inte är lämpad som självtändig enhet.

28/8 1976

28/8 1976

12-16/8 76

Rödviksgården rustas upp

□ SYSTRARNA PODIL OCH MARIANNE Olsson har i sommar hyrt Rödviksgården för att där idka kaffeservering och sälja konsthantverk. När de kommit på plats visade det sig att utrymmena i annexbyggnaden var mindre än man tänkt. För att få en bärkraftig rörelse vill systrarna därför använda huvudbyggnaden.

Huset är dock i mycket dåligt skick och behöver helrenoveras. Nu har kommunstyrelsen i samband med sitt sammanträde på tisdagen gjort husesyn. Och förvisso tarvar huset en omfattande renovering. Resultatet av besiktet blev att kommunstyrelsen tog ett principbeslut om upprustning av gården.

● SKEPPET I RUNDVIK får hyresbidrag. Planeringskommittén i Rundvik hade till kommunstyrelsen föreslagit att kommunen skulle bidra med 50 procent av hyreskostnaden till serveringen Skeppet i Runviksverken. Årendet har tidigare behandlats och då borttagts. Nu beslöt emeljertid styrelsen utan egentlig debatt att för år 1976 bidra med 50 proc av hyreskostnaderna som totalt uppgår till 37.260:- Resterande 50 proc tillskjutes av Masonite AB. Det framtidiga stödet till Skeppet skall på försäg av Evert Molin årligen prövas.

□ IFK RUNDVIK. Till upprustning av Manhemsborg får IFK Rundvik 21.605 kronor i extra bidrag under förutsättning att man söker statsbidrag från Naturvårdsverket och redovisar resultatet av ansökan till kommunen. Norrfors IK får fri anslutning och fri vattenavgift för sin fotbollsplan.

□ TJÄNSTER Till maskinist vid centralskolan väldes den i första förslagsrummet uppsatte Ivan Bergman, Jönköping

Fritidsgårdsförståndaretjänsten hade lockat nio sökande. Kommunstyrelsen följde arbetsutskottets rekommendation och utsåg Arne Jonsson, Värmdö till innehavare av befattningen.

Personalen vid badhuset och sporthallen får utökad tjänstgöringstid sättlvida att badkassörskötjärnerna utökas med totalt 3.5 tim/vecka.

□ TOMTFÖRSALJNINGAR, Erland och Majbritt Nordin Lögdeå köper Lögdeå 5:32, Erkki och Monica Hänninen, Husum, köper Lögdeå 5:53 och Tore Hansson Nordmaling Lögdeå 5:54. Anders Blad Norsborg förvärvar Muraren 10, Rundvik och Allan Thavelin och Bodil Storm Nordmaling köper Prästbordet 1:209 i Rundmaling.

Irene Vävares ansökan om bidrag med 6.000 kronor för inköp av tomtmark i Nyåker avslogs.

□ SKOLLOKALER, A.B.F hade ansökt att studieförbund skulle få disponera skollokaler i kommunen utan debitering av hyra. Styrelsen beslöt att, när nya vaktnästarorganisationen är klar, föreningar och organisationer utan hyreskostnad får använda skollokalen. Meningen är att stängning och läsning får ombeörjas av den som hyr lokalen. Västerbottens Turisttraffikförbund får bidrag med 150 kronor för varje påbörjat 1000-tal kommuninvånare, sålunda 1.200 kronor.

□ GASTHAMNEN Ake Häggström Järnäsklubb skall sköta gästhamnen i Järnäsklubb under juni - augusti. För detta får han ersättning med 1.400 kronor/månad. Arbetet omfattar tömning av sophäckar och latrin, städning av området samt rengöring av toaletter och soputrymmen.

P SUNDBOM

75 år tisdag 17 augusti förra skogsförmannen Einar Hageräng, Brattbacka, Nyåker.

Han är född i Överlögsda i dåvarande Bjurholms socken. Redan som 15-åring började han arbeta i skogen. 1924 blev han tillsynsman hos Nordmalings Ångsågs AB (nuvarande Masonite AB). Han arbetade som forman och tumnare åt bolaget fram till 1957. Då blev han förtidspensionerad på grund av vacklande hälsa.

Hageräng är medlem i Brattbacka EFS där han även beklädde vice ordförande posten. Dessutom tillhör han länetts jaktvärdsförening. Han är nu pigg och vital och ägnar sig med förkärlek åt sina hobbier, fisket och jakten.

16/8 76



16/8 76

Nordmaling

HÖST EXTRA

FODRAD SKINN JACKA

Färg: Brunt o. svart

PRIS: 39:-

REA

JEANS o. JEANS JACKOR

Storlek: 48—54

centilong 155—185

REA

SKJORTA mönstrad

PRIS: 12:-

REA

PLYSCHJUMPER

m. polekrage

Storlek: 140—160

PRIS: 28:-

REA

HERRUNDERKLÄDER

REA

HERRSOCKAR

frotté och akryl

PRIS: 3 par 15:-

Wäringsstams

Nordmaling - Tel 0930/101 20

SLUT PÅ SOMMARTIDERNÄ

Nu har vi öppet:

Måndagar	9.00—19.00
Lördagar	9.00—13.00
Lördagar	09.00—13.00

Vi har stor sortering i soffgrupper, matgrupper, bäddsoffor, fåtöljer, bokhyllor, sängar, sängkläder m. m.

Välkommen till fina möbelköp

NORDBERGS MÖBLER

0930/103 59

Nordmalings pensionärer på utflykt 16/8 76



EN UPPSKATTAD utflykt gjordes av pensionärerna från Strandholmen i Nordmaling på torsdagen. Då hade nämligen Lions Club med benäget bistånd av Bo Adolfsson, innehavare av Ava Camping, inbjudit samtliga från Strandholmen på utflykt till havsbadet. Ett 60-tal pensionärer hörsammade kallelsen och trivdes synbarligen i solgasset.

I Ava bjöds pensionärerna på kaffe med dopp och därefter på glass av Lions Club. Med på fär-

den fanns också komminister David Lindström som tillsammans med tre sångglada ungdomar bjöd på den andliga spisen. Efter kaffestunden passade pensionärerna på att göra en rundtur i anläggningen och bekanta sig med alla de faciliteter som för närvarande finns i Ava Camping. Trots uppmaningar från komminister Lindström var det dock ingen som provade badtempen, även om det säkert såg väldigt frestande ut för många när de iakttog alla barn som plaskade

omkring i det nu 19-gradiga vattnet.

Pensionärernas tack framfördes av Gun-Marie Bergh, biträdande föreständare på Strandholmen. Innan utflykten avslutades inflikade komminister Lindström att Lions Club var välkomna att göra om detta arrangemang ett annat år...

BILDEN: Hans Larsson, president i Lions Club och Bo Adolfsson, innehavare av Ava Camping, arrangerar utflykten med nordmalingspensionärerna.

16/8 76 Svår krock med älgtjur Tre skadade

NORDMALING (VK)

Tre personer skadades och fick föras i ambulans till Umeå lasarett vid 21-tiden på fredagkväll, sedan två bilister sämtigt krockat med en större älgtjur, en 15-taggare, på E4 vid Norrsjön i Nordmaling.

Först fick den söderifrån kommande bilen tjuren över motorhuven och sedan trycktes även taket och vindrutan in. Tjuren földe med bilen men slungades sedan av fordonet för att i nästa ögonblick ränna på en från motsatta hålet kommande bilist. Detta fordon, en volkswagen, demonterades helt och plöjde sedan in i skogen. Båda fordonen hyste två personer varav tre skadades av splitter och fördes i ambulans till Umeå lasarett. Skadorna var dessbättre av lindrigare art och de två fick lämna sjukhuset efter omplåstring. Polisen betecknar det som ett under att inte olyckan fick svårare personskador som följd. Älgturen dödades.

Oförändrat elevantal i Levarsksolan 17/8 76

Det blir oförändrat antal elevplatser vid konsumtions- och lanthus-hållslinjen i Levarsksolan, Nordmaling. Elevantalet skall inte, som tidigare planerats, sänkas från 46 platser till 30. Det beslutade landsstingets utbildnings- och kulturavdelning vid sitt sammanträde på måndagen.

Det oförändrade elevantalet innebär att några personalförändringar ej behöver genomföras.

Frågan om fria skolluncher för hela landstingets utbildningsområdet bordlades efter voting. Till ju-nolandstinget väcktes en motion om fria skolluncher varpå undervisningsutskottet begärde en kostnadsberäkning.

ANSLAG TILL BRAND- SKYDD

Vid utbildnings- och kulturavdelningens sammanträde på måndagen ville socialdemokraterna tillstyrka fria skolluncher. De borgerliga partierna yrkade bordläggning till nästa sammanträde. Efter voting vann det förslaget.

Vallnäs skogsbrukskola i Storum beviljades 40 000 kronor i tilläggsanslag för att utföra brandskyddsåtgärder. Storumans folkhögskola hade begärt 140 000 kronor för samma ändamål. Det beviljades liksom framställningen om 10 300 i extra anslag till kylaggregat till soprum samt stolar till aulan.

Gävleborgs symfoniorkester får 13 800 kronor i anslag till en konserturné. Detta beviljades under förutsättning att orkestern uppträder i minst två orter i länet. Västerbottens sångarförbunds framställning om 4 000 kronor i bidrag för år 1976 beviljades också av landstingets utbildnings- och kulturnämnd.

Mitt älskade Maka, vår kärna Mor och Farmor

Ingrid Viktoria Larsen

f. Wilhelmsson
* 6/2 1917 † 16/8 1976

har efter en svår sjukdom stilla insomnat i tron på sin Frälsare och lämnat oss i djup sorg och stor saknad, men i ljus minne bevarad.

Nordmaling den 16 augusti 1976

HAKON
Jim och Märta
Jarl och Eva
Barnbarna

Vad lindring i min smärta, att trösta på din nåd.
Och anförtro mitt hjärta, åt dina visa råd:
När du mig bedja lärdé i Jesu Kristi namn,
Du åt mitt hopp beskrärde, en fristad i din famn.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings kyrka lördag 21 augusti kl 11.00. Meddelas endast på detta sätt. I stället för blommor tänk på cancerforskningen i Umeå pg 6588-0.

Ingrid Larsen, Nordmaling. På ned lasaret avled på måndagen i Ingrid Viktoria Larsen, född Wilhelmsson, Nordmaling. Hon var 59 år och sörjtes närmast av maken Håkon, sönerna Jim och Jarl med familjer, en syster och två bröder med familjer.

Fru Larsen var född i Degersjö, dåvarande Umeå landsförsamling. Hon arbetade som sjukbiträde i Skellefteå 1943–44. gifte sig 1945 med Håkon Larsen från Sjursnes Tromsö. Första tiden bodde Larsen i Bjenberg, där maken hade skomakeri. 1948–64 var familjen bosatt i Häknäs. Fru Larsen arbetade under denna tid delvis på Konsum delvis på telefonväxeln i Häknäs. 1964 flyttade familjen till Nordmaling.



Fru Larsen var i första hand en hemmets kvinna. Hon var en lugn och stillsam personlighet som satte omvärlden om de sina i främsta rummet. Hemslöjd och handarbete roade henne och många vackra virkade alster har hon förfärdigat. Hon är varmt religiös.

20/8 76 Svarta storken i Norrbyn

NORDMALING (VK)

Den svarta stork som rapporterats synlig på några håll i länet låt sig på torsdagen beskådas i Norrbyn. Han uppehöll sig en längre stund nere vid salteriet och fotograferades där flitigt av bla 14-åriga Kenneth Jonsson, Norrbyn. Sedan flög han över till östra sidan av viken, den så kallade Skatan och även där blev han föremål för livligt betraktande. Han gick efter strandkantern och letade efter mat. Man kastade bla vetebröd till honom men detta rävade storken utan värare.

— Nu har jag den svarta storken sittande på gårdsplanen.

Bert Stange i Norrbyn ringde på torsdagsförmiddagen till VK och berättade att den svarta storken, som varit synlig på åtskilliga platser i länet för tillfället var hans gäst. I 40 minuter satt storken på gårdsplanen med ena benet upplyft och vilade sig. Sedan lyfte den och flög i en båge ut mot havet. VK:s patrull, som var på väg i ilmarsch, fick bara se fläcken där storken suttit och det är ju alltid något. Herr Stange själv hade varit framme med sin kamera och tagit en färgbild av storken på tio meters håll. Men eftersom färbilder inte går så bra i tidningstryck så kan vi tyvärr inte visa den bilden utan hoppas på någon annan bild där storken kommit i vägen för en kamera med vanlig svart/vit film.



Dan Danielsson och Elisabeth Rönneberg, Nordmaling. (Jörgens Foto, Halmstad).

Nordmaling

21/8 76

Lägerliv inleder

Lägerdagar på Norrbyskär för sjundeklassarna — det är en av nyheterna vid Nordmalingsskolan. Vidare har en skolpsykolog anställdts på deltid som skall verka inom hela skoldistriktet. Här är Nordmaling först i länet utanför städerna om att inrätta en sådan tjänst. Nytt blir det även för barnen från Hummelholm och Torrböle. De får i år åka till Gräsmyr i stället för Hörsjö för sin skolgång.

En förlängd inskolningsperiod prövas i år för första gången i års-kurs sju. Den normala perioden är en vecka, men i år utökas den med tre dagar. Och dessa dagar har man förslag til Norrbyskär där eleverna får prova på lägerliv.

Rektor Håkan Pettersson, själv bördig från Norrbyskär, blir bas för det hela. Programmet för vistelsen är mycket löst skisserat och i huvudsak kommer eleverna själva att i samråd med lärarna få utforma verksamheten. Tisdag 31 augusti har man tänkt sig att föräldra-

rarna skall komma ut till lägret och även medverka i en lägerafton.

Först med psykolog

Som första kommun utanför länets städer har Nordmaling inför skolstarten anställt en skolpsykolog. Hon heter Marianne Holmér, kommer från Umeå och skall närmast verka på halvtid. Hon ingår i elevvårståndet som finns i skolan och kommer att stationeras på högstadiet. Men hennes tjänst och verksamhet är avsedd att omfatta hela kommunen.

Får åka till Gräsmyr

Nytt blir det även för barnen från Hummelholm och Torrböle. De har hittills gått i skola i Hörsjö. Men från och med höstterminens start kommer de i stället att få åka till Gräsmyr. Bakgrund är ett vikande elevunderlag i Hörsjö-Gräsmyrområdet som gjorde att en lärartjänst kom i farzonen. Från Hörsjös sida reagerade man mycket negativt på denna förändring och höll flera välbesökta föräldramötens för att försöka få bibehålla hittillsvarande system vilket dock inte lyckades. Undantagsvis betyder ändringen att Hörsjö redan från i år skulle bli B 2-skola

men länesskolanämnden

Byggnadslov i Nordmaling

NORDMALING (VK)

Byggnadsnämndens arbetsutskott i Nordmaling har vid sammanträde meddelat följande byggnadslov: Nils Olov Samuelsson, Lögdeå, bostadshus på Lögdeå 4:9 dispens och byggnadslov föreslås för Klas Inge Brömster Nordmaling, för bostadshus på Levar 1:150, samt Rolf Söderberg, Nordmaling för Levar 1:151, Leif Lindholm Nordmaling, Levar 1:152, Arne Brännlund, Nordmaling, Levar 1:49, Eva och Lars Wikman Nordmaling, Levar 1:154 och Bertil Wikman, Nordmaling även han Levar 1:154.

Ombyggnad av bostadshus: Lemnart Sjösten får bygga om Järven 3:1 Nordmaling. Evert Dellbro Längdeå vill bygga om Långed 5:7, Gillis Engman, Rundvik får bygga om Vionlen 1: Inremar Adolfsson, Hyngelsbölle får bygga om Hyngelsbölle 1:20, Helmer Sjölund, Örnsköldsvik tillstyrks dispens och byggnadslov för uppförande av bostadshus på Lögdeå 6:137.

Fritidshus: Karl Olof Brander, Vadstena får bygga på Bockholmen, Levar SMF, Mata Karestål, Umeå på Bredvik 5:41, Bertil Olofsson, Domrö, på Långvattnet 1:3, Ragnar Norberg, Nyåker på Orrböle 1:66, Elsa Hägglund Ursviken på Levar 4:44, Kent Olsson, Husum på Ava 5:12, Arne Lövgren, Umeå på Ava 7:4.

Verkstadflyttning: Walentin Widmark får flytta sin verkstadsbyggnad på Öre 4:36 sedan grannen medgett att huset får placeras över tomtgränsen.

Skallgång efter saknad 73-åring

21/8 76

NORDMALING (VK)

Trots ett idag sökande under hela fredagen har polisen ännu ej funnit några spår efter den 73-åriga man som på torsdagen försvann i skogen vid Björkuddjen, Strömsör. Mannen som vårdas på Umedalens sjukhus hade deltagit i en utflykt från sjukhuset till en stuga på Björkuddsen.

När det sällskap som varit med på turen skulle återvända till Umeå saknades 73-åringen. Några vittnen hade tidigare på dagen sett honom promenera omkring i skogen. Polis och hundar sattes därför in i sökan det som pågick hela natten utan resultat. På fredagen utvidgades sökan det. Blå rekryterade man en helikopter men den kunde inte upptäcka några spår efter den försvunne. Militär från I20 tillkallades och bildade tillsammans med polis och en del ortsbor skallgångskedja som omfattade ett 40-tal män. Vid 21-tiden på fredagskvällen avbröts sökan det på grund av mörkret. Man hade då inga

spår efter mannen. Terrängen i området är bitvis svårtcorerad och skogen är på sina ställen mycket tät. Spaningarna återupptas på lördagsmorgonen. Då kommer förutom polisen och militären en grupp orienterare från Högakers OK att hjälpa till. Spaningsledningen meddelar att man gärna tar emot frivilliga så att området i sin helhet kan genomletas under lördagen.



Så in i vassen med vass växer det på badplatsen vid Torrsjön i Hörnsjö. Bland stråna skymtar Jörgen, 12, Joakim, 11 och Anna Backman 7 år. Dessutom Anders Eriksson, Vännäs, 13, och Mikael Timsäter, 11, även han Vännäs. 23/8 76

Pengarna tog slut innan badplatsen var färdig...

Nu jäser det i Hörnsjö. Orsaken till detta är den badsjö som man av kommunstyrelsen utlovats få i Torrsjön. 24.000 kronor anslogs år 1975 för byggandet. Och visst har det byggts kring Torrsjön. Och visst har sand transporterats ut på isen i vintras för att förbättra bottenförhållandena. Men hur ser sjön ut i dag? Ja, inte liknar den tilltänkta badplatsen någon inbjudande playa precis. Badbryggan ligger kvar på stranden. Vass växer i stora mängder runt den lilla öppningen som är tänkt utgöra själva badet.

Bakgrunden är den att Hörnsjöbyamán ansökte hos kommunstyrelsen om att få iordningställa en badplats i Torrsjön, som för har klart och bra vatten, även om det är rätt kyligt. De styrande gick med på detta och i fjol anslogs 24 000 kronor för ändamålet. I höstas började arbetena med byggandet av omklädningshytt och sopstation och under vintern har sand körts ut på isen för att förbättra bottenförhållandena. Men sedan tog pengarna slut och Torrsjön idag ser inte inbjudande ut.

BYGGT HYTTER

Omklädningshyttorna har byggts. De är enkla men fullt funktionsdugliga. Toalett- och soputrymmena är också bra även om varken

ställ eller sopsäck finns på plats. Men vad som upprört hörnsjöborarna är stranden och själva badet i sjön. Eller rättare sagt bristen på bad. Stranden är ca 10 meter bred. Här har en del sand fyllts på, men långtifrån tillräckligt. En del sten och bräte finns fortfarande kvar. Badbryggan, uppbyggd på fyra tunnor tronar mitt på stranden. Ett flertal båtar har dragits upp på en udde som delvis utgör strand. En omkullstälpt båt tar också upp strandplats. Träkigast av allt är själva badet. Vass växer i stora mängder runt om en liten öppning på vattenytan.

VK har talat med kommuningenjör Sture Hansson om badplatsen. Hans kommentar:

— Vi hann ej få ut tillräckligt med sand på isen eftersom pengarna som anvisats tog slut. Kommunstyrelsens arbetsutskott tyckte då att byn skulle bidraga själv med en del sand vilket även skedde. Personligen tycker Hansson att platsen för badet inte är den bästa tänkbara men det är ju hörnsjöborerna själva som begärt att få badplatsen där den nu ligger. För att bättre förhållandena bör man kunna fylla på mera sand till vintern och ifall hörnsjöarna vill ha kommunens hjälp finns ju alltid möjligheten att vända sig till de styrande för bidrag.

Hörnsjö byamán är väl närmast de som bör agera i frågan.

P A SUNDBOM

23/8 1976

70 år fyller onsdag 25 augusti förra byggnadssnickaren Holger Kölvik, Rundviksverken. **24/8 76**
Han är född i Rundvik. Redan som ung grabb tog han anställning hos Masonite AB (på den tiden hette det Nordmalings Ångsågs AB). At företaget var han seda verksam som byggnadssnickare i hela 51 år innan han för fem år sedan pensionerades. Holger Kölvik är en stillsam och försynt person. Hans stora intresse har varit sången och han var en engagerad och livaktig medlem i Rundviks Manskör. Dessutom var han med på den turné till Amerika som Norrlandskören gjorde 1962. Han tillhör numera Rundviks Kyrkokör sedan manskören lagt ner sin verksamhet.
60 år onsdag 25 augusti, vägarbetare Otto Fridolf Granberg, Barsele.
60 år onsdag 25 augusti fru Toini Andersson, född Jokela, Uttersjöbäcken, Lövånger, maka till hemmansägare Carl-Johan Andersson.



Länsade automat **24/8 76** - akte fast

Innehavaren av Levar hotell i Nordmaling, May-Liss Johansson, överraskade vid halvniotiden på lördagsmorgonen två ynglingar som var i färd med att länsa en spelautomat i hotelletentrén på pengar.

Hon bad de båda ynglingarna att följa med in till köket för att göra upp det hela "i godo". Ynglingarna smet dock, sprang ut på gården och hoppade in i sin bil, läste snabbt alla dörrar och gav sig iväg.

Fröken Johansson försökte hindra dem men lyckades inte. Hon noterade dock deras bilnummer och varskodde sedan polisen.

Vid 10-tiden på lördagen greps ynglingarna av en patrull från Övik och fördes till Umeå för vidare utredning.

Jämnt i Nordmaling

25/8 76

Terrängserien i Nordmaling fortsatte på fredagen i Norrfors. Sammanlagda poängställningen är fortfarande rätt jämn. Nordmaling leder på 3.076 poianar medan Norrfors/Brattsbacka nu gick upp till andra plats på 2.998 och Rundvik/Lögdeå belägger tredje med 2.718. Fredagens tävlings samlade 134 deltagare och dessutom var det närmare 60 motionärer som deltog. Bästa poängen gick till Norrfors/Brattsbacka med 606, tätt följd av Nordmaling med 606 och Rundvik/Lögdeå med 278.

Flickor -70 o senare 800 m: 1) E Bråström N-ling 3.22, 2) M Björklund, do 3.23, 3) K Udd, R-L 3.37, 4) M Gunnarsson N-B 3.47, 5) V Söderström, N-ling 3.50, 6) J Olsson do 4.5, 7) M Olsson do 4.52, 8) S Jonsson do 4.55.

Flickor 63-69 800 m: 1) M Agedstedt N-ling 2.41, 2) E Jonsson do 3.44, 3) A Karlström do 3.15, 4) J Agedstedt do 3.24, 5) S Moström N-B 3.25.

Flickor -70 o senare 800 m: 1) J Karlström N-ling 3.20, 2) S Jonsson do 3.35, 3) M Karlström do 4.08.

Flickor 63-69 800 m: 1) M Bråström N-ling 2.24, 2) M Edlund R-L 2.43, 3) K-O ölund, do 2.47, 4) J Andersson N-B 2.49, 5) R Bertilsson do 2.51, 6) M Karlsson N-ling 2.53.

Flickor 66-67 800 m: 1) J Wiklund R-L 2.12, 2) K Jonsson do 2.14, 3) M Burström N-ling 2.19, 4) H Brantén do 2.20, 5) V Eriksson do 2.23, 6) K Jacobsson N-B 2.28, 7) N Oskarsson N-ling 2.29, 8) A Olsson do 2.34, 9) B-E Jonsson do 2.36, 10) T Udd R-L 2.4.

Flickor 66-67 800 m: 1) A Söderström N-B 2.30, 2) H Persson N-ling 2.31, 3) A Lundgren do 2.30, 4) M Bäckström do 2.32, 5) A Horet R-L 2.36, 6) B Gunnarsson N-B 2.45, 7) M Wård R-L 2.48, 8) M Sjögren do 2.54, 9) P Bertilsson N-B 2.57.

Flickor 61-65 1.500 m: 1) S Wiklund R-L 5.2, 2) C Lundgren N-ling 5.22, 3) A Nilsson R-L 5.27, 4) E-K Sjödin N-ling 5.32.

Flickor 62-63 1.500 m: 1) V ölund R-L 4.37, 2) A Westman do 4.46, 3) H Oskarsson N-ling 5.08, 4) L Jonsson do 5.27.

Flickor 60-61 2.000 m: 1) I Jonsson R-L 6.52, 2) C Bäckström N-ling 7.35.

Flickor 58-59 2.000 m: 1) U Thohansson N-B 7.40, 2) A Jacobsson do 7.48, 3) J Andersson do 8.25.

Pojkar 64-65 1.500 m: 1) B Streitert R-L 4.29, 2) J Jakobsson N-ling 4.39, 3) M Thurdin, R-L 4.47, 4) A Andersson N-B 4.49, 5) D Trikksson R-L 4.52, 6) H Boberg do 4.54, 7) S Edlund do 5.00, 8) K-E Ekman do 5.07, 9) A Östensson N-ling 5.18, 10) J Agedstedt do 5.20, 11) L-G Jonsson do 5.23, 12) N Sandström do 5.24.

Pojkar 62-63 1.500 m: 1) J Meyer R-L 4.1, 2) M Bäckström N-ling 4.30, 3) R Jacobsson N-B 4.31, 4) M Westerlund N-ling 4.33, 5) M Persson RL 4.53, 7) L Udd R-L 6.38.

Pojkar 56-57 5.000 m: 1) R Renman N-ling 15.17, 2) J Hägglund N-B 17.35.

Pojkar 60-61 2.000 m: 1) A Boberg R-L 5.57, 2) B Melinder do 5.58, 3) T Andersson N-B 6.13, 4) O Edlund R-L 6.16, 5) G Lindahl N-ling 6.21, 6) B Udd R-L 6.38, 7) S Nilsson do 6.34.

Pojkar 58-59 5.000 m: 1) K-A Karlsson R-L 17.20, 2) C Mattsson N-B 16.19, 3) H Sjögren do 26.20.

Herrar sen. 5.000 m: 1) T Agedstedt N-ling 15.52, 2) R Söderström N-B 16.10, 3) G Söderström do 16.23, 4) G Häggström N-ling 16.30, 5) A Lindgren N-B 16.52, 6) S Björklund do 17.22, 7) B Udd R-L 17.28, 8) S Björklund, N-B 17.54, 9) K Moström do 18.11, 10) L Andersson do 18.24.

Damer vet. 2.000 m: 1) B Hellman N-B 8.37, 2) E Moström d 11.16, 3) S Moström do 13.22, 4) K Agedstedt do 13.23.

Aldre oldgirls 2.000 m: 1) S Andersson, N-B 7.15, 2) E Lindblom, N-ling 7.41.

Yngre oldgirls 2.000 m: 1) G Burström, N-ling 7.05, 2) S Lundgren do 8.39.

Damer sen. 2.000 m: 1) B Moström N-B 7.41, 2) A Bäckström N-ling 8.19, 3) L Udd, R-L 8.33, 4) K Olsson N-ling 9.20, 5) G Agedstedt do 9.55.

Yngre oldboys 5.000 m: 1) S Edlund N-B 16.07, 2) L Hägglund R-L 16.51, 3) S Björklund N-B 16.53, 4) A Arctadius N-ling 17.16, 5) G Johansson do 18.23, 6) A Oskarsson do 20.43, 7) E Burström do 20.40.

Aldre oldboys 5.000 m: 1) I Sjögren R-L 16.47, 2) A Sundqvist N-B 17.46, 3) H Nordlund R-L 17.56, 4) L Strömborg, N-ling 17.58, 5) T Johansson N-B 18.53.

Herrar vet. 5.000 m: 1) T Jakobsson R-L 17.38, 2) R Gustavsson N-ling 18.16, 3) T Johansson N-B 18.58.

Poängstävning: 1) N-ling 606, totalt 3076, 2) N-B 612, totalt 2998, 3) R-L 452 totalt 2718.

27/8 76

Vår kära Mor
Svärmar, Mormor och Farmor

**Nelly Petrina
Andersson**

f. Norberg
* 2/11 1893 † 25/8 1976

har avlidit, sörjd och saknad av oss, syskon, övrig släkt och vänner

Bjärten, Norrfors 26 aug. 1976

Anselm
Eugen och Doris
Elisabeth och Ernst
Signe och Viktor
Maria och Hans Ake
Emelie
Ester
Karl
Barnbarna

Kära lilla mamma
Nu är din strävan slut.

Så tag nu mina händer
Och led Du mig
Att saligt hem jag länder
O Gud till Dig
Ditt barn i nåd ledsaga,
Min väg är svår.
Jag vill ett steg ej taga,
Där Du ej går.

Jordfästningen sker i Norrfors kyrka lördagen den 4/9 kl 12.00. Efter jordfästningsakten inbjudes till minnesstund i Församlingsgården.

27/8 76

**Nordmalings kommun
BARNOMSORGS-
PLAN**

Sociala centralnämnden har upprättat en barnomsorgsplan för Nordmalings kommun som avser åren 1977–81.

Barnomsorgsplanen innehåller en redovisning av den nuvarande tillgången på platser i förskoleverksamheten — daghem, deltidsggrupper, fritidshem och kompletterande förskoleverksamhet. Planen redovisar också den planerade utbyggnaden av barnomsorgen.

Vi som planerar barnomsorgen vill gärna höra dina synpunkter på planen. Hämta ett exemplar hos oss. Läs den och hör sedan av dig.

Planen kan rekviseras från Socialbyrån, Fack 36, 910 01 Nordmaling, tel. 0930/107 50 vx.

Dina synpunkter på planen bör ha inkommit till Sociala centralnämnden senast 1976-09-15.

Sociala centralnämnden

27/8 76

Mårten Nilsson och Ulla Sörén, båda Rundviksverken. Vigneln förättades i Mullsjö av postoratsadjunkt Karin Nylander. (Carlssons foto, Hörnefors)

27/8 76

**Tjuvbesök
i ödegårdar**

På kort tid har i inre delen av Nordmalings kommun tre ödegårdar haft besök av tjuvar. Det stulna i samtliga fall rör sig om antika saker. Tjuvarna, som verkar veta vad de söker, har valt koppar-saker, glasföremål, porslinsföremål och åtråvärd saker av antik natur.

Nordmalingspolisen som har hand om utredningarna, vill mana alla som har ödegårdar eller sommarstugor att nog läsa om dem och även att ta därifrån alla saker som kan vara värdefulla för antikvitetsökande nätliga gäster. Det är mörkt om nättorna nu, och det är ju då som de objekta brukar börja operera igen efter sommaruppehället. Så plöckha hem värdesaker från stugor och torp, slutar nordmalingspolisen.

Ladugården gick inte att rädda

28/8 76

Sju kalvar och två grisar brändes inne

NORMALING (VK)

Vid en våldsam brand som utbröt vid 19-tiden på fredagskvällen totalförstördes ladugården hos hemmansägaren Erland Salomonsson i Orrböle, Nyåker. En av gården döttrar hade just avslutat kvällsmjölkningen när hon upptäckte att det brann i ladugårdens övre del. Nordmalings brandkår larmades och sedan började gårdenas folk med hjälp av tillskyndande bybor att försöka få ut djuren ur eldhavet.

Bland de första på platsen var Roger Ottosson, Sture Johansson, Anders Johansson och Jan-Erik Torgrimsson, alla från Orrböle. De berättar att elden slog ut genom taket när de kom till platsen. Plåtar från taket hade börjat ramlas ner och försvärade arbetet med att få ut de uppskärrade och förskräckta djuren. En relativt ny traktor lyckades man rädda undan lågorna.

□ LARMET KOM 19.08

Nordmalings brandkår fick larmet kl 19.08. När man kom till Orrböle var ladugården helt övertänd. Arbetet fick inriktas på att hindra elden från att sprida sig till intilliggande boningshus samt till ett närliggande skogsparti. Tur i oturen var att elden utbröt på kvällen när det var relativt vindstilla, säger brandförman Sture Björklund till VK. Ifall det hänt på dagen när vinden var hårdare kunde vi fått svårigheter med framförallt den skog som låg intill ladugården.

Vid eldsvådan innebrändes sex-sju kalvar samt två grisar. Korna lyckades man rädda. En ko hade förlitat minuter innan eldsvådan upptäcktes. De djur som räddades har inkvarterats i ladugårdar hos vänner och grannar och därfor visste man sent på fredagskvällen inte exakt hur många som brunnit inne. Årets hela höskörd som just bärgetts blev lågornas rov.

□ EFTERSLACKNING
HELA NÄTTEN

Ladugården förstördes helt vid branden. Eftersläckningsarbetet be-

räknas pågå hela natten. Enligt uppgifter på fredagskvällen täcker försäkringarna inte de skador som uppstått varför makarna Salomonsson även gör en kännbar ekonomisk förlust. Hur elden uppstått är

oklart. Nordmalings brandkår som arbetade med släckningen omtalade att ortsbefolkningen gjort en strong insats och utan deras snabba och rådiga ingripande kunde ännu större skador ha uppstått.

Djuren inne- brändes

28/8
76
Sju kalvar och två grisar, plus hela årets höskörd blev lågornas rov när ladugården hos hemmansägare Erland Salomonsson i Orrböle, Nyåker brann ner till grunden på fredagskvällen.

Branden blir en kännbar ekonomisk förlust för familjen Salomonsson, eftersom ladugården och inventarier inte var tillräckligt försäkrade.

Branden upptäcktes av en av döttrarna Salomonsson. Hon hade just avslutat mjölkningen för kvällen, då hon såg att det brann.

SIDAN 13

I Nordmalings kommun står tiden stilla... 30/8 76

VALKAMPEN är i full gång och spänningen stiger för alla berörda parter, inte minst för sossarna. Många vackra tal hålls, vi serveras väl inlärda fraser för att indoktrinera hela vårt samhälle. Därför tycker man ibland att, som advokaten sa åt mörbyn, som gick fri, rättsisen segrade.

Nordmaling följde, de faktum, med i svängerna med pompa och ståt för en göngas skull. Då pratade bla herr L Eriksson. Han gjorde som alla andra inför lyssnarna, han lovade att det skulle bli bättre på fritidssektorn. Rödvikprojektet skulle gå i hamn. Tänk vad nästa generation skall få motioner i vackra vyer. (Tanken är god...)

Men, som i alla andra saker finns det ett men emellan. Som det är och har varit här i Nordmaling står tiden stilla. Förutom på skolsidan och det är endast positivt.

Rundvik i all ära, men när man tänker på elljusåret här i Nordmaling får man tänka i ögonen om man jämfört med spåret i Rundvik. Enligt mitt förmeningen är ett el-spår inte bara till för idrottsmän utan en mamma eller pappa skall kunna ta sina telningar och åka fritt som på andra ställen. Dvs det skall finnas två spår så de som idkar idrott på allvar ej blir störda. Det är väl ingen hemlighet att i Lögdeå finns ett mycket modernt el-spår, som enligt byborna ej ens var upphört — 1975. Då avståndet färgelvagen är bara ca 2 000 m, kan man ifrågasätta om de styrande själva inte fattar i dessa penning-bristens tider att N-maling borde ha haft förtunsrätt med det nya spåret. Ni i N-maling som kanske inte är så intresserade av motion eller friskvård på modernt språk, ta en titt på Rödviksspåret med dessa vackra 15-wattslampor samt den olagliga kabeln som drar mellan trädtopparna. För att inte glömma det förtusande omklädningsrummet.

♦ I Nordmaling finns det folk som offerar tid utan ersättning för att delta i kommunserien och tävlingar för ungdom. Träningen sker

två gånger i veckan. Vi har sådana som Anita och Roland Bäckström, Ola Lundgren, John Wallrud m fl. De borde väl uppmuntras på något sätt. Om inte annat så med riktiga el-spår och fina banor (förutom Floxen). När det nu ändå finns så pass mycket pengar att det ska räcka till Rödviksprojektet varför inte då bygga ett medborgarhus som finns på alla större centralorter. Om man gjorde en galupundersökning när det gäller den saken tror jag att Nordmaling är ensam när det gäller detta problem.

I hotelfrågan tycker jag personligen att folket i Nordmaling är nog så småla som inte engagerar sig mera för politiken. Då kanske vi vänder på detta ekorrhjul. Man kan ju fråga sig om det är värt att satsa över en miljon kronor på biografen i Rundvik. För det första, är det lämpligt att ha en danslokal mitt i centrala delen av samhället? För det andra, skall besökarna parkera sina fordon mellan husknutarna? För det tredje, varför finns det pengar till detta? När det skall göras något i Nordmaling är det "finito".

Såg just i tidningen att industrihus skall byggas i Nordmaling, onekligen ett steg i rätt riktning. Det gäller väl att skaffa arbetsställen för folket att få ungdomen, att stanna kvar. Här satsar samhället på skolor. Efter fullförlida studier försvinner ungdomarna till okända orter, för att sedan träffa sina ungdomskamrater nära vecnor om året. År detta förfuntist?

Kära styrande, låt ej politiken vara avgörande. Sätt er ner under mer gemtliga former. Kör gärna en stor eka och gör som Eländers och kamrat Krusse på Harösund gjorde — samesas för att ett samhälle skall följa med i utvecklingen. Flytta inte kyrkan till Rundvik, för där har de en fin södan förut.

Det jag nu har sagt, vet jag är månges önskemål här i Nordmaling. Gör någonting, nu!

Nordmalingsbo

60 år söndag 29 augusti sågverksarbetaren Elof Eriksson, Rundviksverken. 29/8 76

Han är född i Järnäsklubb. Fadern avled i spanska sjukana 1918 och modern flyttade då med barnen till Norrbyskär. Där växte Elof Eriksson upp. Det föll sig naturligt att han började arbeta vid sågverket. Han var idrottsintresserad och kom snart med i Norrbyskärs på den tiden berömda fotbollselsva. Snart fick han namn om sig som en mycket duktig målvakt.

I mitten på 30-talet blev det permettingar vid sägen. Mycket tack vare sitt fotbollskunnande erhöll Eriksson anställning i Rundvik. Sedan dess har han blivit Rundviks trogen och han arbetar numera som förste man vid timmerförvaltningen.

Fotbollen fortsatte att vara Erikssons stora intresse. I fotbollslandslaget nådde han stora framgångar och väktade bla flera gånger länslagets bur med stor lycka. I fyra år var han dessutom kassör i IFK Rundvik varför han blev föreningens ordförande i lika många år. I åtta år var han fotbollens lagledare. Han har beövnats med Västerbottens fotbollsförbunds samt idrottsförbundets förtydjeckten. Det aktiva ledarskapet har han numera lämnat men intresset finns fortfarande kvar. På IFK Rundviks årsmöte är han alltid en trogen gäst. Men nans största friidrtssmöte idag är den trivsamma sommarstugan på Gåsgrundet, Långron.

Högtidsdagen firar han på annan ort.



30/8 76

Min älskade Maka,
vår kära Mor och Mormor

Hanna Teresia

* 13/6 1901 † 27/8 1976

har lämnat oss i djupaste sorg.

Levar, Nordmaling 28 aug. 1976

SIGFRID NILSSON

Anna

Leif

Ruth och Per-Erik

Inger, Marie

Du styrde, Du ställde, Du ville
så väl

Du älskade oss alla av hela din
själ

Tack, kära Maka, för är som gått
Tack, illa Mamma, för allt vi fått
Någonstans inom oss
är vi alltid tillsamans

Begravningen sker i stillhet.

Tandvärk orsakade kollision 30/8 76

Tandvärk (!) var den direkta orsaken till en våldsam kollision mellan två långträdare på söndagsmorgonen. Kollisionen inträffade på E 4 vid Häknäs, en mil norr om Nordmaling. Ingen av förarna i långträdarna skadades.

Sidan 11

Tandvärk(!) orsaken Våldsam kollision mellan långtradare

NORDMALING (VK)

En våldsam kollision inträffade tidigt på söndagsmorgonen mellan två långtradare på E4 vid Håknäs, en mil norr om Nordmaling. En långtradare från Kumla-trakten körde bakifrån på en stillastående lastbil från Piteå. Tandvärk var den direkta orsaken till kollisionen.

En av långträdarchaufförerna bevärdes av tandvärk och hade just tagit in medicin för att lindra plågorna. Han bet dock ihop tänderna för hårt, varvid smärtan blev så stark att det svartnade för ögonen. Han tappade kontrollen över fordonet som brakade in i en annan långtradare som stod parkerad vid vägkanten medan chauffören sov.

Vid smället ställde sig Kumlabilens högra framhjul på tvären varefter bilen gick över vägbanken, passerade ett dike, vek sig dubbel och voltade. Hela ekipaget blev till slut liggande med hjulen i vädret. Glasrutan i förarhytten

slogs ut och hämnde ett tiotal meter framför bilen. Bilen som var lastad med en transportör blev våldsamt illa åtgången vid olyckan. Högra framhjulet lossnade, transportören delar hämnde delvis ute i terrängen.

Föraren av Kumla-bilen hade trots allt tur i oturen. Hans skador blev lindriga. De inskränkte sig till skärsår. Och så blev han ordentligt chockad. Föraren av den stillastående Piteå-bilen Frank Lundberg från Piteå berättar att han låg och sov i sin bil och vaknade av en väldig smäll. Han trodde först att han själv somnat och kört

av vägen, men kom så ihåg att han lagt sig för att vila. Han såg sedan Kumla-bilens förare komma gående efter vägen och varseblev det havererade ekipaget. Piteåbilens skador blev lindriga, men ingen av lastbilarna kunde köras från platsen. Bärgningen av Kumla-bilen blev komplicerad. Först var Nordmalings Brandkår och tömde dess tank. Därefter fick man lov att skaffa en mobilkran för att lyfta upp den omkullvältta lastbilen. Lyckligtvis fanns mobilkran tillgå i Rundviksverken.

Nytt daghem i Rundvik 1977

31/8 76
NORDMALING (VK)

Sociala centralnämnden i Nordmaling har i en 25-sidig broschyr som i dagarna delas ut till alla föräldrar och intresserade presenterat sitt förslag till barnomsorgsplan för Nordmalings kommun 1977–81. I skriften redogörs bla för förskolans mål och barnens sociala utveckling liksom lagen för förskoleverksamhet och lagen om barnomsorg, den senare träder i kraft 1 januari 1977. Syftet med omsorgsplanen förklaras och vissa begrepp i texten redas ut. Kommunens omsorgspläner, tabeller för antalet barn som behöver omsorg i någon form, den kvalitativa och kvantitativa inriktningen och kommunens mälsättning redovisas.

Ny förskola och nytt fritidshem planeras till Rundvik där ett daghem skall uppföras 1977. I Nordmaling vill man bygga om daghemmet 1977. Då vill man också flytta en deltidsgrupp från nyanvända daghemmet och uppföra annan lokal för deltidsgrupperna under 1977.

Förskolorna i Nordmaling beräknas bli fullt nyttjade. Detta gäller även för Lögdeå förskolan för åren 1977 och 1978. Men när deltidsförskolan i Rundvik är klar (planeras byggas i samband med daghemmet år 1977) kommer inte Lögdeås jan-lärare att kunna utnyttjas helt. Man föreslår då att Lögdeå blir tex öppen förskola.

DELTIDSGRUPPER

Viare konstateras att kommunens enda daghem finns i Nordmaling med 36 platser. Deltidsgrupper finns i Nordmaling Lögdeå, Gräsmyr och Norrfors. Deltidsgruppen i Nordma-

ling inryms i daghemmet. I Lögdeå har deltidsförskolan sina lokaler i lägstadiet. Så är det även ordnat i Gräsmyr dit fö förskolebarnen från Hörsjö kommer. I Norrfors har man nyrenoverade lokaler i lägarbostaden. Verksamheten skall på sikt omfatta alla sexåringar, alla femåringar samt övriga barn med särskilt behov av stöd.

Personalen förtässes öka med fem personer i Nordmaling 1978 och med tre tjänster i Rundvik samma år.

Avslutningsvis konstateras på två korta rader i den 25-sidiga broschyren om barnomsorgen i Nordmalings kommun:

"Kyrkan och andra samfund samt olika idrotts- och friluftsföreningar bedriver verksamhet i olika former för barn och ungdom".

P A SUNDBOM