



Gunnar Sundqvist var mycket nöjd. Efter nio års väntan har hans dröm gått i uppfyllelse. I Torsbäcksskogen finns bland annat flera lämningar av gamla försvarsanläggningar från andra världskriget.

FOTO: INGELA HJULFORS BERG

Unikt reservat invigt

Gammal dröm i Nordmaling går i uppfyllelse

NORDMALING(VK)
Efter 26 års väntan invigdes slutligen Nordmalings församlings första Rio-reservat i lördags.

Ett 60-tal nyfikna nordmalingsbor kom för att "premiärtrampa" den två kilometer långa naturstigen i Torsbäcksskogen.

Till toner av kommunala musikkolans följetmusik och sång klippte kyrkofullmäktiges ordförande Hadar Bergström bandet och förklarade Torsbäcksskogens urskog för invigt.

Fascination

Stellan Johansson från skogsverdsstyrelsen berättade om hur han fascinerats av området

redan 1970 när han inventerade det för Lule stift. Det fanns planer på att avverka skogen, men tack vare Harald Lundberg från Lule stift och Gunnar Sundqvist sparades skogen.

Pensionerade skogsfaktorn Gunnar Sundqvist motionerade i Nordmalings kyrkofullmäktige 1987 om Torsbäcksskogens unika skogsmiljö. Om skogens

mångfald av växter, sumpekar, tvåhundraåriga tallar och gamla försvarsanläggningar från andra världskriget, att skogen borde bevaras i ett skyddat naturområde.

Högtidsdag

Det var Gunnars högtidsdag i lördags.

Det är otroligt att det antilgen har blivit klart. Det är nästan på dagen nio år sedan jag lämnade in motionen. Det tog lång tid. Skolan har gjort ett jättestort jobb. Den här skogstigen är unik för Nordmaling eftersom den ligger så nära en tätort. En annan dröm jag har är att även den gamla försvarsanläggningen ska rustas upp, så de Gunnar med ett leende på läpparna.

Under året har Artiediskolans niotondeklassare med tillvalsmåttet natur och miljö inventerat skogen. De har läst in sig på urskogar, skrivit texter och byggt informationstavlor. En hel dag ägnade de åt att riva rektor Cathrina Strandbergs lada som offerades till tavelvirke.

Jättebra arbete

Det här har varit ett jättebra arbete för eleverna. Genom att varva teori och praktik har de gjort något som kommer att uppskattas av många, sa läraren Lennart Olufsson.

Bernt Persson från Lule stift berömde också ungdomarnas arbete och delade ut bomullskassar till dem som tack.

Det är nu fritt fram för alla som vill att besöka församlingens Rio-reservat i Torsbäcksskogen. Med start bakom Nordmalings ridskola.

Hela leden är markerad så det är ingen risk att gå vilse. Om man inte är intresserad av naturen så är de gamla försvarsanläggningarna väl värda ett besök.

INGELA HJULFORS BERG



Kyrkofullmäktigesordförande Hadar Bergström klipper bandet för Nordmalings första Rio-reservat i Torsbäcksskogen som invigdes i lördags.



Anders Häggström, Nordmaling, är i sitt livs form och är med i toppskiktet på varenda hagelstig, och vinnare av Hva-stigen med full pott.

Häggström i fin skytteform

Jaktstigs-cirkusen på hagel rullar vidare och på lördagen hade många sökt sig till Nätra Jsk:s banor utanför Bjästa. En variant med två stigar samtidigt provades även i år med gott resultat.

Svåraste stigen var Hva-stigen som ställde hårda krav på skyttarna framför allt på slutstationerna. Mårdarna på sjätte stationen var supersnabba och där fick man inte tveka det minsta för att få rätt framförhållning.

- Fick bara in 11 hagel totalt i bägge figurerna, berättar damsegrarinnan Kikki Månsson, Klabböle. Sköt bra fram dit men det var svårt när jag knappt hann skjuta innan figurerna var borta, tyckte Kikki.

Bäst när det gäller kan man verkligen säga om Anders Häggström, Nordmalings jsk. Lyckades som enda skytt skjuta fullt på denna svåra stig.

- Är inne i ett bra flyt för tillfället där det mesta stämmer, tycker Häggström. Har varit ned till sundsvallstrakten två helger i rad och lyckats skjuta fullt på båda.

På Super cup-stigen i Nätra slutade han dessutom på en fjärde plats med 154 poäng, vilket gör att han ligger i klar ledning i sammandraget för vandringspokalen för de fem bästa stigarna i hagelstigs-cupen. Raden 3:a, 2:a, 1:a och 4:a hittills i år skämmer inte direkt för sig.



Nordmalings duktige juniorskytt Örjan Forsberg tog hem en dubbel på helgens två hagelstigar i Nätra.

Kyrkorådet fick ny ordförande

NORDMALING (VK)

Kyrkorådets ordförande Stig Johansson, fp avgick på torsdagens kyrkofullmäktige.

Till ny ordförande valdes Allan Bäckman, fp.

Stig Johansson lämnar sin ordförandepost i kyrkorådet efter ett och ett halvt år. Familjen ska flytta till Umeå uppger han som skäl till avhoppet.

Hans efterträdare blir från och med första juni Allan Bäckman, fp. Han är inte ledamot i kyrkorådet sedan tidigare.

Bokslutet för 1995 uppvisar ett underskott på 9 000 kronor. Kyrkorådet beviljas av fullmäktige tilläggsanslag på 11 000 kronor till en slingförstärkare till Catharinakapellet, 53 000 till renovering av Nordmalings prästgård, 381 000 till installering av ventilation i kyrkans fastigheter, bland annat Lugna hamnen och 100 000 kronor till datautrustning.

1/6-96
En projektjänst på två år ska inrättas med uppdrag att jobba gentemot konfirmand- och dopföräldrar.

Före kyrkoherden Gunnar Ågerstrand avtackas officiellt 9 juni. Hans efterträdare blir Mikael Hakkalax som tillträder kyrkoherdetjänsten första juli. Det officiella kyrkoherdevälkommandet sker först 17 november i samband med biskopsvisitation i församlingen.

En viss prästbrist råder i församlingen men Stig Johansson betraktar det inte som någon kris.

- Vi har ett fint arbetslag med många nya idéer och tankar inför framtiden. Församlingens ekonomi är hyfsad och läget är gynnsamt. När den nye kyrkoherden tillträder kommer den arbetsledning som saknats få en uppryckning, säger Stig Johansson.

INGELA HJULFORS BERG

Botniabanan i medvind

1/6-96
NORDMALING: I torsdags hade landshövdingen George Andersson och länsstyrelsens tjänstemän kommunöverläggning med Nordmalings kommun.

Högst upp på dagordningen kom Botniabanan tätt följd av utbildning och laxfisket i Öre- och Lögdeålv.

- Jag upplever att vi har en starkare samling i länet än tidigare för Botniabanan bland politiska partier, länsstyrelsen samt med Västernorrlands landshövding Börje Hörnlund och Norrbottens landshövding Björn Rosengren. Jag önskar att näringslivet vore mera aktiva. Mobilisering för Botniabanan krävs nu. Ligger vi still, då får vi vänta. Då blir det aldrig Norrlands tur, sa landshövding Georg Andersson.

Beträffande laxfisket vill landshövdingen och norrlands-kommunerna förmå fiskeriverket och regeringen att häva laxfiskestoppet. Riksdagskvinnan Carina Lundberg, s, ska gemensamt med fiskebiologen Mats Andersson uppvakta regeringen 14 juni.

Pumpex varslar om uppsägning

Pumpex AB, pumptillverkare i Nordmaling, varslar totalt tio anställda om uppsägning. Anledningen är främst minskad efterfrågan från två av de viktigaste marknaderna i Europa, Tyskland och Frankrike.

- Våra förväntningar kom på skam. I stället för en långsiktig

stadig tillväxt tvingas vi tillfälligt reducera antalet anställda för att få ner vår produktionsvolym, säger Bo Ligner, VD för Pumpex, vid huvudkontoret i Stockholm. Tidigast 1997 ser vi en vändning.

Förhandlingarna mellan företagsledning och fack har ännu inte slutförts men antalet som ska varslas är fastställt till tio. Fördelningen mellan kollektivanställda och tjänstemän är fortfarande oklar.

- På kollektivsidan drabbas Nordmaling men vi har inte förhandlat färdigt om var varslen av tjänstemännen kommer att läggas, konstaterar Bo Ligner.

50-tal anställda

Vid företagets produktionsenhet i Nordmaling arbetar ett 50-tal anställda, främst kollektivanställda, men även tjänstemän och vid huvudkontoret i Johanneshov ett 30-tal. Fortfarande i början av hö-

ten förra året såg marknadsläget ljus ut för Pumpex AB. Vändningen kom i slutet av oktober och blev allt tydligare ju längre vintern led.

- Just nu ser vi ingen vändning under 1996. Tidigast under 1997 tror vi att efterfrågan ökar igen, säger Bo Ligner.

De främsta orsakerna till den minskande efterfrågan från Centraleuropa är dels att byggkonjunkturen generellt är i fallande.

- Dels är det också den för Tyskland onormalt kalla vintern som gav ovanligt djup tjäle vilket fick byggmarknaden att stanna av.

Pumpex tillverkar läns-pumpar för olika sammanhang och tjälen i kombination med låg nederbörd har minskat behovet av pumpar på framför allt den viktiga tyska marknaden.

Omsättningen för Pumpex blev under 1995 cirka 110 miljoner. Målsättningen just nu för

1996 är att försöka nå fjolårets siffror.

- Positivt är att vi fortfarande har bra efterfrågan från bland annat Norden, Spanien och Portugal, konstaterar Bo Ligner.

Beträffande den från Brasilien till Nordmaling flyttade produktionen av bland annat gruv-pumpar konstaterar Ligner att den startar under hösten.

OWE FREDRIKSSON

Nya varsel i Västerbotten

Jobb hotas i Nordmaling och Vilhelmina

Samtliga fem anställda vid vattenfabriken i Vilhelmina har varslats om uppsägning. Enligt företagets VD, Tore Eriksson, är det en försiktighetsåtgärd i väntan på att nya försäljningskanaler byggs upp i Mellanöstern.

Tio anställda vid Pumpex AB, bland annat vid tillverkningsfabriken i Nordmaling,

har varslats om uppsägning. Anledningen är främst minskad efterfrågan från två av de viktigaste marknaderna i Europa, Tyskland och Frankrike.

- Våra förväntningar kom på skam säger Bo Ligner, VD för Pumpex, vid huvudkontoret i Stockholm.

DEL I SIDAN 7 OCH DEL 2 SIDAN 11

Flyktingfritids läggs ned

NORDMALING (VK)

Flyktingfritids vid fritidshemmet Tuvan och flyktingdagis på daghemmet Skogsdungen läggs ned. Flyktingbarnen ska integreras i övrig barnomsorg. Skolklassen i Bikupan flyttar till fritidshemmet Tuvan i höst.

Kommunal Västerbotten och Lärarförbundet, har lagt förslag på ett besparingspaket, inom barnomsorgen i Nordmalings tätort, som förväntas ge en besparing på 717 000 kronor per år.

Integreras

Förslaget innebär att flyktingfritidsavdelningen på fritidshemmet Tuvan avvecklas och att barnen integreras i de övriga fritidsavdelningarna. Även om antalet barn kommer att öka till 25 barn per avdelning ska ingen personalförstärkning göras.

Flyktingdagis på daghemmet Skogsdungen läggs ned och flyktingbarnen integreras i övrig barnomsorg. Flyktingströmmen till Nordmaling har avtagit. Det finns inte längre behov av en speciell flyktingbarnomsorg i kommunen anser facken. Lågstadieklassen som förnärvarande undervisas i nedlagda daghemmet Bikupan flyttar i höst in i Tuvans lokaler. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har antagit fackens förslag.

Föreslagen organisation ska gälla från i höst och fram till sista juni 1997. Facken förslögs även att fritidshemmet Gluggen skulle flytta in i Tuvans lokaler men de flyttar i stället i höst sin verksamhet till Kyrkovallens skola. Kommunal musikskolan har lämnat besparingsförslag på 170 000 kronor som arbetsutskottet har accepterat. En musikledartjänst halveras och musikskoleavgiften höjs från 600 till 800 kronor per läsår. Färre elever kommer kunna erbjudas musikundervisning. Minskat uppköp av städ och vaktmästeri i barn- och utbildningsförvaltningens lokaler beräknas ge en besparing på 220 000 kronor.

Ungdomskontrakt

Nordmalings IF får 50 000 kronor till att genomföra ett ungdomskontrakt där elever från årskurs fyra och uppåt förbinder sig att inte röka och dricka alkohol. I gengäld får ungdomarna ett kort med en mängd rabatter. ABF och Vuxenskolan får 25 000 kronor vardera till drogförebyggande arbete bland

la barnomsorgsavgift för anmäld tid och inte, som idag, enbart för nyttjad tid. Dagsavdelningen på Rosa Villan i Gräsmyr kommer att läggas ned. Två förslag ligger. Barnen flyttas till Sagohöjden och två dagsavdelningar slås ihop till en eller så flyttas avdelningen till skolan. Nackdelen med att flytta barnen till Sagohöjden är att gruppen ökar till 24 barn. Frågan ska behandlas närmare vid arbetsutskottets nästa möte i slutet av juli.

INGELA HJULFORS BERG

Socialbidragsutbetalningarna skenar iväg i Nordmaling. Kvartalsrapporten för 1996 visar redan på minus 5,1 miljoner. Socialnämnden har därför beslutat att inga socialbidrag ska utbetalas över norm.
Det är statens nedskärningar

på barnbidrag, postadsbidrag, a-kassa, föräldrapenning och sjukpenning som har gjort att allt fler familjer och ensamtstående ungdomar söker socialbidrag. Problemet är inte enkelt för Nordmaling.

– Vi är medvetna om att det kommer att bli svårt för de som drabbas. Men vi måste drysa ut behållningarna över norm för att klara budgeten. Vi kan inte ta pengar från äldreomsorgen för att klara socialbidragen, säger socialnämndens ordförande Eva Hänninen, s.

Behovsprövas

Barnfamiljer med behov över norm kan få ärendet prövat av socialnämndens arbetsutskott.

– Vi har gjort en ordentlig konsekvensbeskrivning och alla parter var överens om att utbetalningarna över norm måste stoppas, säger Hänninen. Nordmalings kommun följer socialstyrelsens norm som utbetalas enligt följande:

Ensamstående	3 451 kronor plus hyra.
Sammaanboende	5 711 plus hyra.
Barn 0-3 år	1 665 kronor
4-10 år	1 964 kronor
11-17 år	2 263 kronor

– Situationen är oroväckande.

de. Det är många familjer som kommer att drabbas.

Två miljoner över

I fol betaldes det ut två miljoner kronor över norm i Nordmaling.

– Vi har signalerat till politiker i socialnämnden att om något görs kommer socialbidragsutbetalningarna att sluta på minus 7,5 miljoner i år.

Enligt lagen får inte barn vara utan mat.

– Socialnämnden kan inte gå emot regeringsrådets domar. De som verkligen behöver ekonomisk hjälp över norm har rätt till det, säger Ingrid Backlund-Philblad, förste socialsekreterare.

INGELA HJULFORS BERG

Socialbidragen måste bantas



Friskvårdselever årskurs 9 vid Artediskolan, Nordmaling.

Friskvårdsdag i Nordmaling

NORDMALING: Friskvårdselever i årskurs nio genomförde nyligen en friskvårdsdag som de själva hade utarbetat för sina kamrater.

Dagen började med en mängd olika redovisningar, bland annat om, doping, droger, idrot-

tens betydelse och rehabilitering med Åke Gustavsson. På eftermiddagen fortsatte friskvårdsdagen med elevernas egna val, som också leddes av friskvårdseleverna.

Eleverna fick välja mellan en rad olika idrotter som till exem-

pel golf, kampsport, volleyboll, diskogymna och fotboll, sedan ingick även massage, avslappning och "ät rätt och orka mer" som två andra aktiviteter.

Det hela blev ett veritabelt smörgåsbord som passade varje elevs smak.

Björn synlig i Nordmaling

FÄLLFORS (VK)

En björn har i helgen varit synlig i Fällfors, en dryg halvmil utanför Norrfors, Nordmaling.

Det var på lördag kväll som Kjell-Ake Öberg i Fällfors såg björnen från ett fönster.

Björnen försvann in i skogen mot Fällforsberget. En spårning i efterhand visade att björnen hade korsat Lögdeälven vid det så kallade Mittifallet. Av spåren att döma rör det sig om en medelstor björn. Tidigare i vår har även en björn slagit en älg i närheten av byn Abborrtjärn.



50 år måndag 10 juni Lennart Nylén, Nordmaling.

Lennart är född och uppvuxen i Skog, Ångermanland, där familjen drev ett jordbruk. Efter lärarexamen och avslutad militärtjänstgöring har han arbetat som lärare, ett arbete han fortfarande trivs med.

På fritiden tar han båten och åker ut på en fisketur. Jakt, djur, natur och måleri är också stora intressen. I glada vänners sällskap drar han gärna några välkända evergreens på gitarren.

Firandet har redan ägt rum under pingsthelgen då släkt och vänner samlades i Nordmaling. På födelsedagen är han bortrest i sällskap med sin fru Maritta.

Kårfest i Nordmaling

NORDMALING: Nordmalings församlingskår har haft sin sedvanliga vårfest på Strömsörs vårdhem med Gitarringen som musikaliskt inslag.

Kommunister Roland Ahlstrand talade. Han ledde även sista församlingaftonen i Nordmaling, där kåren var inbjudare. Under juli och augusti månad leder kåren helgmålsbönerna.

Till ombud på Lekmannaförbundets konferens i Göteborg valdes diakon Gun Granberg.

Aftonens föredrag hade rubriken "Lekmans medverkan i församlingen" och många diskussionsinlägg förekom.

Uppskattat lokalbyte

NORDMALING: Nordmalings församling och EFS-föreningen gjorde på annandag pingst ett uppskattat byte av lokal för sitt gudstjänstfirande.

Kyrkvärden Sven Lundberg stod med sina agendor i vanlig ordning och hälsade välkommen, men inte i församlingskyrkan utan i EFS bönhus.

Prosten Gunnar Ågerstrand ledde gudstjänsten och EFS-pastor Senita Olsson predikade. Kyrkobönen lästes av Anna Lindahl och för sången svarade två ungdomar, Johanna Abramsson och Johannes Berglund, Såvar.

Tillslutningen var god. Kollekt till läger och ungdomsarbete delades mellan kyrkan och EFS.

Vuxenkören i Järnäs

JÄRNÄS: På annandag pingst hade Järnäsklubb EFS förening ett eftermiddagsmöte med god tillslutning av ordsbor och tillresande.

Medverkade gjorde Vuxenkören med sin nya ledare Birgitta Nilsson, efterträdare till körens grundare Mabel Andersson. De sjöng och spelade gamla välkända sånger.

Nils Erik Molin välkomnade och predikade gjorde Margareta och Hans Johagen i dikt och tal. Missionsgåvan gick till EFS verksamhet.

Den kände vilhelminaprofilen Herman Grönlund fick per telefon lyssna till uppmuntran och sånger, då han befinner sig på universitetssjukhuset i Umeå.



FOTO: KARL-GUSTAV HÄGGLUND

I söndagskväll tog Karl-Gustav Hägglund den här bilden av en björn i Stavsjöholm, Nordmaling.

Nalle på väg mot nya mål

STAVSJÖHOLM (VK)
En mellanstor björn observerades i byn Stavsjöholm, Nordmaling, i söndagskväll.

Peder Widmark och Karl-Gustav Hägglund som var på plats förevigade nallen.

Det var omkring 7-tiden på söndagskvällen som Peder Widmark harvade åkern i Stavsjöholm. Plötsligt fick han syn på något brunt som rörde sig över åkrarna mitt i byn.

– Jag stannade traktorn och hoppade ur. Då fick jag se att det var en björn som lufsade över åkern ett 40-tal meter längre bort, berättar Peder.

Uppbragt

Lite uppbragt av björnens närvaro sprang han in till Karl-

Gustav Hägglund, som bor i ett hus intill. Utrustad med en vanlig pocketkamera tog de upp jakten på björnen med bil.

Tittade lugnt

– Björnen brydde sig inte om oss. Den stannade till ibland och tittade sig lugnt omkring. Sedan fortsatte den genom skogen i riktning norrut mot Nyåker som om den visste vart den skulle, fortsätter Peder.

VK: Var du inte rädd att björnen skulle anfälla?

– Nej, vi hade ju bilen. Det hade varit en annan sak om man hade mött honom ensam i skogen. Eftersom det var första gången jag någonsin har sett en vild björn, blev jag mest glad och nyfiken på den. Jag tänkte inte på riskerna.

INGELA HJULFORS BERG

Björn på villovägar 4/6-96

Det lufsar en nyfiken björn i byn Stavsjöholm, Nordmaling. På söndagskvällen när Peder Widmark harvade åkern i byn blev han varse den bruna bjässen som lufsade över åkern ett 40-tal meter längre bort. Förmodligen var den stora björnen på spaning efter en livelkamrat. DEL I SIDAN 7



Yra med samba och Dracula

NORDMALING (VK)
Kommandosoldater, spöken, prinsessor och troll invaderade Nordmalings gator i går. Ett strålände väder gav skolans årliga karneval en rejäl knuff framåt. Taktfast trummande greve Dracula, alias Kyrkovallens rektor Esbjörn Mörtzell, sambarytmer på sin trumma. I ett medryckande tempo svepte karnevalståget fram över Nordmalings gator.

Ett hundratal skol- och dagisbarn hade hörsammat karnevalsinvitationen och kom utklädda till tänderna.

I parken underhöll musikskolans elever med sång och musik från scen. Bland annat en låt som handlade om ål upplyste rektorn - Singing all together, medan förstaklassarna bjöds på varmkorv med bröd, rev lärarna av med en rykande het Varmkorvboogie.

Häftigast utklädnad stod lärarna för. De hade klätt ut sig till granar med riktiga grenar och kottar till örhängen.



5/6 1996
Rödvikens dagbarnvårdare och barn picknickade i parken och solen sken vackert från klarblå himmel.

FOTO:
INGELA HJULFORS-BERG



Greve Dracula alias rektor Esbjörn Mörtzell förde taktfast skolans karnevalståg fram på Nordmalings gator.

Den kommunala musikskolans elever framförde sång och mu-



3/6 1996
Mo såg får investeringsstöd

LÖGDEÅ: Mo såg har av länsstyrelsen beviljats småföretagsstöd med 40 000 kronor för investeringar i byggnader, maskiner och marknadsföring.

Bidrag säkrar bensinpump

NORRFORS: Service i Norrfors AB har av länsstyrelsen beviljats 50 000 kronor i servicebidrag för kommersiell service i glesbygd. Detta för att säkerställa fortsatt drift av drivmedelsanläggning.

13/6 1996
Mindre trafikolycka

NORDMALING: En mindre trafikolycka inträffade i korsningen Storgatan-Stallgatan i går morse vid niotiden. Bilen som körde på Storgatan lämnade inte företräde till bilen som kom körande från höger på Stallgatan. Båda förarna klagade på nacksmärtor men bara den ene fördes med ambulans till Umeå universitetssjukhus.

6/6 1996
Elsa Nygren, Gräsmyr.

På Tallbacken, Nordmaling, har Elsa Nygren, Gräsmyr, avslidit efter en längre tids sjukdom, 86 år gammal. Närmast sörjande är fyra barn med familjer, broder och svägerskor.

Elsa Nygren var född i Hörnsjö. Hon gifte sig 1932 med Viktor Nygren från Östervik, Bjurholm, och makarna bosatte sig i Gräsmyr där ett jordbruk blev familjens försörjning.

1975 blev Elsa Nygren änka. En längre tid tillhörde hon EFS-föreningen i Gräsmyr.



Anna Nordell, bördig från Örn-sköldsvik, och Mikael Abrahamsson, Norrfors. Vigseln förrättades i Norrfors kyrka av komminister Roland Ahlstrand.
(Foto: Bilden, Nordmaling.)



80 år onsdag 19 juni kyrkoherde Gunnar Lodin, Järnasklubb, Nordmaling.

Gunnar Lodin prästvigdes 1945 och har fram till pensioneringen 1981 tjänstgjort i ett tiotal församlingar inom Luleå stift.

Intresset för andra länder och kulturer har alltid intresserat honom. Efter pensioneringen verkade han under två år som missionär i Argentina. Han är också väl förtrogen med landet Israel, som han besökt 16 gånger som reseledare. Luleå stift har fått ta hans tjänster i anspråk även efter pensioneringen.

Gunnar Lodin har sammanställt och utarbetat Studier i Luthers katekes, som tryckts och utgivits på engelska, hindi och kiswuwahili. Luthers "Skattkammare" och Rosenius "Dagbetraktelser", har han översatt till spanska. Båda har tryckts och utgivits i Bolivia.



Maria Sundström och Pedro Björklund, Lögdeå, fick den 3 juni på Umeå BB en pojke som vägde 3 545 gram och var 51 cm lång. Syskonen heter Andy och Tony.



60 år onsdag 12 juni Carl-Sören Mårtensson, Nyåker.

Carl-Sören Mårtensson är född i Risbäcks församling. Efter yrkesutbildning till plåtslagare i Vännäs arbetade han som anställd en tid innan han startade eget företag 1958. Han bytte därefter bransch och arbetade som åkare. Under åren 1971-1988 var han bosatt och arbetade i Stockholm.

Han återvände därefter till Västerbotten och fick anställning vid ett åkeriföretag i Skellefteå. De sista yrkesverksamma åren med anställning som busschaufför vid Nyåkers Trafik AB, där han slutade 1991 som med förtida pension.

Carl-Sören Mårtensson har ett förflutet som gitarrist i Erik-Ronnys kvintett, där han var orkestermedlem i sin ungdom. Födelsedagen firar han i fritidshuset, Harrsjö, i vars trakter han också är ordförande i skoterklubben Högda-Raja.



50 år fredag 14 juni Sol-Britt Bäckström, Vibö, Gräsmyr.

Sol-Britt som arbetar som undersköterska vid Tegs sjukhem föddes och växte upp i Vitvattnet, Bjurholm. Efter realskola i Bjurholm och kontoristutbildning fick hon anställning vid NCB i Hörnefors.

På 70-talet utbildade hon sig inom värdyrket, varefter hon under 16 år arbetade vid sjukhuset i Umeå. Hon har också varit anlitad som buss- och taxi-chaufför.

Sol-Britt är en person med fart och fläkt som gillar att ha många järn i elden. Hon tycker om att arbeta med sina händer och ägnar sig gärna åt konsthantverk och skinn sömnad. Det egna växthuset, där hon älskar att dona, ger inspiration till arbete med blommor och rabatter. Otaliga hyllningsvisor komponerade till födelsedagar och andra tillfällen är en annan gren av hennes konstnärliga ådra.

1991 blev hon änka, ensam med åkerirörelse och de tre barnen Joel, Åke och Helena. Tillsammans med dem och vännen Bernt var Sol-Britt valt att fira sin födelsedag på varmare breddgrader.



Erika Göransson, Borås, och Tommy Karlsson, Landvetter. Vigseln förrättades i Nyåkers kyrka av AnnChristin Wahlström.
(Foto: Bilden, Nordmaling.)

Medaljregn över västerbottensskyttarna



Silver och guld gick till Bjurholms och Nordmalings jaktskyttar. Övre raden fr v: Mattias Eriksson, Björn-Erik Edlund och Stig Gustavsson, Bjurholm. Nedre raden fr v: Kjell-Anders Hörnquist, Martin Hörnquist och Peter Gustavsson, Nordmaling.

Alla sex skyttar från länet som startade på riksmästerskapet i Malung i helgen kom hem med minst en medalj vardera. Efter jämna skjutningar stod både Nordmalings och Bjurholms lag på pallen som trea respektive tvåa.

Bäst från Västerbotten sköt Björn-Erik Edlund, Bjurholms SpSk, som med 181 poäng och tredje plats endast var 3 poäng efter slutsegraren Björn Pettersson, Storfors.

- Var nöjd med duvserien 23 på skeeten och 24 på trapan, men jag sköt bort segern på älgen, berättar Björn-Erik. Det hakade upp sig i repeteringen på andra dubblén och fick då slänga iväg en åtta strax före planket. Synd då älgen annars har fungerat väldigt bra på träningen, avslutar en rätt nöjd bronsmedaljör.

Hörnquist en poäng efter

Bara en poäng efter och femte plats belade duktige kulskytten Martin Hörnquist, Nordmalings Jsk.

- Det var väldigt roligt att få vinna älgen med 49 av 50 och även kula sammanlagt bland alla dessa duktiga kulskyttar, sa Hörnquist. Är bara lite besviken när det inte var avsatt några priser för gränsegrarna som brukligt är.

Mattias Eriksson, Bjurholm,

fick äntligen till det på en stortävling och kunde med tävlingens enda 25:a på skeeten visa vilken duktig duvskytte han är.

Nordmalings Peter Gustavsson sköt upp sig på hagel efter en dålig inledning på kula och 169 poäng räckte till 16:e plats i sammandraget.

Nerverna höll inte

På oldboysidan var Stig Gustavsson från Bjurholm en av favoriterna.

Med två 24:or vann han duvgrenarna totalt bland alla skyttar och såg ut att gå mot en säker seger. Men Stigs nerver höll inte på kula och poängen rasade

ordentligt ned till 170 sammanlagt.

Det räckte dock till bronsplats men inte till bäst västerbottning. Utan Kjell-Anders Hörnquist, Nordmaling, svarade för en jämn och bra skjutning med 23 som bäst på skeeten.

- Sköt väldigt bra på älgen men plankade ett enkelskott när jag jagade femman, men är mycket nöjd med min silverplats, tyckte K-A Hörnquist.

I lag kom det dessutom två medaljer till genom Bjurholms silver och Nordmalings brons där båda fick se sig besegrade av Storfors duktiga skyttar.

PETER GUSTAVSSON



FOTO: PETER GUSTAVSSON

Sköt bäst på RM i Jägarkombination i Malung gjorde fr v: Björn Pettersson, Storfors, Bernt Bengtsson, do, och Bjurholms Björn-Erik Edlund.

VÄSTERBOTTENS-KURIREN onsdag 12 juni 1996



FOTO: INGELA HJULFORS BERG

Kjell Sjöström, t v har fått bygg- och miljönämndens miljöpris 1996 för sin plåtkon som underlättar renovering och rensning av gatubrunnar. Torbjörn Sandström, NSP, i Nordmaling har hjälpt till att utveckla och tillverka första provserien av konen.

Miljöpris för idé om gatubrunnar

NORDMALING (VK)
Tjälskadade gatubrunnar är ett kostsamt problem i många kommuner. Kjell Sjöströms plåtkon gör igenstammade ledningar till ett minne blott.

Med stöd av tekniske chefen Sune Höglander på Nordmalings kommun har Kjell Sjöström utvecklat sin idé som kan spara kommunen många tusenlappar. En plåtkon som bygg- och miljönämnden har tilldelat årets miljöpris.

Gatu- eller rensbrunnar är uppbyggda av ett antal 60 centimeter höga betongringar. Tjäle, trädrotter och marktryck kan med tiden rubba ringarna ur position. Vatten läcker in och drar med sig sand och lera ned i avloppsledningen. Ledningarna täpps igen med omfattande

grävningsarbeten och dryga renoveringskostnader som följd.

Sjöströms uppfinning innebär att en rostfri plåtkon monteras över brunnens botten och tätas med fogmassa. Ett stort plaströr leds upp från konen till brunnslöcket. Mellanrummet runt plaströret fylls igen med sand. Därmed förhindras läckage ned i ledningarna.

Lättare arbete

Ett annat plus är att tunga lyft försvinner för personalen vid renovering, rensning, rengöring och kontroll av rensbrunnarna.

Uppfinningen är patentsökt och NSP i Nordmaling har tillverkningslicensen. Nordmalings kommun har köpt Sjöströms första provserie om tolv koner och installerat dem på Lögdeåker där man länge har

haft stora problem med läckage.

Genom att installera den här uppfinningen räknar vi med att tjäna in stora pengar på gatunätets rensbrunnar, säger tekniske chefen Sune Höglander.

Ett steg på väg

Även Umeå och Örnsköldsviks kommuner har visat stort intresse för Sjöströms plåtkon.

Det är för den skull inte säkert att min idé blir en jättesuccé. Men jag tycker att det är ett steg i rätt riktning. Arbetsgivarna ska locka fram den dolda kreativitet som finns hos vanligt folk, i stället för att anlita dyra konsulter, säger Kjell Sjöström med tydlig adress till arbetsgivarna i den offentliga sektorn.

INGELA HJULFORS BERG

270 tjurar fick besök

NORDMALING (VK)

270 tjurar råmade glatt i söndags. Många nyfikna kom när Solveig och Åke Magnusson i Levar höll öppen gård.

Tipsvandring, hölassåkning och grillning vid Levar bystuga stod på programmet.

Hemma på Magnussons gård fick besökarna se hur tjurarna utfodrades i ladugåren och titta på den blänkande maskinparken av traktorer och hötröskor.

- Vi har bara tjurar. Det är mindre jobb med dem. Vi slipper bland annat mjölkningen, säger Åke Magnusson som tog över gården efter sin far för tre år sedan. Han trivs med tillvaron som köttproducent även om köttpriset borde vara några kronor högre än dagens 23 kronor kilot.

Därefter följde tipsvandring med kluriga frågor längs med Lötvägen. Utslagningsfrågan var att gissa antalet tjurar i hägen som inte många klarade. Totalt är det 130 tjurar som betar på ängen.

Grillförhållandena vid Levar bystuga var perfekta. Barnen bjöds på grillad falukorv och de vuxna fick mot en slant grilla färdigmarinerade grillspett med potatissallad. En delikates, tyckte många och njöt.

På tramptraktorer fick barnen öva sig i terrängkörning. Alla deltagare fick ett fint traktorkort med sitt namn på.

Men barnen tyckte nog det var roligast att åka riktig traktor med hölass.

Arrangörerna Nordmalings-ortens LRF-avdelning, Västerbottens Lantmän och Levar bystugeförening var helnöjda med den goda uppslutningen.

INGELA HJULFORS BERG



FOTO:INGELA HJULFORS BERG

Lilla Lina Jansson, två och ett halvt år från Lögdeå fick hjälp av pappa Lasse att ta traktorförarbevis.

Man kan vara stolt över att vara medlem i Nordmalingscentern!

Kommentar till insändaren från Eva Hänninen (VK 6/6).

FÖRST KÄNDE jag mig smickrad över att du, Eva Hänninen, tyckte att jag och min insändare var värda så långt svar och så mycket plats i tidningen. Men till min förvåning upptäckte jag att det enda som rörde min insändare var mitt namn och att jag är centerpartist och vice ordförande i socialnämnden. Inte med ett ord har du besvarat mitt inlägg. Varför?

Dina långa utläggningar om helt andra saker - var det ett försök att skylla på andra eller ett försök att komma bort från min fråga?

Gör man något dumt ska man

stå för det. Det blir inte bättre för att någon annan också gjort fel.

Alla vi borgerliga ledamöter i socialnämnden var mycket upprörda över att ett demokratiskt fattat beslut i nämnden inte följdes. Beslutet i socialnämnden den 13 december 1995, paragraf 202, var att deltagandet i Kom an-projektet skulle vara frivilligt. Ordföranden gick bakom ryggen på oss och gav order om obligatoriskt deltagande.

Vi bad att få upp frågan igen i nämnden. Vi tycker att sådana här frågor ska diskuteras i nämnden och inte i tidningarna. I nämnden kan man säga sin åsikt och reservera sig om man

inte instämmer i beslutet. Men ordföranden tog inte upp frågan - och vi kan inget göra åt det, eftersom ordföranden ensam bestämmer vilka frågor som skall tas upp.

Mitt inlägg var gjort för alla de borgerliga i nämnden, inte bara för mig själv. Men jag är stolt över att vara centerpartist och tycker att vi har mycket att yvas över, inte minst vårt engagemang i sociala frågor. Däremot är jag inte så bra på att ståda, speciellt inte att sopa framför andras dörrar, som ditt inlägg tydligen gällde.

Ingrid Holmgren
v ordf Nordmalings
socialnämnd

Frysskadade avlopp ges bidrag

Nordmalings kommun stöttar drabbade vattentäktsägare

NORDMALING (VK)
Debattlustan var låg i Nordmalings sista kommunfullmäktige innan semestern i Oasen i går. Till och med voteringsgnistan var som bortblåst.

Sällan har ett fullmäktigesammanträde avklarats på rekordtiden tre timmar. Om det berodde på ärendelistan eller kommande sommarledighet är det svårt att sja om.

Målprogrammet, även kallat skolplan, 1996-1999 väckte den sömniga samlingsen något. Borgargruppen framhöll genom Sture Lindgren, c, att punkten företagsamhet skulle tilläggas programmet men tillägget föll efter votering.

Gunnar Viklund, s, inledde sin plädering med att läsa högt ur den nya läroplanen för skolan som en jämförelse.

- Vi är inte emot företagsamhet men vi kan inte upprepa allt som står skrivet i skollagen. Vi har försökt göra målprogrammet kort och lättfattligt, sade han.

Kerstin Sjöström, c, tyckte att nuvarande målprogram är alltför inriktat på skolan och efterlyste mer övergripande verksamhet även för barnomsorg, fritid och kultur.

Borgerlig reservation

Maria Lundqvist-Brömster, fp, höll med och påpekade att läroplanen bara reglerar skolans verksamhet.

Målprogrammet antogs utan

tillägg med reservation av fp, c, m och kds.

Budgetutfallsprognosen för samtliga nämnder uppvisar för 1996 ett underskott på närmare 19 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige antog utan omsvep kommunstyrelsens förslag att införa inköpsstopp, övertidsstopp och kortare sammanträdestider från och med september.

Ersätts för fruset vatten

Den bistra vintern har gjort att 27 familjer har drabbats av sinande vattentäkter och 10 av skadat avlopp. De har ansökt om kommunalt bidrag till enskilda vattenanläggningar.

Men tekniska avdelningens pengar är i det närmaste slut. De begär därför att kommunsty-

relsen ska skjuta till de 390 000 kronor som fattas. Trots knorr från centern och kds beslutade fullmäktige att bevilja pengarna. Bidragen ska betalas ut i turordning i mån av pengar.

Nya lönebidragsregler

Fullmäktige antog det nya upprättade reglementet för lönebidragsanställda i kommunen. Det kommunala lönebidraget kan maximalt uppgå till tio procent av 40 procent av basbeloppet.

För att få ut maximalt lönebidrag skall föreningen vara villig att utföra kommunala arbetsuppgifter. Lönebidrag betalas inte ut till anställda hos politiska partier och studieorganisationer.

Östen Gustafsson, m, yrkade

på att lönedelen skulle motsvara 10 procent av 35 procent av basbeloppet men fick nej.

Ett förtydligande gjordes i kommunens inköspolicy som ändrades till att kommunen ska verka för att lokala företag i Nordmaling ska ges möjlighet att lägga anbud och teckna ramavtal när Umeå kommun gör upphandling.

Muttrande moderat

Kulturminnesvårdsprogrammet, som fullmäktige skulle godkänna, hade dock redan tryckts på kommunrådets inrådan. Hon menade att annars fanns risken att det skulle dröja ända till oktober innan det skulle tryckas.

Sven Lundberg, m, muttrade irriterat över att en hel del fel-

aktigheter hade smugit sig in i beskrivningen över Häknäs. Fel som kunde ha avhjälpats om fullmäktige hade fått läsa manus innan tryck.

Ifrågasatte Kom-an

Sommarens sista fullmäktige avrundades med en interpellation av Sture Lindgren, c, till socialnämndens ordförande Eva Hänninen, s. Han ifrågasatte majoritetens handläggning av Kom an-projektet som från att ha varit frivilligt för personalen ändrats till obligatoriskt deltagande.

Hänninen värjde sig och menade att nämnden utanför sammanträdet beslutat att samtlig personal skulle delta i projektet.

INGELA HJULFORS BERG



Signhild Jakobsson, Lucken, Håknäs.

Signhild Jakobsson, född i Nordahl, Lucken, Håknäs, har avlidit på universitetssjukhuset i Umeå efter en lång tids sjukdom, 69 år gammal. Närmast sörjande är maken Folke samt tre döttrar med familjer, åldrig mor, syster, och fyra bröder med familjer.

Hon växte upp i Hörnefors och började arbeta som servitris i unga år. 1946 flyttade hon till Borås och arbetade inom textilbranschen fram till 1953. Därefter återvände hon till hembygden och träffade så småningom sin make och gifte sig 1955. Efter en tid övertog de svärföräldrarnas jordbruk och drev det ett antal år.

När barnen hade växt upp arbetade hon en tid på Safac i Nordmaling, men på grund av sjukdom blev hon förtidspensionerad.

*

I sitt arbete var hon snabb och duktig och skötte det på ett föredömligt sätt.

Som mor och maka gav hon sin familj den största kärlek och omtanke och som medmänniska satte hon andra i främsta rummet. Hennes största intresse var familjen och pingstförsamlingens verksamhet.

Saknaden känns svår och tung för oss alla och hennes bortgång skapar förstämning i hela bygden. Vi lyser frid över hennes vackra, ljusa minne.

FOLKE OCH BARNEN

Höj blicken över sandlådekanten i Nordmaling

DET KÄNNES genant att läsa lekkamraternas träta under ordet fritt. Igen.

Än en gång har Sven Lundberg, m, och Ulla-Maj Andersson, s, börjat tjafsas om vem som är skyldig till Nordmalings kommuns borgensåtaganden. Det enda den debatten visar är hur dåligt fantasi kan påverka ens omdöme.

Vi som följt med från början vet att ni är båda lika skyldiga genom era respektive partiers företrädare i olika sammanhang.

Sluta därför och tjafsas och gå vidare. Försök i stället skapa en konstruktiv debatt om hur kommunen ska komma vidare. Så här kan vi inte ha det särskilt länge till.

En kommun är en alldeles särskild ekonomisk konstruktion eftersom den finansierar de flesta av sina projekt genom skatteinkomster. Åtstramningar och nedskär-

ningar som en följd av statliga beslut om övervältring av gemensamma kostnader har försatt kommunerna i en helt ny och helt obekant situation. Det går exempelvis inte längre att hur som helst höja skatter för att klara ekonomin.

DÄRFÖR GÄLLER det att nu se sanningen i vitögat och sen blicka framåt, i Ulla-Majs och Svens fall över sandlådekanten.

Som förtroendevalda finns viktigare uppgifter än att försöka sopa igen spåren efter gamla synder! Nu måste ni komma loss med några radikala förslag på hur vi ska ta oss ur den här gröten. Kom loss med era visioner även om förarbetet blir smärtsamt. Tänk längre än till nästa vecka. Ge oss en anledning till varför vi ska bo kvar i Nordmaling....

Irriterad kommunbo

Ny dagisavdelning öppnar

NORDMALING: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har beslutat att se över arbetstiderna för alla dagmammar i Nordmalings kommun. Ingen dagmamma får ha mer än 150 timmar per barngrupp.

För att barngrupperna inte ska bli för stora kommer en dagisavdelning på daghemmet Skogsdungen i Nordmaling att öppnas i höst. Barn som står i dagiskö kommer inom kort att få en förfrågan.

Krav på laxfiskestopp

NORRLAND: Trots att Fiskeriverket presenterat ett nytt förslag på hur den vilda laxen i Östersjön skall bevaras så är många kommuner i Norrland oroliga.

I dag, fredag, kommer därför representanter med stöd från 21 kommuner i Norrland att uppvakta jordbruksminister Annika Åhnberg. Bland annat kommer de att framföra krav om att Sverige ska besluta om att upphöra med fisket på blandbestånd med avseende på den nationella kvoten från och med 1997 samt verka för ett fiskestopp i hela Östersjöområdet.



Sara Karlsson och Kenth Melinder, Nordmaling, fick den 14 juni på Umeå BB en pojke, Jonathan, som vägde 4 450 gram och var 55 cm lång. Storasyster heter Moa.

21/6 1996

Fler kurser på Komvux

NORDMALING: Komvux-utbildningen i Nordmaling kommer i höst att utöka kursutbudet med B-kurser i svenska, engelska och religion.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att gymnasieelever som läser fjärde året kommer att erbjudas inackorderingsbidrag enligt samma villkor som elever i årskurs tre. Det innebär att de själva får välja att bo på studieorten eller pendla.

Sofia Lindmark har avsagt sig fortsatt uppdrag som ordförande i kommunens ungdomsråd. Barn- och utbildningsnämnden har utsett Mats Eriksson, s, till ordinarie ledamot och Pernilla Olofsson till ersättare.

Inflytanderådet på Artediskolan vill ingå i försöksverksamheten "föräldrar i självförvaltande skolor" vilket innebär att föräldrar övertar vissa arbetsuppgifter från rektor och förvaltningschef.

Barn- och utbildningsnämnden vill att förslaget ska förankras hos personal, elever och föräldrar innan beslut.

21/6 1996

20-årsjubileum på Norrbyskär

NORDMALING: På ett regnigt, och i det avseendet ogästvänligt, Norrbyskär har Nordmalings PRO firat 20-årsjubileum. Men Håkan Pettersson på museet och Ulla Lindqvist på "taget" som kunniga guider fick vi veta det mesta om sågverksöns historia.

På världshuset intogs därefter en god måltid och där blomsterhyllades föreningens första sekreterare, 87-åriga Agda Eriksson-Jansson.

En historik föredrogs som belyste den aktiva pensionärsföreningens verksamhet under de gångna åren. Nog hade vi önskat bättre väder, men humöret var ändå på topp och gemenskapen god.



85 år måndag 1 juli Evert Dellbro, Nordmaling.

Evert Dellbro föddes i Ångersjö, Hörnefors. Redan vid 15-årsåldern kom han i skogsarbete tillsammans med sin far. Därefter följde säsongsarbete på Norrbyskär och diverse arbeten som fanns att få på 20-30-talet.

Han gifte sig med Maja Hammarström och fick två söner. Makarna övertog ett torpställe i Långed som de skötte i många år. Evert Dellbro sysslade med träarbete i hemtrakten.

De sista åren fram till pensionen arbetade han vid Hallstahammar järnverk.

Därefter återvände han till Långed så länge vitaliteten tillät. För närvarande bor han på Strandholmen i Nordmaling där han trivs.

29/6 1996

Boendeplatser blir kvar i Batirhusen

NORDMALING (VK) Socialnämnden har beslutat att behålla närmare tolv boendeplatser i Batirhuset även efter Tallbackens sjukhems ombyggnad. Antalet medicinskt färdigbehandlade från Umeå och behovet av avlastningsplatser har ökat.

Kommunfullmäktige beslutade att minska antalet vårdplatser på Tallbacken från 75 till 60. I höstas startade ombyggnaden. Under ombyggnadstiden har ett 30-tal boende tillfälligt fått flytta in i Batirhusen på Kungsvägen. Den första etappen är klar och i september ska hela ombyggnaden vara färdig.

Personalen framförde på ett tidigt stadium en önskan till socialnämnden om att få behålla ett tiotal boende i Batirhusen även efter ombyggnaden. Men socialnämndens ordförande Eva Hänninen, s, hänvisade till att de inte kun-

de gå emot fullmäktigebeslutet.

Ökat antal vårdtagare

Men sedan dess har antalet vårdtagare ökat med fler än vad det finns plats för på Tallbacken. Därför har arbetsutskottet gemensamt med Stiftelsen Nordmalinghus diskuterat att hyra och bygga om lägenheter i hus C i stället för i hus A där patienterna bor för närvarande. Men de borgerliga partierna med vice ordförande Ingrid Holmgren, c, i spetsen motsatte sig den lösningen. Holmgren hävdade att C-husets lägenheter hade alldeles för trånga dörröppningar vilket skulle göra en ombyggnad alltför dyr.

Efter många om och men har socialnämnden beslutat att behålla nedervåningen på A-huset och förhyra ytterligare ett våningsplan i samma uppgång. Lägenheterna ska byggas om något för att bereda plats åt mellan 8 till 12 boende.

INGELA HJULFORS BERG



Ingemar Nilsson, Rundvik, bördig från Umeå, och Maria Kemi, bördig från Vittangi. Vigseln förrättades i Rundviks kyrka av kyrkoherde Karin Nylander. Brudnåbb barnen Sandra, Josefin och Jesper Nilsson. (Foto: Bilden, Nordmaling)

Nyttig lektion^{28/6 1996} för länsskyttar

Det blev stor uppvisning av Luleås utomordentliga viltmålskyttar när Nordmalings jsk arrangerade Övre Norrlands mästerskap i viltmål. Och mest av alla imponerade Anders Larsson med tre guld och ett silver.

Det blev en nyttig lektion för länets kulskyttar när tre av landets absolut bästa viltmålskyttar från Luleå jsk kom och sopade hem nästan alla medaljer i stor stil.

På grisens regelbundna lopp sköt både Anders Larsson och hans klubbkompis Leif Lundberg grymt bra. Med 588 respektive 586 av 600 möjliga på 50-metersbanan är det helt enkelt lysande. Tillsammans med junioren Erik Levén, på 562 poäng, sköt de nytt svenskt rekord i lag med 1 736 poäng.

Distriktsrekord

Men Västerbottens hopp Martin Hörnquist, Nordmalings jsk, infriade sina förväntningar och slog till med en meriterande bronsplats med nytt stilig distriktsrekord på 573 poäng.

- Man skjuter oftast aldrig bättre än motståndet kräver, förklarar Martin sin framgång. Jag höjer mig några snäpp när man skjuter mot så pass bra skyttar som dessa luleåskyttar. Även om det är en bra bit fram är jag helnöjd med att höja DM-rekordet med hela sju poäng, avslutade Hörnquist.

På blandloppen fortsatte Anders Larsson i samma stil med 387 poäng av 400 möjliga,

Båda mästar^{28/6 1996}na från Nordmaling

Årets hagelstigs cup, som skjutits runt om Örnsköldsvik och Nordmaling, hade sin avslutning i Gideå. Båda cupmästarna kommer från framgångsrika Nordmalings jsk med sina duktiga hagelstigskyttar.

Anders Häggström vann helt överlägset med 10 poäng på de fem bästa placeringssiffrorna sammanslaget (11+11+22+3+3). Vid Gideås stig sköt han visserligen fullt men föll till en tredje plats med sämre skilje.

- Jag är utomordentligt nöjd med årets säsong där jag dessutom skjutit fullt på fem eller sex stigar sammanlagt, säger en glad Häggström.

det gav en klar seger med 6 poäng före Leif Lundberg.

- Vi är mycket nöjda med 50-metersskyttet som fungerade mycket bra på en väl fungerande bana som denna, tyckte Leif Lundberg.

På älgbanan fortsatte Luleådominansen med starka 387 för Anders på enkelskotten och Lundberg som segrade på dubbelskotten med 378. En ny

bronsplats för länet fixade Sävares Börje Lundin med 371 poäng som efter särskjutning besegrade Erik Leven.

Glädjande var att Piteås Nina Myrestam ställde upp som ensam dam i denna annars mycket mansdominerande skjutgren med flera fina resultat.

PETER GUSTAVSSON

28/6 1996



Nytt stilig DM-rekord blev det för Martin Hörnquist, Nordmalings jsk, på grisen med 573 poäng.

Jämnan drar brukar man säga och det stämmer precis i detta fall där tvåan Ingmar Häggström, Örnsköldsvik, blev distanserad med hela 17 poäng i sammandraget om Modo Skogs nyinstitfate vandringspris.

- Vi har försökt att få till en jämn och lagom lätt bana för att passa de flesta och framför allt att inte skrämna nybörjare, funderar banläggare Mauritz Sjölund.

Två poäng räcker bra

Paul Niskanen, Nordmaling, var en annan som banan tycktes passa bra. Med 158 poäng segrade han inte bara på denna deltävling utan också sammanlagt i veterancupen med 16 poäng (1+1+4+4+6). Dock

var han bara två poäng före Kjell Huldén från Härnösand totalt men det räcker. Därmed tog han sin tredje och sista in-teckning i Bäcklunds Järns vandringspris som gått sedan 1988.

På damsidan sköt återigen Kikki Månsson, Klabböle, bra med 148 poäng. Det räckte ändå inte riktigt fram till segrarinnan Laila Sjölund, Gideå, utan Kikki fick vara nöjd med en klar andra plats.

Nordmalings junior Örjan Forsberg lyckades än en gång att kliva upp på guldplatsen med 148 poäng strax före Anders Brodin från Sollefteå. Örjan kan också se tillbaka på en mycket fin säsong med fem förtäpplatser hittills.

PETER GUSTAVSSON