



• Nicklas Danielsson, Lycksele IF, vann herrar 16 år och var den som åkte 5 kilometersbanan snabbast av alla på 14 min, 33 sek. FOTO: ANDERS WIKMAN

Ungdomsspelen i Rundvik Nicklas snabbast i massmönstring

RUNDEVIK (VK)

De gigantiska ungdomsspelen på skidåkning genomfördes i Rundvik under lördagen höjd på mycket fina resultat. Många av de över 400 skidåkarna kommer med säkerhet att om några år tillhöra seniortiteln i länet.

Redan i de mycket unga klasserna kunde de mest lovande åkarna utkristalliseras. En av dessa är Lars Persson, 10 år, Stefan Åberg, IFK Rundvik.

Var det en knapp seger i H 10 så blev det i stället en överlägsen seger i D 10 genom Hörnefors-Ickan Stina Bodén. Hon slost övriga konkurrenter med dryga 30 sekunder på den 1,5 km långa banan.

Arrangörsklubben enda seger hanfördes av Paula Hokkanen i klass D 6.

IFK Rundvik skötte arrangemanget helt lysande och får mycket beröm för sin fina organisation. Trots att det var över 400 skidåkare, minst lika många anhöriga eller ledare till, tävlingarna utmärkt. I den stadiga vädret med cirka 10 minusgrader hade heller inte de tävlande några som helst problem med vällning. Detta gjorde att tävlingarna blev rättvisa och utslagsgivande. Som vanligt utfördes el-ljusbanan i Rundvik den största delen av bansträckningen i de yngre klasserna. På de längre distanserna utrustades skidorienteringsbanan.

• Hög status

Eftersom tävlingarna var en observationsövning för kommande distriktsföretag och Kalle Anka-tävlingar kom det ett mycket bra startfall. Västerbottens absolut bästa ungdomar deltog, liksom många lovande ungdomar från Västernorrland och övriga delar av landet. När tävlingarna dessutom riktades in i anknytningarna till skidgymnaset i Lycksele lockades ytterligare skidåkare att delta. Hela 45 klubbar deltog, varav de mest långväga från bland annat Söderådal, Gävle och Leksand.

• Många utropstecken

I de 26 olika klasserna fanns många utropstecken bland skidåkarna. Ett av dessa var i de äldre klasserna Nicklas Danielsson 16 år från Lycksele IF. Han åkte 5 kilometersbanan snabbast av alla (14 min, 33 sek) trots att han startade först i sin klass och inte hade några tider att köra efter.

Det är skidgymnaset som drar, kommenterar han sin fina skidåkning.



• Segrare i de yngre klasserna var fr o Matilda Holmgren, Björna IF D7, Birgitta Nilsson Malgomaj Golf D8, Paula Hokkanen IFK Rundvik D6, Tommy Eriksson Umedalens IF H8 och Fredrik Hallin Gideå SK H7.



• Stina Bodén, Hörnefors IF, vann damer 10 medan Lars Persson, IFK Umeå, vann herrar 10 i en sekundstrid.



• Ulf Eriksson, Vilhelmina IK, vann överraskande herrar 17-18 år och Lena Lundberg, Skellefteå SK, vann damer 15.

Dubbelt Årsunda i VM-test

ALFTA (TT)

Skidorienterarnas första VM-test i Alfta på lördagen blev en dubbelseger för gästklubben Årsunda. Anders Björkman svarade för en imponerande insats och vann 2:44 minuter före klubbkompisen Roland Andersson. 18 av landets främst rankade skidorienterare deltog.

Huddickvalla Maria Bergfält vann i säker stil danklubben närmast före Moras Carina Ostlund.

ANDERS WIKMAN



• Inga utomstående vittnen finns till den allvarliga bilolyckan som på onsdagen inträffade på E4 vid Ava. Bildelar slungades runt olycksplatsen av den våldsamma kollisionen. En av männen kastades ur bilen. Den andre fick skäras loss.

NORDMALING

Owe
Fredriksson
0930/100 29



Två skadade vid kollision med lastbil

AVA (VK)

Två personer skadades, en allvarligt och en lindrigt, vid en trafikolycka på E4 vid Ava, Nordmaling, under onsdag förmiddag. Den personbil i vilken de två männen färdades i kom av ännu okänd anledning över på den mötande trafikens väghalva. Samtidigt fick bilen möte med en lastbil. Kollisionen blev mycket våldsamt och bildelar slungades runt olycksplatsen.

Taket slets upp, en av männen – troligtvis föraren – kastades ur bilen medan den andre klämdes fast och fick skäras loss.

Det var vid 11.30-tiden som olyckan inträffade. Till följd av snöfallet rådde kraftig snörök längs vägen vilket medfört att inga utomstående vittnesuppgifter finns till olyckan. Enligt polisen har föraren av den norrgående lastbilen berättat att personbilen plötsligt kommit över på fel sida av vägen, troligtvis till följd av en sladd. Kollisionen var oundviklig.

• Slungades ur bilen

Vrakdelar från personbilen kastades runt olycksplatsen, taket slets upp och ställdes vinkelrätt mot karossen. En av männen slungades ur den upplåta kupén och hamnade på snöslätten 7–8 m

från bilen. Den andre klämdes fast och fick skäras loss av räddningskåren från Nordmaling.

Vid kollisionen förlorade lastbilen styrförmågan och hamnade i diket. Föraren klarade sig oskadad.

• Hyrbil

De två skadade männen fördes till regionsjukhuset i Umeå. Tillståndet är allvarligt för en av dem. Männen, 33 och 45 år, är båda "resande" för samma företag och bosatta i Stockholm. De hade med flyg rest till Norrland och på återvägen hyrt en bil i Skellefteå. Lastbilen var hemmahörande i Arboga och på väg till Norrbotten.

Mikael var vassast i spurten

Tredubbelt MoDo i Masonite-loppet

RUNDEVIK (VK)

Det blev en klar MoDo-dominans när Masonite-loppet över tre mil avgjordes i Rundvik på söndagen. De tre första platserna i H 21 belades av modoiterna Mikael Isaksson, Tom Lindström samt Lennart Nilsson som alla överglänste det övriga fältet.

Det var även västernorrändskt i H 17-18 genom Stefan Nordin, Husum IF, som var snabbast på 15 km. Kicki Eskilsson och Maria Molander, båda Lycksele, hade däremot inga problem att vinna D 17-18 respektive D 21.

Det var inte någon lättåkt bana som IFK Rundvik inbjöd till. Spåren var välpreparerade inför tävlingen men det snöade ymnigt vilket medförde att det blev lite problem. Förhandstippade modoiterna uppfylde förväntningarna och åkte in på de främsta platserna samt åttonde och nionde.

De tre i täten, Tom Lindström, Mikael Isaksson samt Lennart Nilsson växeldrog sig genom sina 30 km och vid varvningen efter 15 km låg de i nämnd ordning. Lennart Nilsson var först vid ca 20 km och tog därmed Bergspriset.

Några hundra meter före mål åkte han däremot omkull vid passagen av ett dike och blev därmed distanse-rad. Det blev i stället en spurtupp-görelse mellan Tom Lindström och Mikael Isaksson som avgjorde tävlingen där den senare visade sig starkare. Bästa tid blev 1.24.30.

• Bra Rundvik

Det gick bra även för hemmaåkarna. Krister Jonsson, IFK Rundvik, åkte in på en fin 4:e plats och klubbkompisen, Mikael Bäckström, som fått en "nyttändning" blev 5:a.

I flera klasser hade man på känn redan före start vem som skulle segra. Så var det i t ex D 21 där Maria Molander, Lycksele IF, vann liksom i D 17-18 där klubbkompisen Kicki Eskilsson åkte. Folke Engevad, Storuman IK, vann H 50 och Tage Lundin, IF Berguven, H 55.

OWE FREDRIKSSON



FOTO: OWE FREDRIKSSON

• Efter en spurtstrid med klubbkompisen vann Mikael Isaksson, MoDo, Masoniteloppet i Rundvik. Här tillsammans med kransjuntan Helena Oskarsson.



FOTO: ANDERS WIKMAN

– Välkommen in i 100-milaklubben, säger t v Bernt Andersson till nyblivne kollegan Erik Söderström. De har det gemensamt att de är de enda i kommunen som simmat över 100 mil i badhuset, Nordmaling. Badmästaren Dan Vähä lämnar stolt över 100-milamärket.

1988 02 03

Maratonsimmare

NORDMALING (VK)

– Välkommen in i 100-milaklubben, säger Bernt Andersson i Nordmaling till Erik Söderström, Lögdeå. Dessa herrar är ensamma om att ha simmat mer än 100 mil i Nordmalings badhus under de år som bassängen funnits. Den första att passera 100-milgränsen var Bernt Andersson som förra året erhöll Svenska simförbundets 1000 km-märke. Andersson är också fortfarande den som simmat längst i bassängen, totalt sett. Men strax bakom dessa långsimmare närmar sig en kvinna. Gun Barrlund, från Mullsjö, som under 1987 kom upp i 97 mil och väntas inom den när-

maste tiden passera den magiska gränsen.

• Simmade mest

Under förra året var det snickaren Erik Söderström som med sina 15 mil och två och en halv kilometer simmade längst av alla. Efter honom kom Gun Barrlund med 11,7 mil och Bernt Andersson 10,1 mil.

• Ökning

Totalt inräknades under förra året 36 637 badgäster och det är en betydande ökning från förra året.

– Årets målsättning är att komma upp i 38 000 badgäster, säger badmästaren Dan Vähä.

– Det här året skall vi satsa mycket på motionssimningen, säger han, och berättar om de aktiviteter som planeras för att göra simningen attraktivare. En av de nyheter som presenteras är utlottning av 15 priser, varav högsta vinsten är en resa för två till Stockholm. Tävlingen är öppen för alla som simmar mer än 1 000 meter. Kampanjen kallas "Friskt Vågat" och vänder sig främst till vuxensimmarna.

• Simmärke

När Erik Söderström häromkvällen mottog 100-milamärket fick han även blommor från badpersonalen.

– Jag brukar simma ett par gånger i veckan från september till maj månad. Det brukar bli 2,5 kilometer varje gång, säger han glatt.

ANDERS WIKMAN

Fullt hus hos Salem

MO: Under förra veckan hölls flera möten i Salemkyrkan, Mo, i ämnet bibeluppbyggnad. Trots dåligt väder besöktes träffarna av många deltagarna. Pastor Bengt Kindbom, Skövde, gästade församlingen och skötte predikningarna från onsdag till och med fredag. Strängmusikanterna sjöng flertalet sånger och ungdomsgruppen "Befriad" underhöll under lördagsmötet. Vid flera möten sjöng Birgitta Vallsson solo. Pastor Henry Holm, vakanspastor som varit hos församlingen under ett års tid skötte samtliga arrangemang under veckans möten. Under kommande söndag håller han sin avskedspredikan i församlingen, efter ett års vikariat.

1988 02 04

Lekpark blir kommunhus

NORDMALING (VK)

Lekparken i centrala Nordmaling skall minskas och ge plats för utbyggnaden av kommunhuset samt parkeringsplatser.

Det föreslog tekniska utskottet vid sitt sammanträde under fre-

namnvärt invändigt. TU föreslog också att de lokaler som tidigare nyttjas av socialförvaltningen i före detta stora hotellet hyrs in för att klara den evakueringsomläggning när utbyggnaden av kommunhuset startar. Enligt Sture Hansson vid tekniska avdelningen är en byggstart realistisk redan till hösten.

Tekniska utskottet föreslog att

1988 02 06

kommunen övertar de kostnader som Nordmalings Sjöscoutkår får för att hyra containrar till sin pappersinsamling. En hyreskostnad av 300 kronor per månad bör betalas från och med årsskiftet direkt av kommunen, ansåg TU. Utskottet hemställde vidare hos kommunstyrelsen om en ansökning om medel till erosionskyddande åtgärder efter Oresälven i Hummelholm. Ansökan skulle avse kommande år och ingå i en beräkning kostnad av 250 000 kronor. Vidare ansåg TU att vaktmästarjänsten vid skolområdet utökas med en man. Detta för att klara den efterfrågan som finns på vaktmästare under kvällstid. För närvarande arbetar två vaktmästare inom skolområdet och dessa ansvarar då också för biblioteket, skola, samlingslokalen Oasen, badhuset och sporthallen. Att tillsätta en ytterligare vaktmästarjänst skulle innebära en annan schemaläggning av arbetstiderna för även de redan anställda.

ANDERS WIKMAN

1988 02 09

UMEÅ
KUSTLANDET



FOTO: ANDERS WIKMAN

• Peter Lithander och Siv Westlin är två av de kursledare inom studieförbundet Vuxenskolan som låter sina elever visa upp sina alster i en tvådagarsutställning i Vallstugorna.

Hantverk visades upp

NORDMALING: I Vallstugorna, Nordmaling, visades under två dagar, fredag och lördag, konsthantverk av varierande slag.

Det är alster som skapats vid studiecirklar under föregående år. Det fina med utställningen är att många av utställarna nu visar upp sina hantverk för allra första gången. Utbudet är ovanligt stort, liksom antalet utställare. För arrangemanget svarade i huvudsak studieförbundet Vuxenskolan, vars ledare hjälpt sina adepter att sätta upp sina

saker till en utställning. Vid utställningen visades alster av inte mindre än 17 nya konstförmågor. En av de mer intressanta är Lenart Nylén som bakom varje målad tavla skrivit en dikt om tavlans innehåll. Ur de många sevärda alstren bör nämnas olika handarbeten i tyg, sömnad och vävnad, olika träarbeten, korgmålning, fotoarbeten med mera.

Omväl i 1988 02 06 kyrkokör

RUNDEVIK: I Rundviks kyrksal höll nyligen Rundviks Kyrkokör sitt årsmöte. Under verksamhetsberättelsen framkom att kören haft 26 framträdanden och 41 träningskvällar. Kören har bestått av 17 medlemmar och dirigent har varit kantor Elisabeth Granlund, Hörnefors. Under sommaruppehållet gjorde kören en resa till Värmland och Dalsland.

Körmedlemmarna har under året även deltagit i en studiecirkel om Nya Psalmboken. Vid årsmötet beslutades att kören skall göra en resa till sommaren och att under övriga året följa kyrkoåret med sång. Samtliga medlemmar i styrelsen omvaldes med Ragnar Åberg som ordförande, Ulla Sjöberg sekreterare, Valter Hammarström kassör.

Bondebesök på jordbruk

NORDMALING: Västerbottens husdjurstjänst stod under torsdagen som värd för 60-talet bönder - i huvudsak från Nordmaling - när dessa besökte Sörbyns jordbruk. Det gavs fina tillfällen till studier av djurbesättningen, samtal och meningsutbyte.

Vid en genomgång på Levar Hotell informerade Jan-Erik Noord, verksamhetsledare på husdjurstjänst samt Torgny Kärrman om avel på besättningsnivå.

Pastor höll avskedspredikan

MO: I en nästan fullsatt Salemskyrka i Mo höll under söndagen pastor Henry Holm sin avskedspredikan. Holm har under det senaste året varit församlingens vakanspastor. Han lämnar nu över pastorssysslan till Börje Petersson. Vid söndagens avskedspredikan underhöll kören under ledning av Gösta Engström och sjöng ett flertal sånger. Lenart Berg, ordföranden i församlingen tackade Henry Holm för ett gott arbete under året. Under efterföljande kyrkkaffe var det många ur församlingen som framförde sitt spontana tack till pastor Holm.

7 000 blir utan elström

NORDMALING: Under februari månads sista dag blir cirka 7 000 hushåll i norra delen av Örnsköldsviks kommun utan elektricitet. Från klockan 06.00 fram till klockan 18.00 genomförs en övning för att kartlägga problemen vid ett långvarigt elavbrott eller sabotage. De aktuella abonnenterna är i området norr om en linje Arnäsavall - Björnsjö - Remmarn - Flarken. Som första kraftföretag i landet genomför Gidkraft AB den här typen av övning. Förutsättningarna som gäller för övningarna är bland annat en omfattande sabotageaktion mot landets elförsörjning. Länsstyrelsen, kommunen, försvarsområdet, polisen och frivilligorganisationer deltar. Samverkan mellan olika avdelningar och förvaltningar provas liksom massmedians information. Övningarna leds av överingenjör Bengt Ahlqvist, Stockholm. Efter övningarna arrangeras ett "öppet hus" i Gideå där övningarna går igenom och analyseras.



• Åke Eriksson, Sven Svensson och John Ågren tillsammans med kursledare, Anders Forsberg skogsvårdsstyrelsen.

Hemmansägare lär om skogen

NYÅKER: Det är ingen mening att skogsägarna kostar på sina skogshemman en skogsbruksplan om de själva inte förstår att läsa planen. Det anser skogsvårdsstyrelsen i Nordmaling och arrangerar därför några kurser i syfte att lära skogsägarna ännu mer om sina arealer. För närvarande pågår en kurs i Nyåker vars skog inventerades för några år sedan.

ägarna att läsa och förstå den information som framgår av skogsbruksplanen för just deras skog, säger Anders Forsberg, skogsvårdsstyrelsen.

Skogsbruksplanen är en handling för den egna fastigheten och rätt läst får man ur den fram uppgifter på lämplig avverkningsvolym per tidsenhet men också åtgärder som bör företas som till exempel röjning och

1988 02 10

HÖRNSJÖ: Hörsjö folkpartiavdelning hade i söndags årsmöte i Gräsmys bygdegård. Folkpartiavdelningarna från Hörsjö och Gräsmys hade gått samman för att hålla årshögtid. Vid förhandlingarna delade avdelningarna på sig. För Hörsjö blev valet: Ordförande Roland Hörnsten, sekreterare Rudolf Bergström, vice ordförande Gustaf Bäckström, kassör Carina Lundström, studieledare Ivan Norgren. Till ombud vid vuxenskolan årsmöte valdes Frida Nordstrand. Till länsförbundets årsmöte Roland Hörnsten. Kontaktperson för kristna, sociala frågor och äldre frågor valdes. I övrigt diskuterades trivsfrågor och om verksamheten i övrigt.

Nordmaling mot nytt kontrakt

Skellefteå handbollsherrar intar näst sista platsen i div II-serien, efter söndagens förlust mot Nordmaling med 20-26.

– Matchen mot Nordmaling var viktig för oss eftersom vi skulle ha gått om NIF om vi vunnit men nu blev det tvärtom och vi halkar ned, säger tränaren Lars Allgulander.

Det var den riktiga viljan som sak-

nades hos SHB under matchen. Nordmaling hade övertaget hela tiden. Vissa av SHB-spelarna tände till under korta perioder, men sedan var matchen Nordmalings igen.

– Vi skulle kunnat vinna mot dem, för vi är i vanliga fall bättre än NIF, men finns inte viljan så är det kort, berättar Lars Allgulander.

En som visade den rätta andan var Lars Edman som gjorde flera av SHB:s mål, men även Jan Nygren och Lars Allgulander hade sina ljusglimtar.

• Mycket slarv

Skellefteå hade också otur många gånger, skott som tog i stolpen, tappade bollar och så vidare, men många klara målchanser slarvades bort.

– Trots allt tycker jag att vårt försvar funkade bra, men flera skott kom i fel läge och var svåra att avsluta, säger Lars Allgulander.

Nordmaling spelade bra i anfall och laget är begåvat med flera utom-

ordentliga skyttar. Men annars var deras spel ganska ojämnt och lite rörigt.

Trots NIF:s övertag var ändå ingenting förutsägbart förrän i de allra sista minuterna.

Målgörare SHB: Lars Allgulander 5, Lars Edman 4, Jan Nygren 4, David Johansson 4, Lars Wedin 2, Per Jonsson.

Målgörare NIF: Urban Sandström 7, Peder Lövgren 6, Marcus Öberg 4, Ulf Norgren 3, Ingmar Sjöström 3, Bo Asplund 2, Jörgen Långström.



Vår kära
**Ingrid
Marianne
Åsberg**

* 3/3 1920 † 4/2 1988

har stilla somnat in och lämnat oss barn, moder, syskon, barnbarn, Kråkens missionsförsamling och övriga vänner i sorg och saknad.

Kräken den 5 februari 1988

Gösta och Ingrid

Åke

Barnbarnen

Övrig släkt och vänner

Tack för allt du givit
av din rika varma själ
Tack för att du hela livet
alltid ömmat för vårt väl

Jordfästningen sker i stillhet.

Nordmaling släppte inte greppet

NORDMALING (VK)
NIF:s damer hade inga som helst problem att besegra unga, lovande Sundsvall i handbollsvåran. Den odramatiska matchen slutade 25-17 (11-7, 14-10).

NIF tog omgående hand om kommandot, och anförda av spel fördelaren Åsa Frankkila kunde hemmalaget snabbt ta några måls ledning. En ledning, som inte släpptes.

Sundsvall gick på lite för enkelt för att lura nordmalingsförsvaret.

Bäst i Nordmaling var Åsa Frankkila, Camilla Bäckman och Sara Jonsson. Helena Edström, Kerstin Andersson och målvalkten Maria Dahlin kämpade emot tappert i Sundsvall.

Mål, NIF: Helena Bergström 7, Camilla Bäckman 5, Sara Jonsson Åsa Johansson 2, Christina Olofs-son 2, Åsa Frankkila, Marie Hörn-ist, Eva Andersson, Eva Bylund,rika Björklund.

Sundsvall: Helena Edström 7, Kerstin Andersson 5, A-K Söder-öm 2, Ulrika Svensson, Eva Win-rg, Cilla Strömberg.

Nordmaling

Omklädningsrum svår fråga för politikerna

NORDMALING (VK)
Omklädningsrum intill den omdiskuterade fotbollsplanen på Rödviken, Nordmaling är en svåröst fråga för politiker och tjänstemän vid kommunen.

När ärendet under tisdagen behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott beslutades att förhandlingar skall upptas mellan fritidsnämnden, Nordmalings idrottsförening och tekniska utskottet. Detta för att finna en lösning på en fråga som diskuterats under fem års tid.

Fotbollsplanen på Rödviken beräknas vara klar för användning till hösten, men det finns ännu inga omklädningsmöjligheter, duschar eller toaletter. 1984-85-års budget reserverade 400 000 tusen kronor för ett omklädningsrum. Arbetsutskottet finner att den summan i dag inte räcker till och vill därför förhandla med idrottsföreningen och fritidsnämnden om driftsform, storlek, placering och utformning. I ärendet hör de planer som finns om sporthall och ishall i anslutning till fotbollsplanen.

• Godkänner lån

Arbetsutskottet godkänner inte helt ansökan från Norrforsbygdens AB angående ett kommunalt räntefritt avskrivningslån på 500 000 kronor till nytt industrihus. Au menar att 340 000 kronor skall räcka och ändock täcka de kostnader som behövs för att bygga industrihus.

Norrforsbygdens AB har sedan tidigare erhållit glesbygdstöd i form av ett tioårigt avskrivningslån på 260 000 kronor. Enligt kostnadsberäkningarna skall det färdiga industrihuset kosta strax under 600 000 kronor. I industrihuset som blir det andra i Norrfors, planeras verksamhet för sex personer. Byggstarten är planerad till våren 1988.

• El-ledning vid Rödviken

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner en framställan från Vattenfall om att anlägga en högspänningsledning mellan elcentralen efter E4 intill Prästbäcken och Rundvik samhälle. Elledningen skall bli en luftledning och i huvudsak gå i närheten av E4. I Au:s tillstyrkan framhålls dock ett krav med förutsättning att ledningen inte skall utgöra en betydande olägenhet. Ledningen går nämligen över en utstyckad industritomt och vid en eventuell företagsablering där måste Vattenfall flytta ledningen, anser Au.

ANDERS WIKMAN

DÖDAD AV ELEFANT. En vild elefant som retats upp av en tutande jeep gick till attack mot föraren och trampade ihjäl honom, meddelar polisen i Bangladesh. Moazzem Chowdhury, en ingenjör som jobbar vid ett vattenprojekt i södra Bangladesh, blev offer för den rasande elefanten i söndags bara någon kilometer från sin arbetsplats. Kolleger fann honom död och jeepen söndersliten i en skog intill vägen två dagar efteråt. (TT-Reuter)

HISSKISS. I Singapore skall man akta sig för att kissa i hissar. Där har myndigheterna installerat urindetektorer på försök i några hissar. Den geniala apparaturen påstås kunna stoppa hissen och sedan aktivera en videokamera så snart någon låter sitt vatten. Två män som använde en hiss på detta olagliga sätt i januari i år ertappades och arresterades tack vare detektorn. På detta sätt hoppas Singapore kunna hejda den i Stockholm väl kända vanan att använda hissar som offentliga toaletter. (TT-Reuter)

LO vill sprida slogan

NORDMALING: I en skrivelse till kommunen föreslår LO-sektionen i Nordmaling att företagarna i kommunen skall använda kommunens slogan, "I Nordmaling finns ett speciellt klimat". Till denna slogan hör också en palm. LO-sektionen menar att budskapet skulle få en större spridning om även företagen använde den samt att den skapade en positiv koppling till Nordmaling i hela landet. På lång sikt bör denna ökade reklam gynna sysselsättningen positivt, skriver de vidare.

1988 0 0 0



• Åtta orter i länet kommer att förlora möjligheten till körkortsprov om trafiksäkerhetsverkets förslag går igenom.

Åtta orter i länet förlorar uppkörning

NORDMALING (VK)

– Att ha Nordmaling som uppkörningsplats för körkort för bil, lastbil eller buss är ett direkt svek mot körkortstagaren. Det säger Jan Nilsson, regionschef för trafiksäkerhetsverket i Luleå.

I en rapport till trafiksäkerhetsverket i Borlänge föreslår han att slopa åtta olika platser för körkortsprov i Västerbotten. De aktuella platserna är Nordmaling, Vindeln, Robertsfors, Norsjö, Sorsele, Åsele, Dorotea och Burträsk. Trafikskolorna ute i dessa orter har dock olika uppfattning.

– Jag tycker det är helt riktigt när det gäller körkort för bil, säger Anders Nordin, trafikskolebas i Umeå, Nordmaling och Örnsköldsvik. I platser som Nordmaling saknas trafikljus, övergångsställe med trafikljus, enkelriktad trafik och trafik i flera filer. Bilskoleeleven får då inte prova sina kunskaper i just dessa kunskaper för en trafikinspektör och hänvisas helt till det han eller hon har lärt sig vid bilskolan, säger Nordin.

– Jag vill se statistik på att det är våra bilskoleelever som står för de flesta trafikolyckorna innan dessa provorter tas bort, säger han. Häggström tror nämligen att det är de som tar körkort inne i storstäderna som är de största olycksfararna.

• Hög olycksfallsrisk

Enligt de senaste presenterade siffrorna över trafikolyckor med allvarliga personskador och dödsfall är de yngsta förarna i topp. Hårdast drabbade är förarna som nyligen fyllt 18 år. Under 1986 skedde inte mindre än 540 trafikolyckor med svåra personskador eller dödsolyckor i landet där föraren var 18 år. Anmärkningsvärt är också att antalet skadade passagerare är höga i åldrar strax under 18 år. Enligt Jan Nilsson vid trafiksäkerhetsverket i Luleå kan detta bero på att de unga förarna gärna tar med sig yngre passagerare. Nilsson anser att många unga förare ute i landsorten som just fått sitt körkort med det snaraste åker in till en större stad med bilen.

– Genom att stoppa uppkörningsmöjligheterna i de små orterna gör vi de unga förarna en tjänst. De blir helt enkelt bättre förare genom att de tvingas visa upp ett större kunnande i trafiken i en storstad innan de själva åker ut på vägarna, säger han.

• Tung trafik

– Däremot anser jag att den tunga och yrkesmässiga trafiken väl fyller sin plats i en landsort som Nordmaling, säger Anders Nordin, och är kritisk till trafiksäkerhetsverkets förslag.

– Våra förare av tung lastbil är minst lika bra lastbilsförare som de som kör upp i Umeå, fortsätter han bestämt. Det är inte alla så lätt att köra en stor lastbil med släp i trånga gator som finns i Nordmaling som att köra i Umeå eller Örnsköldsvik med stora utrymmen åt alla håll. Ute i landsbygden får föraren i stället möta tungt lastade virkesbilar på trånga och smala landsvägar, så jag påstår med säkerhet att små orter som Nordmaling väl fyller en funktion som uppkörningsplats.

– Det är ute på de större vägarna med höga hastigheter som de svåra olyckorna sker, säger Yngve Häggström, som driver Nordmalings trafikskola. Inte är det inne i staden mellan rödljusen, fortsätter han kritiskt och menar att trafiksäkerhetsverket är ute på fel väg när de vill stoppa de små orterna för körkortsprov.

• Lång historia

Enligt en proposition i regeringen från kommunikationsministern Sven Hulterström skall ett förslag om bättre körkortsutbildning vara klart senast i juli månad 1989.

I förslaget skall trafiksäkerhetsverket titta över de regler som gäller för att få körkort samt eventuellt utarbeta ett provisoriskt körkort.

Lars Pihl, vid trafiksäkerhetsverket i Borlänge har sammanställt ett förslag från alla distriktschefer i landet om hur körkortsutbildningen i fortsättningen skall göras bättre. I denna sammanställning är ett av förslagen att bland annat ta bort de mindre orterna som uppkörningsorter.

I Norrbotten och Västerbottens-regionen rör detta totalt 28 orter. Vårst drabbas de som nu får köra upp i Arjeplog. Går förslaget igenom tvingas de åka nio mil för att köra upp. Enligt Lars Pihl jobbar alla inom trafiksäkerhetsverket intensivt med förslaget och anser därför att dessa uppkörningsorter slopas redan den första januari 1989.

ANDERS WIKMAN



• Lena Törebörn, Nordmaling, fick den 5 februari på Umeå BB en flicka som vägde 3 075 gram och var 49 cm lång. Pappa heter Alf Nilsson och storasyster Jenny.

Marianne Åsberg, Kråken. På torsdagsmorgonen avled Marianne Åsberg, född Åsberg, maka till framlidne båtmaskinist Martin Åsberg, Kråken, Nordmaling. Hon var 67 år och sörjes närmast av två pojkar, sonhustru, barnbarn, åldrig mor samt tre syskon med familjer.

Hon var född och uppväxt i Kråken och gifte sig med barndoms-kamraten Martin Åsberg. Medan barnen ännu var små stannade fru Åsberg i hemmet men senare sökte hon sig ut i arbetslivet som bl a hemsamarit. Under många år fram till sin pensionering, arbetade hon vid Strömsörs vårdhem.

Hon var religiöst intresserad sedan ungdomsåren och tillhörde Kråkens missionsförening. Hon var även intresserad av trädgårdsodling samt handarbete.

Händelserikt år för kör

NORDMALING: 1987 blev ett händelserikt år för Nordmalings kyrkokör konstaterades vid årsmötet häromdagen. Sammanlagt hade kören övat 105 timmar och gjort 26 offentliga framträdanden. Av dessa skedde tolv vid högmässor, två vid musikandakter och tolv andra tillfällen. I juni månad förra året gjorde kören en intressant och minnesvärd resa till Wien, där bland annat framträdande gjordes i Svenska kyrkan.

Vid årsmötet omvaldes styrelsen i sin helhet med Dagny Tegenfeldt som ordförande, Eivor Edström, vice ordförande, Anna-Lisa Karlsson, kassör, och Birgitta Nilsson, sekreterare.



FOTO: ANDERS WIKMAN

• Vid draghundsinstruktionen i Järnäs förekom många olika hundar och utrustning. Här är några av de förekommande samlade. Närmast nordiskt tvåspann med två Irländska settrar med förare Bengt-Arne Walldén. Bakom honom en hembyggd sulky, dragen av en risenschnauzer. Förare är Nils-Olov Hellström medan Cicilia Asplund sitter på fordonet. Bakom dessa, Nomesläden dragen av två vorstehundar och med instruktör Gunnar Sjöberg.

— Värm hundarna

JÄRNÄS (VK)

— Det är viktigt att ni värmer upp era hundar innan ni sticker ut och kör dem framför er pulka eller draglina, sa Gunnar Sjöberg till intresserade hundägare i Järnäs, Nordmaling. Under söndagens arrangemang av Västerbottensdagen, hade Järnäs Bygdegårdsförening kallat till draghundsförevisning.

Gunnar Sjöberg, Umeå, var instruktör för de cirka 30-talet deltagare med minst lika många hundar. Intresset var stort hos de entusiaster som vädret till trots hade åkt ut till Järnäs. Efter en inledande teoretisk genomgång i Bönhuset följde praktiska övningar. Ett litet skidspår var uppkört så att alla ekipagen fick tillfälle att prova sin utrustning och sina hundar.

• 15 raser

Av de många hundarna som deltog var det cirka 15-talet olika raser. Instruktören själv hade två vorstehundar som han före-

visade genom att köra Normesläde i tvåspann. Annars förekom nordisk tvåspann i form av två Irländska settrar och så många enskilda ekipage framför en familjepulka eller tävlingspulka. Många av deltagarna hjälpte sedan varandra med att få fart på hundarna i det mjuka spåret. Ute i Järnäs hade bygdegårdsföreningen även ordnat med pulkbacke, tipspromenad, serverade varm korv och fika inne i bönhuset.

• Tre platser till

Förutom arrangemanget i Järnäs genomfördes liknande arrangemang på tre andra platser i kommunen. I Hurrbacken, Gräsmyr, var det gratis åkning och i Bredvik var det Öppet hus med underhållning av Greger Ottosson samt gratisåkning i skoteråkning. I Brattsbacka serverades palt, blöta och kaffe till underhållning av "Bjurholmarn".

ANDERS WIKMAN

Stor offervilja i Gräsmyr

GRÄSMYR: Gräsmyrs missionsförsamling har hållit sitt 99:e årsmöte. Mötesförhandlingarna leddes av G A Bäckman. Av verksamhetsberättelsen framgick att offervilligheten varit mycket stor. Kassaomslutningen var 89 318 kronor, därav till SM:s u-hjälp 6 000 kronor och till distriktet 400 kronor. Under året har en upprustning av kyrkan

vidtagits. Elvärme har intallerats och ommålning har utförts. En mötesserie har hållits tillsammans med EFS. Föreståndare och predikant är Ulrik Jönsson, Hörnsjö.

Ett stort antal barn deltog i ett sommarläger i Umeå under vintern.

Styrelsen som omvaldes består av: G A Bäckman ordförande, Tyra Lundström vice ordförande, Harald Sandberg, kassör, Lilly Westermarck sekreterare samt Gösta Lundström.

Vid söndagens gudstjänst predikade komminister Roland Ahlström som också sjöng ett flertal solosånger till musik av Dahlfel-tarna. Till ordförande inbjöd familjen Henny och Elis Bäckman. Ordförande framförde tack till alla som på olika sätt under året medverkat i församlingens arbete.

Älgbestånd vållar problem

NORDMALING: En ojämn älgstam i Nordmalings kommun vållar huvudbry för skogsägare och jägare. Längs hela kustbandet är det ovanligt många älgar med en älgthet på upp till 29 älgar per 1 000 hektar skogsmark, medan det på många andra platser råder en stor brist på älgar.

Efter den avslutande älginventeringen inräknades 1 050-1 100 älgar i kommunen. Det ger ett medeltal per 1 000 hektar på mellan åtta till elva älgar.

— Vi uppskattar älgtheten till cirka nio älgar per tusen hektar som ett medeltal, säger Hasse Johansson, vid Västerbottens Jaktvårdsförening. Han finner inte siffran oroväckande hög, men anser att en hårdare avskjutning till kommande höst vore önskvärd. Nordmalings jaktvårdslokets hamnar i en ordentlig knipa när älgbeståndet är så ojämnt i kommunen. De skogsägare och jägare som finns i de inre delarna av kommunen vill inte skjuta bort fler älgar, medan de som finns i kustområdet vill höja avskjutningen avsevärt. Några av de värst drabbade jaktvårdsområdena har till och med framfört önskemål om vinterjakt på älg.

Det bästa var inte gott nog

NORDMALING (VK)

Trots att Nordmalings handbollsherrar i div II gjorde sin bästa match för säsongen orka de inte med gästende Hornskroken. Slutresultatet stannade vid 23-26 efter halvtidsvila vid ställningen 10-12.

Hela Nordmalingslaget kämpade bra genom hela matchen som genom-

gående var mycket dramatisk. Båda lagen var vid flera tillfällen i ledning och det var först när det återstod cirka tio minuter kvar av matchen som Hornskroken kopplade greppet över händerna. Då hjälpte inget för hemmalaget och gästerna tillät inte Nordmaling att sticka upp.

Bra i hemmalaget var strängt taget hela laget med extra plus för Ulf Nor-gren, Urban Sandström, Ingemar Sjö-

ström och Peder Lövgren. Hos gästerna, Hornskroken, var Kennet Silver-plats hyperfarlig, liksom Erik Näswall.

Domarna Håkan Lundgren och G-A Hedström skötte sig utmärkt och får beröm för sina insatser i den så dramatiska handbollsmatchen i Hammarhal-len Nordmaling.

ANDERS WIKMAN

Målgörare: Nordmaling: Urban Sandström 7, Peder Lövgren 5, Markus Öberg 2, Ingemar Sjöström 3, Ulf Nor-gren, Bo Asplund, Olof Levander, Mikael Hägglund och Peder Svensson.

Hornskroken: Kennet Silverplats 8, Erik Näswall 8, Anders Bokman 3, Urban Harju 3, Kent Hedlund 2, Tommy Isaksson och Tommy Enberg.

Nordmaling

Elva älgar döda på isen

NORDMALING (VK)

Elva älgar har under de två senaste dagarna fått sätta livet till sedan de gått ner sig på havsisen utanför Järnshalvön, Nordmalings skärgård. Fem älgar drunknade efter en flera timmar lång kamp för livet på onsdagen, två avlivades av polisen som även dagen dessförinnan skjutit fyra älgar som inte orkade ta sig upp ur vakarna.

– Det är naturligtvis omöjligt att hindra älgarna att ge sig ut på den svaga isen men det finns all anledning att även varna skoteråkare, säger Tomas Erixon vid nordma-

lingspolisen.

Vintermånadernas koncentration av älgar på järnshalvön har under de allra senaste dagarna tagit en obehaglig vändning. Som en effekt av det djupa snöbeståndet på land samt vandringslustan hos älgarna har medfört att de börjat gå ut på havsisen. Det i sin tur saknar hållbarhet på stora områden, vilket medför att älgarna går ned sig i likhet med vad som brukar ske på vårisarna.

– Det går inte alltid att se om isarna är svaga, konstaterar nordmalingspolisen. Förvinterns issörja har pressats samman och bildat en yta som sedan fått en beläggning av snö. I kombination med det milda vädret innebär det att isarna ofta är livsfarliga att vistas på.

På tisdagen avlivades fyra älgar, tre utanför Järnäs udde och en utanför Kråken-landet. Men redan under onsdagen kom ytterligare rapporter från allmänheten om att flera älgar varit synliga på havssidan. Det visade sig att fem älgar gått ner sig ca en km från fastlandet samt att ytterligare två djur stod på isen, intill de övriga.

Mot bakgrund av risken att färdas på isen rekvirerades en helikopter från Umeå, i vilken polisen tog sig ut till de nödställda älgarna.

Fem av de sju djuren hade drunknat och när polishelikoptern i en försiktig manöver försökte driva de två återstående djuren mot land gick även de ner sig. De sköts då av den polisman som medföljde planet.

Efter de två senaste dagarnas älgdramatik i skärgården har jägarna höjt sina röster för vinterjakt. På järnshalvön är en stark koncentration av älgarna i kommunen. Jägarna menar att konkurrensen om betet bidrar till att vissa älgar söker sig vidare.

– Om vinterjakten kan undvikas är det naturligtvis att föredra men när vi hamnar i en sådan här situationen då 11 älgar drunknar eller måste avlivas på två dagar måste vi överväga olika alternativ, menar Allan Nordström, byålderman och jaktledare i Järnäs.

– Vi måste ju också vara medvetna om att det är bara ett fåtal av de älgar som drunknar som vi blir uppmärksammade på, menar han.

OWE FREDRIKSSON

Kommunkontoret i Nordmaling

Om- och tillbyggnaden blir 50 procent dyrare

NORDMALING (VK)
12,7 milj kr är den tills vidare officiella kostnaden för om- och tillbyggnad av kommunkontoret i Nordmaling. Resultatet blir ett modernt trevånings kontorshus med 43 arbetsplatser, sammanträdesrum, personalrum samt ledningscentral för civilförsvaret på totalt 1660 kvm. 12,7 milj är drygt 50 procent mer än de 8 milj som förespeglades när bygget diskuterades i fullmäktige. Summan motsvarar också ett nybygge.

Den utveckling som den kommunala servicen haft i Nordmaling har medfört att kommunhuset f n är trångt. Så trångt att det finns personal som p g a lokalbrist fått sina arbetsplatser inredda i avskärmade delar av korridorerna. Sedan en lång tid tillbaka har planer funnits på en omfattande om- och tillbyggnad motsvarande en fördubbling av ytan. Den nuvarande fastigheten har knappt 840

kvadratmeter och med en tillbyggnad i tre plan samt påbyggnad av den nuvarande tvåvåningsbyggnaden skulle det ge ytterligare ca 820 kvm, totalt 1660.

• Egna rum

Målsättningen är egna arbetsrum för personalen, totalt 43 arbetsplatser, samt ett mindre sammanträdesrum på respektive våningsplan.

Därtill kommer ett större sammanträdesrum på ca 90 kvm samt ett uppehållsrum på 30 kvm som tillsammans utgör en självförsörjande del av kommunhuset med egen ingång, toalett och minikök. Dessutom får personalen även de särskilda utrymmen i form av vilrum och personalrum som i dag är modern standard.

• Totalrenovering

Utöver tillbyggnaden i tre plan samt överbyggnaden av den nu befintliga fastigheten genomgår kommunhuset en grundlig renovering av värme och ventilation samt elektriska kommunikationsledningar. Målsättningen är att det inte ska vara någon skillnad i standard mellan den "gamla" och den "nya" delen.

Den kostnads kalkyl som f n är aktuell fanns tillgänglig på kommunkontoret under måndagen. Av den framgår att kostnaden för ritningar uppgår till 800 000 kr, bygget 10,5 milj samt mervärdesskatt 1,4 milj, totalt 12,7 milj kr. Från detta ska dras ett statsbidrag på 1,7 milj för den ledningscentral som ska inrymmas i källaren på utbyggnaden. Därtill kommer däremot kostnaderna för markplanering av centrum och parkanläggning.

• Som nybygge

Enligt jämförbara siffror från den nyligen offererade utbyggnaden av låg- och mellanstadieskolan beräknas kvadratmeterpriset till 7 600 kr. Ett nybygge på 1660 kvm enligt samma beräkning uppgår till 12,6 milj.

– Går det att få upp ett nybygge till samma pris som den nu ritade om- och tillbyggnaden av kommunkontoret är det försvarbart att diskutera alternativet att flytta hela kommunförvaltningen till en ny fastighet, konstaterar Sture Lindgren, c, kommunalråd. Det skulle ju samtidigt innebära att vi fortfarande har kvar det nu befintliga kommunhuset och kan då utnyttja

det för någon annan verksamhet, hyreslägenheter eller servicehus. Kanske kan huset säljas och på så sätt inbringa pengar, spekulerar han.

Sture Lindgren vill trots synpunkterna tills vidare inte ta ställning i frågan.

• – Bromsa investeringarna

– 12,7 milj kr är mycket pengar för Nordmalings kommun. Vi har ju redan för 1988 planerat bygga samman låg- och mellanstadieskolorna samt uppföra en sporthall, kommenterar Sture Lindgren. Det känns därför som att vi måste se över och kanske bromsa de investeringar som följer därefter.

I dag, tisdag, sammanträder kommunfullmäktige och förväntas då "klubba" beslutet att bygga samman skolorna samt uppföra sporthallen i anslutning till Oasen. Och dessutom ge borgen till ridklubben för ridhus.

Utöver detta finns i kommunen starka intressen som arbetar för byggandet av en ishall. Det är bl a den som tidsmässigt kan bromsas till följd av det fördyrade kommunhuset.

OWE FREDRIKSSON

”Avskaffa kommunalrådet”

NORDMALING (VK)

– Avskaffa det fast anställda kommunalrådet i Nordmaling!

– Anställ i stället en näringslivssekreterare!

Den uppmaningen får kommunstyrelsen i Nordmaling från nybildade Nordmalings oberoende parti inför planeringen av nämnders och styrelser organisation från 1989. Partiet vill också minska antalet nämnder till fem, förutom valnämnden.

Bland annat föreslås att slå samman fritids- och kultur nämnden liksom byggnads- och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Nordmalings oberoende parti slår genom sin skrivelse an en sträng som torde dra igång diskus-

sionerna inte bara i de politiska leden utan även bland allmänheten. Med sina delvis djärva förslag förefaller partiet intresserat av att radikalt förändra kommunens politiska och tjänstemannaorganisation och ger bilden av ett modernt företag snarare än en svensk kommun på 80-talet.

Förutom att kommunalrådet

borde avskaffas som heltidsverderad och övergå tillsammans med kommunstyrelsens vice ordförande till endagstjänstgöring vill NOP fördela ut ansvaret för olika verksamheter så långt detta anses rimligt. Ansvaret ska inkludera såväl ekonomi som verksamhet. Politikernas roll i framtiden bör närmast ses som kontrollanter att beslut

och mål uppfylls och verkställs.

I likhet med stora företags "divisioner" vill NOP delegera ansvar till de kommunala institutionerna och som enskilda enheter ska förestandare för daghem, förskolor, fritidshem, servicehus och tillsynslärare vid olika skolor fungera som "platschefer" med utökade ansvarsområden.

CKF summerar det gångna året

LÖGDEÅ: Lögdeåortens CKF har haft årsmöte. Verksamheten i föreningen har under året i stort följt den arbetsplan som togs vid förra årsmötet. Bland annat har en blomskottsauktion hållits och en sommarresa företagits tillsammans med medlemmarna i kretsen. Den gick till Västernorrland med bl a besök i Gålsjö bruk samt hantverkshuset i Kramfors. Föreningen har även inbjudit till symöte till förmån för Lutherhjälp. I styrelsen omvaldes Ingrid Holmgren, ordförande, Vera Jonzon, vice ordförande, Irene Lundgren, kassör, Birgitta Nilsson, sekreterare, samt Kerstin Norén och Karin Möller. Som revisorer omvaldes Monica Hörnlund och Olga Jakobsson. Rolf Jonzon informerade om kommunens större investeringar och Ingrid Holmgren om fritidsnämndens åtaganden.

1988 02 17

Kulturoffensiv i Nordmaling

NORDMALING (VK)
Konstföreningen i Nordmaling gör nu en insats för att bredda kulturutbudet. Detta genom att sponsra en filmvisning i Rundviksgården. Där visas på onsdagen den prisbelönta biofilmen "Hip, Hip, Hurra", som handlar om Skagenmålarna. Konstföreningen har abonnerat på hela föreställningen och bjuder in sina medlemmar med familjer. Övriga intresserade får betala sedvanligt entrépris.

- Berit Joanson, föreståndare vid Rundviksgården, kom med förslaget, berättar Gunnar Hartman, ordförande i Nordmalings konstförening. Vi tyckte inom styrelsen att idén var bra, och ser det här som ett utmärkt sätt att stödja kvalitetsfilm. Nu hoppas vi bara att våra medlemmar kommer. I samband med filmen kommer för övrigt dragning att ske av med-

lemslotteriet för 1987. Föreningen har haft en liten nedgång i verksamheten mest beroende på att man haft problem med utställningslokalen. Nu är emellertid Vallstugorna i Nordmaling renoverade och målade. Nästa utställare är Bo Lindholm, Björnlanda, Sörmland. Han ställer ut emaljer, målningar och grafik 21-28 februari. Lindholm var den förste konstnär som föreningen visade i sin nystart för snart tio år sedan. På mångas begäran återkommer han nu.

- Det är en i många stycken ny konstnär vi får möta, berättar Gunnar Hartman, som är mycket glad över den här aktivitetsveckan som Konstföreningen nu har med konstutställning, filmvisning och dragning.

P A SUNDBOM

Förespråkar Rödsviken 1988 02 19

NORDMALING: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att bilda en stiftelse som bygger och driver en idrottsanläggning på Rödsviksområdet. Den bör vara sammansatt av ledande personer från såväl förenings- som näringsliv. Den uppmaningen riktar socialdemokraterna i Nordmaling genom Lasse Eriksson och John-Erik Nylander i en motion till kommunfullmäktige.

- En idrottsanläggning för inomhusidrott på Rödsviksområdet har av många kommunbor ansetts som viktig och skulle medverka till att ett redan attraktivt fritidsområde därigenom blir ännu bättre.

Eriksson och Nylander hänvisar till den enighet som rådde i Rödsviksgruppen samt den s k ishallskommittén om just det attraktiva i Rödsviksområdet. Samtidigt konstaterar de att kommunens ishockey under många år känt sig styvmoderligt behandlade och att handbollens omfattande verksamhet, tennis, pistol-skyttarna med flera idrottsutövare kan få utrymme i en kommande anläggning.

Kulturpris till Herbert Bylund

NORDMALING (VK)

Vid en högtidlig ceremoni i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde i Nordmaling under tisdagen utdelades 1987 års kulturstipendium. Pristagaren, Herbert Bylund, avled den 27 januari, varför priset formellt mottogs av sonen Hans Bylund. Stipendiet överlämnades av kulturnämndens ordförande Hilmar Dahlsfelt, som beklagade Herbert Bylunds bortgång. Samtidigt framförde han kommunens tacksamhet för de kulturella insatser som Herbert Bylund genom åren gjort för bygd.

1988 02 19



• Hans Bylund, son till pristagaren, förre lokalredaktören Herbert Bylund, tog emot priset av kulturnämndens ordförande Hilmar Dahlsfelt.



• En pensionärsteater från Anäset framförde teaterstycket "Attioårsdagen" vid pensionärsföreningen SPF:s årsmöte i Nordmaling under tisdagen. Fr v Elsa Karlsson, Nils-Yngve Wiklund, Hilding Eriksson, Sten Brännström, Alvin Nilsson, Ebba Johansson, Erland Bodén och Rut Bodén. 1988 02 19
FOTO: ANDERS WIKMAN

LO-sektionen är för 0-taxa

NORDMALING (VK) - 0-taxa i barnomsorgen är både bättre och mera rättvist än den 4-procentsavgift på bruttolönen som är föreslagen.

4 procent i avgift är marginellt och de administrativa kostnaderna blir jämförelsevis höga. Det

säger LO-sektionen i Nordmaling i sitt yttrande över förslaget på barnomsorgsavgifter samt tillämpningsregler.

LO-sektionen förordar att anmälningsavgiften till barnomsorgen även ska ses som en köbricka i turordningen och menar att om erbjuden plats avböjes ska endast särskilda skäl gälla för att kvarstå i omsorgskön.

Rykten i Nordmaling

DÅ EN del rykten har kommit igång om vårt nybildade oberoende parti, finns här anledning att klarlägga en del missförstånd o dyl, som blivit mycket irriterande för oss.

Den senaste ryktesspridningen gör gällande att Nop tagit initiativ till förhandlingar med socialdemokraterna ang. sport- och ishäll. Efter senaste styrelsemötet, stod det helt klart att ingen av Nop:s styrelseledamöter tagit något sånt initiativ. Det finns heller inte någon annan inom partiet som fått mandat att förhandla i frågan. Därför vill vi göra klart för alla politiska krafter att några förhandlingar med andra partier inte kommer att ske före valet. Först och främst måste vi få förtroende från väljarkåren att bli representerade i kommunfullmäktige.

Däremot har det iterner inom Nop diskuterats olika lösningsalternativ på is- och sporthallsfrågan. Partiet har en klar uppfattning om att det av fullmäktige tagna beslutet om sporthallen skall förverkligas. Vi anser också att kommunen måste ta initiativ till bildandet av en ishallsstiftelse. I annat fall är risken uppenbar att det kommer att dröja mycket lång tid innan denna viktiga fråga för kommunens idrotts- ungdomar och ledare får någon lösning. Vi tycker att sport- och ishallsproblematiken är ett paradexempel på hur blockpolitiken leder till politisk handlingsförlamning.

Det allra värsta som skulle kunna hända, är att kommunhuset byggs ut. När den här artikeln skrivs, kan vi i VK läsa om att utbyggnaden av kommunkontoret förmodligen påbörjas redan i höst. Projektet kommer med all sannolikhet att sluka så pass mycket av kommunala resurser att det knappast finns utrymme för några andra byggnationer på länge. Kansliutbyggnaden leder enbart till ökad administration och byråkrati, därför är Nop bestämda motståndare till utbyggnaden. Aldrig tidigare har det funnits så många admini-

stratörer vid kommunkontoret. Lägg här till att en stor del av det arbete som borde kunna läggas ut på befintliga tjänstemän, numera köps in i form av konsulter och projektanställda.

Hur kan det komma sig att nedskärningar enbart drabbar de anställda som är verksamma inom de produktiva områdena, som nu senest bespisingpersonalen. För övrigt verkar det nu vara en sådan brist på GS-arbetare att kommunens fastighetsbestånd mer eller mindre håller på att förfalla, för att inte tala om vattenledningsnätet. Någon gång måste politikerna sätta stopp för detta slöseri med väljarnas pengar.

Slutligen, trots att rättelse införts av VF, ang. ett uttalande från underreklamatorn att det enbart finns inkompetenta politiker i Nordmaling, är det många som fortfarande undrar om det är min och Nop:s uppfattning. Nej, det är det inte, det finns visst politiker och även tjänstemän som klart håller måttet inom sina verksamhetsgrenar. Däremot bör ju förutsättningarna vid någon form av samlingsstyrelse öka möjligheten att finna duktiga och kompetenta politiker i ledande positioner.

**Nordmalings oberoende parti/
Kjell Nilsson sekr.**

Fick två nya medlemmar

NYÅKER: Nyåkers EFS har hållit sitt 82:a årsmöte. Årsmötet inleddes med att tre ungdomar hälsades välkomna som medlemmar. Parentation hölls också över en avliden medlem.

Från verksamhetsberättelsen för 1987 kan nämnas att samarbetet med Nordmalings församling varit bra liksom samarbetet med angränsande missionsföreningar. Gudstjänster har skett regelbundet varje söndag i kyrkan utom sommarhalvåret då gudstjänsterna varit förlagda till ungdomsgården på Björnberget. Ungdomsarbetet har varit livligt under året med barnstund på lördagsförmiddagar, flick- och pojkgupp samt tonårsgruppen på fredagskvällar samt barnkören Arvingarna.

Totala kassaomslutningen för 1987 var 177 000 kr och av detta har ca 67 000 skickats vidare till olika missionsändamål.

Två nya medlemmar hade hälsats välkomna under 1987 och totala medlemsantalet var vid årsskiftet 52.

I styrelsen omvaldes Elsie Fredlander och Ulla Holmlund. Övriga styrelseledamöter är Sven Svensson, Berta Jakobs-son, Stig Fredlander, Torsten Sandström och Allan Bäckman. 15 ordinarie ungdomsledare valdes också.

Avslutningsvis tackade ordförande Allan Bäckman alla som på olika sätt hjälpt till i missionsföreningen under det gångna verksamhetsåret.

1988 02 12

Gillis skärpte sig...

GRÅSMYR (VK)
Gillis Engman skärpte sig i finalen. Trots att han hade femte bästa resultat efter klasskjutningen vann han kretsmästerskapet i fältskjutning för Nordmaling.

Finalomgången blev svår. En 1/6-figur på 291 m och B 100 på 570 m var målen och det senare sköts knäståend. Det största problemet blev ändå den besvärliga sidvinden och det var här Gillis Engman med sin rutin sköt 11 och 12 träff medan "tvåan" - tidigare ledaren - Ingvar Strömngren prickade 7. Tage Hägglund, Rundvik, sköt näst bäst i finalen med 10 träff men eftersom de skulle läggas till hans tidigare resultat så räckte det bra till en fjärdeplats. Trea blev Dan Andersson, Rundvik.

OWE FREDRIKSSON

Resultat:

F 5: 1) Dan Andersson, Rundvik 26 2) Gunnar Vignö, do 26 3) Gillis Engman, 25 4) Stig Emilsson, Bjurh/Balsjö 21.

F 4: 1) Kjell-Åke Öberg, Bjurh/Balsjö 26 2) Tage Hägglund, Rundvik 23 3) Tore Lindblom, do 17 4) Roger Berggren, do 15.

F 3: 1) Ingvar Strömngren, Gråsmyr 28 2) Erik Mårdvall, do 24 3) Henry Häggström, Rundvik 23 4) Gunder Häggström, Rundvik 23 5) Olle Lövgren, Bjurh/Balsjö 21 6) Bernterik Emilsson, do 21 7) David Berglund, do 18 8) Jan Erik Tjernberg, Gråsmyr 17 9) Sune Lundström, do 16 10) Torbjörn Mårdvall, do 16 11) Stefan Olofsson, Bjurh/Balsjö.

F 2: 1) Roger Westermark, Gråsmyr 22.

F 17: 1) Lars Emilsson, Bjurh/Balsjö 24.

F 56: 1) Erhard Höglander, Rundvik 23 2) David Nyberg, do 22 3) Rolf Johansson, Bjurh/Balsjö 14 4) Gösta Emilsson, do 11.

Final: 1) Gillis Engman, Rundvik 36 2) Ingvar Strömngren, Gråsmyr 35 3) Dan Andersson, Rundvik 34 4) Tage Hägglund, do 33 5) Henry Häggström do 30 6) Erik Mårdvall, Gråsmyr 30 7) Gunnar Vignö, Rundvik 30 8) Erhard Höglander, do 29 9) Gunder Häggström, do 29 10) Kjell Åke Öberg, Bjurh/Balsjö 28.

1988 02 16

1988 02 12

kultur/debatt

Var det verkligen bättre förr?

Ingen kan förneka att nutidens djurskötsel hamnat i en ond cirkel. Men samtidigt finns det goda skäl att fråga sig, om kossorna i Lönneberga verkligen hade det så mycket bättre än nutidens livslångt installerade kreatur. Visserligen har den höga produktionsnivån tvingat på många husdjur en ovärdig tillvaro med eländig miljö, stark stress och stora infektionsrisker. Det gäller främst svin- och fjäderfäfabrikerna, och en alldeles speciell riskgrupp har grisarna blivit. Tyvärr lastar allmänna opinionen bonden för avarterna inom djurhållningen, men ingen i den långa kedjan mellan uppfödning och slakt, bonden minst av alla, har önskat en sådan utveckling.

De stora djurfabrikerna, som drevs fram på 50- och 60-talen är ett resultat av konsumenternas krav på billigare livsmedel i föreningen med en oportunistisk socialdemokratisk jordbrukspolitik. Samtidigt försämrades bondens företagsekonomiska förutsättningar radikalt, vilket tvingade fram dramatiska rationaliseringsåtgärder. Generellt kan man säga att djurens villkor idag är beroende av en nära nog global kapitalistisk ordning som ingen enskild ansvarig förmår rubba. Men en yngre socialdemokratisk generation har efterträtt den som skapade förutsättningarna för de värsta avarterna i svensk djurhållning. Så skall man nu lansera en "lex Lindgren" om lagfäst betesgång för mjölk- och slaktdjur. Fast hur den skall förenas med konsumentkraven och den enskilde bondens produktionsförutsättningar, eller hur den rent praktiskt-tekniskt skall möjliggöras (t ex här i Norrland där svårigheterna är mest påtagliga) är frågor som inte ens nått utredningsstadiet.

Även om mjölkorna inte direkt är någon privilegierad grupp så har de en särställning bland husdjuren. Hos den intres-

serade bonden är kossorna föremål för stora omsorger och god vård. De flesta andra husdjur är mer eller mindre anonyma, men mjölkkon namnges som Klara, Donna, Blenda och många våldokumenterade karakteristiska följder henne hela livet: härstamning, produktion, kalvningar, foderbehov, avelsegenskaper. Hon upplever under en stor del av dagen närheten till människan och även om standarden varierar mellan olika gårdar, så är den moderna mjölkkons miljö i allmänhet tillfredställande inte sällan föredömlig: god renhållning, bra ljusflöde och god ventilation, konstant värme, finns ströbädd, minutiös foderkontroll, god klöv- och hälsovård, allt ett resultat av välformulerade produktionsmål. Rationell djurskötsel är alltså inte uteslutande något ont.

2 å andra sidan

I det "förindustriella" jordbruket däremot var kreaturskötseln mer eller mindre extensiv. Sommaren var kossornas egentliga produktionstid, medan avkastningen vintertid var oerhört låg, eftersom utfodringen då mest var en fråga om att hålla djuren vid liv. Mycket långt in på 1900-talet kunde man här i Västerbotten höra, att det bästa fodret reserverades för hästen medan andra husdjur av nödtvång svältföddes över vintern, en årstid som för kornas del ofta gestaltade sig till ett rent helvete. Flera av våra västerbottensförfattare har mycket konkret beskrivit, hur man om våren bar eller drog på drög de liggande, benlösa och utmärade korna ut ur ladugården och lade ner dem vid de första spirande grässtråna. "Svältfödningen" var ett veritabelt djurplågeri, en dyster epok i svensk djurhållning. Den förekom inte bara hos småbruka-

re i små omständigheter utan i de flesta miljöer.

Betesgången kunde också vara förenad med lidanden för djuren. Dels begränsades ofta deras rörelsefrihet av olika hinder, bland vilka tjudringen var det vanligaste och kanske humanaste. Andra utformades av praxis så att de orsakade betesdjuren svåra lidanden, och påtalades då ofta i djurskyddsföreningens rapporter. Den fria betesgången i norrlandsskogarna var heller ingen renodlad idyll. Vissa somrar plågades korna svårt av broms, mygg och knott. Juvren bets så såriga och blodiga, att det praktiskt taget var omöjligt att mjölka dem. Skogsbetet förorsakades också ofta mycket allvarliga och plågsamma skador.

Nutidens bönder, som praktiserar inställning året runt, argumenterar utifrån sina höga ambitioner som producenter. De hävdar bl a gärna, att den korta betesperioden här hos oss är försumbar. Den innebär också oövalkomna fodermedelsbyten både vid betessläppningen och installationen, två omställningar som vardera kräver två-tre veckor och orsakar dyrbara produktionsbortfall. Dessutom innebär betet otillfredsställande foderkontroll, och som skördemetod är det ineffektivt. Och som alternativ visar de gärna på de radikala förbättringarna i stallmiljön och den ständiga forskning som pågår för att skapa ännu bättre stallar, ännu bättre hälsoläge och rasegenskaper. Det kallhamrade lönsamhetstänkande, som gav oss fjäderfä- och svinfabrikerna är förvisso en mycket obehaglig företeelse, men då det gäller de moderna ladugårdarna är nuets kossor onekligen privilegierade. Det tidigare 1900-talets fähus däremot var mycket trånga. Djuren ställdes tätt för värmens skull. Eftersom man förr också utnyttjade gödselns värmeenergi, gödslade man vintertid ut mycket sällan.



Sune Jonsson är fotograf och författare i Umeå. Han är en av de återkommande skribenterna i VK under vintret på andra sidan.

Man var heller inte noga med rykt och annan hygienisk omvårdnad. Fähusen förr var alltså ofta alldeles för varma, luften skämd och djursjukdomarna följaktligen frekventa. Tänk bara på tuberkulosen! Dessa mörka och ångande hålor borde de sörgårdsromantiker som önskar tillbaka gammeltidens förmenta idyll och lyckliga kossor få se, alltså allt det som skildras på ett så förledande sätt bl a från Lönnebergas horisont.

Låt oss alltså se framåt och inte bakåt. Tänk på "lex Lindgren" och framtidens glatt kesande kalvar och kvigor. Men nog kommer den att bereda våra västerbottensbönder nya bekymmer i en redan bekymmersam tillvaro. Å andra sidan: måhända kan behovet av nya betesmarker ge oss tillbaka en del av vårt förbuskade odlingslandskap.

Sune Jonsson

Nordmaling blev årets fiskekommun

NORDMALING (VK)
**I en hård kamp mot
Lycksele gick Nord-
malings kommun ut
som segrare i en kamp
om att utses till årets
fiskekommun i Väster-
botten.**

Utmärkelsen i form av ett diplom, överlämnas formellt till Nordmalings kommunalråd, Sture Lindgren vid sportfiskarnas årsmöte i Nordmaling på söndag.

Utmärkelsen är den andra i ordningen som utdelas och är ett direkt erkännande av de fiskevårdsåtgärder som kommunerna gjort under året. Under 1986 delades inget pris ut, då sportfiskarna ansåg att inte någon kommun i länet gjort sig förtjänt av utmärkelsen. Sportfiskarna är en central fiskeorganisation som ha cirka 2 500 medlemmar i länet utsprida på 23 fiskeklubbar.

Fiskeklubben i Nordmaling, som i år anordnar årsmötet, ha för tillfället cirka 35 medlemmar. Klubben har under en följd av år sett hur kommunen utvecklat fiskemöjligheterna i kommunen. Insatserna har inte varit av kortsiktig natur utan i stället varit av långsiktigt karaktär. Det arbete som genom åren utförts i främst Öreälven börjar nu ge resultat och i sådan omfattning att utmärkelsen allt mer visat sitt intresse.

• Kalkning

Att Nordmaling utsågs till årets fiskekommun i länet beror till stora delar på de många olika insatserna som gjort på olika platser i kommunen. Förutom den nämnda Öreälven, har det nu blivit klart med bil-

dandet av två fiskevårdsområden i Lögdeälven. Kalkning på ett flertal platser efter Lögdeälven har också inneburit att möjligheten till fiskarna fortplantning blivit möjlig. Under hösten installerades en romkläckningsutrustning intill älven och där förvaras för tillfället cirka 170 000 romkorn. Romkornen är tagna från lax som fångast i Lögdeälven och skall så småningom sättas ut som vuxna fiskar.

Andra projekt som legat till grunden för utnämningen är kalkningen i Rundbäcken, tolv sjöar i Orrböle-området, Torsbäcken och Prästbäcken. Dessutom planerar kommunen att kalka i Stockbäcken och slutligen även i Sunnansjön.

• Fiskevårdsplan

Alla fiskevårdsåtgärder är framtagna i en fiskevårdsplan från 1985. Enligt planerna kommer de två stora älvarna Öreälven och Lögdeälven att vara de stora projekten. Men även Leduån, mellan dessa två orörda älvarna, skall utvecklas. Arbetet med projektet har i största delen legat på fritidsintendent Gösta Norberg och hälsoskyddsinspektör Mats Näs-lund.

Till sportfiskarnas årsmöte i Nordmaling på söndag kommer Ulf Pierroy. Han har vid årsskiftet tillträtt en helt ny tjänst med ett arbetsområde från Dalarna i söder och hela Norrland. Han skall hjälpa alla kommuner med fiskefrågor. Han kommer i första hand ge råd och anvisningar för kalkning, men även fungera som kontaktperson mellan myndigheter, kommuner, fiskeklubbar och markägare.

ANDERS WIKMAN



12/2
• Gösta Ågren, sammankallande i juryn för den länsomfattande teckningstävlingen om klockor visar de vinnande teckningarna.

Vinnande ur-tavlor

NORDMALING: Hela 685 teckningar inlämnades från hela länet till den nyligen avslutade teckningstävlingen om klockor.

Den jury som består av Gösta Ågren, Nils Forsberg, Agneta Nyberg och Benny Eriksson, har utsett de bästa förslagen i de två klasserna.

I den yngre klassen 6-11 år, vann Susanna Hägglund klass 5 i Vebomarks skola, Therese Ström klass 4 Kyrkovallens skola Nordmaling och Cho Ja Young klass 2 i Kolbäckens skola som bästa förslag. Crazy-klassen vanns av Lina Westin klass 4 Sjungande dalens skola Skellefteå.

Maria Arvidsson klass 6 Kyrkovallens skola Nordmaling, Ann-Charlotte Sävström klass 6 Kyrkovallens skola Nordmaling och Ylva Westerlund klass 6 Humsuskolan lämnade de bästa förslagen i åldersklassen 12-16 år. I den åldersklassen Crazy-klass utsågs Joakim Wikström klass 6 Sjungande dalens skola Skellefteå till bästa teckning. Dessa unga tecknare har var sitt pris att hämta samt är också med i den fortsatta tävlingen mot övriga teckningar i landet. Skulle något förslag även vinna där deltar teckningen i en fortsatt bedömning för hela Norden. Första priset är en resa till Schweiz.

ANDERS WIKMAN

Nordmaling

Nya områden och ny taxa för barnomsorgen

NORDMALING (VK)
— Fyra procent på bruttolönen, för förstabarnet och ytterligare en procent för det andra. Däremot ingen avgift för den resterande omsorgen.

— Nordmalings kommun delas upp i fyra barnomsorgsområden där 1) Rundvik, Lögdeå, Norrfors, 2) Västra Nordmaling samt Baggård, 3) Östra Nordmaling samt Håknäs och 4) Gräsmyr, Hörnsjö, Nyåker ingår som enskilda områden med egna barnomsorgsråd.

Det är några av nyheterna i de två förslag som berör barnomsorgen i kommunen som för när är aktuella och utskickade på remiss.

Det är framför allt indelningen av kommunen i fyra områden som kan betraktas som en nyhet i det nya förslaget. Redan tidigare har äldreomsorgen delat upp kommunen i liknande områden och i viss mån sammanfaller dessa med de nu för barnomsorgen aktuella. Varje område ska ha en viss självständighet med egna barnomsorgsråd som lyder under social-

nämnden. Råden ska enligt planerna bestå av två politiker ur socialnämnden, två ur personalen, två föräldrar samt en sk områdesansvarig.

• "Egna" områden

Varje område får egna resurser i form av daghem, familjedaghem, deltidsförskola, fritidshem samt öppna förskolor.

Redan i dag återfinns merparten av dessa resurser inom respektive område men i förslaget ingår även tänkbara utökningar av verksamheten.

För område 1) Rundvik, Lögdeå och Norrfors ingår således daghemmet Bergslyan i Rundvik som framgent föreslås få två avdelningar, deltidsförskola på var och en av de nämnda orterna, ca 15 familjedaghem samt 3-4 dagbarnvårdargrupper. Nytt fritidshem föreslås i Rundvik samt öppna förskolor Gärdet, Baggård samt framtida utökning med Skogsdungen. Som fritidshem föreslås Gärdet i framtiden och beträffande öppna förskolor föreslås Baggård samt i framtiden även Skogsdungen. Beträffande familjedaghem så anges samma uppgift för alla fyra områden.

Förslaget för område tre Östra Nordmaling samt Håknäs, är att daghemmet bikupan får två avdelningar samt deltidsförskola till-

sammans med Pärugglan. Bikupan föreslås också bli fritidshem medan öppna förskolor i framtiden inrättas i Håknäs, Brattfors samt i fritidsgården. Gräsmyr, Hörnsjö och Nyåker ingår i område 4 där daghemmet Myran föreslås utökas till två avdelningar, deltidsförskolorna anges till Bamse, Hörnsjö samt Nyåker. Fritidshemmet blir i framtiden placerat i Gräsmyr och de öppna förskolorna i Gräsmyr, Hörnsjö, Nyåker, Brattsbacka samt Mullsjö.

I förslaget till ny barnomsorgstaxa förordas en övergång till procentuell avgift i förhållande till bruttolönen. Oavsett hur många barn som finns i omsorgen är det bara för de två yngsta som föräldrarna betalar avgift för. Förslaget går däremot ut på att oavsett om barnen är i omvården på hel- eller deltid så baseras avgiften på hel-

tidsomsorg.

För föräldrar som lämnar sina barn på heltid i omsorgen blir det nya förslaget billigare. Den nuvarande taxan för två barn där föräldern/föräldrarna har en bruttolön på 10 000 kr är skillnaden 340 kr per månad. I dag kostar det första barnet 700 kr medan det andra kostar 140 kr per månad.

• Fyra procent av brutto

Procentförslaget som baseras på fyra proc av bruttolönen för första barnet ger en taxa (med samma förutsättningar) på 400 kr. Andra barnet i omsorgen kostar en procent ytterligare dvs i exemplet med 10 000 kr i bruttolön, 100 kr.

Förslaget är i dagarna ute på remiss och beträffande de nya riktlinjerna så går remistiden ut i mitten av april.

OWE FREDRIKSSON

Åtta år gammalt ämne aktuellt igen: Upprört möte om Levarvägen

LEVAR (VK)
Huvudvägen genom Levar by, Nordmaling, blev häromkvällen en omdiskuterad fråga som vällade upprörda känslor. Vid ett möte i bönhuset diskuteras alternativa vägsträckningar samtidigt som mötet uppvaktades av två brattsbackabor vars budskap var entydigt.

— Inga vägpenningar satsas i Levar förrän vi fått en acceptabel väg mellan Norrfors och Hörnsjö, krävde de. Mötet slutade med att byborna accepterade byggnadsnämndens nya förslag.

Ett 30-tal levarbor hade mött upp till mötet som byggnadsnämnden inbjudit till. Kommunen arbetar f n med ett planförslag över byn i vilket vägsträckningen har en avgörande betydelse. Redan för ca 8 år sedan var samma diskussion aktuell och vid ett stormöte röstades då fram ett förslag som innebar att genomfartsleden skulle dras utanför den direkta bykärnan. Det fanns redan då starka krafter som arbetade för att vägsträckningen

enbart skulle få smärre förändringar mot den befintliga. Efter detta möte presenterade kommunen då det beslutade förslaget för vägverket men har sedan dess inte tagit upp ärendet på nytt. I dag finns heller inte den vägomläggningen i vägverkets 10-årsplan.

• Gammalt alternativ

När byggnadsnämnden kallade levarborna till ett nytt möte kom det för byborna därför inte som någon överraskning att byggnadsnämnden dammat av ett av de tidigare förslagen. Emil Nyberg, mötets och byggnadsnämndens ordförande, bedyrade dock att det nu aktuella förslaget inte på något sätt äventyrade det i början på 80-talet tagna förslaget. Under mötets gång ifrågasattes ändå detta påstående.

• Över privat tomt

Det nu aktuella förslaget liknar i stort set det tidigare s k C-förslaget. Vägen — sett i riktning från Nordmaling — följer den nu befintliga sträckningen fram till Kerstin Nilssons fastighet, sträcker sig delvis över hennes tomt för att sedan vika av norrut och passerar mellan Ansgar Österlunds fastighet samt tidigare Sigfrid Nilsson (nuvarande kommunens) fastighet. Vägen ansluter till den befintliga höjd med den s k lötavägen.

• Dålig lösning

Det är ingen tvekan om att de bybor som var närvarande vid mötet samtliga anser att de nuvarande lösningen för Levar Hotell och närliggande fastigheter är ohållbar. Hotellägaren vill expandera men hindras bl a av att det inte finns utrymme för bilparkering. I byggnadsnämndens senaste förslag hade bilparkering inritats på den nu befintliga vägen i området mellan de tre fastigheterna, hotellet, Österlunds samt Kjell Nilssons.

Mot bakgrund av att vägverket inte godkänner ett planförslag som påverkar allmänna vägar innan finansieringen för nya vägalternativ ordnats var därför den skisserade parkeringslösningen tills vidare orealistiska vilket också byborna poängterade. Levarborna uttryckte sin förståelse för hotellets behov av expansion och förslag väcktes därför för alternativa parkeringsplatser som också kan accepteras av vägverket.

• Ja, men när..?

som vägverket och byggnadsnämnden gav för kvällen visar att det för åtta år sedan anammade förslaget med vägen lagd utanför bykärnan inom överskådlig tid inte betraktas som genomförbar, sett ur ekonomisk synvinkel. Den nu skisserade lösningen är väsentligt billigare och därigenom har detta alternativ större förutsättningar att accepteras av vägverket. Den nuvarande 10-årsplanen för vägverket omarbetas i början av 90-talet och i samband med detta prioriteras vägojektet i kommunen, i samråd med byggnadsnämnden. Vägverkets Stefan Sigfridsson gav inga löften men antydde möjligheten att bygga om den aktuella vä-



• Rolf Hällberg och Allan Nordell, båda Brattsbacka, gjorde en "kupp" och krävde åtgärder på vägen Norrfors-Hörnsjö.



• Rolf-Åke Nyberg och Bernt Gustavsson jämför byggnadsnämndens förslag och finner att det liknar ett tidigare bortröstat förslag.

gen, med pengar avsedda för säkerhetsbefräjande åtgärder.

• Protester

Vid mötet deltog även Allan Nordell samt Rolf Hällberg, båda Brattsbacka. Under många år har man i kommunens inre delar förordat behovet av en upprustning av

vägen Norrfors-Hörnsjö. Representanterna från Brattsbacka konstaterade med skärpa att det var ett rättvisekrav att denna väg allra först ska förbättras eftersom den dels har sämre standard och dels varit aktuell för reparationer under lång tid.

OWE FREDRIKSSON



Pingstkyrkan tar form Färdig till sommaren



NORDMALING (VK)

Nordmalingsbygdens pingstförsamling är fartastisk. 1987 skänkte den omkring 160 000 kr till missionen, en summa som beräknas stiga i år! Det finns tre pastorer verk-samma och lika många kyrkor som församlingen håller regelbundna möten i. Och nu – nu arbetar den för högtreck med att färdigställa en kyrka i Nordmaling som är kostnadsberäknad till 4 milj kr och räntorna uppskattade till ca 1300 kr – om dagen. Och allt detta med pengar som skänks av totalt 167 medlemmar.

Under de senaste veckorna har Nordmalingsbygdens pingstförsamling kyrkbygge i Nordmaling tagit form. En diskret men ändå ståtlig byggnad vars karaktär inte är att la märke på. Arbetet har pågått sedan i höstas och i mitten av juni är den planerad att stå klar.

• **Många frivilliga arbetstimmor har lagts ner av medlemmarna.**

– Det har varit en förutsättning för bygget, menar Nils Eriksson.

Församlingen anlitar lokala entreprenörer för arbete, men mycket sker också genom frivilliga insatser av församlingsmedlemmarna. En av dem som arbetat mest från församlingen är Nils Eriksson, Rönholm:

– Vi håller tidsplanen och enligt den ska snickerierna vara färdiga i mitten av april. Därefter återstår i huvudsak målningsarbetet.

• 4 milj kr

Kostnadsberäkningen för kyrkbygget uppgår till 4 milj kr och det ska församlingen klara med eget lån. Etabel mörten uppgår till omkring 900 milj kr och det enda statsbidrag som erhållits är ca 300 000 kr från svenska frikyrkoräddet.

I och med månadsskiftet februari-mars är nordmalingsdelen av församlingen "hemlös". Då lämnar församlingen den lokal som man hyrt i centrum av samhället men innan inflyttningen i nya bygget – planerat till helgen 11-12 juni – så kommer den att alternera lokal. Bland annat upplåter baptistförsamlingen efter överenskommet sin Korskyrka.

• Tuff situation

Utän tväkan är det en "tuff" ekonomisk situation som pingstförsamlingen har satt sig i. Av tradition deltar den i ett missionsprojekt tillsammans med andra församlingar vilket under 1987 innebar att ca 160 000 kr skickades i missionsgåva. I år beräknas en summa öka till följd av ökade omkostnader för bland annat missionsärendena. Samtidigt avlönar pingstvännerna tre pastorer inom Nordmaling och där tre kyrkor, Norrfors, Mjösjöby och Stennas, utöver den i Nordmalings samhälle.

• Satsar framåt

– Visst blir vi oroliga när vi ser att kulorna rullar på 4-miljoners-länet uppgår till omkring 250 000



• Nordmalingsbygdens pingstförsamlingens kyrka på centralorten tar form. Ett bygge som beräknas till 4 milj kr och finansieras av totalt 167 medlemmar. Bland dem som arbetar är fr v Nils Eriksson, Sture Sjölund och Peder Österberg.

kr per år och driftskostnaderna till ca 50 000.

– Men vi har en övertygelse om att vi ska klara det, säger Nils Eriksson tillsammans med Gustav Holmlund, Levar, en av de övriga frivilliga som ställer upp i arbetet.

Vi satsar framåt och vi tror också att en ny kyrka kommer att innebära flera nya medlemmar.

• Ungdomlokaler

Kyrkbygget har en totalyta på 740 kvadratkilometer i markplanet. Där finns också ett särskilt barnpassningsrum samt en expedition för försändaren. I källaren, som är i s k sutterrängstil, finns ett flertal rum som församlingen har för avsikt att bedriva sin ungdomsveksamhet i.

– Vi har också diskuterat möjligheten ett – om intresse finns – hyrs ut nedre planet.

– Trots sin positiva syn på församlingens framtid menar medlemmarna att frikyrkorna – oavsett lära – har en orättvis situation i samhället.

NORDMALING
Owe Fredriksson
0930/100 29



Nordmaling-aktuellt

Daglig rörelseträning hjälper som patienterna uppskattar



• Paul Eriksson och Agda Strandkvist får hjälp och trivs i sällskap med Klas Göran Sahlén samt Leif Erixon som håller i rörelseprogrammet.

NORDMALING (VK)

Nu har pensionärer i Nordmaling med särskilda behov av rörelseträning och annan rehabilitering möjlighet att få utökad hjälp. Projektet kallas dagsjukvård och går i kortfattat ut på att patienterna – eller gästerna som de kallas – kommer till vårdcentralen på förmiddagen och stannar sedan till aftonen så de återvänder till sina bostäder.

– Anna arbetar vi bara med tre gäster, men hos dem har träningen redan börjat ge effekt, säger Klas Göran Sahlén, sjukskötare och ansvarig för projektet och får medhåll från sina gäster.

Dagsjukvården vänder sig till dem som drabbats av en sjukdom, t ex hjärnblödning, men som inte är i behov av dygnetrunthjälp utan klarar sig i hemmet, om än med hemvård.

• Sjukgymnastik i centrum

Sedan en tid har tre gäster dagligen kommit till vårdcentralen där de tagits om hand av personalen. Sjukgymnastik har haft en framträdande roll i programmet och rörelseträning de dagliga inslagen, såväl i grupp som individuellt då gymnastiken anpassats till det särskilda behov som finns.

Paul Eriksson, Öre, drabbades 1982 av en hjärnblödning som fick till följd att rörelseförmågan i vänstra sida upphörde. Agda Strandkvist, Rundvik, har även hon förlorat en del av sin förmåga rörlighet. Båda har de stimulerats av att delta i projektet och trivs med att åka till Nordmaling över dagen för att få vård.

• Fyra veckor

Dagsjukvården pågår per grupp under fyra veckor, men i samband med två studieförbund i Nordmaling finns länet gångna planer på en upplösning.

– Under de här inledande veckorna har vi tre gäster, men i framtiden planerar vi för 4–6, konstaterar Klas Göran Sahlén. Han poängterar även att vården inte enbart arbetar med gymnastik. Det finns också tillfälle för rönne-träning och tillsammans med personal sker även besök ute i samhället.

ARNE FREDRIKSSON



• Nordmaling blev Västerbottens fiskekommun 1987, utsedd av Sportfiskarna. Kommunalsrådet Sture Lindgren, mitten, tillsammans med styrelsemedlemmarna fr v Ulf Lindahl, Umed, Bertil Vesterlund, Skellefteå, Bengt Stridh, Lycksele, samt Bernitt Johansson, Vännäs.

Nordmaling blev länets fiskekommun

NORDMALING (VK)

Nordmalings kommun blev genom sina fiskevårdande åtgärder under senare år 1987 års sportfiskekommun i Västerbotten. Vid en liten ceremoni i samband med årsmötet för Sportfiskarna Västerbottens-distriktet överlämnades en tavla till kommunen som ett bevis på utnämningen.

– Nordmalings kommun får utmärkelsen som föregångskommun i fiskevårdande åtgärder i konkurrens med Lycksele och Sorsele, konstaterar sportfiskarna.

– Vi har som kommun arbetat flera år för att förbättra fisket i Nordmaling, förklarade Sture Lindgren, kommunstyrelseled, sedan han mottagit beviset, en tavla med motiv av konstnären Gunnar Brusewitz med en inskription som talar om att Nordmaling år 1987 års fiskekommun i länet.

– Jag vill dock poängtera att det främst är för att våra fiskeintresse-

rade kommuninvånare som gjort detta arbete möjligt, menade Lindgren och ville med andra ord inte främst tillägna politikerna äran.

– Det är genom initiativ och arbete bland folket i bygden som åtgärderna kunnat genomföras. Lindgren berömde också fritidstendent Gösta Norberg samt inspektören för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Mats Nashund, för att de organiserat arbetet.

• Två älvar

Nordmalings kommun har två skogsälvar, Lögdeälva samt Öreälva, som rinner genom kommunen i vilka det under senare år genomförts både organisationsprojekt i form av bildandet av fiskevårdsområden samt direkta insatser för utplantning av ädel fisk.

Kommunen har också varit en föregångare i länet när det gäller kalkning av insjöar och vattendrag. Därtill pågår också ett arbete som har till uppgift att organisera även markägarna längs Hamnan som rinner ut i Hörnefors. Detta är dock tidskrävande bland annat

för att än rinner genom tre olika kommuner, förutom Nordmaling, även Bjurholm och Umeå.

• 23 lokalklubbar

Sportfiskarna i Västerbottens-distriktet består av totalt 23 lokalklubbar med sammanlagt 1511 medlemmar. Dessutom ingår ytterligare 860 medlemmar som inte är anslutna till någon klubb utan endast länsförbundet.

Mötsättningen inför 1988 är att viktareveckan underrubrikat med inriktning på utbildning samt arbete för en breddad miljö- och fiskevård.

Styrelsen för 1988 består av Gösta Lästendör, Sorsele, ordförande, Bengt Stridh, Lycksele, vice ordförande, Bertil Vesterlund, Skellefteå, sekreterare, Jan-Ola Lindman, Brännland, Kasson, samt Bo Karlsson, Skellefteå, Ulf Lindahl, Umeå, Öre Granberg, Skellefteå, Thore Lundgren, Vännäs, och Bernitt Johansson, Vännäs. Revisorer är Arne Kristoffersson, Skellefteå, samt Ingemar Sundquist, Vännäs.

OWE FREDRIKSSON

JA TILL RIDHUS I NORDMALING

NORDMALING (VK)
Kommunfullmäktige i Nordmaling säger ja till byggande av ett ridhus för 4,1 miljoner kronor under 1988 och en utbyggnad av låg- och mellanstadiebyggnad för cirka 7,1 miljoner kronor. Mot byggande av ridhuset lämnar dock s-gruppen reservation och menar att kommunen borde ha sett över alla investeringsplaner innan ett beslut fattas.

Mot beslutet att bygga ut låg- och mellanstadieskolan reserverade sig å sin sida de moderata politikererna och ville att frågan skulle återremitteras.

Vid kommunfullmäktiges första sammanträde för året i Nordmaling lyste redan kommande valtaktik igenom. När fullmäktige skulle fatta det formella godkännandet för ett kommunalt borgensåtagande till ridklubben för ett ridhus tog flera politiker tillfället i akt och vädjade för satsningen på flickorna. Debatten handlade inte så mycket om pengarna utan mera om de olika partiernas vilja och fridsatsning. John-Erik Nylander (s) menade att beslutet att bygga ett ridhus kom vid fel tidpunkt med

hänsyn till de andra investeringsplanerna i kommunen och ville senarelägga beslutet.

• Enighet

Han var också kritisk till kommunens dåliga presentation av de kapitalkostnader som drabbar kommunens budget. Enligt Nylander hamnade kommunens åtagande för Ridhuset på omkring 700 000 kronor per år, även om klubben själv skulle stå för driftkostnaderna. När kommunfullmäktiges ordförande slutligen yrkade på ett avgörande var det hela det borgerliga blocket eniga och fick dessutom stöd av Madelaine Gustavsson-Sjölin (vpk).

Hon menade dock att kommunen borde få in en representant i ridklubben styrelse med tanke på det stora belopp som nu avsattes till ett ridhus. Enligt det förslag ridklubben presenterat skall ridhuset stå färdigt den 15 oktober. I den presenterade totalsumman 4,1 miljoner kronor, ingår även inventarier, anslutningskostnader med mera.

• Låg- och mellanstadie

När kommunfullmäktige i höstas fastställde årets budget var en utbyggnad av låg- och mellanstadieskolan kostnadsberäknad till cirka fyra miljoner kronor. När offerterna kom in visade det sig att kost-

naden hade stigit till dryga sju miljoner kronor. Trots den stora kostnadsökningen godkände en tämligen enig kommunstyrelse utbyggnaden. Mot beslutet reserverade sig moderaterna, med Hans Dau i spetsen. Han menade att en översiktlig planering över hela skolområdet skulle göras innan utbyggnaden skedde.

• Återremisser

Vid sammanträdet, som gick mycket fort, återremitterades flera ärenden. En av dessa var kommunstyrelsens förslag till hyressubventioner till nystartade och utökande småföretag. Många tyckte att det fanns ett flertal brister i förslaget och återremitterade ärendet. Tjäruskärs yrkeshamns ekonomiska förenings ansökan om ett tillfälligt lån av 100 000 kronor för att renovera kajen återremitterades också. Detta därför att kostnaden för renoveringen stigit från planerade 350 000 kronor till 550 000 kronor.

• Aktietillskott

För att klara ett balanserat underskott på 14 000 kronor från 1986 för AB J P Holmlunds Fastigheter, samt ett beräknat underskott under 1987 på 35 000 kronor, godkänner kommunfullmäktige att kommunen går in med 50 000 kronor i form av aktietillskott.

Döda



Vår vördade och älskade
Mor och Farmor

**Anna E
Wikström**

* 11/9 1887 † 19/2 1988
har med glädje gått hem till
Gud.

Hörnsjö den 19 februari 1988

Karl-Gustaf och Ingrid
Per och Anna-Lena
M o a och J o n a t h a n
Erik och Anna
A n n a

*Om jag och vandrar i
dödsbyggans dal
Fruktar jag intet ont.
Ty du är med mig
din käpp och stav
De trösta mig
Ps. 23:4*

Jordfästning sker i EFS bönhus, Hörnsjö, den 12 mars kl 12.00. Efter gravsättning inbjudes till minnesstund i bönhuset. O s a sen. 9/3 0930/206 52, 710 64. Tänk på EFS mission pg 509 22-4.

Dödsfall



Anna Wikström, Hörnsjö. På sjukhemmet i Nordmaling avled under fredagsmorgonen fru Anna Eufrosyna Wikström, född Nilsson, och maka till bortgångne Georg Wikström. Hon var 100 år gammal och Nordmalings äldste person.

Den bortgångna sörjes närmast av sonen Karl-Gustaf med familj. Hon växte upp i en jordbrukarefamilj i Hörnsjö i en syskonskara på fyra. 1918 gifte hon sig med möbelsnickaren Georg Wikström från Gräsmyr och makarna övertog småningom hennes föräldragård. Efter genomgången hushållsskola kom hon att ägna sitt liv åt jordbruket och familjens omvårdnad.

Hon blev änka 1955 men stannade trots detta kvar på gården ända fram tills hon var 95 år och flyttade in till Strandholmen, Nordmaling. Trots hög ålder har hon varit pigg och klartänt ända fram till några veckor tillbaka. Då drabbades hon för första gången av en sjukdom och påföljande medicinering.

Barnens Vasalopp:

32 åkte i Nyåker

Barnens Vasalopp i Nyåker har genomförts igen. Banan som var nio km lång hade som i det stora Vasaloppet de sedvanliga matkontrollerna efter banan som naturligtvis även här gick från Sälen till Mora.

Trettio två barn körde den längsta sträckan på nio km medan de alla yngsta barnen körde fyra km. Fastän det inte är någon tidtagning så fanns tävlingsivern där hos många.

NIK:s skidledare Marcus Olsson

2/2
som står för skidträningen för Nyåkers-ungdomarna ville gärna framhålla att det märks väl vilka som tränat flitigt på skidor under vintern. Det märks tydligt på både ork och skidteknik.

Efter att samtliga kommit i mål var det dags för diplomutdelning. Marcus Olsson delade även ut priserna till fem av barnen som fick var sin märkessköld genom lottdragning.

Linda Holmberg, Erik Holmgren, Stina Andersson, Veronica Ögren och Maria Lundgren var de lyckligt lottade.

IRMA JOHANSSON



FOTO: IRMA JOHANSSON

Några av deltagarna i barnens Vasalopp i Nyåkers skola. Kristine Olsson, René Levander, Lars Hellström, Ulla Bogmer, Toni Hellström, Lisa Söderstedt, Victoria Olsson och lille Morgan Lindgren som ingick i hejaklacken.

Första gången i Gräsmyr

På tisdagen genomfördes ett vasalopp i Gräsmyr.

För första gången i historien fanns det möjlighet för alla förskolebarn och skolbarn att delta i Barnens Vasalopp.

Klockan 9 på morgonen gick det förlösande startskottet. Den stora klungan med nummerlappsförsedda barn drog i väg. Med bland dem fanns också föräldrar, släktingar, funktionärer och andra. Tre snöskotrar hade preparerat banan strax innan start. Banans längd var 1,5 km, 5 km eller 8,5 km beroende på åldersgrupp.

Utefter spåret fanns de välkända

platserna ifrån det riktiga vasaloppet: Smågan, Mångsbodarna, Risberg, Evertsberg, Oxberg, Hökberg, Eldris, samt slutstationen Mora. På några av dessa platser serverades dryck, frukt eller blåbärssoppa.

Det var en gråmulen dag. Men barnens entusiasm och åkarglädje kunde ej förhindras av värdet. Så gott som alla tog sig igenom banan. En och annan morfar, pappor, mammor, och arrangörer fanns med utefter spåret och förhöjde stämningen.

Arrangemanget var ordnat av GIK (Gräsmyr IK), som tillsammans med lärarna var med om att genomföra dagen.



• Det var full fart i den första upplagan av Barnens Vasalopp i Gräsmyr.



• Den anrika Herrgården i Olofsfors skall i början av mars drivas som kursgård. Under fredagskvällen gick de första flyttlassen för Psykologcenter i Umeå.

FOTO: ANDERS WIKMAN

Herrgården blir kursgård 1988 05 20

— Perfekt miljö

OLOFSFORS (VK)

Nu skall den gamla herrgården i Olofsfors med anor från 1700-talet göras om till kursgård och konferenslokal. Psykologcenter i Umeå flyttar över sin verksamhet till Olofsfors och startar den första kursen redan i början på mars. Under fredagskvällen gick de första flyttlassen från Umeå.

— Det kommer att bli helt fantastiskt att bedriva kursverksamhet här i den anrika bruksmiljön i Olofsfors, säger Lillemor Langnebro, ägare av psykologcenter.

— Vi har under det senaste året sökt efter en lämplig lokal och miljö för vår kursverksamhet och när vi fick möjlighet att hyra in oss i Herrgården i Olofsfors slog vi till, säger hon lyriskt. Miljön passar perfekt, så både jag och min medhjälpare, psykolog Britt Rudolfs-son, flyttar också in i Herrgården. Här tror jag att vi funnit något av vad många människor innerst inne önskar sig. En lugn, trygg och skön bruksmiljö intill Leduån, menar hon.

• Miljön främst

— När vi sökte efter en lämplig lokal för vår kursverksamhet åkte vi runt i olika kommuner och tittade på tänkbara objekt, säger hon, och berättar om sitt fynd i Olofsfors. Tidigare har de bedrivit kurser i första hand i någon hotellmiljö och åkt runt i nästan hela landet. Deras planer är nu att i stället dra

kursdeltagarna till Olofsfors. Varje kurs blir enligt Langnebro specialsydd efter företags önskemål.

— Det kan röra sig om endagars-, tvådagars, eller veckokurser, fortsätter hon. Vi är redan inbokade fram till oktober månad och jobbar hela tiden för högtryck för att få ihop alla detaljer. Vi har för den skull kontaktat ortens hotell och restauranger för en gemensam överenskommelse, säger hon.

• Många positiva

— Förutom ortens krögare har också Olofsfors AB, liksom Nordmalings kommun, varit mycket positiva till vår satsning, säger Lillemor Langnebro. Herrgården har vi hyrt av Olofsfors AB och får därmed en yta av cirka 500 kvadratmeter.

ANDERS WIKMAN

Pensionärer framförde pjäs

NORDMALING: Vid Nordmalings pensionärsförening SPF:s årsmöte i församlingsgården, Nordmaling, under tisdagen framförde nio pensionärer från Anäset en pjäs. Författaren till stycket, Alvin Nilsson, deltog också i skådespelet som varade i en knapp timme.

Handlingen tilldrog sig kring en pensionär som skulle fylla 80 år. Pensionären bodde på ett al-

derdomshem och fick besök av ett antal släktingar och bekanta.

De deltagande medlemmarna i pensionärsföreningen var fängslade över sina jämnåriga skådespelares glädje och entusiasm.

Vid sammankomsten var församlingsgården fylld till bredden av intresserade besökare som lät sig väl smaka av kaffe med semla.



• En av de första kunderna hos Eva Högländers herrfrisering i Nordmaling var förre ägaren Kenneth Nilsson.

– Det skall bli kul att äntligen få driva en egen salong, säger Eva och berättar att hon sökt efter detta tillfälle under flera år.

Eva tar över herrfrisering

NORDMALING: Efter tio års uppehåll startade i veckan återigen Eva Högländer med herrfrisering i Nordmaling. Hon har övertagit salong "Självfallet" och provar frisöryrket igen.

Det är över 20 år sedan hon tog sina gesällbrev i herrfrisering och hon har under flera år jobbat

med klippning i mycket liten skala. Salongen som hon nu övertagit har under drygt två års tid drivits av Kenneth Nilsson, som enligt uppgift slutar på grund av ryggbesvär. Under de senaste veckorna har Eva Högländer jobbat med inredningsdetaljer till frisersalongen.

Kostnadskoll efter spruckna kalkyler

19880220
NORDMALING (VK)

Tekniska avdelningen vid Nordmalings kommun har nu fått i uppgift att mycket noggrant titta över och beräkna de kostnader som gäller för att bygga både sporthall och kommunalhus under 1988.

Det bestämde kommunstyrelsens arbetsutskott vid sitt senaste sammanträde och framhåller dessa två byggnadsprojekt. Båda byggnationerna skall enligt fullmäktigebeslut från november genomföras under året. Under den senare tiden har byggkostnaderna rasat i höjden och tidigare kalkyler har brutit ordentligt. Därför vill arbetsutskottet ha en klarare uppgift på vad en sporthall i anslutning till Oasen skulle kosta att bygga på liknande sätt som utbyggnaden av kommunalhuset nyligen presenterats. Tekniska avdelningen skall ha denna uträkning klar till kommunstyrelsen i april månad. Kostnaderna skall då även innehålla inredningsdetaljer, parkering och andra tillkommande detaljer.

• Landsbygd 90

I projektet, Landsbygd 90, tillstyrker arbetsutskottet 18 000 kronor till tre olika projekt i Brattsbacka. Pengarna skall i första hand användas för att undersöka marknaden för de artiklar och tjänster som byborna föreslår att starta med. En av dessa är bland annat en typ av kursgård.

• 54 lägenheter

Kommunstyrelsens arbetsutskott säger också ja till förslaget att bygga 54 lägenheter i kvarteret Bostaden, intill Prästbäcken. Ett företag vill bygga 44 lägenheter i 11 tvåvåningshus och åtta lägenheter i parhus. Fastigheten ägs för närvarande av Stiftelsen Nordmalingshus.

ANDERS WIKMAN



• Christina Hansson, Nordmaling, fick den 14 februari på Umeå BB en flicka som vägde 2 920 gram och var 48 cm lång. Pappa heter Christer Forsell och storasyster Carolina. 19880220

Nordmaling stressar för mycket

MALMBERGET (VK)

– Vi stressar för mycket och vi hjälper inte varann i anfallsspelet.

Detta konstaterade nordmalingstränaren Tomas Johansson efter helgens bortaförlust mot MAIF i handbollstväan. Hemmalaget vann ganska problemfritt med 22–15 efter pausledning

med 12–7. Detta trots ett mycket fint målvaktsspel av Pierre Magnusson.

MAIF var snabbt uppe i en 3–0-ledning efter två minuter, men västerbotningarna kom igen och efter tio minuter ledde hemmalaget med endast ett mål (4–3). Då gjorde de ett litet ryck och gick fram till 11–4 efter tjugio minuter.

– Där avgjordes nog matchen, suckade NIF-tränaren Tomas Johansson.

I den andra halvleken startade Nordmaling friskt och gjorde två mål i inledningen genom Peder Lövgren, men då gjorde hemmalaget ett nytt ryck och efter en kvart hade de ledningen med 17–10. Nordmaling kunde då sticka upp och snygga till siffrorna till 22–15 i MAIF-favor.

I Nordmaling var som nämnts målvakten Pierre Magnusson mycket bra, men hade ingen hjälp av uteförsvaret. Bäst bland utefolket var Peder Lövgren och Per Edström. Ur-

ban Sandströms andra halvlek bör också nämnas. Annars kan alla bättrare än vad de visade upp denna gång.

Domare var Göran Nilsson, MalMBERGET och Kalle Bodin, Gällivare. Målen: MAIF Lasse Ilskog 8, Mats Backman 4, Stefan Henriksson 3, Stefan Ryngmark 2, Joachim Carlsson 2, Per Norman, Håkan Henriksen och Kjell Ryngmark 1 vardera.

Nordmaling: Urban Sandström 4, Per Edström 4, Peder Lövgren 4, Marcus Öberg 2, Bo Asplund 1 mål.

Jägare i Nordmaling

NORDMALING (VK)

– Vi skall försöka ställa så att vi slipper vinterjakt på älg. Det säger Lennart Nordell, ordförande i Nordmalings jaktvårdsrets när jägare och skogsägare i Nordmaling gemensamt ser över älgavskjutningen för kommande höst.

Jaktvårdsretsen begär nu en ökad avskjutning som kommer i nivå med rekordåren i början av 1980-talet. En älg per 125 hektar mark föreslås och till detta förslag vill jaktvårdsretsen göra ett tillägg med önskemål om en 50 procentig kalvavskjutning.

Förra året blev kalvtilldelningen 60 procent av antalet älgar. Detta ogillas av Nordmalings jaktvårdsrets styrelse som ytterligare vill öka avskjutningen av vuxna djur.

– Jag har inte hört en enda jägare som framfört önskemål om att skjuta 60 procent kalv, säger Allan Nordell och menar att den höga kalvtilldelningen i stället är ett myndighetsbeslut snarare än jägarnas önskemål.

– Vi anser att en 60 procentig kalvavskjutning höjer kvaliteten på avelsdjuret och dessutom tar bort de älgar som vanligtvis klarar besvärliga vintrar sämst, säger Hasse Johansson

vid Västerbottens jaktvårdsförening. Han ogillar Nordmalings förslag om högre avskjutning av vuxna djur och anser att en 60 procentig kalvavskjutning är att föredra.

• Större krav

– Förslaget om en avskjutning motsvarande en älg per 125 hektar per 1 000 hektar innebär ett större krav på de enskilda jaktlagen, anser styrelsen för Nordmalings jaktvårdsrets. På de områden som har dåligt med älg är det upp till varje enskilt jaktlag att antingen skjuta fulla tilldelningen och därigenom indirekt skjuta bort alla älgar eller spara efter egna värderingar.

– Det är upp till varje jaktlag att själva uppskatta sin älgstam, säger Anders Forsberg, styrelsemedlem i jaktvårdsretsen.

Han jobbar som skogskonsult och hamnar mitt emellan olika intressegruppers önskemål. Många markägare i Nordmalings kommun, främst en linje söder om E4, har i omgångar klagat på stora älgskador. På vissa områden visade en nyligen genomförd älginventering att ett område på cirka 2 000 hektar hade hela 166 älgar. Någon vecka senare rapporterades om hur fem älgar drunknat ute i vakar i skärgården och att ytterligare fyra älgar avlivats av polisen intill det öppna vattnet.

hoppas slippa vinterjakt

De enorma skogsskadorna och de avlivade älgarna längst ut i kustområdet har gjort att det varit svårt för jaktvårdsretsen att finna en vettig avskjutning till kommande älgjakt. Hela kommunen har ett genomsnittlig älgtäthet på 8,66 älgar per 1 000 hektar.

Den avslutade inventering visade att kommunen hade en mycket ojämn älgtäthet. På vissa områden saknades djuren helt, för att i nästa område vara absolut för många. När styrelsen för jaktvårdsretsen nyligen enades om önskad avskjutningen för kommande älgjakt hade de bjudit in representanter för större skogsägare.

Från skogsvårdsstyrelsen deltog Kurt Renman och Stellan Johansson. Efter långa förhandlingar enades parterna om att begära en drastiskt ökning av älgavskjutningen till kommande höst.

Förra årets avskjutningsramar av en älg per 175 hektar utnyttjades till dryga 90 procent. Trots den lyckade jakten syns älgstammen öka lavinartad.

– Vi vill på alla sätt hålla vinterjakten på älg borta. Därför föreslår vi en ordentlig ökning över hela linjen under höstjakten, säger Lennart Nordell.

– Förslaget om en utökad jakttid på älg fram till och med

december skulle ha tillräckligt med tid för att fylla sina tilldelade antal älgar, fortsätter han. Han tror för den skull inte att en utökad jakttid på älg skulle drabba småviltsjägarna. Han får också medhåll av Hasse Johansson, som anser att med en längre jakttid på älg så går det lättare att planera in jakterna så att det passar både småviltsjägare och älgjägare.

• Längre älgjakt

Enligt ett framlagt förslag blir älgjakten tillåten ända fram till december månads utgång. Detta kan dock skapa vissa problem i de områden med stor tillgång på renar under slutet av november och december.

– I vårt förslag vill vi också omfördela tilldelningen så att de områden som kan dokumentera stora betesskador från vinterälgar skall få en högre avskjutning än de som helt saknar skogsskador, säger Allan Nordell. Det blir dock inte på samma sätt som de extraälgar som delades ut under förra hösten. Med en kvotering av könen på älgarna erhöll flera jaktlag då extraälgar.

– De ökade trafikskadorna med älg och de stora betesskador som under denna vinter uppstått måste vi öka älgavskjutningen drastiskt, avslutar han.

ANDERS WIKMAN

Nordmaling

Förhandlingar om försäljning av värdshuset

NORDMALING (VK)
Nordmalings kommun har just nu förhandlingar med arrendatorn av Nordmalings värdshus, Hans Lövgren, om en försäljning av fastigheten. Omkostnaderna för kommunen uppgår till ca 580 000 kr för 1987 fördelat på fastighet, utrustning och underhåll.

Det har under senare tid uppstått en debatt om Nordmalings kommun ur moralisk synvinkel gör rätt på det sätt som förhandlingarna mellan ägaren, kommun, och arrendatorn utvecklats. Från att för några år sedan varit en relativt nedgången fastighet med sliten utrustning för värdshusverksamhet har huset fått en rejäl ansiktslyftning i samarbete med arrendatorn. Med kommunens medel har investeringarna skett till lägre räntekostnader än om en privatperson med normala bankförbindelser genomfört dem. En följd av detta är att arrendatorn vid en hyressättning får fördelaktiga villkor. Vid ett eventuellt övertagande är motsvarande villkor också de fördelaktiga om kommunen vidhåller sina tidigare principer vid avyttring av fastigheter som inte längre passar in i den kommunala verksamheten.

För en kort tid sedan såldes en kommunal fastighet i Rundvik, inklusive inventarier, till en privatperson. Villkoren i det köpet anses allmänt som fördelaktiga men inga direkta protester höjdes mot förslaget, kanske främst för att verksamhetsgrenen saknar jämförbar konkurrens i kommunen.

Sedan någon vecka tillbaka förhandlar kommunen med arrendatorn av Nordmalings värdshus om ett övertagande men redan nu har röster höjts från konkurrerande näringsidkare som anser att kommunen ger värdshuset otillbörlig hjälp med sitt agerande. Förhandlingarna har ännu inte kommit i något avgörande skede. Vid sitt senaste sammanträde informerades kommunstyrelsen i ärendet.

• Norrfors - Hörnsjö

Vägen mellan Norrfors och Hörnsjö var upp till diskussion i kommunstyrelsen under tisdagen. De lokala LRF-avdelningarna längs vägsträckan har framfört krav till dels de skogsbolag som trafikerar avsnittet och dels till kommunen om bidrag till vägen. Ännu har - enligt uppgift från kommunen - inte skogsbolagen lämnat några besked. Ks beslutade att ärendet ska tas upp på nytt i budgetarbetet för nästa år samtidigt som den ställer sig villig till att delta i en uppvaktning hos berörda myndigheter tillsammans med initiativtagarna. 26 milj kr har nämnts i diskussion som kostnad för de åtgärder som krävs för att vägen ska bli oacceptabel.

• Oklart om villkor

Ks har fått en ansökan från Norrforsbygdens AB om ett avskrivningslån på 260 000 kr. Pengarna är avsedda för ett industrihus i Norrfors på totalt 300 kvm och avsett för två hyresgäster. Kommunen anser emellertid att alla villkor i ärendet ännu inte är klarlagda och skickar därför ansökan åter till arbetsutskottet för vidare handläggning.

OWE FREDRIKSSON

Konst med dragkraft i Nordmaling



• Marcus frödin, Hög-åkers OK, vann söndagens tävling i skidorientering i Olofsfors, Nordmaling, i klassen herrar 14.

1988 02 22

Kalla cup-killar

OLOFSFORS (VK)
I bitande kyla och ymnigt snöfall avgjordes under söndagen den avslutande tävlingen av Postcupen. Tävlingen är en kombination mellan tre längdtävlingar och fem skidorienteringstävlingar. Arrangörsklubben Hög-åkers OK hade fördel av hemmaplan och hemförde två totalsegrar genom Stefan Lindgren, H21, och Marcus Frödin, H14.

94 personer lockades ut i de efter förhållandena mycket fina spåren. Arrangörerna hade ihärdigt jobbat med banorna som blev både rättvisa och utslagsgivande. Orienteringstävlingen var i flera klasser direkt avgörande för vem som skulle vinna Postcupen. I klassen H21 gjorde hemmaåkaren Stefan Lindgren ett mycket fint lopp och vann med 25 sekunders marginal till Umeås Rune Karlsson. Lindgren blev därmed också segrare i Postcupens seniorklass. En annan hemmaåkare, Marcus Frödin, herrar 14, motsvarade förväntningarna och hemförde både segern i Olofsfors och totalt. Hans äldre broder, Ulrik Frödin, 18 år, vann sin klass vid skidorienteringen i Olofsfors, men blev tvåa i den totala Postcupen.



Bo Gunnar Lindholm med några av de tavlor som just nu tilldrar sig stort intresse i Nordmaling.

NORDMALING (VK)
När dörrarna till Bo Gunnar Lindholms utställning i Vallstugorna

na, Nordmaling, under söndagen öppnades var succén redan given. Lokalen fylldes snabbt av ett hundratal intresserade besökare.

– Det har aldrig tidigare varit en sådan rusning till en utställning i Nordmaling, säger Gunnar Hartman vid Nordmalings Konstförening.

När konstnären Bo Gunnar Lindholm från Björnlunda i Södermanland åter besökte Nordmaling och visade upp sin konst kom det många intresserade åskådare. Med ett 30-tal konstverk i akrylmålning, emailjer, monotypier och grödingtryck fylls väggarna i Vall-

stugorna under den kommande veckan. Det är nio år sedan konstnären besökte Nordmaling och förra gången skedde utställningen i biblioteket. Nu används utställningslokalen i Vallstugorna för konstutställningen. Många av hans verk är akrylmålningar av frukter och då främst äpplen.

– Äpplet är kunskapens frukt, säger Lindholm och berättar att alla hans målningar av äpplen är namnsatta efter den så kallade "Dagmarutredningen".

– Ett äpple om dagen håller läkaren borta, säger konstnären och drar på smilbanden.

ANDERS WIKMAN

• Många glädjeämnen

Under Postcupens totalt åtta tävlingar har flera skidorienterare visat lysande talanger. Både i de yngre klasserna och i de äldre har några utmärkt sig. Men då Postcupen är en kombinations-tävling med längdmoment och skidorientering saknas av naturliga skäl de bästa skidorienterarna liksom de bästa skidåkarna.

– Det är roligt att vinna Postcupen, men vi vet ju alla att det finns duktigare skidorienterare i länet än oss, som även tävlar på längden, säger Stefan Lindgren, segrare i H21 spontant.

I de unga klasserna har Anders Hemmyr vunnit flera tävlingar i utklassningsstil, liksom Marcus Frödin, Frida Freil och några till.

• Bra tävlingsplats

Tävlingsplatsen vid Olofsfors AB i Olofsfors passar utmärkt för tävlingen som genomfördes i huvudsak i Floxen-terrängen. Tävlingschef Anders Lindgren kan känna sig nöjd efter tävlingarna som flöt utan några problem, trots kylan.

NORDMALING

Anders Wikman
0930/100 29



• Några av segrarna i respektive klasser i Postcupen blev fr v Margaretha Elfving, Per Håkan Sandström, Anna Persson, Inger Nilsson, Runar Marktin och Björn Elfving.

Varietande aktiviteter

NORDMALING: Över 100-talet medlemmar deltog när Nordmalings PRO under förra veckan hade sitt årsmöte.

Ur verksamhetsberättelsen framgår att föreningen under året haft många aktiviteter med bland annat motionsdans, bad, gymnastik och olika studiecirk-lar.

Medlemsantalet ökade med 12 personer och uppgår nu till 196 medlemmar. Efter presentation över året avlidna medlemmar läse Ingrid Forsgren några dikter.

Till styrelse valdes Uno Forsberg, ordförande, Majken Eriksson, kassör, Viola Ahlfeldt, sekreterare. Övriga styrelsemedlemmar är Valdmir Elvveryd, Gotfrid Gradin, Tage Andersson och Gunvor Lundberg.

1988 02 25



• - Se vilka fina masker vi har gjort, säger några av barnen vid daghemmet Skogsdungen i Nordmaling. Längst fr v Josefín Bäckman 4 år, Linda-Mari Sondell 5 år. Bakom fr v Samuel Sondell 5 år, Helena Bokvist 8 år och Pia Hokkanen, VK:s praoelev. 1988 02 25

Maskproduktion på dagis

NORDMALING: - Titta vilka fina masker vi har gjort, utropar barnen vid avdelningen Ekornen, daghemmet Skogsdungen i Nordmaling.

De har under den senaste tiden jobbat med var sitt ansikte på ett A4-papper. På ansiktet har de klistrat in näsa, mun, ögon och öron. Sedan har arbetet utgjorts av utformningen av ett ansikte på en masoniteskiva. Varje barn

har gjort sitt eget ansikte. Slutligen har barnen gjort en mask av en papperpåse som de målat i olika festliga färger.

När allt arbete varit klart har barnen tillsammans med personalen på avdelningen satt upp alla masker, ansiktsformerna och teckningarna till en stor utställning som de naturligtvis kallar "Maskutställningen".



• Några av de cirka 60-talet deltagare vid skidskolan i Ålidberget samlade inför den avslutande slalomtävlingen. Fr v Maria Johansson, Annica Strömberg, Henrik Olofsson, Daniel Rosenkvist, Magdalena Lindholm, Lena Rönnerberg och Johan Öberg. Bakom dessa skympar Robert Eriksson.

Skidskola avslutades med tävling

NORDMALING: Under söndagen avslutades den populära skidskolan som Friluftsfrämjandet genomfört i Ålidbacken, Nordmaling.

Hela 63 personer har deltagit i skidskolan och av dessa har ett 40-tal varit barn. Skidskolan har utförts som nybörjargrupper för både barn och vuxna, men har

även innehållit en fortsättningskurs för barn och vuxna.

Den rika tillgången på snö och de varma vintern har gjort att skidskolan genomförs helt utan problem. Under den avslutande träningsdagen under söndagen avslutades allt med en slalomtävling utför hela slalombacken i Åliden.



Kjell Rudberg, Nordmaling, och Ulla-Karin Olsson, Örebro. Vigseln förrättades i Norrbys kyrka, Örebro. (Foto: Ateljé Bo-Bild.)

Gudstjänst och årsmöte

HÅKNÄS: Under den gångna helgen har Håknäs EFS hållit sitt årsmöte. Lördagens gudstjänst inleddes av Joel Tobiasson, som även skötte årsmötesförhandlingarna. En parentation över en avliden medlem hölls innan årsmötesförhandlingarna startade.

Ur verksamhetsberättelsen framgick att föreningen omsatt nära 75 000 kronor och av dessa hade 30 000 kronor gått till olika missionsändamål.

I styrelsen omvaldes Uno Persson och Lisbeth Lundin, som båda stod i tur för omval. Till föreståndare för ungdomsverksamheten återvaldes Ulla Johansson.

Vid söndagens gudstjänst predikade Gunnar Jonsson och mötesledaren Joel Tobiasson underhöll med sång. Kollekten vid mötet uppgick till 900 kronor.

1988 02 26



• Vid MHF:s årsmöte i Nordmaling utdelades tre 25-årsnålar. Fr v ordförande i Nordmalings MHF, Stig-Ove Persson, Ove Jonsson 25-årsnål, Klas-Göran Holmlund 25-årsnål, Gunnar Andersson 25-årsnål och Bengt Hörnberg MHF distriktsordförande. 1988 02 26

40-årsjubileum firades

NORDMALING: När Nordmalings avdelning av Motormännens Helykterhetsförbund (MHF) nyligen hade sitt årsmöte besöktes de av distriktsordföranden Bengt Hörnberg.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar delades en del utmärkelser ut. Lennart Karlsson, Levar, erhöll blommor för sitt 40-åriga medlemskap i föreningen. MHF:s 25-årsnålar tilldelades Klas-Göran Holmlund, Ove

Jonsson och Gunnar Andersson.

Dessutom fick Anna Östenson en buckla för sina fina insatser i mopedmästaren. Rose-Marie Johansson och Ingrid Holmberg lämnade sina uppdrag i styrelsen och avtäckades med blommor.

Styrelsen består av Stig-Ove Persson, ordförande, Tomas Sjölund vice ordförande, Ture Jakobsson kassör, Ann-Kristine Engblom sekreterare samt Erik Andersson.



• Nordmalings högstadium har vänortsbesök av elever från Suomissalmi. Här ses några tillsammans med elever och lärare från Nordmaling. Fr v Janne Kemppainen, Janne Seppänen, Irja Mäkeläinen, läraren Anneli Ylimannila, Katja Juntanen (skymd) samt Åsa Renlund, Mikael Lundström och Monica Hjeltman, lärare i Nordmaling.

Elever utvecklar samarbete

NORDMALING: 19 elever och två lärare från Nordmalings vänort i Finland, Suomissalmi, är under några dagar på besök. Det ses som en följd av det utvecklade samarbete som de två kommunerna har enats om.

Besökarna är elever från klass 9A vid Suomissalmis högstadium tillsammans med två av sina lärare.

– Det är relativt vanligt att våra avgångsklasser gör utlandsresor till Stockholm men när några uttryckte önskemål om att besöka Nordmaling så har vi stött den tanken, säger klassens lärare i svenska och engelska, Anneli Ylimannila.

Hon berättar att svenska är obligatoriskt ämne på högstadiet i Finland och eleverna som nu besöker Nordmaling har således läst svenska språket i 2,5 år. Engelska läser eleverna från årskurs 3.

– Det brukar vara svårare att motivera eleverna att läsa svenska än engelska men sedan det blev klart med resan hit har intresset varit på topp, förklarar hon.

När VK träffade de unga fins-

ka gästerna hade de lektion tillsammans med Nordmalings elever i 9A. Dessa kommer att fungera som något av värdelever under lägerveckan och förutom delade lektioner kommer de även att göra besök i samhällets affärer och ungdomsgård. Det blir även tid för ett besök i Umeå och dess museum.

– För oss är besöket enbart trevligt och det vore en naturlig uppföljning om någon av våra klasser under ett annat år fick tillfälle att besöka Suomissalmi, menar Monica Hjeltman, lärare för 9A i Nordmaling.

Som en programpunkt medverkade de finska eleverna med sång samt en presentation med bildband från sin hemort.



• Gunvor Nylander, Rundvik, och maken Tomas fick den 22 februari på Umeå BB en pojke som vägde 3 150 gram och var 49 cm lång.

Oro inför sommaren

NORRFORS: Det råder oro i Norrforsbygden inför sommarens aktiviteter vid Norrforsgården. I dag vet ännu ingen om intresseföreningen får disponera den gamla prästgården, som under det gångna verksamhetsåret. Det framkom vid föreningens årsmöte.

Mötet inleddes med att Dalsfelts musiker underhöll, först med gamla välkända profana låtar och sedan en stund med andlig musik och då med sång av Roland Alstrand.

Stig Walberg rapporterade om sommarens aktiviteter vid Norrforsgården. Verksamheten gick ungefär jämt upp, trots att man betalat ut över 30 000 kronor i löner främst till ungdomar. Omställningen var något över 130 000 kronor, enbart försäljningen av hemslojd 71 000.

Oron över hur det blir med verksamheten kommande sommar är stor eftersom ingen för nuvarande kan ge besked om föreningen får disponera den gamla prästgården då.

Ur verksamhetsberättelsen för övrigt kan nämnas att arrangemanget "årets by" blev mycket lyckat, och styrelsen fick i uppdrag att planera för en liknande dag i sommar. Det konstaterades också att byggverksamheten på orten varit livlig både på industri och bostadssidan.

Till styrelsen omvaldes Max Wiktorsson ordförande, Lars Johansson sekreterare. Övriga i styrelsen kvarstående Anita Abramsson, kassör, Sune Berggren och Alf Johansson.

19880226

Ishallen i Nordmaling

13

MED BEDRÖVAN kan man konstatera att Nordmalings kommun kommer att bli sist i Sverige med ishall. Det står ännu mera klart nu sedan en kombianläggning ishall/sporthall verkar vara spolad.

Snabbt har politikerna köpt det i deras ögon billigaste alternativet sporthall vid Oasen. Intet ont om sporthall, den behövs verkligen. Däremot kan man undra varför inte handbollssektionen solidariskt höll fast vid förslaget om kombihall som beslutats inom NIF, utan kortskött själv arbetat fram ett förslag om sporthall för att vara säkra på att deras behov skall tillgodoses först. Mest trovärdigt hade varit om hela idrottsföreningen tillsammans kämpat för en kombihall. Politikernas insats i den här frågan är ju rent bedrövlig. Vårst är centerns kovändingar fram och tillbaka. Politikerna har också besökt anläggningar i andra kommuner och tittat på ishall/sporthall. Felet är bara att de anläggningarna som dom besökt kostar över 20 milj. kronor. Det måste ju bara vara därför att man skall kunna åka hem och säga att man inte har råd (mycket taktiskt). Hockeyn och

handbollen kräver väl inte några sådana anläggningar. Åk till Norringrå och titta på deras ishall och när ni ändå åker förbi Köpmanholmen kan ni titta på deras sporthall. För 10-12 milj. har vi bra och funktionsdugliga hallar. Varför har ni inte tittat på sådana billiga och realistiska anläggningar?

Det kanske är trevligare med en studieresa till Stockholm. Nej, våra politiker hoppas att vi ska ge upp alla idrottsverksamhet så dom kan söka att anläggningar är onödiga. Att bygga ut åt sig själva är av större vikt. Hela övervåningen på Stora hotellet blir snart ledig så dit kan ni flytta någon avdelning från kommunhuset. Visserligen är lokaler inte nya men med lite reparationer blir dom fullt funktionsdugliga.

Kostnaden för utbyggnaden kommer att sluka lika stort kapital som ishall/sporthall samt rep. av hotellet till kontor. Befänk att den enda idrottsanläggning vi har är en utnött sporthall som är 30 år gammal så det måste vara idrottens tur nu. Visa att ni tänker på kommunens ungdomars fostran och framtid.

Tränarna ishockeysektionen

Barnomsorgstaxan

Byråkratisk, anser Nop

NORDMALING (VK)

Nordmalings oberoende parti, Nop, nybildat sedan förra året, anser att det lagda förslaget till barnomsorgstaxa och tillämpningsregler har byråkratiska inslag som hotar den personliga integriteten.

– En 4-procentig avgift baserad på bruttointkomsten innebär visserligen en betydlig avgiftssänkning men är onödigt byråkratisk, säger Nop i sitt yttrande. I stället föreslår partiet en procentsats på basbeloppet.

– Kopplingen mellan beräknad inkomst och procentsats gör taxan onödigt byråkratisk, säger Nop i

sitt yttrande. Dels blir det många inkomster att hålla reda på för socialförvaltningen, dels måste tjänstemännen gå in i försäkringskassans dataregister för att kontrollera föräldrarnas inkomstuppgifter, det senare uppfattas också av många som ett klart intrång i den personliga integriteten.

Nops eget förslag är för skolebarn 1) 2 proc av basbeloppet, 516 kr/mån i 10 månader. Andra barnet 0,75 proc medan de efterföljande är avgiftsbefriade. För första och andra skolbarnet föreslår Nop 0,5 proc vardera medan de följande är befriade från avgift. Fullständig avgiftsbefrielse föreslås till föräldrar med inkomster understigande 25 proc av basbeloppet.

19880227



• Avgående ordföranden för Västerbottens Brandmannaförbund, Nils-Erik Linder, Lycksele, avtackas till vänster för sina nio år som ordförande. Sune O Sjöström, Nordmaling, i mitten skötte årsmötesförhandlingarna och verkställde utmärkelsen av Bengt Nilsson, Storuman, t h, som ny ordförande för en tid av tre år.

Indragningar diskuterades

NORDMALING: Bengt Nilsson, Storuman, utsågs till ny ordförande för länsavdelningen av Brandmannaförbundet. Detta skedde vid förbundets årsstämma i Oasen, Nordmaling, under lördagen.

Ny i styrelsen är också Sune O Sjöström, Nordmaling, som blev styrelsesuppleant. Ett knappt 50-tal medlemmar ur länets Brandmannaförbund deltog vid stämman som tog cirka tre och en halv timme att genomföra. Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna diskuterades indragningarna av brandmanna-

kåren i länet. Av dessa indragningar spekulerades mest omkring Umeå deltidbrandkår, en sammanslagning mellan Robertsfors och Anäsets brandkår samt hur det skulle bli med Obbola och Holmsunds brandkår när det påbörjade brobygget däremellan är klart.

NAMN och TJÄNSTER

Vännäs kommun

Vännäs kommun beslöt vid sitt senaste sammanträde med personalnämnden om följande nyanställningar: Psykolog heltid placering f n vid skolavdelningen Siv Johansson, Umeå. Fältassistent f n vid sociala avdelningen Mats Lövgren, Alnö. Dagbarnvårdare inom vännäsbyområdet Lena Andersson, Vännäsby. Komunalarbetare, heltid, med placering f n vid centralförrådet Per Lindberg, Vännäs, och till fritidsgårdsföreståndare, heltid, anställdes Birgitta Bäckström, Vännäsby.

Vandalisering i Nordmaling

NORDMALING (VK)

Nordmalingspolisen grep på onsdagskvällen vid den kommunala toaletten på torget fem ungdomar som var i färd med omfattande vandalisering.

Ungdomarna, pojkar och flickor i åldrarna 13-15 år, hade rivit ner

tapeter och sparkat sönder inredningen för uppskattningsvis närmare 7 000 kronor.

– Vi var ute på patrull och planerade en rutinkontroll av toaletten eftersom vi känner till att ungdomarna brukar använda den som värmestuga, säger nordmalingspolisen. Att kontrollen skulle resultera i att ungdomarna togs på bar gärning var oplanerat.